

# **ÖLÜM VAR, AYRILIK VAR ÇORUM MANİLERİ**

*İbrahim GÖSTERİR*

ÇORUM 2011

Bu kitabın bütün hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince yazarına aittir. İzinsiz çoğaltılamaz, ticari amaçla kullanılamaz. Ancak sanatsal amaçlı etkinliklerle tanıtım amaçlı kullanımlarda yazar, yapıt adı belirtilerek alıntı yapılabilir.

**Birinci Basım**  
**Ekim -2011**

**Kapak Tasarım&Dizgi**  
İrfan YİĞİT

**Basım Yeri**  
Yeniyol Mah. Gazi Cad.  
Turgut Özal İş Merkezi  
No:92 ÇORUM  
0364 225 08 10 / 1539

ISBN 978-605-89223-1-0

**İsteme Adresi:**  
Yeniyol Mah. Gazi Cad.  
Turgut Özal İş Merkezi  
No:92 ÇORUM  
0364 225 08 10 / 1539

ÇORUM BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINIDIR  
PARA İLE SATILMAZ

## TAKDİM

Kültürü oluşturan dinamiklere bakıldığında tarih, din, örf ve gelenekler, edebiyat, musiki, sanat gibi ana temalarla karşılaşmaktadır. Bunlar bireyin ve toplumun sahip olduğu kültürün temel yapı taşlarıdır. Şüphesiz bu alanların her birisi başlı başına araştırma gerektiren, engin bir birikimi bünyesinde barındıran çalışma sahalarıdır. Tüm bu birikimin ortak adı ve yekûnu ise kültürdür.

Kültür, özelde bireyin genelde ise toplumun en kıymetli birikimidir. Bireyi toplum içinde, toplumu da diğer toplumlar arasında güçlü kılan işte bu hazinedir.

Çorum bu alanlardaki birikimiyle Anadolu Kültürünün, genel anlamda ise dünya kültür birikiminin önemli bir havzası konumundadır. Bu kültür havzası artık daha tafsilatlı ve daha özenli bir şekilde incelenmekte, elde edilen bilgi, belge ve her türlü materyal titizlikle değerlendirilip kitaplaştırılarak kalıcı hale getirilmektedir.

Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kent Arşivi Çorum'un bu anlamda önemli bir eksiğini kapatarak çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bugüne kadar Kent Arşivimiz Çorum'un kültür hayatına kalıcı eserler bırakarak, Çorum'un yazılı hafızasının oluşmasına büyük bir katkı sağlamıştır. 2009 yılından bu yana daha da artan bir tempoyla, farklı alanlardaki eserlerimizi Çorum'a ve Çorum insanımıza kazandırdık. Bu hizmetimizle hem Çorum'un yazılı hafızasını oluşturmayı hedefliyor hem de araştırmacılarımıza destek olarak, onların araştırma ve değer üretme motivasyonlarını artırmayı amaçlıyoruz. Biz prensip olarak; bu şehrin insanına hizmet veren, Çorum'un her alanda gelişimine katkı sağlayan, Çorum'un folklorik yapısını daha etkin şekilde tanıtmaya mücadelesi veren tüm kişi ve kuruluşların yanında duruyoruz.

Çünkü biz Çorum'a hizmeti; bir sevda, bir aşk olarak telakki ediyoruz.

Çünkü biz Çorum'u ortak bir payda, gönülden gönüle açılan ortak bir kapı olarak görüyoruz.

Bu eser de böyle bir sevdanın ürünü olup edebiyat alanında doktora seviyesinde bir çalışmadır. Çorum Manileri konusunda bu zamana kadar hazırlanmış en kapsamlı ve en nitelikli eserdir. Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen Sayın İbrahim GÖSTERİR Hocamızı tebrik ediyor, Çorum'un kültür ve sanat hayatına katkı sunan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

*Muzaffer KÜLCÜ*  
*Belediye Başkanı*

# **ÖLÜM VAR, AYRILIK VAR ÇORUM MANİLERİ**

*İbrahim GÖSTERİR*

## ÖZGEÇMİŞ

İbrahim GÖSTERİR,1965 yılında Çorum'da doğdu. İlköğrenimini Hürriyet İlkokulu'nda tamamladı. Eti Ortaokulu'nu, Çorum Lisesi'ni bitirdi. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1987 yılında Batman ilinin Sason ilçesine öğretmen olarak atandı. Aynı ilin Kozluk ilçesi ile Muş ilinin Bulanık ilçesinde öğretmenlik yaptı.

Halk şiiri geleneğine uygun olarak yazdığı şiirler çeşitli gazetelerde, dergilerde, seçkilerde yayınlandı.

Çorum yöresi ağızlarının söz varlığını derlediği Örnekli – Tanıklı Çorum Ağzı Sözlüğü adlı çalışması 2010 yılında Çorum Belediyesi tarafından kitaplaştırıldı.

Halen Çorum'da öğretmen olarak çalışmaktadır. Evli, bir çocuk babasıdır.

## ÖNSÖZ

Yazarı bilinmeyen halk yazınının en yaygın şiir türü olan maniler üzerine derleme, araştırma inceleme, değerlendirme çalışmaları 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Bu alanda ilk ciddi çalışma, Macar Türkolog İgnacsz Kunoş'un yaptığı derlemedir. Kunoş, Anadolu ile Balkanlar'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı yörelerde dolaşarak derlediği 401 maniyi, Budapeşte'de çıkarılan "Osmanlı Türk Halk Edebiyatı" adlı dergide, 1889 yılında yayınlamıştır. İlk Türkoloji Enstitüsü'nün de Macaristan'da açıldığı göz önünde tutulursa Türk Halkbilimi ile ilgili ilk çalışmaların niçin önce Macaristan'da başladığı daha kolay anlaşılır.

İlk mani kitabı ise, 1923'te, İstanbul Darülfünûnu Edebiyat Medresesi Mezunlar Cemiyeti'nin bastırıldığı "Maniler" adlı kitaptır. Ancak kitap özgün bir çalışmanın ürünü değildir. Kunoş'un derlemesinden seçilerek alınmış manileri içermektedir.

Maniler üzerine ilk kapsamlı çalışmayı, Kilisli Muallim Rifat yapmıştır. Onun, 1928 yılında Türkiyat Enstitüsü'nce yayınlanan kitabında Arap abecesi ile yazılmış 1760 mani vardır. Sonraki yıllarda manileri konu alan çalışmalar çoğalmış, değişik yörelerde derlenen maniler kitap olarak yayınlanmış ya da bunlara dergilerde yer verilmiştir.

İlimizde ise, mani konusuna ciddi olarak eğilen ilk kişi Eşref Ertekin olmuştur. Ertekin, 1919 yılında başlayan, ölümüne değin 51 yıl süren kütüphanecilik görevi sırasında halk yazınının yazılı kaynakları ile iç içe olmuştur. Sağlığında Çorum'un canlı tarihi sayılan Ertekin'in yaptığı halkbilimi derlemeleri içinde manilerin önemli bir yeri vardır. Kitap, dergi, cönk gibi yazılı kaynaklardan ya da halk ağzından derlediği manileri Çorum Halkevi'nin 1938-1946 yılları arasında çıkardığı Çorumlu Dergisi'nde bölüm bölüm yayınlamıştır. Bu maniler derginin 1. - 44. sayıları arasında yer almaktadır. Sonra bunları 1971 yılında "Çorum'da Derlenen Maniler" adıyla Çorum Yeni Basımevi'nde bastırıp kitap olarak yayınlamıştır.

Ertekin'in 125 sayfalık kitabında toplam 1462 mani bulunmaktadır. Derlemeci, mani derleme işine küçük yaşlarda başladığını söylemektedir (Ertekin, 2006:5).

Kitapta bulunan manilerin konularına ya da türlerine göre sınıflaması yoktur. Maniler, ilk dizenin başlangıç harfine göre abecesel sıraya dizilerek sıralanmış, ancak buna da tam uyulmamıştır. Bir maninin küçük değişiklikler

içeren türevleri, içlerinde en güzeli seçilerek ayıklanmamış, yazım yanlışları ile hece sayısı açısından bozukluk bulunan dizeler düzeltilmemiştir. Çorumlu Dergisi'nde yayınlanan manilere sıra numarası verilmesine karşın, kitapta bu yola gidilmemiştir. Maniler üzerinde çalışma yapacaklara kolaylık sağlayacak bir yöntem de izlenmemiştir. Kitaptaki manilerin bir bölümü daha önce, Çorum Halk Eğitim Başkanlığı'nca 1969 yılında 5 sayı olarak çıkarılan İğdeli Gelin dergisinde de "Çorumlu Maniler" başlığı altında yayınlanmıştır. Ancak orada da yukarıda değindiğimiz eksiklikleri giderecek bir çalışma yapılmamıştır.

Bütün bu eksikliklerine karşın, Ertekin'in çalışması Çorum açısından alanında yapılmış ilk çalışmadır. Birtakım eksikliklerinin bulunmasını doğal saymak gerekir. Bu eksiklikler, yapıtın kullanımını güçleştirirse de önemini azaltmaz.

Çorum manileri üzerine yapılan ikinci kapsamlı çalışma Sungurlulu öğretmen Feride Aytekin'in derlemesidir. 2003 yılında, "Yâr Diye Diye... Çorumlu Maniler" adıyla yayınlanan bu derlemede çoğunlukla Sungurlu yöresinden derlenmiş 2003 adet mani bulunmaktadır. Bu kitapta da manilerin sıralanması ilk dizinin başlangıç harfine göre yapılmıştır.

Yukarıdaki çalışmalar varken bu derlemeye neden gerek duyduğumuz sorusu akla gelebilir. Kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesiyle geleneksel toplumsal yapılar çözülmeye başlamış, geleneksel toplumun yerini sanayi toplumu almıştır. Bu gelişme, halkbilimi ürünlerinin konusunda değişiklikler yapmaya başlamış, kimi halkbilimi ürünleri yitip giderken yeni halkbilimi ürünlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Öte yandan köyden kente göçle birlikte sözlü kültürün yerini yazılı kültür almaya başlamıştır. Bu durum, halkbilimi değerlerinin de şehirlileşmesiyle sonuçlanmıştır. Bir yandan sözlü kültür öğeleri içine motor (traktör), tren, uçak, araba, bisiklet, vapur gibi yeni sözcükler sızarken, yöresel özellik taşıyan sözcükler silikleşmeye başlamıştır. Bu arada mani, türkü söyleme geleneği de gittikçe cılızlaşmış, yerini büyük ölçüde fıkra anlatmaya bırakmıştır (Tan, 1978:8346-8348). Köylülüğün yerini kentlilik alırken, kente gelen insanların yaşamında da önemli değişimler olmuştur. Köyün geniş aile yapısı yerini şehirde gelinle kaynananın ayrı evlerde yaşadığı çekirdek aileye bırakmıştır. Böylece manilerimize sıkça konu olan gelin kaynana çekişmesi tavsarken aile içindeki geniş katımlı kültürel etkinliklerin ortamı da yok olmuştur. Gündüzleri iş yaşamının ağırlığı altında ezilen insanlar, akşamları kendilerini televizyonun uyutucu, uyuşturucu bağımlılığına kaptırmaya başlamışlardır.



Böylelikle yaşam biçimimizdeki değişimler, teknik alandaki gelişmeler eski söyleşi ortamlarını yok ettiği gibi, mani söyleme geleneğini de ortadan kaldıracak aşamaya gelmiştir. Bu yüzden, giderek unutulmakta olan manilerimizi daha kullanışlı yöntemlerle kayıt altına alma gereği duyulmuştur. Bu gereksinimden yola çıkılarak Çorum'da söylenen maniler en özgün biçimleriyle, olabildiğince kayıt altına alınmaya çalışılmıştır. Herkesin kolayca yararlanacağı, istediği maniyi en kısa sürede bulabileceği bir düzenleme içinde maniler bir araya getirilmiştir.

Çalışmamızı yaparken, manilerin ilk dizesinin ilk harfine göre sıralanmasının pek yararlı bir uygulama olmadığını gördük. Böyle bir sıralamada bir maninin türevleri de ayrı mani sayılıyor, ilk iki dizinin sürekli değişikliğe uğrayan doldurma sözlerden oluşması nedeniyle aranan maninin bulunmasını güçleştiriyordu. Bu nedenle, öz duygunun işlendiği, ana iletinin verildiği son iki dize üzerinden sıralama yapılmıştır. Manilerin son iki dizesi değişmediği için maniler, son dizinin uyak harfine göre sıralanmıştır. Son harften başa doğru abecesel bir sıra izlenmiştir. Bu yöntem, halk yazını alanında çalışan araştırmacıların kullandığı bilimsel bir yöntemdir.

Öte yandan, benzerlik gösteren maniler karşılaştırılmış, özgün maninin belirlenmesi için çalışılmıştır. Aynı maninin değişik yörelerde söylenen türevleri tek bir mani olarak düşünülmüş, en özgünü, en güzeli seçilerek ötekiler elenmiştir. Manilerin genel özellikleri göz önünde tutularak bozuk olan ya da yanlış derlenmiş maniler üzerinde maninin özgünlüğünü, anlamını bozmayacak biçimde küçük düzeltmeler yapılmıştır. Hece sayısının eksikliğinden ya da çokluğundan kaynaklanan bozukluklar düzeltilmeye çalışılmıştır. Maniler üzerinde çalışma yapacaklara kolaylık sağlamak için manilere sıra numarası verilmiştir. Derleme yapılırken yazılı kaynaklardan çok sözlü kaynaklardan yararlanma yoluna gidilmiştir. Derleme sırasında gerek sözlü olsun gerek yazılı, bir tek mani alınsa bile, derleme yapılan bütün kaynaklar mani sonunda kaynak numarası verilerek belirtilmiştir. Ayrıca, yazınsal değeri olmayan, bozuk, açık saçık maniler derlemeye katılmamıştır.

Burada şunu da önemle belirtmekte yarar var: Derlenen manilerin yalnızca Çorum'a özgü olduğunu ileri sürme olanağı yoktur. Değişik yörelerde yapılan derleme çalışmalarının verimlerini karşılaştırdığımızda bir maninin çok küçük değişikliklerle birçok türevinin olduğunu görürüz. İlimizde derlenen bir maninin tıpkısı ya da benzeri bir başka ilin manisi olarak karşımıza çıkabilir. Aşağıda verdiğimiz biri Çorum'da, öteki Bolu'da derlenmiş iki mani bu durumu açıkça göstermektedir.

Ay doğar ayazlanır	Ay doğar ayazlanır
Gün doğar beyazlanır	Gün doğar beyazlanır
Şu Çorum'un kızları	Şu Bolu'nun kızları
Hem sever hem nazlanır <sup>59</sup>	Hem gelir hem nazlanır

Maniler, halk yazınınımızın çok ilgi gören türlerinden biridir. Bu nedenle geniş bir yayılma alanı bulmuştur. Yazılmasının, bellekte tutulmasının kolaylığı, kısa olması, maninin ilk söylendiği bir yerden başka yerlere yayılmasında etkili olmuştur. Öte yandan biçim güzelliğinin, anlatıştaki sağlamlığın, ortak duyguları dile getirmesinin de bu yaygınlığa katkısı vardır. Ayrıca maniler törenlerde, eğlencelerde, geleneklerde, inançlarda, sevme sevilme olgusunda, haberleşmede önemli görevler üstlenmişlerdir. Yaygınlık kazanmasında manilerin bu işlevlerini de göz önünde tutmak gerekir (Başgöz, 1957:7-8).

Geniş alanlara yayılması nedeniyle bir maninin hangi yöreye ait olduğunu bulmak, türevler içinde hangisinin özgün olduğunu belirlemek oldukça güç bir iştir. Bu konuda tutulacak en doğru yol, her maniye derlendiği yörenin ürünü saymaktır.

Maniler derlendiği yörenin gelenek göreneklerinin izlerini taşır. Kimilerinde unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş bir geleneğin izi, kimilerinde törensel bir uygulamanın; nazar, büyü gibi etkisini sürdüren bir inancın kalıntısı görülür. Birçoğu da yöresel dilin özelliklerini yansıtır. Çorum'da derlenen manilerde de pek çok yöresel sözcük, deyim bulunmaktadır. Bunların bir bölümü Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı Derleme Sözlüğü'nde yoktur. Bu nedenle yöresel nitelik taşıyan sözcükler olduğu gibi bırakılmıştır. Genç kuşakların bu sözleri anlamasındaki güçlükleri aşmak için kitap sonuna genişçe bir sözlük eklenmiştir.

Bu derlemeyi yaparken, adını duyduğum, bildiği manileri derlemek için aradığım kimi insanların artık yaşamadığını gördüm. Her seferinde bir geç kalmışlık duygusu yaşadım. Onlarla birlikte kimbilir kaç mani kayıt altına alınmadan yitip gitmiştir. Ulaşamadığım kaynaklarda derlenmeden kalan manilerin sayısını da bilme olanağı yoktur.

Uzun süredir toplayıp kıyıya köşeye yazdığım manileri bir araya getirirken önemli bir eksikliğini de gördüm. Sayısı binin üzerinde olan bu manileri nereden, kimlerden aldığımı ne yazık ki kaydetmemişim. Daha sonra

mani derleme işi ozan-yazar dostlarımın, öğrencilerimin destek verdiği zevkli bir imeceye dönüştü.

Kendi söylediği ya da derlediği manileri verme inceliğini göstererek, kimi kaynaklara ulaşmamı sağlayarak bu çalışmaya katkıda bulunan değerli ozan-yazar dostlarım Can Yoksul'a, Muzaffer Gündoğar'a, Aşık Haydar Kılıç'a, Aşık Rıfat Kurtoglu'na, Rıza Hardal'a, Hasan İpek'e; eğitimci dostlarım Erol Aygör'e, Erol Topuz'a, bana büyük bir özveriyle destek veren eşim Gülüzar'a teşekkürü borç bilirim. Bu çalışmaya arı kovanına balözü taşıyıcı gibi, çevrelerindeki kaynak kişilerden mani taşıyan öğrencilerimin güzelliği sinmiştir. Hepsine binlerce teşekkür ediyorum.

Hazırladığım metni özenle okuyarak düzeltisini yapan yazın dostu Atillâ Laçın'e, kitabın basımını üstlenen Çorum Belediyesi'ne teşekkür etmek de gönül borcumdur.

Çorum'a, Çorumluya, halkbilimi ile uğraşanlara yararlı olmasını dileyerek, bu kitabı manilerimizin gerçek yaratıcısı Anadolu kadınlarına ithaf ediyorum.

***İbrahim GÖSTERİR***

*30.07.2011 Çorum*

## İÇİNDEKİLER

<b>Takdim</b>	3
<b>Özgeçmiş</b>	6
<b>Önsöz</b>	7

## BİRİNCİ BÖLÜM

<b>ÇORUM'DA MANİ SÖYLEME GELENEĞİ</b>	15
I. Tarihsel Süreçte Mani	16
1. Maninin Tanımı	16
2. Mani Türünün Ortaya Çıkışı	16
3. Mani Anlamında Kullanılan Sözcükler	18
II. Çorum Manilerinin Biçimsel Özellikleri	22
1. Çorum Manilerinde Ölçü	22
2. Çorum Manilerinde Uyak Düzeni	23
III. Çorum Manilerinin Sınıflandırılması	25
A. Yapılarına Göre Maniler	25
1. Düz Mani	25
2. Kesik Mani	25
3. Artık Mani	26
4. Deyiş (Karşılıklı Mani)	26
B. Dize Sayısına Göre Maniler	26
1. Dört Dizeli Maniler	27
2. Beş Dizeli Maniler	27
3. Altı Dizeli Maniler	27
4. Yedi Dizeli Maniler	27
5. Sekiz Dizeli Maniler	28
6. Dokuz Dizeli Maniler	28
7. On Dizeli Maniler	28

8. On İki Dizeli Maniler	29
9. On Dört Dizeli Maniler	29
C. Konularına Göre Maniler	29
IV. Çorum'da Mani Söylenen Ortamlar	31
1. Sevi (aşk) üzerine mani söyleme	32
2. Ayrılıkta, gurbette mani söyleme	34
3. Düğün, bayram, şenlik, Hıdırellez, Nevruz gibi özel günlerde mani söyleme	35
4. Askere gitme üzerine mani söyleme	40
5. İş ortamlarında mani söyleme	41
6. Ramazanda mani söyleme	46
7. Halk ozanlarının söylediği maniler	48
8. Köy seyirlik oyunlarında mani	50
9. Türkülerde mani	53
10. Ağıt biçiminde mani söyleme	54
11. Atışma biçiminde mani söyleme	56
12. Taşlama olarak mani söyleme	58
13. Mektuplara yazılan maniler	59
14. Gezgin satıcıların söylediği maniler	60
15. Ninnilerde mani	61
16. Bilmecelerde mani	62
17. Çocuk oyunlarında (sayışmacalarda) mani	63
18. Alkışlarda, kargışlarda mani	63
19. Fıkralarda mani	65
20. Çeşitli olaylar karşısında mani söyleme	66

## İKİNCİ BÖLÜM

<b>YAZILI- SÖZLÜ KAYNAKLARDA ÇORUM MANİLERİ</b>	69
-A-	70
-Ç-	94
-E-	95
-H-	117
-I-	118
-İ-	141
-K-	170
-L-	183
-M-	189
-N-	228
-P-	256
-R-	256
-Ş-	307
-T-	310
-U-	311
-Ü-	317
-Y-	321
-Z-	322
<b>Sözlük</b>	330
<b>Kişi Adları Dizini</b>	350
<b>Yer Adları Dizini</b>	350
<b>Kaynaklar/Kaynak Kişiler</b>	352

**BİRİNCİ BÖLÜM**  
**ÇORUM'DA**  
**MANİ SÖYLEME GELENEĞİ**

## I. TARİHSEL SÜREÇTE MANİ

### 1. Maninin Tanımı:

En küçük halk şiiri olan maninin, pek çok kaynakta, sözlükte çok değişik tanımları vardır.

Ahmet Vefik Paşa, “Usulsüz, vurgusuz, ezgiyle yetinilen, ölçüsüz, anlamsız söz” biçiminde, maninin özellikleri ile hiç uyuşmayan bir tanımlama yapmıştır.

Günümüzdeki tanımlamaya en yakın, en derli toplu tanımlama, Hüseyin Kazım Kadri’nindir. O, maniyi, halk yazınının çoğunlukla dört, kimileyin altı dizeden oluşan, hece ölçüsünün yedilisi ile söylenen özel bir biçimi olarak tanımlamıştır (Dizdaroğlu, 1969:51).

Türkçe Sözlük’teki tanımı, “Genellikle birinci, ikinci, dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiiri” biçimindedir (Tdk, 1988:986).

### 2. Mani Türünün Ortaya Çıkışı:

Mani sözcüğünün kökeni pek iyi bilinmemektedir. Sözcüğün kökenini açıklamaya çalışan başlıca iki görüş ortaya atılmıştır. Niyazi Eset, mani sözünün Türkçe “man” kökünden doğduğunu savunmaktadır. Kimi şiir türlerine türkü, varsağı, bayatı örneklerinde olduğu gibi, çeşitli Türk boy ya da oymak adlarından yola çıkılarak ad verilmesi araştırmacının bu görüşe ulaşmasında etkili olmuştur. Ona göre, mani sözü “Türkmenlere özgü” anlamına gelen “Türkmani” sözcüğünden türemiştir (Dizdaroğlu, 1969:53).

Fuat Köprülü, Ata Terzibaşı, Veled Çelebi gibi araştırmacılar ise maninin, Arapça “mâna”nın bozulmuş biçimi olduğu görüşündedirler (Dizdaroğlu, 1969:53). Çeşitli ağızlarda mani anlamında kullanılan “mâna”, “mane”, “mahni”, “meani” gibi sözcüklerin bulunması, bunun manadan bozulduğu yönündeki görüşleri destekler niteliktedir.

Maninin bir şiir türü olarak yazınımızda ne zaman ortaya çıktığı da tam olarak açığa kavuşmuş değildir. Gelenek manicilerin piri olarak, sevip de kavuşamayan iki insanı, Ferhat ile Şirin’i kabul eder. Ancak bu kabullenişin



manilerin ortaya çıkışını açıklamada işe yaramayacağı açıktır.

Ata Terzibaşı gibi kimi araştırmacılar İslamlıktan önceki Türk yazınında maninin bulunmadığını ileri sürmüşlerdir (Yardımcı, 1998:11). Biçim yönünden, Divan yazınındaki “tuyuğ”larla benzerliğinden yola çıkan kimi araştırmacılar ise maniye, tuyuğların halk şiiri içindeki süreği saymışlardır. Onlara göre, tuyuğun önemini yitirmesinden sonra 15. - 16. yüzyıllarda bir tür olarak mani olgunlaşmıştır. Çoğu halk ozanı da olgunlaşan bu biçimi yeğlemiştir.

Gerçekten de manilerin rubai, tuyuğ denilen şiir türleri ile benzerliği vardır. Bu benzerlik pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Mani-tuyuğ benzerliğine değinen araştırmacılardan biri Fuat Köprülü’dür. Köprülü, özellikle cinaslı manilere tuyuğ adını vermektedir. Kimilerine göre tuyuğ ile mani özdeşdir. Aradaki tek ayırım, tuyuğlarda aruz ölçüsünün kullanılmasıdır.

Oysa, maninin daha erken dönemlerde ortaya çıktığını gösteren bilgiler vardır. İslamlıktan önceki Türk yazınında “arandak”, “aşula” sözcüklerinin mani karşılığı olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Kendine özgü bir ezgi ile bestelenerek okunan mani, anonim halk şiirinin en yaygın türüdür. Belirgin özellikleri tek dörtlükten oluşması, uyak düzeninin öteki türlere uymaması, anlam bakımından kendi kendine yeterli olmasıdır (Dizdaroğlu, 1969:54). Bu bakımlardan dizelerindeki hece sayısı dışında tuyuğ, rubai gibi şiirlerle özdeş özellikler taşıdığı söylenebilir.

Dede Korkut Öyküleri’nde “koçun türküsünün manisi var” biçiminde mani kavramının geçmesi, Yunus Emre’nin bir şiirinde yedili hece ölçüsü ile “Dilin ile şakırsın, çok maniler okursun” demesi (Yardımcı, 1998:15), maninin kökenini daha eski dönemlerde aramak gerektiğini göstermektedir. Yine, Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk adlı yapıtında geçen şu dörtlük, bu şiir türünün 11. yüzyıl öncesinde bile var olduğunu göstermek için yeterlidir:

Körtlük tonug özüngge	(Görklü elbiseyi özüne)
Talığ aşığı adhunka	(Tatlı aşımı başkasına)
Tutgil konuk ağırlık	(Yedir de konuğu ağırla)
Yodhsun konuk budhunka	(Ününü yaysın buduna) <sup>138</sup>

Öte yandan, dört dizeden oluşan bir şiir türü olan tuyuğların Divan yazınına 14. - 15. yüzyıllarda katıldığını, dolayısıyla tuyuğların maniden geliştirilmiş olabileceğini söyleyenler de vardır.

Sonraki yüzyıllarda mani söyleme, belli kuralları olan bir geleneğe dönüşürken, maniler de Türk dilinin güzelliği içinde gelişip olgunlaşmış, ege-men sınıfın dilimizi bulandıran Arapça-Farsça düşkünlüğüne karşı Türkçeyi diri tutan etkenlerden biri olmuştur.

Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı yapıtında yer alan bir cinaslı mani, yukarıdaki maniyle birlikte en eski maniler arasında sayılmaktadır. Dilinin yalınlığı yanında, düşündürücü içeriğiyle de ilgi çeken mani şöyledir:

Lalanın dibasına  
Aldanma dünyasına  
Dünya benim diyenin  
Dün gittik dün yasına <sup>138</sup>

### 3. Mani Anlamında Kullanılan Sözcükler:

Şiir türü olarak mani, uzun bir zaman dilimi içinde çok geniş alanlara yayılmıştır. Bu yaygınlık, maniye gerek Anadolu'da gerekse Anadolu dışındaki alanlarda başka başka adlar verilmesi sonucunu doğurmuştur. Manilerin değişik adlar almasında söylendiği yörenin yanı sıra manilerde işlenen konuların da etkili olduğu anlaşılmaktadır.

**acem manisi:** Boratav, Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı yapıtındaki bir metne dayanarak cinaslı manilerin 17. yüzyılda da söylendiğini belirtmektedir. Evliya Çelebi'nin "Acem manisi" olarak adlandırdığı bu maninin Azeri ağzının özelliklerini taşıdığını, dolayısıyla bunu "Azeri tipi mani" olarak anlamak gerektiğini söylemektedir.

**akışta:** Kars yöresinde zincirleme manilerin arka arkaya eklenmesiyle oluşan metinlere "akışta" denmektedir.

**alagözlü:** On bir heceli olan en tipik manilere Eğin'de "alagözlü" denir.

**arandak:** İslamlık öncesi Türk yazınında mani anlamında kullanılan sözcüklerden biridir.

**aşula:** İslamlık öncesi Türk yazınında mani anlamında kullanılan bu söz Özbekler arasında bugün de kullanılmaktadır.

**aytıpa:** Kazan Türkleri ile Kırgız Türkleri’nde maniye verilen adlardan biridir.

**bayatı:** Yurdumuzda mani söyleme geleneğinin diriliğini pek yitirmediği Doğu Anadolu’da mani anlamında kullanılan birkaç sözcük vardır. Bayat boyunun adından kaynaklanan “bayatı” sözcüğü de bunlardan biridir.

**berete:** Halaylarda karşılıklı söylenen maniler kimi yerlerde “berete” diye adlandırılır. “Beretek” biçiminde de söylenir.

**cır:** Maniye Kırım Türklerinde “cır” adı verilir. Cır sözcüğünün eski Türkçede şarkı, türkü anlamına gelen “yır” ile bir anlam bağı olduğu düşünülebilir.

**çağala:** Akhisar’da Hıdırellez günü genç kızlarla erkeklerin tanışmasına aracılık eden kimselerin söylediği manilerdir.

**çığşak:** Çorum’da düğünlerde oynanan fincan (yüzük) oyununda oyunu kazananların söylediği manilere “çığşak” adı verilmektedir.

**çın:** Rumeli’de, Beserabya’da yaşayan Gagavuz Türklerinde mani anlamında kullanılan bir sözdür.

**çinik:** Kırım Tatarlarında maniye verilen adlardan biridir.

**deyişme:** Denizli yöresinde mani sözcüğü “mâna” olarak söylendiği gibi, maniler “deyişme” olarak da adlandırılır.

**döndürme:** Doğu Anadolu’nun kimi yerlerinde mani anlamında “döndürme” sözü de kullanılmaktadır.

**dörtleme:** Dört dizeden oluşmasından dolayı maniye “dörtleme” de denir.

**esevele:** Çanakkale’nin Ahmetçe köyünde, düğünde söylenen manilerin adı “esevele”dir.

**ficik:** Erzincan’da maniye verilen addır.

**gencer manisi:** Nazilli dolaylarında, Hıdırellez günü genç kızlarla erkeklerin tanışmalarına aracılık eden kişilere “gencer”, bunların söylediği manilere de “gencer manisi” denir.

**hoyrat:** Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun yanı sıra Anadolu dışında Kerkük’te özel bir ezgiyle söylenen maniler “hoyrat” diye adlandırılmaktadır.

**hukuşka:** Kars yöresinde söylenen zincirleme manilere Azerbaycan’da “hukuşka” adı verilir. “Hakışka” da denir.

**karagözlüm:** Eğin yöresinde 11’li hece ölçüsüyle söylenen manilere verilen bir addır.

**karşı-beri:** Doğu Karadeniz Bölgesi’nde mani karşılığı olarak “karşı-beri” kavramı kullanılmaktadır. Karşı-beriler, iki kişinin karşılıklı olarak ikişer dize söyleyerek söyleştikleri ya da atıştıkları manilerdir. Bunların ikinci dizeleri kendi adalarında uyaklıdır.

**kayım öleng:** Kazan Türkleri ile Kırgız Türklerinde maniye verilen adlardan biridir.

**kilit açma:** Eskişehir yöresinde Hıdırellez manilerine “kilit açma” denir. Kilit açma, kızların kısmetini açmak için yapılan bir uygulamadır.

**koşuk:** Özbeklerde mani karşılığı olarak kullanılan sözlerden biridir. Koşuk, aynı zamanda koşmanın İslamıktan önceki adıdır. Özbekler arasında mani anlamında bugün de söylenmektedir.

**mahni:** Azerbaycan’da maniye “mahni” denir. Ancak “bayatı” sözü daha yaygındır.

**mana:** Aydın’da mani anlamında kullanılır.

**mane:** Kırım Tatarlarında maniye verilen adlardan biridir.

**martaval:** Anadolu’nun kimi yerlerinde maniye “martaval” denir. Bu sözün “vartıval, bahtıyar, vastıhal” biçiminde söylenişleri de vardır.

**me’ani:** Şanlıurfa yöresinde kadınların söyledikleri manilere “me’ani”, erkeklerin söylediklerine “hoyrat” ya da “horyat” adı verilmektedir.

**meni:** Doğu Anadolu Bölgesi’nde, özellikle Kars’ta maninin “meni” biçimindeki söylenişi, diğer bölgelerde ise “mani” biçimi yaygındır.

**okşama:** Denizli yöresinde kına gecesinde gelin için okunan maniler “okşama” adıyla bilinir.

**peşrevi:** Kars yöresinde halk öykülerinin türküleri arasına sıkıştırılan manilerin adı “peşrevi”dir.

**Ramazan okşaması:** Burdur, Isparta yörelerinde, Ramazan bitiminde davulcu ile zurnacı ev ev dolaşarak ezgiyle söyledikleri mani katarlarıyla

armağan ya da bahşiş isterler. Söyledikleri süslü, övgülü manilere “Ramazan okşamasi” adı verilir.

**rubayı:** Türkmenistan’da halk arasında mani, “rubayı” olarak adlandırılır. Rubai ile benzerliğinden böyle adlandırılmış olabilir.

**sarım:** Kumuk Türklerinde mani anlamında kullanılan bir sözcüktür.

**söz:** Iğdır’da kesik maniler “söz” adıyla bilinir.

**şın:** Rumeli’de, Beserabya’da yaşayan Gagavuz Türklerinde mani anlamında “şın” sözü kullanılır.

**şikest:** Azerbaycan’da kesik mani, cinaslı mani karşılığı olarak “şikest” sözü kullanılmaktadır.

**törtlik:** Dört dizeden oluşan manilere Uygur Türkleri arasında “törtlik” denmektedir.

**tört sap:** Dört dizeden oluşması nedeniyle Kazan Türkleri ile Kırgız Türkleri’nde maniye “tört sap” adı verilmiştir.

**ülenek:** Kazan Türkleri ile Kırgız Türkleri’nde maniye verilen adlardan biridir.

## II. ÇORUM MANİLERİNİN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİ

### 1. Çorum Manilerinde Ölçü

Maniler, çoğunlukla yedili hece ölçüsü ile yazılır. Yaygın olmamakla birlikte dördümlü, beşli, sekizli, on birli hece ölçüsü ile yazılanları da vardır. Bunlardan dördümlü hece ölçüsü ile söylenenler Çorum'da derlenen maniler arasında görülmemektedir.

Beşli hece ölçüsüyle söylenen maniler yaygın değildir. Bunun bir örneğini Çorum'da oynanan köy seyirlik oyunlarından "Hasan Babası Oyunu"nda görmekteyiz. Aşağıdaki örneklerden ilki Üyük köylü Hayriye Demirel'den derlenmiştir. İkincisi ise Şekerbey köyünden Fatma Tutuş'tan derlenen bir asker manisidir. Araştırmamız sırasında bunların dışında çok az örnekle karşılaşmıştır.

O yanı keçe	Yirmi yaşında
Bu yanı keçe	Nöbet başında
Helal süt emmiş	Benim yârim
Elime geçe	Sınır taşında

Yedili hece ölçüsüyle söylenen maniler genellikle 4+3, 3+4 ya da 3+2+2 biçiminde duraklı bir dördümlükten oluşur.

Mendilimin / biciği	Adile'm / seki bağla
Gönlümün / biteciği	Kakülü / sıkı bağla
Ağlatmayım / yârimi	Dilberler / âdetidir
Yufkadır / yüreciği	Alnına / çeki bağla

Sekizli hece ölçüsüyle söylenen maniler 4+4 ya da 5+3 duraklı bir dördümlükten oluşur. Kimi manilerde duraklara önem verilmediği görülür.

Penceresi / demir gelin	Çopraşık'tan / çıktım yola
Söyle sözün / emir gelin	Çöplü'de de / verdim mola
O yiğidi / ben doğurdum	Bu ellerden / gider oldum
Gel kıcıımı / kemir gelin	Yâr peşimden / gelir m'ola?

On birli hece ölçüsüyle söylenen maniler 6+5 ya da 4+4+3 duraklı bir dördlükten oluşur.

Ateşi çatmış da / başlığı kurmuş  
 Yâr beni neylesin / eşini bulmuş  
 Kırıcıya borana / başını vurmuş  
 Sulu yağmurlara / minnet kalmadan

Yüce dağ başından / indiremedim  
 Yönünü yönüme / döndüremedim  
 Bir elim kalem de / bir elim divit  
 Şu cahil aklını / kandıramadım

## 2. Çorum Manilerinin Uyak Düzeni

Maniler çoğunlukla a a b a uyak düzeninde söylenir. Genellikle yarım uyak kullanılır. Örneğin Çorum'un Çalyayla köyünden derlediğimiz şu maninin uyak düzeni böyledir.

Ak koyunum yüz olsa	a
Güttüğüm yer düz olsa	a
Ben koyunu güderim	b
Arkadaşım kız olsa	a

Kimi manilerin uyak düzeni a b c b biçimindedir. Yalnızca ikinci dize ile dördüncü dize kendi arasında uyaklıdır.

Bahçeye biber ekтім	a
Ne zaman kabaracak?	b
Kız senin gâvur baban	c
Ne zaman geberecek?	b

Ölüm yokluk ayrılık	a
Düşmanımız üç bizim	b
Ara yerde engel var	c
Kavuşmamız güç bizim	b

1981 yılında, Eskiköylü Sultan Tuncel adlı yaşlı bir bayandan derlediğimiz bir mani uyak düzeni bakımından öteki manilerden başkalık göstermektedir. Uyak düzeni a a b b biçimindedir. Çorum yöresinde yaygın olmamakla birlikte bu uyak düzeninde söylenmiş başka maniler de vardır.

Kabak pişti tuz ister	a
Ana gönlüm kız ister	a
Kız olmazsa dul olsun	b
Cilve cümbüş bol olsun	b

Yaygın olmamakla birlikte kimi manilerin uyak düzeni a a a a biçiminde olabilmektedir. Eskiköylü Haydar Kılıç'tan derlediğimiz mani böyledir:

Bahçelerde ayva nar	a
Öptüm şekerlendi yâr	a
Olmaz olsun böyle kâr	a
Bu yıl da kaldık bekâr	a

Dize sayısı altı olan ya da altıdan çok olan manilerin uyak düzeni ise a a b a c a d a biçimindedir.

Mile yâr	a
Düştüm pekçe dile yâr	a
Mahşere dek gidecek	b
Sevdan benle bile yâr	a
Aldın aklım başımdan	c
Bilmem ne ilmile yâr	a
Aşığa hor bakanın	d
Gelsin gözü mile yâr	a



### III. ÇORUM MANİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Manilerin sınıflandırılması konusunda yapılmış değişik çalışmalar vardır. Manileri genel olarak yapılarına, dize sayılarına ya da konularına göre üç biçimde sınıflandırabiliriz.

#### A. YAPILARINA GÖRE MANİLER:

Yapılarına göre manilerin düz mani, kesik mani, cinaslı mani, artık mani gibi çeşitleri vardır.

**1. Düz Mani (Tam Mani):** Yedişer heceli dört dizeden oluşmuş, ayakları çoğu kez cinassız olan manilerdir. Düz manilerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler birbirleriyle uyaklı, üçüncü dize bağımsızdır. Üçüncü dizenin uyak bakımından bağımsız oluşu, mani yakıcıya söyleyiş kolaylığı sağlar. Bu tür manilerde ilk iki dize giriş niteliğindedir. Dörtlüğün anlam yükünü son iki dize taşır. En güzel maniler, ilk dizeleriyle son iki dizenin içeriği arasında içten bir bağlantı ile kaynaşma sağlayan manilerdir (Boratav, 1988 : 175).

Alma attım al gelin	Kayalardan kayarım
Yanakları bal gelin	Para buldum sayarım
Dilerim kocan ölsün	Şu Çorum'un içinde
Sen de bana kal gelin	Bulamadım ayarı

**2. Kesik Mani:** İlk dizesi düşerek, yerini yedi heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük (sözcük öbeği) almış, ayakları cinaslı manilerdir (Dizdaroğlu, 1969:59). Kesik dizenin işlevi uyağı hazırlamaktır. Bu tür manilere “cinaslı mani”, “hoyrat” gibi adlar da verilir.

Kesik maninin, birinci dize doldurularak söylenen, “ayaklı mani” denen bir türü daha vardır. Bunlara “doldurmalı kesik mani” de denir.

Alanlarda, kahvehanelerde söylenen, ilk dizeleri “aman aman” ünlemi ile doldurulan kesik maniler genellikle “İstanbul manileri”dir.

Kesik manilerin anlam birimi beyittir. Her beyit anlamca öteki beyitlerden bağımsızdır. Aradan bir beyit çıkarılmasıyla maninin yapısında ya da anlamında bir bozukluk oluşmaz.

Az durursun	Benizi
Geç gelir az durursun	Gerdanda var ben izi
El gelip yaram bağlar	Gizli aşk çekenlerin
Sen gelip azdırırsın	Uçuk olur benizi

**3. Artık Mani:** Dört dizeli düz maniye, aynı uyakta başka dizeler eklenerek söylenen manilerdir. Eklenen dizelerin işlevi anlamı tamamlamak ya da pekiştirmektir. Bunları, dize sayısı dörtten artık olan kesik manilerle karıştırmamak gerekir. “Yedekli mani” de denilen artık manide, cinaslı uyak kullanılmadığı gibi ilk dizeler anlamlıdır (Dilçin, 1983 : 287).

Su çimenden	O yâr beni
Su çıkar şu çimenden	Öt baykuş uyar beni
Suyu ne esirgersin?	Sineme bir kurt düştü
A zalim sucu benden	Oydukça oyar beni
Hak suçumu affetse	Ellerle güler oynar
Kim sorar suçu benden?	Tanımaz o yâr beni

**4. Deyiş (Karşılıklı Mani):** İki kişi arasında karşılıklı söylenen manilerdir. Soru yanıt biçiminde düzenlenenleri olduğu gibi, bir başkasının ağzındanmış gibi aktarılanları da vardır. Karşılıklı mani söyleme geleneği özellikle Doğu Karadeniz ile Kars yöresinde yaygındır. Yalnız Doğu Karadeniz Bölgesi’nde söylenen, “karşı beri” adı verilen manilerin yapısı Çorum yöresinde söylenen manilerden farklıdır. Çorum’da bir maninin bütünü bir kişi söylerken, karşı berilerde ilk iki dizeyi bir kişi söyler, son iki dizeyi öteki kişi tamamlar.

Karşıda eleğim var	Karşıda elek m’olur?
İçinde keleşim var	İçinde kelek m’olur?
İtin köpeğin kızı	Var git hey cahil oğlan
Senden bir dileğim var	Dar yerde dilek m’olur?

## B. DİZE SAYILARINA GÖRE MANİLER:

Maniler yaygın olarak dört dizeden oluşur. Tek dörtlükten oluşan maniler dışında 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dizeli maniler de vardır. Üç dizeden oluşan manilere Çorum yöresinde rastlanılmamıştır. Dize sayısı dörtten çok olan manilerin, çoğunlukla ilk dizesinin hece sayısı yediden azdır.

**1. Dört dizeli mani:**

Dağlarda kar kalmadı  
Dizimde fer kalmadı  
Dünya zalim dünyası  
Gidecek yer kalmadı

Yandı keşkek kazanı  
Yok gönlümün düzeni  
Isıtmalar tutmaz mı?  
Aramızı bozanı

**2. Beş dizeli mani:**

De çare  
Buncalar geldi gitti  
Bulmadı derde çare  
Umar isen Hak'tan um  
Yoktur insandan çare

Dekardır  
Şu bülbülün gezdiği  
Bahçede bağda kârdır  
Zamane dilberleri  
Hepisi sahtekârdır

**3. Altı dizeli mani:**

Gül yüzüne  
Gül takmış gül yüzüne  
Dostun ile hoş geçin  
Düşmanın gül yüzüne  
Al yârini yanına  
Seyreyle gül yüzüne

Ayna güzel  
Yüz güzel ayna güzel  
Güzel yâri görenler  
Dediler "Ay ne güzel!"  
Oturmuş zülfün tarar  
Dizinde ayna güzel

**4. Yedi dizeli mani:**

Serseler  
Al sevdanı başımdan  
Sevdan beni örseler  
Felek sillesin yiyen  
Ölmese de serseler  
Bir tüyünden vazgeçmem  
Üleşimi serseler

Yazıya  
Koyun çıktı yazıya  
Kurt dadanır kuzuya  
Kahpe felek güldürmez  
Gemi aldı azıya  
Kim gücünü yetirir  
Alnımdaki yazıya

**5. Sekiz dizeli mani:**

Daneden	Mile yâr
Kısmet aldım daneden	Düştüm pekçe dile yâr
Ahı bülbülden aldım	Mahşere dek gidecek
Yanmayı pervaneden	Sevdan benle bile yâr
Ben bu aşka düşeli	Aldın aklım başımdan
Çıkmadım meyhaneden	Bilmem ne ilmile yâr
Felek beni ayırdı	Aşığa hor bakanın
Gözleri mestaneden	Gelsin gözü mile yâr

**6. Dokuz dizeli mani:**

Yaradan	Yan olur
Derdimi kimse bilmez	Sevdamız göze gelir
Ancak bilir Yaradan	El bakışı yan olur
Çaresiz derde düştüm	Ben seni gizli sevdim
Kurtar beni Yaradan	Belki bir duyan olur
Sevdiğime insaf ver	Zaten bende talih yok
Yeri göğü yaradan	Sana göz koyan olur
Yetiş tabibim yetiş	Vermem seni ellere
Ölüyorum yaradan	Ara yerde kan olur

**7. On dizeli mani:**

Karadır	Yaralıdır
Yârin gözü karadır	Yüreğim yaralıdır
Çaktı gamze okunu	Açma tabip döşümü
Yürek göz göz yaradır	Yaralar sıralıdır
Kah saklanır yâr benden	Vücudum dert ülkesi
Yeri göğü aradır	Can onun kralıdır
Kah yatar dizlerime	Sevincim gurbet gezer
Siyah zülfün taradır	Kederim buralıdır
İki gönül bir olmuş	Aram yok talih ile
Sarılacak sıradır	Bahtım hep karalıdır

**8. On iki dizeli mani:**

Yel eser	Özle beni
Rüzgar eser yel eser	Ayrıldım özle beni
Sert esme sen ey gönül	Gurbete sen uğurla
Duyar nazlı yâr küser	Bir yaşlı gözle beni
Gamzeleri bıçaktır	Bir gün çıkagelirim
Korkarım bağrım keser	Umutla gözle beni
Sürme kapından kulu	Ben gibi yürekten sev
Yoluna koymuştur ser	Avutma sözle beni
Serpuşunu yumuşsun	Dediler aşk külhandır
Dala serme yere ser	Yak güzel közle beni
Belki daldan düşürür	Kerem gibi yanmazsam
Yağmur yağar yel eser	O zaman yuzle beni

**9. On dört dizeli mani:**

Yayılan	Adile'm der yüz eller
Ya şahmeran ya yılan	Seksen eller yüz eller
Zülfünün teli midir?	Sağ elin adetidir
Ak gerdana yayılan	Gerdan eller yüz eller
Gökte bulut cenk eder	Bugün bahçeye girmiş
Ruzigar derya ilen	Beş on dane güzeller
Bu tekneye Nuh derler	Yeşil çayır üstünde
Uğraşır derya ilen	Al badeyi süzerler
Yârim kurmuş okunu	Açmış beyaz gerdanı
Beni vurdu yay ilen	Lali mercan dizerler
Sıtkını bütün eyle	Giyme penpe canfesi
Hoş geçin dünya ilen	Tor uçkuru çözerler
Yârim çıkmış kapıya	Serin ver sırrın verme
Ya kurt kapar ya yılan	El ariftir sezerler

**C. Konularına Göre Maniler:**

Manilerin bir konu sınırlaması yoktur. Hemen her konuda mani söylenebilir. Ancak öncelikli konu sevidir. "Seven insanın yüreğinde yıkışan, arzu gibi, kıskançlık, hasret, kızma, yalvarma gibi, hor görme, sevgiliyi yüce bulma, kişiliğini koruma ya da sevgilinin ayaklarına kapanma, içlenme, işkillenme,

oturup sabahlara kadar ağlama, hayalleme, kafa tutma gibi duyguların manilerde pek bol örneklerini görürüz” (Başgöz, 1957:10-11).

Birden çok konuyu ilgilendiren maniler de vardır. Bunlar en çok hangi konuyu ilgilendiriyorsa o konu içinde değerlendirilmelidir.

Manileri konularına göre sınıflandıran pek çok çalışma yapılmıştır. Bu sınıflandırmalar küçük ayrılıkları bir yana bırakacak olursak birbirine benzenmektedir. Pertev Naili Boratav, Ahmet Özdemir, Nail Tan gibi araştırmacıların manilerin sınıflandırılmasıyla ilgili çalışmaları vardır. Bu çalışmalardaki ayrıntıları bir yana bırakarak manileri konularına göre şu başlıklar altında toplayabiliriz:

1. Sevi (aşk) üzerine mani söyleme.
2. Ayrılıkta, gurbette mani söyleme.
3. Düşün, bayram, şenlik, Hıdırellez, Nevruz gibi özel günlerde mani söyleme.
4. Askere gitme üzerine mani söyleme.
5. İş ortamlarında mani söyleme.
6. Ramazanda mani söyleme.
7. Halk ozanlarının söylediği maniler.
8. Köy seyirlik oyunlarında mani.
9. Türkülerde mani.
10. Ağıtlarda mani.
11. Atışma biçiminde mani söyleme.
12. Taşlama olarak mani söyleme.
13. Mektuplara yazılan maniler.
14. Gezgin satıcıların söylediği maniler.
15. Ninnilerde mani.
16. Bilmecelerde mani.
17. Çocuk oyunlarında (sayışmacalarda) mani.
18. Alkışlarda, kargışlarda mani.
19. Fıkralarda mani.
20. Çeşitli olaylar karşısında mani söyleme.

## IV. ÇORUM'DA MANİ SÖYLENEN ORTAMLAR

Anadolu'nun birçok yöresinde olduğu gibi, Çorum'da da gündelik yaşamın her alanında mani vardır. Derlenen manilerin çokluğu ilimizde güçlü bir mani söyleme geleneğinin varlığını göstermektedir.

Çorum insanının manilerle iç içeliği doğumunda kulağına söylenen ninnilerle başlar, ölüncüye değin de sürer. Hatta Çorumlunun mani sevgisi öylesine yoğundur ki, ölenlerinin bile mani ile ilişkisinin kesilmesini istemez. Bunun için de mezar taşına mani yazdırır. Halk kültürleri araştırmacısı Tülay Aslıhak'ın Çorum merkezde derlediği mezar taşı yazıları içinde maniler bulunması bu durumun en açık kanıtıdır (Aslıhak, 2005:32).

Mezarım barınağım	Mezarım derin eylen
Ayrılık şansım oldu	Su serpin serin eylen
Bunca kulun içinde	Dünyada gün görmedim
Tanrım seni mi buldu?	Ahrette gelin eylen

Özellikle, kentle ilişkilerin gelişmediği, görsel iletişim araçlarının yaygınlaşıp yavan, içeriği boş yayınlarla zaman çalmadığı dönemlerde yaşayan insanların yaşamında şiirin, müziğin, oyunun önemi büyüktür.

Güz gelip de tarla tapan, bağ bahçe işleri bitirilince köylük yerlerde düğünler başlardı. Düğünler, nişan törenleri köy yaşamına renk katan öğelerdendi. Uzun kış gecelerinde komşular arasında yapılan akşam oturmaları yeni eğlenceler düzenlemek için ortam oluştururdu. İşte bu ortamlarda içinde manilerin de söylendiği seyirlik oyunlar oynanır; türküler, maniler söylenirdi. Yetişkinler bir yandan kendileri eğlenirken bir yandan da çocuklarını eğlendirir, onların kültür evrenini güzel halk öyküleriyle, masallarla, bilmecelerle beslerdi. Böylelikle yörenin sözlü kültürü bu eğlencelere can verirken, yöre insanı da bu tür etkinliklerde kültürünü biraz daha geliştirme olanağı bulurdu.

Bizim köylerimizde, mahallelerimizde mani söyleme geleneği yalnız uzun kış gecelerinin etkinlikleriyle sınırlı kalmazdı. Dokunaklı manilerle gelinin ağlatıldığı düğünlerin, baş örme törenlerinin dışında, Nevruz ya da Hıdırellez gibi özel günlerde, bayramlarda, hamam gezmelerinde de manisiz etkinlik düzenlenmezdi. Öte yandan yaşamın doğal akışı içinde anneler çocuklarını mani özelliği taşıyan ninnilerle uyutur, çocukların oyuna

başlarken yaptığı sayışmacaların bir bölümü mani niteliği taşırdı.

Yalnızca bunlar mı? İnsanımız bazen Tanrı'ya mani biçimine sokulmuş yakarılarla yalvarır; alkışını, kargışını bile manilerle yapardı. Hatta, sorduğu bilmededen, anlattığı fıkraya değin maninin şiirsel gücünden, güzelliğinden yararlanırdı. Dolayısıyla, bu toprağın insanının şiire bu denli yatkın oluşunda saydıklarımızın etkisi vardır.

Halk arasında mani söylemek için “mani yakmak”, “mani düzmek”, “mani atmak” gibi deyimler kullanılır. Mani söyleyenlere ise “manici”, “mani yakıcı”, “mani düzücü” gibi adlar verilir.

Maniler hemen her yörede olduğu gibi Çorum'da da çoğunlukla kadınlarca söylenir. Karşılıklı atışmalarla deyişmeleri bir yana bırakacak olursak halk ozanları dışında, erkeklerin mani söyledikleri pek görülmez. Manilerin söylendiği hemen her ortamda adına “manici başı” denen, mani söyleme geleneğini yönlendiren bir kadın bulunur. Bu nedenle, manilerin adsız yaratıcıları da genellikle kadınlardır. En çok maniyi, bu tür törenlere, eğlencelere daha çok katılmış, bu manileri ezberine almış yaşlı kadınlar bilir.

Çorum'da mani söyleme geleneğinin sürdürüldüğü ortamları şöyle sıralayabiliriz:

### 1. Sevi (aşk) üzerine mani söyleme:

Manilerin başlıca konusu sevgidir. Bu nedenle manilerde en çok yinelenen sözcükler “yâr, yârim” sözcükleridir. L. Sami Akalın'ın da belirttiği gibi “Manilerin çoğu döner dolaşır sevgiliye ulaşır:

Kar yağar kar üstüne  
Kış gelir nar üstüne  
Lal olasıca diller  
Her mani yâr üstüne”<sup>3</sup>

Küçük bir dördlük, içine koca bir dünya sığdırır; sevenlerin, sevilenlerin dünyasını. Öyle ki, sevgiyi dile getirmeyen mani düşünülemez. Maninin özellikle üçüncü, dördüncü dizeleri seven iki gönlün duygularını yansıtır.

Manilerimiz dedelerimizin, ninelerimizin yeni yetmelik çağlarındaki



sevdalarının yürek titreten coşkularının esintileriyle yüklüdür. Geçmişin dar görüşlü, hoşgörüsüz, yasakçı anlayışına karşı sevenlerin içtenlikli yakınmalarını, kafa tutmalarını da buluruz manilerde (Gündoğar, 2009:6).

Yaşamın böylesine hızlanıp modernleşmediği toplumumuzda seven sevilene çiçeğin tutamını, gönlünün sitemini manilerle sunardı. Sevenler aşklarını manilerle ilan eder, manilerle haberleşirdi. “Taşra delikanlısı sevgilisine çok defa manilerin diliyle açılır; sevdalısının davranışını da gene bir maniden öğrenir. Bu yönleriyle manilere sevda habercileri denebilir. Sevişmeyi, serbestçe konuşup anlaşmayı sıkı yasaklara bağlayan toplum, düğünlere derneklere; ekin biçimi, bulgur çekimi gibi ekonomik faaliyetlere; Hıdırellez eğlencelerine mani söylemek geleneğini sokmakla adeta yasaklarının kapısını aralamıştır. Sevenler de manilerin yardımıyla bu açık kapıdan bol bol faydalanmış, duygularını sevgilisine açabilmiştir” (Başgöz, 1957:8). Şu maniler o günlerin tanığı gibidir:

Sevdalar olmasaydı	Bildik faniler ile
Gönüle dolmasaydı	Şeyh-i Saniler ile
Yâr benden habersizdi	Yâre haber yolladım
Maniler olmasaydı	Yanık maniler ile

Her mani, yürekten yüreğe duygu taşıyan bir kanaldır. Kişi, karşıdakine açıkça söyleyemediklerini manilerle söyler. Maninin içine sevilenin kişisel özelliklerinden birini sıkıştırıp sevdiğini manilerle belli eder. Vurgulanan özellik sevilenin yaptığı işle ilgili olabileceği gibi, giyimiyle, fiziksel özellikleriyle de ilgili olabilir :

Oğlan gider oduna	Entarisi sırmalı
Ahmet derler adına	Yâre nasıl varmalı?
Ben Ahmet’i seviyom	Mübarek bayram geldi
Şu köyün inadına	Hatırını sormalı

Ne var ki, manilerde dile getirilen duyguların, dileklerin, isteklerin karşılığı her zaman olumlu olmayabilir. En saf duygularla aşk ilanı yapılan bir maniye verilen karşılık kimi zaman, “Ben sana varır mıyım / Sümüklü sıracalı”, “Beni sana vermezler / Çene başı bekleme” biçiminde olabilir.

Kimi zaman da engel olarak sınıf farkı çıkar ortaya. Sevdalanılan kız, “Senin aldığın mayış / Benim süsüme yetmez” deyiverir. Duygular karşılıklı olduğunda sorunlar daha kolay aşılır. Manilerimizde geçen “Dünür yolla ba-

bama / Vermezse kolayı var”, “Eğer babam vermezse /Kıratı iyce besle” sözleri bunun kanıtıdır.

İster karşılık bulsun, ister bulmasın, seven sevdiğini, doğadaki her varlıktan üstün tutar. Ana baba bile ikinci sırada kalır artık. “Anam babam sağ olsun, hepisinden yâr tatlı” der. Ondaki tadı, ondaki güzelliği hiçbir canlıda bulamaz:

Kaya dibi kar imiş  
Günden yanı erimiş  
Otuz iki meyveden  
En tatlısı yâr imiş

## 2. Ayrılıkta, gurbette mani söyleme:

Halk yazınının işlene işlene bitirilemeyen ana konularından biridir ayrılık. Eşiğin ardını gurbet sayan Anadolu insanı, her derde dayanır da bir ayrılık karşısında burulur boynu.

Gurbete çıkandan çok, geride kalan acı çeker. Gönül terazisinde ölçüye vurur ölümle ayrılığı. Hep ayrılık ağır basar nedense?

Yüce dağ başına bir ev yapmışlar  
Leblebiyi kur'üzüme katmışlar  
Ölüm ile ayrılığı tartmışlar  
Elli gram fazla gelmiş ayrılık

Her dertten ağırdır ayrılık. “Ölüm Allah’ın emri, ayrılık olmasaydı” der halkımız. Ölümde bile katlanılır bir yan, bir avuntu bulur. Ona ayrılık deme de ne dersin de...

Kaşının üstünden karayı kaldır  
Her nere gidersen bana da bildir  
Ayrılık deme de vur beni öldür  
Sevdiğime pişman ettin sen beni

İnsanımız, ayrılıkların toplumsal sorunlardan kaynaklandığını sezmiş gibidir. Ayrılığın nedeni ne olursa olsun, ağız dolusu ilenir onu yaratanlara:

Bu yapı yeni yapı	Ak üzüm parmak gibi
İçinde demir kapı	Sevdiğim kaymak gibi
Beni yârden ayıran	İkimizi ayıran
Dilensin kapı kapı	Devrilsin kavak gibi

Geçim sıkıntısıyla başka illere, başka uzak ülkelere savrulan insanlar, doğdukları yerde neden doyamadıklarını sorgulamış olmalıdır elbet. Ayrılığın istenirse çözülebilecek bir sorun olduğunu görmüştür. Bu yüzden gurbet daha bir ağır gelmiştir insanımıza.

Yârin bir çüt selamı	Kalemim dividim var
Derde derman kıla mı?	Gurbette yiğidim var
Gurbette göresidim	Gelir diye canımdan
Yârim ile sılama	Çıkmadık ümidim var

Ayrılık acısını en çok analar, sevgililer, eşi gurbete çıkmış gelinler çeker. Sıladan gurbete, gurbetten sılaya kuşun kanadıyla selam iletir. Uzaktakinden gelen bir maniyle avutur yaşlı gönlünü:

Kaynar kazan taşmaz mı?	Topludan dışa baktım
Yol gedikten aşmaz mı?	Bir bölük kuşa baktım
Ağlama kömür gözlüm	Yâr geliyor dediler
Ayrılan kavuşmaz mı?	Yoluna koşa baktım

### 3. Düğün, bayram, şenlik, Hıdırellez, Nevruz gibi özel günlerde mani söyleme:

Kına gecelerinde, baş örme törenlerinde, gelinin eline kına yakılırken gelinin arkadaşlarıncı ya da orada bulunan başka kadınlarca kızın ana-baba evinden ayrılmasını konu alan dokunaklı türküler, maniler söylenir. Bu manilerle gelin ağlatılır.

Hey hirikti hirikti  
Atlı kapıya birikti  
Kızımı gelin ettim  
Omzu çifte belikli

Düğünler, kız analarının hem ağladığı hem de gelinlik bir kız yetiştirmenin kıvancıyla gururlandığı anlardır. Ne denli acılı, üzüntülü olursa olsun, kız anasının da yapılan eğlentiye katılması, onun açısından bir daha

yinelenmeyecek bu etkinliğe renk katması istenir:

Oy kaynana kaynana  
Hiç bakmıyor bu yana  
Düğün senin değil mi?  
Gel biraz da sen oyna

Anadolu'da düğünler çoğunlukla açık alanlarda yapılır. Köyün meydanı, oğlan evinin bulunduğu sokak genellikle düğün alanıdır. Bu alanlarda kurulan halaylarda gençler arasında karşılıklı mani söylemek ayrı bir gelenektir. Düğünler aynı zamanda evlenme çağı gelmiş gençlerin birbirini yakından gördüğü yerlerdir. Düğünde karşılaşan genç kızlar, delikanlılar birbirini beğenirse yeni evliliklerin yolu açılır. Delikanlılar için bunun adı "kız belleme"dir:

Değirmenin dengine  
Döner kendi kendine  
Şu düğünde bir kız var  
O da benim dengime

Maniyi hep düğüne okunanlar, katılanlar söylemez ya. Ötede sevdiği kız gelin olan bir delikanlının boynunun burulmuşluğu vardır. Yüreğine taş basıp, sevdiğini son bir kez görme isteği içinde bir mani de o söyler:

Evleri çukur m'ola?  
Culhalık dokur m'ola?  
Yârim düğün ediyor  
Beni de okur m'ola?

Düğün, gelin alma töreni ile sona erer. Gelin almaya giderken seğmen alayının önünde bilgili, görgülü bir bayraktar olur. Bayraktar, kız evinden olanların sorduğu sorulara doğru yanıt verebilecek biri olmalıdır. O bir yerde oğlan evinin temsilcisidir.

Bayraktar, kız evine varıldığında, orada birikmiş olan topluluğa bir mani ile seslenir:

Konakta oturan hakim  
Bize sival soracak kim?

Size diyom arkadaşlar  
Cümleten selamın aleyküm

Kız evinde toplananların, özellikle gençlerin bayraktara soru sorması gelenektendir. Bu sorular kimi zaman mani biçiminde olmaktadır. İşte birkaç örnek:

Gökten indi bir kişi	Mektebi çok okudu
Ne biri bilir ne beşi	Bülbül gibi şakıdı
Sana diyom arkadaş	Taşıdığın bayrağın
Kaçtır bayrağın dikişi?	Bezini kim dokudu?

Bir nedir beş nedir?	Ayak ayak varmanın
Hakka yarar iş nedir?	Hatası yok sormanın
On beşinde ihtiyar	Bir dalda kırk elmanın
Otuzunda genç nedir?	Kaçı güneyde kaç kuzeyde?

Bayraktarın ya da arkadaşlarının bu tür sorulara düz biçimde manisiz ya da bir mani ile karşılık vermeleri beklenir. Bunlara yanıt veremeyen bayraktarın kız evinin gençlerince cezalandırıldığı olur. Bu ceza yöreden yöreye değişiklik gösterir.

Köy düğünlerinde gelin baba evinden alınıp ata bindirildiğinde bayraktar ya da seçmen alayından biri duruma uygun maniler söyler:

Zeytin kara ben kara	Yumurtanın sarısı
Zeytine vermem para	Yere düştü yarısı
Kızı aldık gidiyok	Büyüğünü biz aldık
Düşününün kara kara	Küçüğüne darısı

Oğlan evine ya da güveye gelin almanın sevincini yansıtan manilerle sellenildiği de olur. Örneğin Eşençay köyünde kız evinden gelin alınıp dönlürken şöyle bir mani söylenir:

Al bayrağın yeşili  
Tuttuk cennet kuşunu  
Selam olsun damada  
Getiriyok eşini

Bu maninin bir benzeri de Alacahöyük'te gelin alayı oğlan evinin önüne geldiğinde bayraktar tarafından söylenir (Koşay, 1951:31):

Al bayrağın yeşili  
Vurduk tavus kuşunu  
Dolandırdık getirdik  
Güveyinin eşini

İlkyazın gelişi Anadolu'da törenlerle, şenliklerle kutlanır. Bu törenlerin kimisinin geçmişi çok eski Anadolu toplumlarına değin uzanır. Yalnız yurdumuzda değil, dünyanın pek çok toplumunda benzer törenler vardır. Nişanlı kızların kır yemeğine götürüldüğü, genç kızların toplaşıp maniler söylediği Hıdırellez ile Nevruz, ilkyazı karşılamak için yapılan törenlerdendir.

Hıdırellez'de genç kızlar önceden hazırlayıp katladıkları manileri bir çömleğe ya da kavanoza koyarlardı. Hıdırellez günü, toplantıya katılanlardan her biri için bir niyet tutulduktan sonra maniler tek tek çekilirdi. Manide geçen sözlere göre olumlu ya da olumsuz bir yorumlama yapılır, yine maninin içeriğinden yola çıkılarak niyet tutulan kişinin gizlisi saklısı ortaya çıkarılmaya çalışılırdı. Bu tür toplantılar daha çok genç kızlar, gelinler arasında düzenlendiğinden, manilerden çıkarılan yorumlar çoğu kez evlilikle, gönül işleriyle bağlantılı olurdu. Aşağıdaki maniler, Hıdırellez'de söylenen manilere örnektir (Aytekin, 2003:66, 88, 129).

Taze höllük eledim	Mani çömleğin açtım
Kuzucuğum beledim	İçinden lira saçtım
Hıdırellez gecesi	Kendimi bir şey sandım
İkiz oğlan diledim	Biraz yüksekten uçtum

Gözler vardır tahtında  
Kısmet vardır bahtında  
Samur saçlı er yatar  
Kepeneğin altında

Mayıs-Haziran ayları içinde Sungurlu'da düzenlenen Tepreş Şenlikleri de Hıdırellez kutlamalarına benzer bir özellik gösterir. Bu şenliklerde de su kıyıları, yeşillik alanlar, türbe ya da yatır yanları kutlama alanı olarak belirlenir. Baht açma törenlerinin bu kutlamalar içinde önemli bir yeri vardır.

Uygulamanın düşünsel temeli, ilkyazda bütün dirimlilerin uyanışıyla birlikte insanların talihlerinin de açılacağı inancına dayanır. Bahtlarının açılmasını sağlamak isteyen genç kızlar, Tepreş'ten bir gün önce yeşillik bir alanda ya da bir su kıyısında toplanırlar. Bir çömleğe yüzük, küpe, bilezik gibi kişisel takılarını koyarlar. Sonra bir tülbentle çömleğin ağzını bağlayıp bir gül ağacının dibine bırakırlar. Sabah erkenden aynı yere gidip yakardıktan sonra niyet çömleğinin ağzını açarlar. Çömleğin içindekileri çıkarırken bir yandan mani söyler bir yandan da maniye göre eşyanın sahibine ilişkin yorumlar yaparlar.

Tepreş Şenlikleri'nde söylenen manilere örnek olarak şu manileri gösterebiliriz (Oğuz-Işıkhana, 2006:27-29).

Ay doğar sini gibi	Gül diktim evlek evlek
Sallanır selvi gibi	Dadandı kara leylek
Yavrum kokun geliyor	Kışın barabar idik
Bursa'nın gülü gibi	Yazın ayırdı felek

Sarıçiğdem, ilkyazın habercisidir. Bu çiçeğin çıkışıyla birlikte erkek çocuklar kırlara çıkarlar, adına "kazgıç" denilen ucu sivri değneklerle söktükleri çiğdemleri bir çalının dallarına takarak kapı kapı gezdirirler. Çiğdemleri taktıkları çalı genellikle dikenli kızamık çalısıdır. Bunun için iğde dalı kullanıldığı da olur. Çocuklar, ev sahiplerinden yağ, bulgur gibi yemeklik gereçler isteyerek dolaşırlar. Bu dolaşma sırasında isteklerini manilerle dile getirirler (Oğuz-Işıkhana, 2006:13-15):

Çiğdem çiğdem çiçekik	Çiğdem çiğdem çiçeği
Ebem oğlu köçecik	Ebem oğlu köçeği
Çiğdem geldi kapıya	Verenin oğlu olsun
Yağ çıkarın yapıya	Vermeyenin kızı ölsün

Çiğdem çiğdem çiçeği  
Alaca bulaca saçağı  
Dağlar çiğdem sokundu  
Hazır edin göçeği

Toplanan yağ ile bulgur çoğunlukla bir evin hayatında ya da çocukların oyun alanında yetişkinlerin yardımıyla pişirilir. Bu yemeğin adına "çiğdem

aşı” denir. Cemilbey, İsmailköy, Kiranlık, Eskiekin, Palabıyık köyleri bu geleneğin yaşatıldığı köylerden birkaçıdır.

#### 4. Askere gitme üzerine mani söyleme:

Askere gitme yalnız Çorum’da değil, bütün Anadolu’da önemsenen bir olaydır. Anadolu’da, askerliğin kişiyi olgunlaştırdığına inanılır. Bu yüzden, askerliğini yapmayı pek ciddiye almazlar. Cahil sayarlar onu. Çoğunlukla, askerlik öncesi nişanlasalar bile evlenme işini askerlik dönüşüne ertelerler.

Askerlik bunca önemli sayılınca, gençleri askere göndermenin de bir töreni, töresi, eğlencesi olması gerekir. Askere gitmek için gerekli işlemleri yaptıran gençler, gidecekleri güne kadar bütün arkadaşlarını, tanıdıklarını, yakınlarını ziyaret ederler. Onlarla vedalaşırlar. Bu ziyaretlerde gençlere ziyafetler verilir. Sazlı sözlü, eğlenceli veda geceleri düzenlenir. Bu gecelerde askere gidecek delikanlılar yaşlılarıyla yiyip içip eğlenir. Ayrılma anında da ceplerine gönülden koptuğunca bir miktar harçlık konur. Bunun belli bir miktarı yoktur.

Bu tür toplantılarda dilekler, düşünceler manilerle dile getirilir. Asker olan, kalanlara şöyle seslenir:

Dam üstünde çıralar  
Çekiliyor kuralar  
Ben askere gidiyom  
Size kalsın buralar

Gençler, son veda gecesini akranı olan arkadaşlarıyla geçirir. Buradaki sazlı sözlü eğlence de gecenin geç vakitlerine değin sürer. Akranlarla yapılan bu veda daha duygulu olur. Asker olan sevdiğine mani ile veda eder. Sevdiği, onu bekleyeceğine maniyle söz verir:

Kara gözlüm ağlama	Asker yolu beklerim
Karaları bağlama	Günü güne eklerim
Gidiyorum askere	Sen git yârim askere
Yüreğini dağlama	Ben sılayı beklerim



Ertesi gün davullu zurnalı bir alay tarafından askere uğurlanan gençler, büyüklerin ellerinden öperek, gençlerin elini sıkıp boyunlarına sarılarak son kez vedalaşırlar. Vedalaşmada “Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var” denir.

Gençlerin ardından anaları, bacıları, öteki yakınları ayrılığı, özlemi dile getiren duygu yüklü, acıklı türküler, maniler söylerler. Çoğu zaman doğaçlamadır söylenenler.

Gençlerin uğurlanmasından sonra orada kalanlar gençlerin ana babasını, varsa eşini, nişanlısını, öteki yakınlarını “Allah kavuştursun”, “Sağlıcakla gidip gelsinler” dilekleriyle teselli ederler.

Bundan sonra manilerin yeri asker mektuplarıdır. Geride kalan, askerdekine özlemini manilerle anlatır.

Kara tren dal da gel  
Düdüğünü çal da gel  
Askerde bir yârim var  
İncitmeden al da gel

Ay doğdu mu doğdu mu?  
Bulut ayı boğdu mu?  
Aldın devlet yârimi  
Bölüklerin doldu mu?

## 5. İş ortamlarında mani söyleme:

Köy, kasaba gibi kırlık alanlarda kışlık yiyeceklerin hazırlanması, imce yöntemiyle köy işlerinin görülmesi gibi toplu çalışılan ortamlarda maniler söylenir. Yemiş toplama, orak biçme, burçak yolma, pancar tekleme, çeltik otu alma işlerinde kadınlar, mani söyleyerek çalışırlar.

Kızılırmak boylarında pirinç üretimi önemli bir geçim kaynağıdır. Özellikle Osmancık pirinci kalitesiyle ülke genelinde ün salmıştır. Kadınların toplu çalışma alanlarından biri de çeltik tarlalarıdır. Bu tarlalarda kadınların elleri bereket, dilleri mani üretir.

Kargı ilçesinde, günlük çalışan kadınların çeltik otu alırken söylediği maniler pek ünlüdür. Tarlada yan yana bir sıra oluşturarak çalışan kadınlar birbirlerine, yoldan gelip geçenlere mani atarlar. Bu manilerden en çok na-

sibini alan kişi ise tarla sahibidir. Kadınlar tarla sahibinin huyunu suyunu, şaka kaldırıp kaldırmayacağını çok iyi bilirler. Eğer adam şakaya katlanacak biriyse, onun tarlaya gelip ırgatlara kolay gelsin demesinin ardından yaşlıca bir kadın maniyi yapıştırır:

Çayıra çaktım kazık  
Hani yanında azık?  
Bize bahşiş vermezsen  
Ağalığına yazık!

Yörede, tarla sahibinin ırgatların yanına gelirken helva, şeker, lokum gibi ağız tatlandırıcak yiyeceklerle gelmesi töredendir. Bu yüzden, ırgatlar arasında “Ağa” olarak nitelenen tarla sahibi, tarlada böyle bir istekle karşılaşacağını bilir. Ona göre hazırlıklı gelir. Yine de hemen çıkarıp dağıtmaz getirdiğini. Bu kez bir başka kadın karışır söze:

Bahçeden gül yolarım  
Kalbur kalbur bölerim  
Eğer şeker vermezsen  
Çeltiğini yolarım

Ağa, bu ısrarlı takılmaları yeterli bulunca yanında getirdiği yiyecekleri dağıtır. Sonra kaşlardan birine çömeli göz ucuyla işçilerinin çalışmasını denetler. Kimin iyi çalıştığını, kimin kaytardığını sezdirmeden anlamaya çalışır. Kadınlardan sezenler olur bu durumu. Hemen birisi çıkışır mani ile:

Akpınar’ın başına  
Sabun koydum taşına  
Ne orada duruyon?  
Sı...m kel başına!

Çamurlu suyun içinde akşama değin sürer ot alma işi. İki buklüm çalışa çalışa beli bıkmı kırılır ırgatın. İkinci geçip gün devrilince tarla sahibi yeniden gelir tarlaya. Yapılan işi denetler. Irgatın yorgunluğuna, feri fesi kalmadığına bakmaz. İşinin biraz daha ilerlediğine bakar. “Bir çıkım daha çıkın da yarına kalmasın” der. Kadınlardan biri güçlükle doğrularak elini beline dayayıp çalışma süresinin bittiğini anımsatır:

Kayalar gölgelendi  
 Ağamız öfkelendi  
 Öfkelenme be ağa  
 Paydos zamanı geldi

Çorum yöresinde, kışlık yiyeceklerin hazırlandığı ortamlarda da maniler söylenirdi. Mahalle halkından kimileri kışlık yarmasını, bulgurunu değirmen taşının hafif içe dönük bir düzlem üzerinde hayvan gücünden yararlanılarak dik olarak döndürüldüğü “arsana”larda ya da “soku” denilen, tahıl dövmeye yarayan büyük taş dibeklerde tokmaklarla döverek hazırlardı.

Soku başında halka oluşturan genç köylü kızlarının, renkli giyitleriyle, sıra gözeterek sokuya tokmak vuruşları görülmeye değer bir olaydı. Tokmakların biri inip biri çıkarkan ortalık gençlerin neşeli kahkahaları ile çınlardı. Derken ağızdan ağıza geçen yanık türküler, içli maniler arka arka sıralanır, işin güçlüğüne alıp götürürdü. “Duyulmuş da hissettirilmemiş, gönülde düğümlezip kalmış sevdalar” bu manilerle dışa vurulurdu (Yakup, 1938:283).

Kaleden indirirler  
 Paytona bindirirler  
 Kömür gözlü Seheri  
 Sürgüne gönderirler

Bahçe pezik değil mi?  
 Ciğer ezik değil mi?  
 Ben sevdim eller aldı  
 Bana yazık değil mi?

Bu ev dışı ortamların yanında bulgur yapımı evlerde de olurdu. Yere serilen büyük bir örtünün üstünde, bu iş için özel olarak hazırlanmış “el taşı” denen değirmen taşları kullanılırdı. Üst üste konulan bu taşlardan altta olanı sabit kalırdı. Üsttekini bir kol yardımı ile iki üç kadın elleşerek çevirip bulgur çekerlerdi. Bulgurun iriliğini, inceliğini ayarlamak deneyim gerektirdiği için işin başında güngörmüş, işi bilen bir kadın bulunurdu. Taş döndükçe, önceden pişirilip kurutulmuş buğday taneleri de ufanarak kenarlardan örtünün üstüne bulgur olarak dökülürdü. İşin başında bulunan deneyimli kadın bir yandan iş yetiştirirken bir yandan da evin gelinine taş yetiştirirdi:

Taş dönmüyor dönmüyor  
Taştan bulgur inmiyor  
Kirpi bacaklı gelin  
Pişirdiğin yenmiyor

Gelinin bu sataşmaya ne karşılık verdiği bilinmez ama, büyük bir olasılıkla şöyle demiştir:

Kaynananın azanı  
Kara yazı yazanı  
Şeytan bana diyor ki  
Çal başına kazanı!

Kimi zaman kadınlar, genç kızlar yapacakları işleri bir evde toplanarak yaparlar. Kimi hamur yoğurur, kimi çırkık eğirir. Kimi yufka açar, kimi saçkı saçar, yufka pişirir. Beride bir başkası dibek döver. Mani söylemek bütün bu işleri daha zevkli hale getirir. İşin gücünü azaltır, onu daha katlanılır duruma getirir. Zaman zaman mani söyleme bir tür atışmaya döner.

Çalışma ortamındaki suskunluğu bozmak için, sözgelimi yayık yayan kız, “Üstünüze ölü toprağı mı serpildi. Canlanın ecik” deyip başlatır manili söyleşmeyi:

Ata binen ağadır  
Atın yönü dağadır  
Ne orada duruyon?  
Bu maniler sanadır

Maninin karşılığı çırkık eğiren kızıdan gelir. Dozu ayarlanmış bir eleştiri, taşlama havası, öteki kızları da mani söyleme işine katma amacı sezilir manide:

Başkasına seslendim  
O bana ses veriyor  
Yayık yaymayı bilmez  
Kendine süs veriyor

Örneklerden de anlaşılacağı gibi, Karadeniz Bölgesi'nin “karşı beri”lerine

benzer bir mani düzeni ile sürer söyleşi. Bu arada ortalık da kızışmaya başlar. Çünkü yufka açan kızın manisinde eleştiriden öte bir küçümseme vardır:

Odun vurdum ocağa  
Bıdağından yanmıyor  
Ne kadar kibar olsan  
Seni madem almıyor

Bu manideki küçümsemeyi üstüne kim alınırsa karşılığını da o verir. Alınan belki de dibek döven kızdır. Yufka açanın çalımına şöyle bir kaş altından bakıp yapıştırır karşılığı:

Ava gidersin ava  
Tüfeğe koy saçmayı  
Anandan öğren de gel  
Kız sen ekmek açmayı

Bir öteki söyler, bir beriki. Böylece uzayıp gider bu tatlı söyleşi. Herkes yeteneğine göre dilinin ucuna geleni söyler. İşin bitimine yakın küsen, gücenen olmasın diye mani atma işinin de tatlıya bağlanması gerekir. Bunun için hep bir ağızdan söylenen şu mani ile iş tatlıya bağlanır:

Elif dedim be dedim  
Elmayı soy ye dedim  
Darılmayasın kardaş  
Ben sana şaka dedim

Kimi araştırmacılar, çeşitli mesleklerle ilgili manileri de iş manileri arasında sayarlar. Bunlarda çoğunlukla bir mesleğin adı geçer. Mesleklerin özelliklerini ya da meslek adamlarını anlatan bu tür manilere örnek olarak şu manileri gösterebiliriz:

Kasabın satırı var	Sihhiyeyim hekimim
Yanında yatırı var	Ben küçükten yetimim
Kasap olmazdım emme	Çek al beni torbadan
Paranın hatırı var	Piyango biletinim

## 6. Ramazan'da mani söyleme:

Yaşadığımız toplumsal gelişim, değişim süreci kimi meslekleri gözden düşürüp ortadan kaldırırken yenilerinin ortaya çıkmasında etkili oluyor. Gece bekçileri artık sokaklarımızda görünmez oldu. Oysa eskiden, kimi yerlerde gece bekçilerinin Ramazan'la ortaya çıkan bir görevleri daha olurdu: Maniler söyleyerek oruç tutacakları uyandırmak. Ramazan davulcuları ise, eski geleneklerin güçlü yaşandığı yerlerde varlığını sürdürüyor.

Davulcuları yalnız gecenin sabaha karşısında değil, gündüz gözüne mani söyleyip davul çalarken görmek olanaklı. Çünkü Ramazan davulcuları, Ramazan'ın ilk yarısının bitimi ile son günlerinde gündüz saatlerinde mahalle halkının kapıları önünde davul çalıp, mani söyleyerek yaptıkları göreve karşılık bahşiş ya da armağan isterler. Bahşişin bol olması için de manilerin en övgülülerini seçerler. Anadolu'nun kimi yörelerinde bu geleneğe "Ramazan okşaması" (Özdemir, 2008:113) denmesinin nedeni belki de bu durumdur.

Efendim ölmeyesin  
Dert bela görmeyesin  
Cennet durağın olsun  
Cehennem görmeyesin

Deptim kapı açıldı  
İnci yere saçıldı  
Cennetten iki kapı  
Biri sana açıldı

Cami imamlarının da Ramazan manisi söylemede yetenekli oldukları bilinir. Çorum'un Beydili köyüne ara sıra uğrayan Abdullah adında nükteli, hoşsohbet bir imam varmış. Yörede Kepekçi Hoca olarak tanınmış.

Hoca, Beydili köyüne geldikçe köy odasına da uğrarmış. Burada köylüler bir yandan çaylarını yudumlar bir yandan da Hoca'ya takılır, biraz boğazına düşkün olan Hoca'yı konuşturur anlattıklarını dinlerlermiş.

Cami hocalarına takılmalar çoğunlukla yeme içme üzerine olurdu. Hocaların yanında, "Hocanın biri" diye başlayan, onların boğazlarına düşkünlüğünü dile getiren fıkralar anlatılır, kimi zaman iğneleyici sözler söylenirdi. Bu tür söyleşilere şakalaşmak anlamında "yarenlik etmek" denir, ciddiye alınır küsülmezdi. Sözgelimi, sözü batmayan, güngörmüş köylü-

lerden biri, “Hocanın biri bir gün” diyerek sözü açar, ardından sevgi saygı sınırını aşmayan, tadına doyumaz bir muhabbet başlardı. Bu yüzden bizim yöremizde muhabbet sözcüğü hem “sevgi” hem “söyleşme, konuşma” anlamında kullanılır.

Beydili köyünde, Kepekçi Hoca’yla yapılan sohbetlerinden birini değerli araştırmacı Sayın Ethem Erkoç’un “Hatışoğlu Konağı” adlı çalışmasından aktaralım.

Köylü, Kepekçi Hoca’ya soruyor:

“Çelikli’de size iyi bakmışlar, öyle değil mi?”

“Ya hu Çelikli’ye Ramazan imamı olarak gittim. O zaman henüz bekârdım. Akşam birine, sahurda birine misafir oluyordum. Baktım ki umumiyetle bulgur aşısı ikram ediyorlar. Ben de sahurda minareden temcit verirken bunu anlattım:

Geçti ömrümün yaşı  
Çelikli’nin kara taşı  
Sahurda bulgur aşısı  
Yenir mi Ya Resulallah?”

“Ahali bu sefer meseleyi anladılar mı?”

“Hem de iyi anlamışlar. Ondan sonra bir daha bulgur aşısı soframıza uğramadı. Mayalı, börek, çörek geldi de karnımız doydu.”

Hoca Efendinin temcitleri de meşhurmüş. Odadakiler birkaç söz daha duymak isterler:

“Sahurda insanları nasıl uyandırırınız?”

“Başlardım mani söylemeye.”

Haydin haydin kalkıverin  
Lambaları yakıverin  
Ananız mayalı yapmış  
Gövdenize çakıverin

“Duyarlar mıydı?”

“Duymazlar mı?... Bakardım ki evlerin lambaları tek tek yanıyor. Biz de arkadaşımınla beraber temcide devam ederdik:

Dam yıkıldı direk ister  
Dayanmaya yürek ister  
Benim karnım toktur ama  
Arkadaşım börek ister”

“Eee... Bu maninin üstüne börek gelmiştir artık.”

“Ne gezer!.. Lambayı karartan yattı.”

“Ayıp etmişler.”

“Biz de yüklendik maniye:”

Sakalımız ağarttılar  
Benzimizi sararttılar  
Börek lafzın işitince  
Lambaları kararttılar (Erkoç, 2008:291-292).

## 7. Halk ozanlarının söylediği maniler:

Çorum yöresi ozanlık geleneği açısından oldukça zengin bir yöredir. Geçmişten günümüze değin ünlü ozanlar yetiştirmiştir. Bu ozanlardan kimileri, içerik açısından yetkin, sanat değeri yüksek özgün maniler üretmişlerdir.

19. yüzyıl sonlarında Çorum’un Karahisar köyünde doğan Derviş Edna’nın aşağıdaki manilerinde olduğu gibi bunların kimilerinde, ilk dizede söyleyenin ozanlık adı belirtilmektedir (Çevik, 2008:19-20).

Derviş Edna’m açıldı	Derviş Edna’m hallıdır
Hakkı seven seçildi	Hakkı seven bellidir
Hak sevdası olanın	Bülbül güle karışmış
Günahından geçildi	Muhabbeti ballıdır

1880 yılında Mecitözü’ne bağlı Üçköy’de doğan, şiirlerinde “Mırık” ozanlık adını kullanan Fadime adlı ozanımız da doğaçlama mani söyleme konusunda ustadır. Ayrıca ozanın, yedili hece ölçüsüyle mani düzeninde söylenmiş şiirleri de vardır.



Mırık'ın, Ali adında bir gencin, kendisine gönül düşürerek düntürcü göndermesi üzerine söylediği maniler halkın belleğinde günümüze değin ulaşmıştır. Ozanın gelenlere verdiği ilk yanıtla sonrasındaki gelişme şöyledir (Ercan, 1998:319):

Bülbül konmaz çalıya  
Hele bakın deliye  
Bin köylü şahit olsun  
Ölsem varmam Ali'ye

Gerçekte Fadime, Ali'nin sevgisinin gerçekliğini sınamaktadır. Bu arada, Ali'nin yiğitliğini, başka olumlu niteliklerini anlatanlar, onunla evlenmesi için ona öğüt verenler vardır. O da daha çok diretmez. Ali'nin bir dörtlükle gönlünü alır. Daha sonra evlenirler.

At bağladım söğüde  
Kulak verdim öğüde  
Fadime kurban olsun  
Ali gibi yiğide

Çorum'da Derviş Edna ile Mırık'ın dışında mani söyleyen ozanlar içinde Hasan Çıtak, Abdullah Ercan, Rifat Kurtoğlu, Sırrı Çağlar, H. Hayri Ucar, Gazi Atçal, İbrahim Gösterir (Ozani) ilk aklımıza gelenlerdir. Yine 17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Çorumlu ozan Dedemoğlu'nun manilerden oluşan "Yüzname" adlı şiiri çok ünlüdür.

Ozanlarımızın hepsine yer vermek yazımızın kapsamını aşacağından birkaçına değinmekle yetinelim.

1913 yılında Çorum'da doğup, 1975 yılında ölen, yapıtlarında "Körhasan" ozanlık adını kullanan Hasan Çıtak, özgün maniler üretmiş ozanlarımızdan biridir:

Cevahir taşı mısın?	Bülbülün sesi olmalı
Güzeller başı mısın?	Çeşmenin taşı olmalı
Baharınan gelirsin	El uzatıp dost dediğin
Kız çiğdem aşısı mısın?	Adamın hası olmalı

İlimizin yetiştirdiği değerli insanlardan araştırmacı, yazar, ozan Ab-

dullah Ercan'ın dilinden dökülen hoyratların, Çorum bağları için söylediği manilerin usta işi olmalarından dolayı ayrı bir tadı, güzelliği vardır (Ercan, 1997:81-88):

Sürmeli	Kandilden
Mahmur gözler sürmeli	Farkım yoktur kandilden
Seni gönül yarasına	Senden ayrı düşeli
Merhem diye sürmeli	Kan gidiyor kan dilden
Çoraklık'tan nar gelir	İğde kokar İlice
Kösedag'dan kar gelir	Suyu akar ılıca
Kız senin aşıkların	Çakır gözlü o kıızı
Eve barka zor gelir	Sevmişim pek delice

Çorum'un Eskiakin köyünden Rifat Kurtoğlu, şiirlerinde daha çok sevi konusunu işleyen usta ozanlarımızdandır. Öteki şiirleri gibi söylediği maniler de incelikli bir beğenin, emek verilmiş bir söz işçiliğinin ürünüdür.

Kız gelin gavur gelin	Sürmeler göze düşer
Bu nice tavır gelin?	Dolanır söze düşer
O sırma saçlarını	Civan gibi koç yiğit
Sinemde savur gelin	Bir kötü kıza düşer

Şiirlerinde "Ozani" ozanlık adını kullanan İbrahim Gösterir de özgün maniler üretmiş ozanlardandır. İki örnek de onun manilerinden verelim:

Bir sözünü duydum yâr	Kaşı gözü düz güzel
Sana gönül koydum yâr	Bana da göz süz güzel
Koynunda ısıt beni	Senin bir telin etmez
Ayaz yedim buydum yâr	Elli güzel yüz güzel

### 8. Köy seyirlik oyunlarında mani:

Çorum'da mani söylenen ortamlardan biri de köy seyirlik oyunlarıdır. Kimi oyunlarda düz sözün yerini mani alır. Çorum'da oynanan "Çıkrık", "Dillala", "Sarhoş", "Kezban Ana", "Hasan Babası", "Yüzük" gibi köy seyirlik oyunlarında oyunun konusuna uygun maniler söylenir.

Ayrıntısına girmeden, örnek olarak ele alacağımız oyunlardan ilki, Çıkrık

oyunudur (Oğuz-Gürçayır, 2006:15-17). Bu oyun kına gecelerinde genç kızlar arasında oynanır. Oyunda genç kızlardan biri evlenme çağına gelmiş, çıkırık eğiren kız rolünü oynar. Bir başkası genç kızın annesi olur. Doğaçlama olarak oyuna katılan öteki kızlar, genç kızın dünürçüleridir. Yine doğaçlama olarak oyuna giren iki kişi, genç kızın çeyizini taşıyacak öküz olurken, genç kızlardan birisi çıkırık, biri de çıkırık kolu olur. Oyun böylece kurulur.

Evlenme çağına gelmiş genç kız, bir yandan çıkırığın kolunu çevirirken bir yandan da mani söyler:

Çıkırığın urganıyım  
Kadife yorganıyım  
Hangi yola gidersen  
O yolun kurbanıyım

Her mani bitiminde kızın dünürçüleri gelir. Genç kız, konuklarını içeri alır. Kaynana adayına saygı göstermek, onu en güzel köşeye oturtmak için uğraşır. “Oraya oturma tavuk boku, buraya oturma culuk boku, şuraya oturma kaz boku” diyerek kaynana adayını oraya buraya çekiştirir. Sonunda uygun bir yere oturtur.

Görücüler, doğaçlama bir konuşma ile kızı isterler. Kız, görücülerini beğenmezse, kaynana adayının uygunsuz bir yerine elini sürerek görücülerini reddeder. Yeniden çıkırığın başına geçerek maniye başlar:

Çıkırık benim tel benim  
Neme gerek el benim?  
Eller ne derse desin  
Zeytin gözlü yâr benim

Mani bittiğinde yeni bir görücü gelir. Yukarıdaki ağırlama biçimi yinele-  
nir. Oyun böyle uzayıp gider.

Ele alacağımız ikinci oyun, “Hasan Babası Oyunu”dur (Oğuz-Gürçayır, 2006:50-51). Bu oyun da kadınların bir aya geldiklerinde oynadıkları bir oyundur. Oyunda bir kadın, erkek kılığına girerek yere yatar. Üzerine çarşaf örtülen bu kadın, ölüm döşeğindeki babayı canlandırır. Ortamdaki öteki kadınlar, Hasan Baba’nın iki eşi ile kızlarıdır. Bunlar mani söyleyerek yerde yatanın başında döne döne oynarlar. Hasan Baba, kulağına eğilenlere vasi-

yetini açıklayacağını, kimlere ne bıraktığını söylemek istediğini bildirir. O konuşurken oyun durur. Başta Hasan Baba'nın birbirini çekemeyen iki eşi can kulağıyla onu dinler. Bırakılan malı beğenmeyen kadınlar bunu oynamamak için bahane yapıp nazlanırlar.

Oyun, Hasan Baba'nın mal bölüştürmesi ile sürer. Baba bu kez kızlarına bıraktığı malı açıklar. Ancak bu mal bölüşümü de beğenilmez. Kızların nazlanarak oynamamaları üzerine verdiği malın beğenilmediğini anlayan Hasan Baba onlara bir mani ile çıkışır.

Oyunun süresi, oyuna katılanların bildiği mani sayısına bağlı olarak değişir. Bu oyunda söylenen manilere örnek olarak şu iki maniyi verebiliriz:

Baş aşağı giden yâr  
Yüzün eğri neden yâr?  
Evvel böyle değildin  
Seni bir öğreten var

Dünya bir fener imiş  
Döndükçe döner imiş  
Nice koç yiğitlerin  
Feneri söner imiş

Mani söylenen oyunlardan biri de Çorum'da "Yüzük Oyunu" ya da fincanlarla oynandığı için "Filcan Oyunu" adıyla bilinen oyundur. Bu oyun, sıra gezme gecelerinde kadın erkek karışık oynandığı gibi yalnız kadınlar ya da yalnız erkekler arasında da oynanır. Oyuncuların hangi evde toplanacağı önceden ad çekimi ile belirlenir. Oyunda on bir adet fincan kullanılır. Ancak fincan kullanma zorunluluğu yoktur. Amaca hizmet edecek peşkir, çorap gibi başka gereçler de kullanılabilir. Örneğin, Çalyayla köyü ile kimi köylerde ceviz kabukları iki şaka ayrılarak bu oyunda kullanılmaktadır.

Oyunun özü, bu fincanlardan birinin altına saklanan yüzük, küpe gibi bir nesnenin bulunmasıdır.

İki oyuncu kümesi arasında oynanan oyunda her kümenin "erbaşı" denilen bir başçılı vardır. Yüzüğü bulması gereken kümenin başçılı kararlaştırılan fincanı kaldırdığında altından yüzük çıkarsa, saklayan küme yenilmiş sayılır. Çıkmazsa saklayan küme bir sayı kazanır. Oyun elli ya da yüz sayı da sona erdirilir (Şimşek, 2010:42-45).

Yüzük oyununun bizi ilgilendiren yanı, oyunu kazanan kümenin yenilen kümeye maniler söylemesidir. “Çığşak” denilen bu manilerin iki örneğiyle yetinelim:

Pınarları taş oluklu	Takır takır takladılar
Akar sülüklü balıklı	Fincanları yokladılar
Çingene eşeği kılıklı	Tummanları bo.....
Şöyle mi oynarlar kıyak?	Ah bilir oynar bilmez oynar
Böyle mi oynarlar kıyak?	O hayallı hayallı
Tu bire şaşkın mashara	Canım şaşkın zovallı

### 9. Türkülerde mani:

Türküler; düğünlerin, kına gecelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yalnız düğünlerde değil, iş yaşamının her alanında türküler vardır. Özellikle kırsal kesimde çalışanlar evde, tarlada, bağda, bahçede her türlü işin güçlüğünü türkülerle alt ederler. Bu türkülerin bazen bütünü, bazen de kavuştak denen bağlantıları yedili ya da sekizli hece ölçüsüyle söylenmiş manilerden oluşur.

Çoğunlukla konusu özdeş iki üç mani, bir türkü oluşturur. Çorum’da derlenen maniler arasında da halk türkülerinde kullanılmış olanların sayısı az değildir. Aşağıda örnek olarak verdiğimiz, Çorum yöresinde “Alaca Aşıklaması” olarak bilinen türkünün sözleri manilerden oluşmaktadır.

Bir taş attım alıca	Alma attım geline
Bir kuş vurdum alaca	Aldı soktu beline
Yenile bir yâr sevdim	Yemesini bilmedi
Gözleri sürmelice	Verdi cahil eline

Çorum’da Güllü Coşkun’dan derlenen “Allı Delmeli Yârim” adlı türkünün sözleri de manilerden oluşmuştur (Sezgin, 2004:26):

Allı delmeli yârim	Ceviz dibi yurdunuz
Her gün gelmeli yârim	Yine halay kurdunuz
Neylemeli zengini?	Al delmeli yârimi
Dengim olmalı yârim	Bana çok mu gördünüz?

Manilerden oluşan türkülerimize pek çok örnek verilebilir. Ancak konuyu dağıtmamak için Ali Canlı’nın, Rıfat Öz Saraç’tan derlediği “Kaşların

Karasına” adlı Sungurlu türküsünün her dördlüğünün mani derlemeleri içinde de yer aldığını belirtmekle yetinelim (Sezgin, 2004:67):

Kaşların karasına	Haydi gülüm haydi haydi
Gül koydum arasına	Gözlerin beni baydı
Az verdim çok yalvardım	Ellerinen olmuşsun
O kızın anasına	Bana yaraman gayrı

Bahçeleri bayırsız	Kara kaş boyanır mı?
Edirafı çayırsız	Öpsem yâr uyanır mı?
Ellerin yâri gelmiş	Yârim orda ben burda
Hani bizim hayırsız?	Buna can dayanır mı?

### 10. Ağıt biçiminde mani söyleme:

Ağıtların bir bölümü mani biçiminde yedili ya da sekizli hece ölçüsüyle söylenmiştir. Ancak maniyle, mani biçiminde söylenen ağıtlar arasında bir ayırım vardır. O ayırım kendini ezgide gösterir. Manideki canlı, neşeli söyleyiş yerini ağıtta acılı, ağır bir ezgiye bırakır.

Ağıtlarda, ölen kişiye duyulan sevgi, onun yokluğundan kaynaklanan acı dile getirilir. Ölen kişinin erdemlerinden, başkaca özelliklerinden söz edilir. Bu tür manilerde kimi zaman yavrusunu yitiren bir ananın içimize işleyen acısını duyarız:

İşim çoğudu uyan	Gün doğdu göz ışıdı
Emzik yoğudu uyan	Emeklerim boşudu
Al kınalı beşikte	Ciğerim toprak oldu
Höllük soğudu uyan	Hep askerde yaşıtı

Kimi zaman ömrünün baharında bir genç kızın, bir delikanlının yaşama doymamışlığının üzüntüsü siner manilere. Ağıtı yakarlarsa çoğunlukla ölenin en yakınlarıdır. Anadır, bacıdır, kardeştir, sevgilidir ağlayan da ağıt yakan da. Çünkü en çok onların içini yakar ölüm olgusu. “Ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar” sözü bu durumu anlatır.

Gerçek midir bilinmez ama, bizim Çorum yöresinde şöyle bir olay anlatılır: Bir gün bir Çerkez Ağası, bir Türkmen cenazesine katılmış. Orada ölenin ardından ağıtlar yakarak ağlayan yaşlı kadınlar görmüş. Pek

duygulanmış olmalı ki, “Bizden biri öldüğünde ben bu kadınları götüreyim, ölenin ardından ağlasınlar” diye düşünmüş. Dediğini de yapmış. Ancak Türkmen kadınları, ölen Çerkez’in ardından içten ağlamamışlar. Ölen kendilerinden olmayınca, olayda yüreklerini yakacak bir durum görmemişler. Şöyle bir ağıt tutturmuşlar kendilerince:

Ne söyleyek ne ağlayak?  
Ölü bizim olmayınca?  
Böyle Çerkez mi tükenir  
Günde kırkı ölmeyince?

Kuşsaraylı ozanımız Gazi Atçal’ın gurbet acısıyla dağlı yüreğini daha derinden yakan bir olay vardır. Yakını, köylüsü olan, on sekiz yaşında bir genç kızın, Emine’nin ölümüdür bu olay. Gazi Atçal, 1998 yılında Çorlu’da bir trafik kazasında annesiyle birlikte yitirilen Emine için uzunca bir ağıt yakmıştır. Mani düzeninde yakılan bu ağıtın birkaç dörtlüğü şöyledir (Atçal, 1998:141-145):

Çorum yurdun elin diye	Öğün kara toprak öğün
Haber etmiş “Gelin” diye	Yaktın beni göğün göğün
Pullu çember bağlamışlar	Bize karalar giydirdin
Emine’ye gelin diye	Sen bayramda ettin düğün

Yürü yavrum yürü eşim	Kırılası kazma kürek
Melekler olsun yoldaşın	Yok mu sende vicdan yürek?
Kuru yerde yatılır mı?	Emine’nin üzerine
Eminem on sekiz yaşın	Yığılır mı kara toprak?

Mezarını derin eşmen	Ne yatalak ne de hasta
Ne dost vurdu ne de düşman	Kuşsaray’ı koydun yasta
Çifte canı aldığına	Ana kız kurban gidiyor
Azraili bile pişman	Taziyeler eşe dosta

Atalarımız ölüm için, “Yaşlılara sıra sıra, gençlere ara sıra” dese de en yürek dağlayıcı ölümün gençlerin ölümüdür. Yaşını başını almışlara da ağlanır elbet. Ama onların acısı gençlerinki denli derinden duyumsanmaz, gençlerin ölümü denli yıkmaz insanı. Hele bir de ölen kişi sağlıklıydı yaptıklarıyla insanları canından bezdirmişse, ölümünde iyi bir yön bile bu-

lunabilir. Ağlanmaz onun ardından. Şu manide böyle bir hava sezilmiyor mu?:

Yürekler yaktın idi  
Yaslı bıraktın idi  
Ne deyim de ağlayım?  
Tam ölme vaktin idi

### 11. Atışma biçiminde mani söyleme:

Uygun ortamlar oluştuğunda kadınlar arasında ya da kadın erkek karışık olarak mani atışması yapılır. Bu ortam kimi zaman bir komşu oturmasıdır, kimi zaman kadınlara özgü bir gün toplantısıdır, kimi zaman bir düğün halayı.

Atışmanın uzunluğu, kuşkusuz atışanların yeteneklerine, bildikleri mani sayısına göre değişirdi. Atışanlar sordukları güç sorularla birbirlerini köşeye sıkıştırmaya, yanıt veremez duruma getirmeye çalışırdı. Sorulara yanıt verildikçe atışma taraflardan biri pes edene değin uzayıp giderdi. Şu maniler böyle bir atışmanın varlığını gösteriyor:

Elinde allı alpak	Arşı âlâdan bilir
Başında samur kalpak	Kaşı karadan bilir
Sana manici derler	Bu toprağın hesabın
Dünya kaç kile toprak?	Ancak Yaradan bilir

Atışma sonunda üstün gelen manici, üstünlüğünü yine bir mani ile ilan ederdi:

Maniye maraz derler	Maniyi mast ederim
Güzele kiraz derler	Canına kast ederim
Sen gibi maniciye	Sen gibi maniciyi
Çöplükte horoz derler!	Altıma post ederim!

Bazen düğünlerde halay çekilirken atışmanın kendiliğinden başladığı görülür. Manilerdeki üslubun kabalaşması halaya son verilmesi ile sonuçlanabilir. Bu konuda yaşlı kuşaktan olanlar daha temkinli davranırlar. Atışmanın sataşma biçiminde başlaması daha çok yeni yetmelerin yol açtığı bir durumdur. Bu yüzden atışmanın başlamasıyla bitmesi bir olur. Bu arada



yeni yetme de ağzının payını alırdı.

İlk gençlik yıllarımda genç kızlarla genç erkeklerin karışık tutuştuğu bir düğün halayında, bıyıkları yeni terlemiş bir oğlan;

Caminin çayırına  
Yıkıldım bayırına  
Gelin bir öpücük ver  
Babanın hayırına

biçiminde mani söyleme densizliğinde bulununca, genç kızlardan ya da gelinlerden biri;

Pekmez koydum tuluma  
Ben gidiyom yoluma  
Söylersen mani söyle  
İtim gibi uluma

diyerek, halayın bozulması pahasına gencin ağzının payını vermişti.

Atışmalar sırasında kimi zaman bir atışmacının gocunmasına yol açacak, onun bir yarasını deşen, zülfüyâre dokunan maniler söylendiği de olur. Bu durum üslubun kabalaşmasına yol açsa da atışma sonrasında kalıcı dargınlıklara neden olmazdı.

Halk ozanları arasında atışma yapmak bir gelenektir. Bu atışmalar bazen mani türünün yedili hece ölçüsüyle de yapılır.

Yurt dışında yaşayan Kuşsaraylı ozanımız Gazi Atçal ile oğlu İsmail Bener, mani atışmasının en güzel örneklerinden birini vermişlerdir. Oldukça uzun olan atışmanın giriş bölümü şöyledir (Atçal, 1998:127):

Oğul;	Baba;
Karşıda duran güzel	Ne mavi yeşil kara
Açtı kalbime yara	Sarıyım gözüm ela
Manime mani veren	Maniye mani veren
Var mı bir gözü kara?	Geldi başına bela

Oğul;	Baba;
İstemezdim rakibim	Akranınmış yaşınmış
Babam olsun karşımda	Mani senin işinmiş
Yok muydu içinizde	Baban biraz okşasın
Akranımda yaşımda?	Senin sırtın kaşınmış!

## 12. Taşlama olarak mani söyleme:

Manilere konu olan taşlamalar genellikle bireysel bir nitelik taşır. Topluma yönelik taşlamaların yapıldığı manilerin sayısı çok değildir. Taşlamada eleştirilen yön çoklukla sevgilinin vefasızlığı, yanlış bir davranışı, kendisini aşırı bir biçimde naza çekmesidir. Kimi manilerde küçümseme, kimi manilerde ise gülmecenin ana ögesi olan abartı göze çarpar:

Kaşların ok dedikçe	Ayağında ediği
Kipriğin çok dedikçe	Kaynatmış diş hediği
Pek mi burnun büyüdü?	Uyuz tilkiye benzer
Menendin yok dedikçe	Yârimin yâr dediği

Topluma yönelik taşlamalarda çoğunlukla toplumun değer yargılarına aykırı düşen davranışlar yerilir. Bu tür manilerde alaysı bir söylem göze çarpar:

Adalar kavuştu gel	Gemi gelir kışladan
Dalga boydan aştı gel	Tahtaları vişneden
Eyi günün dostları	Köy parası değil mi?
Yaman günüm geçti gel!	Muhtarları kişneten

En ilginç taşlamalar gelin kaynana manilerinde karşımıza çıkar. Bu manilerin ortaya çıkış nedenini gelin kaynana geçimsizliğine bağlayabiliriz. Manilerdeki gelin kaynana çekişmesi öylesine çetindir ki, bu kavga çocuk oyunlarındaki sayışmacalara bile yansımıştır. Bana göre bu çekişmenin nedeni damadın paylaşılabilmesidir. Kaynana ne çilelerle, özverilerle büyüttüğü oğlunu gelinin kendinden uzaklaştırdığını düşünür. Şu mani gelin kaynana çekişmesinin nedenine ışık tutar gibidir:

Penceresi demir gelin  
Söyle sözün emir gelin  
O yiğidi ben doğurdum  
Gel kıcımı kemir gelin

Kaynanaya göre, gelin oğlunu elinden almıştır. Suçludur. Bu nedenle ev içindeki her olumsuzluğun sorumlusu gelindir. Gelinin her hareketi, her fiziksel özelliği kaynana için yergi konusudur:

Cinc'oca soylu gelin  
Anadan huylu gelin  
İk'evi kana koydu  
Oklava boylu gelin

Eli saçaklı gelin  
Tezek ocaklı gelin  
Oğlana yüz yumadı  
Değnek bacaklı gelin

Gelinlere göre ise, bütün olumsuzluklar kaynanadan kaynaklanır. Onlara göre evliliğin en güzeli kaynanasız olanıdır. Evlenmeden önce bile kaynanasız bir yuva düşü görenler vardır:

Arabalar yan yana  
Ben istemem kaynana  
Olursa görüm olsun  
Görüm gider bir yana

Suda yüzer ördek kaz  
Etrafları sarı saz  
Mevlam al kaynanamı  
Oğlunu da bana yaz

Kaynanalı bir evliliği sürdürmek durumunda olan gelinlerin taşlamalarından, kaynanayı pek umursamadıkları anlaşılıyor:

Bileziğin burgusu	Kaynanam kara tazı
Saçlarımın örgüsü	Ürüyor bazı bazı
Kaynana neyim olur?	Bırakın da ürüsün
Diş kapının sürgüsü	Oğlu benden ırazı

### 13. Mektuplara yazılan maniler:

Günümüzde işlevini yitirmiş olsa da mektup, önemini yüzyıllar boyunca korumuş bir iletişim aracı idi. Eşe dosta, sevgiliye salınan mektupların içine çoklayın sevgiyi, özlemi dillendiren maniler yazıldığı olurdu. Bunlar genellikle mektup kağıdının boş kalan yerlerini doldururdu.

Eskiden, geniş aile yaşamının sürdüğü Anadolu toprağında doğrudan eşe ya da sevgiliye mektup yazmak töresizlik sayılırdı. Bu yüzden mektuplar genellikle aile büyüklerine yazılırdı. Büyüklerin hali hatırı sorulur, söyle-necekler söylenir, sonra “bilip soranlar”a da selam edilirdi. Böylece mektupta adları açıkça yazılamayan kızlar, gelinler de kendilerine bir pay çıkarmış olurlardı.

Kimi zaman, töreler yüzünden söylenemeyenler, duyumsanıp da anlatılamayanlar, biraz üstü kapalı olarak da olsa karşıdakilere manilerle aktarılırdı.

İşte birkaç örnek:

Dağlarda kar kalmadı  
Yürekte fer kalmadı  
Daha çok yazacaktım  
Mektupta yer kalmadı

Mektup yazdım kış idi  
Kalemim gümüş idi  
Daha yazacak idim  
Parmaklarım üşüdü

Mektup yazdım acele  
Okumazsan hecele  
Mektup benim vekilim  
Al koynunda gecele

Mektup saldım vardı mı?  
Kimse bilmez derdimi  
İçerimden yanyom  
Mevla'm etsin yardımını

#### 14. Gezgin satıcılarının söylediği maniler:

Daha çok kentlerde, mahalle aralarında boy gösterirdi gezgin satıcılar. Sattığı öte beriyi bir hayvana yükleyip köy köy dolaşanları da olurdu. “Çerçi” denirdi bu gezgin satıcılara. Mısır, keten helvası, macun, şeker, kırık leblebi gibi daha çok çocukların ilgisini çekecek ürünler satarlardı. Bir çift yün eldiven, yün çorap ya da bir çift naylon ayakkabı eskisi verip bir avuç kırık

leblebi aldık mı ayaklarımız yere değmezdi köylük yerde.

İşte bu gezgin satıcılar, köyün ya da mahallenin sokaklarında seslerini duyurmak, sattıkları ürünlere halkın ilgisini çekmek için mani söyleyerek dolaşırlardı.

Kent kent dolaşıp, trenlerde mani söyleyerek nane şekeri satan, ancak ünü çevresi dışında pek duyulmamış bir ozanımız var: Osmancıklı Ali Açık (1914-1984). Duyulsa, tanınsa, acıklı yaşamı belki Yeşilçam filmlerine konu olurdu. İzleyenlerin yüreklerini dağlayacak bir ağılatı çıkardı ortaya.

Sevgilisine kavuşmak isterken tren altında kalıp iki ayağını birden yitiren Ali Açık, bir dönem yöre yöre dolaşıp yaşamını nane şekeri satarak kazanmaya çalışmıştır. Onun on birli hece ölçüsüyle söylediği maniler, gezgin satıcıların manilerini tanımada iyi birer örnek oluşturmaktadır:

Âşık Ali derler benim adıma	Şeker satmak değil benim muradım
Doyulmuyor şekerimin tadına	Dillerde dolaşıp söylensin adım
Şifa verir erkeğine kadına	Büyüğü babamdır, küçüğü evladım
Vay ne güzeldir nane şekeri!	Vay ne güzeldir nane şekeri!

(Saraçer, 2000:228).

### 15. Ninnilerde mani:

Çorum'da annelerin bebelerine söylediği ninnilerin de çoğunluğu mani düzenindedir. Üstelik ninni türüne girmeyecek kimi maniler bile belli bir ezgi eşliğinde ninnilere özgü eklemelerle ninni olarak söylenebilmektedir. Örneğin şu asker manisinin Çorum'da ninni olarak söylendiği belirlenmiştir (Oğuz, 2007:103).

Dam üstünde çıralar  
Çekiliyor kuralar  
Ben gurbete gidiyom  
Sizin olsun buralar

Anneler, ninni olarak söyledikleri manilerde bir yandan bebelerinin çeşitli özelliklerini, güzelliklerini överken bir yandan da geleceğe yönelik umutlarını, dileklerini dillendirirler. İşte birkaç örnek (Oğuz-Gürçayır, 2006:92, 95, 125, 141).

Kova kova balın olsun	Selvi gibi uzayası
Bin çiçekli dalın olsun	Söğüt gibi dal yayası
Denizlerde salın olsun	Kazanılmış mal yiyesi
Uyu ninni uyu ninni	Uyusun da bebeğim ninni

Ninni derim beni yakar	Devlet konsun eşiğine
Dudağından ballar akar	Hayır çıksın kaşığına
Yavrum büyür bana bakar	Ninni bebeğin beşiğine
Uyu yavrum ninni ninni	Ninni yavrum ninni ninni

### 16. Bilmecelerde mani:

Anadolu insanının şiire yatkınlığı hemen her alanda kendini göstermektedir. Öyküsünü, masalını, fıkrasını, oyununu manilerle süsleyen insanımız, kimi zaman bilmecesini bile şiir diliyle sorar. Çorum halkını da bunun dışında tutmamak gerekir. Çünkü Çorumluların da şiir diliyle söylenmiş alkışları, kargışları yanında, mani söyleme geleneğinin izlerini taşıyan bilmeceleri vardır.

Henüz çekirdek aileye geçilmediği kalabalık aile ortamlarında ya da radyo televizyon gibi gereçlerin bulunmadığı uzun kış gecelerinde aile içi eğlenceler düzenlenir ya da bir iki komşu bir araya gelinerek eğlenilirdi. Böyle ortamlarda hoşça zaman geçirmenin yollarından biri de bilmece sormaktı. Çorum'da bilmeceye "metel", bilmece sormaya da "metel satmak" denirdi. Kimi zaman sorulan bilmeceler mani düzeninde ölçülü uyaklı olurdu. Bilmecenin güzelliğine şiirin güzelliği eklenince geçen zamanın da tadına doyum olmazdı.

Mani biçimine uyan şu bilmeceleri buna örnek olarak gösterebiliriz (Ertekin, 2009:966, 967, 1145, 1167):

Bir dedem var müttен	Zelle zelle zel olur
Sakalı var etten	Zelle şeker bal olur
Şimdi gelir görürsün	Varma zelle yanına
Güle güle ölürsün	On parmağın kan olur
(Hindi)	(Karadut)

Boynu uzun kaz gibi	Küçücük mermer taşı
Karnı davlumbaz gibi	İçinde beyler aş
Kırk araba odun yak	Piştirirsen aş olur
Yine altı buz gibi	Piştirmezsen kuş olur
(Ocak-baca)	(Yumurta)

Dağdan gelir dak gibi	Bizde bir dudu var
Boynuzu budak gibi	Eğri büğrü budu var
Eğilir de su içer	Bize gelir görürsünüz
Bağırır oğlak gibi	Güle güle ölürsünüz
(Kağrı)	(Kurbağa)

### 17. Çocuk oyunlarında (sayışmacalarda) mani:

Şiir, yalnız yetişkinlerin kültürel besini değildir. Onun büyüleyici çekiciliği çocukları da etkiler. Çocuklar da oyuna başlarken ebeyi belirlemek için yaptıkları sayışmacalarda ya da oyun içinde mani düzeninde şiirler söyleyerek oyunlarını daha çekici kılarlar. Hece ölçüsündeki düzensizlikleri ya da dize sayısındaki artıklıkları bir yana bırakacak olursak bunların çoğunda mani özelliği vardır.

Çorum'da çocukların oynadığı oyunlardan “Mendil Saklama”, “Eşek Bekçisi”, “Çelik Çomak”, “Çat Çat Kaynana” oyunlarında mani özelliği gösteren sayışmacalar yapılmaktadır (Oğuz-Beden, 2006:27, 29, 39).

Çat çat kaynana	Portakalı soydum
Çatır patır kaynana	Başucuma koydum
Biz olalım yan yana	Ben bir yalan uydurdum
Sen dışarı kaynana	Duma duma dum kırmızı mum
Yağ satarım bal satarım	Leylek leylek lekirdek
Ustam ölmüş ben satarım	Hani bana çekirdek
Ustamın kürkü sarıdır	Çekirdeğin içi yok
Satsam on beş liradır	Sarı kızın suçu yok

### 18. Alkışlarda-kargışlarda mani:

Erdemli bir insan gördüğü yardımı, iyiliği unutmaz. İyiliğini gördüğü insanların daha iyi olanaklara kavuşmasını ister. Onlar adına bütün içtenliğiyle

iyi dileklerde bulunur. Bulunurken de dilinden bal damlar:

Artsın eksilmesin	Gökten yağıyor rahmet
Taşsın dökülmesin	Uğruna çektim zahmet
Bu hanenin sahibi	Yâri benim edenin
Asla yokluk görmesin	Yedi soyuna rahmet

Bir su içtim testiden  
Ala gözdür mest eden  
Mısır'a sultan olsun  
Seni bana dost eden

Ancak bu tatlı dil, bir kötülükle karşılaşıldığında, bir vefasızlığa uğrandığında birden sivrilir, bal yerine zehrin en keskinini akıtır. Öylesine kinlenir, öylesine öfkelenir ki, rakibin doğal ölümü bile avutmaz onu. İster ki, kötülük yapanlar onmasın, kapı kapı dilensin, avuç avuç kan kusup cefa ile can versin. Bütün bunlar Çorum manilerinde geçen söylemlerdir. Haksızlık yapan, ara bozan kişi en yakını bile olsa ona en ağır kargışları (ilenmeleri) yöneltmekten çekinmez:

Karşıda herk edenler	Karnefil kofa ile
Sabanı sol gidenler	Yâr sevdim safa ile
Of çeksın kan tükürsün	Beni yârden ayıran
Beni yârden edenler	Can versin cefa ile

Vefasızlık da haksızlık denli, kötülük denli kızdırır insanımızı. İnsan en çok sevdiklerinden bekler vefalı olmayı, sözüne sadık kalmayı. Bu yüzden en çok sevgilinin vefasızlığına kızılır. Ama Çorum insanı uyanıktır. Daha vefasızlığa uğramadan önlemini alır. Kargışlamayı peşin yapar!..

Al bürüncek bürün yâr  
Konaklardan görün yâr  
Benden gayri seversen  
Yılan ol da sürün yâr



### 19. Fıkralarda mani:

Çorumlunun mani söyleme tutkusu yalnız yukarıda anlatılanlarla sınırlı değildir. Onun bu tutkusu fıkralara da yansımıştır. Yalnız mani söylemede kadınlarda olan üstünlük fıkra anlatmada erkeklere geçer. Erkeklerin söyleşmek için bir araya geldiği her ortamda söyleşi konusu fıkralarla süslenir. Anlatılan kimi fıkralarda düz söz ile şiir iç içedir. Ahmet Caferoğlu'nun, Çayhatap köyünden Halil Evlendi'den derlediği “Bektaşî Dedesi” adlı fıkra ölçüsü bozuk olsa da, bu konuda iyi bir örnek oluşturmaktadır (Caferoğlu, 1994:139).

İki Bektaşî, yolda giderken acıkıp yakındaki bir köye sapsmışlar. Bir evin hayatında kadının birisi yayık yayıyormuş. Bektaşîler gelip kadının yakınına oturmuşlar. Ancak kadın bunlara hiç aldırış etmemiş. Çorumlu deyişle görmezçelikten gelmiş. Bunun üzerine Bektaşîlerden biri kadına duyurmak için arkadaşına söylüyormuş gibi yaparak ilk dizesinde değişiklik yaptığımız şu maniyi söylemiş:

Ey imanım zerde  
Pilav derman derde  
Olsa idi bu yerde  
Gaşılhayındı ha gaşılhayındı

Arkadaşı da bir mani ile arkalamış onu:

Söz içinde benim sözüüm  
Ev sâbı iki gözüm  
Yanında da bir tepsi üzüm  
Deneleyindi ha deneleyindi

Ancak, kadının onlara yemek vermeye hiç niyeti yokmuş. Adamlara dönüp “Bektaşî dedeleri” demiş:

Söylediğin sözler hahdır  
Hahdır diyenin yüzü ahdır  
O söyledığınız bizde yohdur  
Sayılhayındı ha sayılhayındı

Gencin biri, evlendikten bir süre sonra askere alınmış. Gittiği yer köyüne

uzak olacak ki, izin alıp gelememiş. Bir yandan sevgili, öte yandan ana baba özlemiyle bir yılını doldurmuş. Bir yandan da çocuğu olup olmadığını merak eder dururmuş. Sonunda babasına yazdığı mektubun altına şöyle bir mani eklemiştir:

Yürü mektubum yürü  
Düşümü hayra yor da gel  
Bir idik iki olduk  
Üç olduk mu sor da gel

Anlayışlı baba oğluna aynı yöntemle karşılık yazmış:

Bu mektup güzel mektup  
Bu mektuptan yine yaz  
Tarla tohum tutmadı  
İzine gel gene kaz

## 20. Çeşitli olaylar karşısında mani söyleme:

Kimi zaman insanımız gelişen bir olay ya da içinde bulunulan bir durum karşısında da mani söyleyerek tepkide bulunur. Bu durumda söylenen mani, konuyu uzun uzadıya anlatmak yerine kestirme bir yolla kapatmaya yönelik olabilmektedir. Kimi durumlarda söylenen kalıplaşmış sözler olduğu gibi, duruma uygun söylenen maniler de vardır.

Öğretmen arkadaşım Erol Aygör'ün 2010 yılı Eylülünde Dodurga'nın Mehmetdede Obruk köyünde 1925 doğumlu Hüseyin Sever'den derlediği mani ile maniye kaynaklık eden olay bir yandan halkımızın hazır cevaplılık özelliğini yansıtırken bir yandan da manilerin nasıl ortaya çıktığı konusuna ışık tutmaktadır.

Maninin söylenmesine ortam hazırlayan olay şöyle gelişmiştir: Çorum dolaylarının ya da Osmancık'ın Amasya sancağına bağlı olduğu bir dönemde Osmancık'ın kaza (ilçe) yapılması gündeme gelmiş. Bunun için dönemin Amasya valisine başvuru yapılmış. Vali, isteği yerinde görmekle birlikte, adamları aracılığı ile Osmancık köylerinden bu iş için birer hak (haklağa) lira istemiş. Osmancıklılar da bu isteği kabul etmiş. Ancak, valinin adamları birer hak lirayı toplamaya geldiklerinde bir sorun çıkmış ortaya. Valinin adamları hakın yani ölçüğün hürüklü olmasını istemişler. Obruk köyünden Muharrem

Ağa buna karşı çıkmış. Silme olması gerektiğini söylemiş. Valinin adamları, vali ile görüşüp ölçeğin hürüklü olmasında diretince Muharrem Ağa, vali için “Ne zalım oğlu zalımmış” diye söylenmiş. Valinin adamları bu sözü valiye “Ne zağar oğlu zağarmış” diye aktarmışlar.

Kendisine aktarılan bu söze çok öfkelenen vali, Muharrem Ağa’yı yanına çağdırtmış. Köyün saygın bir insanı zaptiyelerce alınıp götürülürken köylüler uğurlamaya çıkmamışlar. Nasıl olsa vali onu astırır diye düşünmüşler. Ancak, ağanın sağ salim valinin elinden kurtulup geri dönmekte olduğunu duyunca Kızılırmak boyuna karşılamaya inmişler.

Muharrem Ağa, kendisini uğurlamaya gelmeyen köylülerini ırmak kıyısında bekler görünce sitemini şu mani ile dile getirmiş:

Adalar kavuştu gel  
Dalga boydan aştı gel  
Eyi günün dostları  
Yaman günüm geçti gel

Bir başka mani ise Üçköylü ozan Fatma Mırık tarafından kocasının başından geçen bir olay üzerine söylenmiştir. Bir gün asker kaçaklarının, eşkıyanın kol gezdiği bir dönemde Mırık’ın kocası Ali ile birkaç arkadaşı yolda eşkıya pususuna düşmüşler. Eşküyalar, onları soyarken, Ali’yi sırt üstü yere yatırmışlar. Kıpırdamasın ya da kaçmasın diye üzerine ağır taşlar koymuşlar. Ali, eve dönünce bu olayı Mırık’a anlatmış. O da doğaçlama olarak şu maniyi söylemiş (Ercan, 1998:319):

Yolları gözetmişler  
Tüfeği uzatmışlar  
Ali’nin kamburunu  
Taş koyup düzeltmişler



**İKİNCİ BÖLÜM**  
**YAZILI - SÖZLÜ KAYNAKLARDA**  
**ÇORUM MANİLERİ**

# -A-

1

Gökyüzünde akbaba  
Kanađı yaba yaba  
Ođlan sevmiř kız sevmiř  
Ne yapsın ana baba? <sup>60</sup>

2

Zannetme ki ballıca  
Durumum zavallıca  
Daha nasıl deyim ki?  
İç güyaden hallıca <sup>60</sup>

3

Sarıp solasıca  
Kötürüm olasıca  
Üzerime yâr sevmiř  
Allah'tan bulasıca <sup>60</sup>

4

Evleri var yakınca  
Yâr görünür bakınca  
İçim bir hoş oluyor  
Yâr topluya çıkınca <sup>60</sup>

5

Düşünme pek derince  
Yâr tartma ince ince  
Her ne kadar yavařsa  
Dađa çıkar karınca <sup>17</sup>

6

Koyun kuzulayınca  
Yaram sızılayınca  
Seni nerde göreyim?  
Gönlüm arzulayınca <sup>60</sup>

7

Ařkı çoklamayınca  
Künde yoklamayınca  
Yâr benim neyim olur?  
Öpüp koklamayınca <sup>60</sup>

8

Elma yedim soyunca  
Bir yâr sevdim boyunca  
Yiđit kabre girer mi?  
Muradın almayınca <sup>12</sup>

9

Lafıma kanmayınca  
Ařkıma yanmayınca  
Rahat yüzü görmesin  
Adımı anmayınca <sup>126</sup>

10

Bir kız gördüm az önce  
Boyu daldan uzunca  
Tanrım neyin eksilir?  
Onu bana yazınca <sup>62</sup>

11

Yâr geldi ay dođunca  
Sardı beni kolunca  
Benim dünyam karardı  
Gece gündüz olunca <sup>62</sup>

12

Giderim yolca yolca  
Çiçekler açmış bolca  
Gel kaçalım sevdiğim  
Kızılırmak boyunca <sup>20</sup>

13

Karşıda kara yonca  
Uzamış diz boyunca  
Pencederen al beni  
Anangil uyuyunca <sup>60</sup>

14

Yonca biçirim yonca  
Yoncalar diz boyunca  
Şimdi kızlar arıyor  
Cüzdanı şişkin koca <sup>60</sup>

15

Ak akçe kara akçe  
Öz anam güllü bahçe  
Bir yanımız el oldu  
Üvey yamalı bohça <sup>1</sup>

16

Kul bela görmez  
Allah yazmadıkça  
Allah bela vermez  
Kul azmadıkça <sup>7</sup>

17

Gemi gezer deryada  
Bülbül başlar feryada  
Yaralandım yaram var  
Yâr yetişsin imdada <sup>122</sup>

18

Anam babam duysa da  
Saçlarımı yolsa da  
Ben her şeye razıyım  
Kıtil yorgan olsa da <sup>17</sup>

19

Atım koşar ovada  
Bülbül öter yuvada  
Yâre kavuşmak için  
İki elim duada <sup>122</sup>

20

Leylek gördüm havada  
Yumurtası tavada  
Mevla'm bizi kavuştur  
Ufacık bir yuvada <sup>17</sup>

21

Gitme yabana yada  
Çektirme bela gada  
Ölüm var ayrılık var  
Şu üç günlük dünyada <sup>60</sup>

22

Karanfilim saksıda  
Eremedim maksada  
Tanrım bizi kavuştur  
Akşam ile yatsıda <sup>60</sup>

23

Altınım var boynumda  
İki elim koynumda  
Ela gözlü sevdiğim  
Gece gündüz aynımda <sup>116</sup>

24

Beden kürkü arkanda  
İki elim yakanda  
Sen de iflah olun mu?  
Beni böyle yakan da <sup>55</sup>

25

Kerpiçler ocağında  
Kum kaynar bucağında  
Allah canımı alsın  
O yârin kucacağında <sup>21</sup>

26

Kızımın kulağında  
Oğlumun tabağında  
Kiraz gördüm kıskandım  
Seni yâr dudağında <sup>32</sup>

27

Jale gezer bağında  
Henüz taze çağında  
Kızarmış al al olmuş  
Güller var yanağında <sup>122</sup>

28

Dalında  
Bülbül var gül dalında  
Nakışlı heybe olsam  
Gezsem yârin dalında <sup>48</sup>

29

Erik durur dalında  
Şekerinde balında  
Yâr inan ki gözüm yok  
Sensiz dünya malında <sup>122</sup>

30

Ankara dağlarında  
Gül biter bağlarında  
Ben de seni gözlüyom  
Güz gelme çağlarında <sup>11</sup>

31

Havuzun ortasında  
Kına kardım tasında  
Oğlum bana dönecek  
Şu ayın ortasında <sup>23</sup>

32

Ellerin yapısında  
Gönlüm yok hepisinde  
Beni yâre versinler  
Kul olam kapısında <sup>60</sup>

33

Sarı yazma başında  
Oyaları kaşında  
Senin için beklerim  
Çenelerin başında <sup>43</sup>

34

Yirmi yaşında  
Nöbet başında  
Benim yârim  
Sınır taşında <sup>126</sup>

35

Mavilim dağ başında  
Kalem oynar kaşında  
Yenile bir yâr sevdim  
On üç on dört yaşında <sup>55</sup>

36

Toprağında taşında  
Benleri var kaşında  
Sen bahar içindesin  
Bense ömrün kışında <sup>80</sup>

37

Soyunda  
İpekler giy soyun da  
Böyle güzellik olmaz  
Melek mi var soyunda? <sup>48</sup>

38

Altındım akçalarda  
Çiçektim bahçalarda  
Tenim yerde çürüdü  
Çeyizim bohçalarda <sup>60</sup>

39

Yollarda  
Gelmez haber yollar da  
Kulağım esen yelde  
Gözlerimse yollarda <sup>48</sup>

40

Mendil yudum pınarda  
Bir kuş gördüm çınarda  
Başkasını istemem  
Gezme yârim kenarda <sup>122</sup>



41

Hey hovarda hovarda  
Aynam kaldı duvarda  
Her gün aklıma düşer  
Su başında pınarda <sup>129</sup>

42

Hey hovarda hovarda  
İki elim duvarda  
Vur davulcu davula  
Nişanlım var pınarda <sup>131</sup>

43

Hovardayım hovarda  
Yârin resmi duvarda  
Feriğini bulurum  
Anacını kovar da <sup>60</sup>

44

Gidiyorum elveda  
Yoluna canlar feda  
Gidene gelmez derler  
Kavuşturur Hak Huda <sup>60</sup>

45

Armutun dalı suda  
Birin kes birin buda  
Öptüm öptüm uyardım  
Ela gözler uykuda <sup>55</sup>

46

Evleri karşımızda  
Sevdaşı başımızda  
Bu nasıl sevda imiş?  
Gencecik yaşıımızda <sup>55</sup>

47

Oğlan adın Mustafa  
Gir koynuma sür sefa  
Ne ben öldüm kurtuldum  
Ne sen geldin insafa <sup>55</sup>

48

Ağladım çektim cefa  
Kimsede yoktur vefa  
Şimdilik hayal oldu  
Yârle sürdüğüm sefa <sup>23</sup>

49

Motor geliyor motor  
Dumanı halka halka  
Yârim saçın taramış  
Duruyor dalga dalga <sup>85</sup>

50

Gidiyorum ırmağa  
Söğüt dalı kırmağa  
Altın yüzük yaptırđım  
Şu kınalı parmağa <sup>11</sup>

51

Irmağa gel ırmağa  
Yüzük takam parmağa  
Ömür kısa sevdiğim  
Değmez gönül kırmağa <sup>60</sup>

52

Hopladım indim bağa  
Başım değdi yaprağa  
O yâr benim olmazsa  
Girmem kara toprağa <sup>86</sup>

53

Bağa girdim utmağa  
Başım değdi yaprağa  
Ne kız oldum ne gelin  
Girdim kara toprağa <sup>81</sup>

54

Vapur gider uzağa  
O benziyor bir dağa  
Yâr gözüme göründü  
Ölmüşüm döndüm sağa <sup>122</sup>

55

Ömrümün eri daha  
Şu gönlüm diri daha  
Amasya'nın bardağı  
Olmazsa biri daha <sup>60</sup>

56

Ak çuha kara çuha  
Çuha kenarı yuha  
Dün gece neredeydin?  
Az kalsın aklım çuha <sup>108</sup>

57

Kilere vurdum yuha  
Aha gelesin aha  
Ben çok acılar gördüm  
Yüreğim ondan yuha <sup>61</sup>

58

Entarisi dik yaka  
Bayıldım baka baka  
Ben o yârin cebinde  
Olsam gümüş tabaka <sup>51</sup>

59

Su gelir aka aka  
Bendini yıka yıka  
Oturmuş ekmek eder  
Elini yaka yaka <sup>11</sup>

60

Mavi yelek mor yaka  
Bayıldım baka baka  
Yâr ondan geçtim demiş  
Ölürüm aslı çıka <sup>60</sup>

61

Almayı sattım kırka  
Geziyom korka korka  
Ben seni büyüttüm ki  
Olasın bana arka <sup>55</sup>

62

Dağ başka duman başka  
Saz başka keman başka  
Komaya Kadir Mevla'm  
Kimseyi böyle aşka <sup>94</sup>

63

Yârimin gözü ala  
Görende us mu kala?  
Mevla'm özel yaratmış  
Bulamış yağa bala <sup>60</sup>

64

Ocakta gara tava  
Kaynıyor dala dala  
Gönüm güvercin olmuş  
Gonmuyo daldan dala <sup>11</sup>

65

Hey budala budala  
Her kuş konmaz bu dala  
Karga konabilir mi?  
Bülbül konan bu dala <sup>122</sup>

66

Güzel gelin çık dala  
Dut dalını sırkala  
Yârin küçük sen büyük  
Sar kundağa ırgala <sup>60</sup>

67

Gözümü diktim yola  
Bakarım dala dala  
Açtım gönül kapımı  
Gelen giden yok hâlâ <sup>60</sup>

68

Öküzüm ala ala  
Çüt sürdüm dala dala  
Emsallarım evlendi  
Ben kaldım kala kala <sup>23</sup>

69

Yarı gördüm bir çala  
Az kaldı aklım ala  
Yerine ben öleyim  
Sevdiğim baki kala <sup>60</sup>

70

Zeytin kara ben kara  
Zeytine vermem para  
Gel yârim buluşalım  
On bire çeyrek kala <sup>16</sup>

71

Ateş koydum mangala  
Zülfün dökmüş çankala  
Sen orada ben burda  
Nasıl bunda can kala? <sup>55</sup>

72

Islığı çala çala  
Çıktım bir kuru dala  
Dal kırılır ölürsem  
Yârimi kimler ala? <sup>60</sup>

73

Adile'm seki bağla  
Kakülü sıkı bağla  
Dilberler âdetidir  
Alnına çeki bağla <sup>61</sup>

74

Zerdali oldu çağla  
Ağla sevdiğim ağla  
Artık ben gidiyorum  
Sen de karalar bağla <sup>122</sup>

75

Kapının önü bakla  
Güvercin atar takla  
Sabahın soğuşunda  
Beni koynunda sakla <sup>55</sup>

76

Mavi boyarlar m'ola?  
Sevsem duyarlar m'ola?  
İkimiz de bir boyda  
Nikah kıyarlar m'ola? <sup>116</sup>

77

Dağlarda kar var m'ola?  
Ayva m'ola nar m'ola?  
Kuşsaray'ın içinde  
Senin gibi var m'ola? <sup>72</sup>

78

Yârin atı kır m'ola?  
Attan düşen yâr m'ola?  
Bacıları böğründe  
İncir yeri var m'ola? <sup>17</sup>

79

Kar yağar tozar m'ola?  
Bekarlık uzar m'ola?  
Mevla'm gönlüme göre  
Bir güzel yazar m'ola? <sup>60</sup>

80

Gidiyom uzak yola  
Gözlerim dola dola  
Karamık gözlü yârim  
Yolumu bekler m'ola? <sup>60</sup>

81

Çopraşık'tan çıktım yola  
Çöplü'de de verdim mola  
Bu ellerden gider oldum  
Yâr peşimden gelir m'ola? <sup>16</sup>

82

Kar yağar erir m'ola?  
Gidenler gelir m'ola?  
Murat verici Huda  
Muradım verir m'ola? <sup>55</sup>

83

Evleri çukur m'ola?  
Culhalık dokur m'ola?  
Yârim düğün ediyor  
Beni de okur m'ola? <sup>61</sup>

84

Madımak bitti m'ola?  
Yolları tuttu m'ola?  
Bugün yâri çok andım  
İkçirik tuttu m'ola? <sup>64</sup>

85

Besmeleyle çıktım yola  
Selam verdim sağa sola  
A benim devletli beyim  
Vakti şerifin hayrola <sup>60</sup>

86

Yârim duvardan hopla  
Mendiline gül topla  
Güzellik baştan olur  
Övünme soyla sopla <sup>60</sup>

87

Kabak pişirdim fasla  
Şu ömrüm geçti yasla  
Her dertten payım aldım  
Murat almadım asla <sup>60</sup>

88

Gediyom tozlu yola  
Gözlerim dola dola  
Ben yârimi yitirdim  
Acaba kimler bula? <sup>55</sup>

89

Muş'tan geldi muşmula  
Bakma al para pula  
Merhametsiz güzeli  
Hak vermesin bir kula <sup>32</sup>

90

Kahve döktüm kurula  
El vurmada durula  
Yârime yâr diyenler  
Sol göğsünden vurula <sup>142</sup>

91

Yayla  
Ok atılır her yayla  
Yanağın gül bahçesi  
Göksün dumanlı yayla <sup>48</sup>

92

Çiçeklerin adıyla  
Sevgilerin tadıyla  
Yâre haber uçurdum  
Kuşların kanadıyla <sup>126</sup>

93

Karanfili budama  
Safa geldin odama  
Güzel bir şeftali ver  
Seni seven adama? <sup>60</sup>

94

Gidene bak gidene  
Boyu benzer fidana  
Fidan gonca gül olmuş  
Koklatmıyor adama <sup>129</sup>

95

Kız kapını kapama  
Yüz çevirme adama  
Uğursuza meyledip  
Baykuş tünetime dama <sup>60</sup>

96

Kara gözlüm ağlama  
Yüreğimi dağlama  
Ben buralı değilim  
Bana gönül bağlama <sup>60</sup>

97

Kara gözlüm ağlama  
Karaları bağlama  
Gidiyorum askere  
Yüreğini dağlama<sup>17</sup>

98

Yârim naçar ağlama  
Gündür geçer ağlama  
Bu kapıyı kapatan  
Bir gün açar ağlama<sup>129</sup>

99

Vefasıza ağlama  
Yüreğini dağlama  
İkrar güden bir yâr bul  
Al kendini sağlama<sup>60</sup>

100

Dam üstünden hoplama  
Entarini toplama  
Sevdiğim ele uyup  
Sineme ok saplama<sup>12</sup>

101

Dere boyu aşlama  
Aşlamayı daşlama  
Söylersen mani söyle  
Bok yemeye başlama<sup>60</sup>

102

Beni dile dolama  
Derdime dert ulama  
Sebep gözün kör olsun  
Görecek gün bulama<sup>60</sup>

103

Yaşı ermiş tamama  
Cilve yapar adama  
Yâri güzel olanlar  
Her gün gider hamama<sup>60</sup>

104

Kınama  
Karanfil kat kınama  
Belki başına gelir  
Sakın eli kınama<sup>48</sup>

105

Güzel gönlün var ama  
Melhem olman yarama  
Benden sana fayda yok  
Daha beni arama<sup>60</sup>

106

Elde güzel var ama  
Elden çare arama  
Yâr eli değmedikçe  
Melhem olmaz yarama<sup>60</sup>

107

Önümdeki gaygana  
Yâr aldırılmaz figana  
Kurban olayım kızlar  
Amin deyin duama<sup>61</sup>

108

Tabancam dolu saçma  
Sevdiğim benden kaçma  
Yedi yerde yaram var  
Bir yara da sen açma<sup>112</sup>

109

Acıma  
İnanmazsan acıma  
Bir hançer de gel sen vur  
Bağırma hiç acıma<sup>48</sup>

110

Değirmenin daşına  
Döner kendi başına  
Şu düğünde bir kız var  
O da arkadaşıma<sup>16</sup>

111

Yastık koydum başıma  
Yâr oturdu karşıma  
O yârin sevdasından  
Ağu kattım aşıma <sup>122</sup>

112

Çıktım soku taşına  
Yâr çıktı dam başına  
Yârin tatlı sözleri  
Yağ bal katar aşıma <sup>17</sup>

113

Sabah çıktım gır başına  
Ayak takıldı daşına  
Alnımdan akan terler  
Karıştı gözyaşına <sup>114</sup>

114

Al alma sarı alma  
Beklerim yâri alma  
Muhannet yâr gelmedi  
Sen solma bari alma <sup>60</sup>

115

Al alma yeşil alma  
Birin al beşin alma  
Kurban olduğum Allah  
Canım al eşim alma <sup>142</sup>

116

Dalda üç şirin alma  
Birin al birin alma  
Mevla'm senden dileğim  
Kimsenin yârin alma <sup>60</sup>

117

Yeşil dalda al alma  
Beni dertlere salma  
Sana canım sunmuşum  
İster al ister alma <sup>60</sup>

118

Elma aldım bal elma  
Tez gel yârim geç kalma  
Yollarına bakıtıp  
Beni hasrete salma <sup>122</sup>

119

Tabaklarda dondurma  
Gülüne kuş kondurma  
Ellere gönül katıp  
Beni derde yandırma <sup>60</sup>

120

Küp içinde kavurma  
Saçlarını savurma  
Gız ben seni geçircam  
Ana deyi bağırma <sup>60</sup>

121

Kazan kazan kavurma  
Daştı diye savurma  
Daha devlet başında  
Gitti diye kayırma <sup>55</sup>

122

Zeytin dalını kırma  
Yârim uzakta durma  
İlahi kadir Mevla'm  
Beni yârden ayırma <sup>122</sup>

123

Pınarın başı burma  
Öyle göz süzüp durma  
Gerçek meylin yoğise  
Beni boşuna yorma <sup>60</sup>

124

Deniz dibi bandırma  
Benim yârim jandarma  
Jandarmanın yediği  
Şeker ile dondurma <sup>123</sup>

125

Hacıdan geldi hurma  
Kız gelip burda durma  
Keliklerde oturup  
Saray hayali kurma <sup>17</sup>

126

Entarisi al basma  
Alıp duvara asma  
Sen benimsin ben senin  
Ellere kulak asma <sup>40</sup>

127

Dost düşmanla sarışma  
Zengin ile yarışma  
Her olur olmaz işten  
Çek burnunu karışma 12

128

Gülüm beni unutma  
Şapkamı ters vurutma  
Ben senin öz yârinim  
Eller ile bir tutma <sup>60</sup>

129

Pekmez koydum tuluma  
Ben gidiyom yoluma  
Söylersen mani söyle  
İtim gibi uluma <sup>96</sup>

130

Gidiyodum yoluma  
Niye baktın boyuma?  
Seni gurban ederim  
Sülaleme soyuma <sup>11</sup>

131

Beton attım tabana  
Selam söylen babama  
Dar yerleri gen olsun  
Verdi beni yabana <sup>144</sup>

132

Kucağını aç bana  
Sarı güller saç bana  
Kapım sana açıktır  
Evi terket kaç bana 38

133

Gel güzelim bu yana  
Sözün kâr etti cana  
Sevdiğim kim bileyim  
Adını söyle bana <sup>60</sup>

134

Mor menevşem kok bana  
Elden çare yok bana  
Senin kalem kaşların  
Ciğer delen ok bana <sup>60</sup>

135

Kız kirpiğin ok bana  
Ezan cefan çok bana  
Alam gidem başımı  
Senden fayda yok bana <sup>60</sup>

136

Kipriklerin tül bara  
Tebessümün gül bana  
Ben uğruna ölmeden  
Bir kerecik gül bana <sup>38</sup>

137

Kına saldım al sana  
Yak eline gel bana  
Gamzeli yanağında  
Güller açsın gül bana <sup>60</sup>

138

Yüreğim kalem bana  
Yâr sevdan elem bana  
Senden gayrı seversem  
Yuh çeksın âlem bana <sup>17</sup>

139

Yâr bakma öyle bana  
Gönülden söyle bana  
Eza cefa eyleme  
Cilve naz eyle bana <sup>60</sup>

140

Güldür nefesin bana  
İlaçtır sesin bana  
Gelemezsen arada  
Selam edesin bana <sup>60</sup>

141

Ayva attım samana  
Dumana bak dumana  
Şoför yârim var iken  
Varır mıyım çobana? <sup>110</sup>

142

Vay bana vaylar bana  
Yıl oldu aylar bana  
Değme sular içmezdim  
Su vermez çaylar bana <sup>64</sup>

143

Sitem etme yâr bana  
Sensiz dünya dar bana  
Ben senden ayırlamam  
Kollarını sar bana <sup>60</sup>

144

Gelmez ise yâr bana  
Koca dünya dar bana  
Yâr elin dünya elin  
Ne faydası var bana? <sup>60</sup>

145

Ne bakarsın hor bana  
Hor bakışın kor bana  
Ettiğinden utan yâr  
Bulunmaz mı yâr bana <sup>60</sup>

146

Gülüm Gülizar bana  
Değmesin nazar sana  
Kaşların ecel senin  
Gözlerin mezar bana <sup>94</sup>

147

Kollarını ger bana  
Uzat bir gül ver bana  
Gül hasretim kandırmaz  
Örtü döşek ser bana <sup>60</sup>

148

Akça bağrın ser bana  
Kollarını ger bana  
Aç yatırma sevdiğim  
Bir öpücük ver bana <sup>17</sup>

149

Kaşların yaydır bana  
Cemalin aydır bana  
Seni bir gün görmesem  
Sanırım aydır bana <sup>60</sup>

150

Bisikletin aynası  
Yana bakıyor yana  
Benim sevdiğim oğlan  
Bana bakıyor bana <sup>111</sup>

151

Gidiyom deme bana  
Gönlüm kalıyor sana  
Üç gün görmesem seni  
Üç yıl geliyor bana <sup>64</sup>

152

Sarı sarıl sar bana  
Yüzlerini sür bana  
Öleneçi sevmezsem  
Kaşlarını dür bana <sup>17</sup>



153

Vay bana yâr vay bana  
Gözyaşlarım çay bana  
Senden gayli seversem  
Beddafalar say bana <sup>60</sup>

54

Orağı at bir yana  
Bak sevgilim bak bana  
Gel sarılıp yatalım  
Sevişelim can cana <sup>122</sup>

155

Penceresi cam cama  
Dünür saldım amcama  
Amcam kızın vermezse  
Turşu kursun fincana <sup>86</sup>

156

Erik dalda bıdama  
Safa geldin odama  
Kız meylini bana ver  
Duruyorum kadana <sup>61</sup>

157

Kalk gidelim madene  
Benleri dane dane  
Hem sana canım kurban  
Hem seni yaradana <sup>55</sup>

158

Bahçelerde lahana  
Sarıp koydum sahana  
Kaderim kötü benim  
Kime bulam mahana? <sup>60</sup>

159

İnci dizmiş gerdana  
Ağlarım yana yana  
Yâr izin ver öpeyim  
Gerdandan kana kana <sup>122</sup>

160

Yılana bak yılana  
Yılan dağı dolana  
Ben yârimi yitirdim  
Bin altın var bulana <sup>16</sup>

161

Bak şu zamana zamana  
Kargalar vurdu şahana  
Eşekler arpadan bıktı  
Küheylan hasret samana <sup>145</sup>

162

Bir sigara ver bana  
Bak dumana dumana  
Ne ben öldüm kurtuldum  
Ne sen geldin imana <sup>73</sup>

163

Pencerede kuş kara  
Oğlan dolan ışmara  
Yedi sene dul kalsam  
Yine varmam düşmana <sup>129</sup>

164

Kınana  
Karanfil kat kınana  
Hal tut ki ne yerile  
Ne de elce kınana <sup>48</sup>

165

İki çeşme yan yana  
Su içtim kana kana  
Seni doğuran ana  
Olsun bana kaynana <sup>17</sup>

166

Çarşıda hedik kaynana  
Dişleri gedik kaynana  
Oğlun çerez getirdi  
Sensiz yedik kaynana <sup>65</sup>

167

Bahçede biber kaynana  
Oğlu kibar kaynana  
Ben gelin geldiğimde  
Yat da geber kaynana<sup>23</sup>

168

Çarşıda et kaynana  
Başında bit kaynana  
Oğlun bekler mutfakta  
Dışarı git kaynana<sup>23</sup>

169

Yolumuza durana  
Söz edip oturana  
Feleğin oku değsin  
Bize tuzak kurana<sup>60</sup>

170

Sana diyorum sana  
Dönüp de bir bak bana  
Kız kaşların pek çirkin  
Bir aynaya baksana<sup>60</sup>

171

Mavilim yazık sana  
Bal koydum azık sana  
Sen ölme ninen ölsün  
Cahilsin yazık sana<sup>16</sup>

172

Çiçekler derem sana  
Yol edip serem sana  
Eloğlu gül göndermiş  
Ben canım verem sana<sup>62</sup>

173

Çevre işledim sana  
Çorap başladım sana  
Oğlan gel geç kapımdan  
Tavuk haşladım sana<sup>61</sup>

174

İki çeşme yan yana  
Su içtim kana kana  
Bana adresini ver  
Mektup yazayım sana<sup>90</sup>

175

Az dur ereyim sana  
Meyil vereyim sana  
Bu gece konuğum ol  
Yatak sereyim sana<sup>62</sup>

176

Katmer pişirdim sana  
Haber aşırdım sana  
Bir kerecik öpmen mi?  
Gönül düşürdüm sana<sup>17</sup>

177

Asmada üzüm sana  
Kem midir sözüm sana?  
Sabah yıldızı gibi  
Dikmişim gözüm sana<sup>146</sup>

178

Nar ağacı yan yana  
Kurban benli gerdana  
Gerdanı benli güzel  
Aşık oldum ben sana<sup>122</sup>

179

Merdivenden insene  
Yönün bana dönsene  
Koynundaki turuncun  
Birin bana sunsana<sup>55</sup>

180

Elma aldım yâr sana  
Küsü tutmak ar sana  
Ben de küsüp gidersem  
Ne kalacak kâr sana?<sup>122</sup>

181

Yakışır allar sana  
Bakışır eller sana  
Yürüdükçe hu çeker  
Bastığın yollar sana <sup>55</sup>

182

Giden güzel dursana  
Muradımı sorsana  
Düşümde seni gördüm  
Hayırlara yorsana <sup>60</sup>

183

Koğuşlarda yatana  
Bak şu tüfek çatana  
Ben yavrumu büyüttüm  
Asker ettim vatana <sup>61</sup>

184

Asker oldum vatana  
Gidiyorum kıtama  
Nazlı yârim mektup yaz  
Küserim unutana <sup>17</sup>

185

ÇağırDIM yana yana  
Yâr uykudan uyana  
Bin öğüt beş paraya  
Kendinden olmayana <sup>145</sup>

186

Su akar daldırsana  
Destiyi doldursana  
Yârinden mi ayrıldın?  
Ağlarsın yana yana <sup>122</sup>

187

Felek yuh olsun sana  
Saramadım can cana  
Ben yârden ayrı düştüm  
Dağlar bile yan yana <sup>60</sup>

188

Arabalar yan yana  
Ben istemem kaynana  
Olursa görüm olsun  
Görüm gider bir yana <sup>129</sup>

189

Oğlan gider oduna  
Ahmet derler adına  
Ben Ahmet'i seviyom  
Şu köyün inadına <sup>55</sup>

190

Geldin sevme çağına  
Düşme hoyrat ağına  
Sinendeki güllerin  
Bekçi duram bağına <sup>60</sup>

191

Kar yağar kar dağına  
Gül sokmuş bardağına  
Yâr bizi davet etmiş  
Ak meme çardağına <sup>55</sup>

192

Çıktım Köseadağı'na  
Sis çökmüş koyağına  
Yârım bize gelecek  
Gül serem ayağına <sup>60</sup>

193

Ak ellere al kına  
Salayım yâr yakına  
Ben o yâre yâr olam  
El uzaktan bakına <sup>60</sup>

194

Şu tarlanın arkına  
Gölge basmış şarkına  
Yâr değil yara imiş  
Varamadım farkına <sup>60</sup>

195

Karamığın alına  
Kuşlar konar dalına  
Mahleli güzel görsün  
Gel salına salına <sup>60</sup>

196

Derenin oylumuna  
Kuş konar yaylımına  
Gel yârim barışalım  
Geldik yol ayırımına <sup>70</sup>

197

Sok bıçağı kınına  
Kan yakışmaz şanına  
Sevaptır su yetiştir  
Gönlümün yangınına <sup>60</sup>

198

Kerpiç duvar ördürdüm  
Duvar ustalarına  
Acep ilaç olur mu?  
Gönül hastalarına <sup>23</sup>

199

Köprüünün taşlarına  
Vurgunum kaşlarına  
Elmas tarak alayım  
Yâr ipek saçlarına <sup>122</sup>

200

Kirazın dallarına  
Bakarım yollarına  
Altın bilezik olam  
Yârimin kollarına <sup>60</sup>

201

Keşkeği vur fırına  
Pişiversin yarına  
Yalnız yeme sevdiğim  
Haber sal dostlarına <sup>60</sup>

202

Caminin çayırına  
Yıkıldım bayırına  
Gelin bir öpücük ver  
Babanın hayırına <sup>134</sup>

203

Kaynanamın sesine  
Vara idim yasına  
Yâr secdeye eğilmiş  
Duraydım arkasına <sup>17</sup>

204

Kaşların karasına  
Gül koydum arasına  
Az verdim çok yalvardım  
O kızın anasına <sup>117</sup>

205

Dişinin sırasına  
Kaşının karasına  
Hamak kurasım geldi  
Ak göğsün arasına <sup>60</sup>

206

Kaşların karasına  
Gül koydum arasına  
Seni merhem dediler  
Yüreğim yarasına <sup>126</sup>

207

Su koydum su tasına  
Sofranın ortasına  
Memelerin benziyor  
Ferik yumurtasına <sup>60</sup>

208

Bak oğlanın hasına  
Gireydim rüyasına  
Cin olup da düşeyim  
Yârimin somyasına <sup>17</sup>

209

Ak koyun kuzusuna  
Can kaynar bazısına  
Ne deyim de ağlayım?  
Alnımın yazısına 55

210

Akpınar'ın başına  
Sabun koydum taşına  
Ne orada duruyon?  
Sı...m kel başına 60

211

Tülbent örtmüş başına  
Kalem çekmiş kaşına  
Benim koğumu eden  
Uyuz olup kaşına 17

212

Vardım pınar başına  
Elim koydum taşına  
Anası kurban olsun  
Kızının oynasına 129

213

Vardım pınar başına  
Pırtı koydum taşına  
Pınar baştan kurumuş  
Yudum gözüm yaşına 60

214

Efeleğin otuna  
Sarma sardım katına  
Sana sufra donattım  
Atla da gel atına 60

215

Var yiğidin gencine  
Her gün kalbin incine  
Var yiğidin kartına  
Otur göğüs tahtına 145

216

Sazına  
Şu derenin sazına  
Saçından üç tel ver de  
Takam gönül sazına 48

217

Şu yaylanın düzüne  
Koyun yaydım yüzüne  
Ben gönlümü kaptırdım  
Bir zalimin kızına 60

218

Havada uçan turna  
Kanadın açan turna  
Yârime selam götür  
Oradan geçen turna 122

219

Ay doğa gün doluna  
Al bohçayı koluna  
Ver elini sevdiğim  
Çıkak sevda yoluna 60

220

Varsam emmim oğluna  
Sarsa beni koluna  
Eller ne derse desin  
Öleceğim yoluna 60

221

Entarimin alına  
Burma takmış koluna  
Çil altını sayarım  
Nuran senin yoluna 17

222

Odanın kapısına  
Çık otur yapısına  
Mendilini ver bana  
Yatayım kokusuna 55

223

Ey suna güzel suna  
Bir çarecik bul buna  
Sevdim de diyemiyom  
Babanın korkusuna <sup>60</sup>

224

Mehlenin sokusuna  
Gül katmış kokusuna  
Yorgun yârim uyumuş  
Kıyamam uykusuna <sup>60</sup>

225

Başında poşusuna  
Oturdum karşısına  
Adam meyil verir mi?  
Kapı bir komşusuna <sup>134</sup>

226

Gül dermiş gül üstüne  
Sermiş kurutmuş güne  
İnsan selam gönderir  
Küsmez eski dostuna <sup>60</sup>

227

Birket birket üstüne  
Bu birketin aslı ne?  
Benden ona hayır yok  
Selam götür dostuna <sup>17</sup>

228

Hay huluma huluma  
Su doldurdum tuluma  
Seni zümzüm ederim  
Sülalene soyuna <sup>57</sup>

229

Yâr adını işledim  
Kanaviçemin suyuna  
Şu canım kurban olsun  
Yedi göbek soyuna <sup>61</sup>

230

Sarıldım dal boyuna  
Yattım koyun koyuna  
Beni yârden edenin  
Nalet olsun soyuna <sup>60</sup>

231

Huyuna bak huyuna  
Çekmiş kara soyuna  
Seni yumuşatayım  
Batırıp gül suyuna <sup>17</sup>

232

Oy kaynana kaynana  
Hiç bakmıyor bu yana  
Düğün senin değil mi?  
Gel biraz da sen oyna <sup>129</sup>

233

Körpe sevdiğim körpe  
Salın gel sere serpe  
Sarılalım yatalım  
İşler sarmadan sarpa <sup>60</sup>

234

Zeytin kara ben kara  
Zeytine vermem para  
Kızı aldık gidiyok  
Düşünün kara kara <sup>23</sup>

235

Nargilem başı kara  
Dibinde taşı kara  
Yenile bir yâr sevdim  
Gözünden kaşı kara <sup>55</sup>

236

Pınarın başı kara  
Yatağı taşı kara  
Bir gün rahat görmedim  
Gözümün yaşı kara <sup>126</sup>

237

Devekta üzüm kara  
 Üzümde dizin kara  
 Ben yâre gidemiyom  
 Elim boş yüzüm kara <sup>129</sup>

238

Yolda buldum on para  
 Yârim yüzün ne kara?  
 Allah sana su vermiş  
 Yıkasana maskara! <sup>139</sup>

239

Yağmur yağıyor yağmur  
 Çiçekli yaylalara  
 Yok mudur senden güzel?  
 Bakarsın aynalara <sup>116</sup>

240

Ay doğar tepelere  
 Gün vurur küpelere  
 Eller nemize lazım?  
 Gidelim sapalara <sup>17</sup>

241

Duman durdu dağlara  
 Gazel düştü bağlara  
 Yürekteki yarayı  
 Anlatmak zor sağlara <sup>60</sup>

242

Kar yağar alçaklara  
 Dökülür saçaklara  
 Nasıl ana doğurmuş?  
 Sığmıyor kucaklara <sup>55</sup>

243

Irmak vurur taşlara  
 Girişir savaşlara  
 Kurban olam sevdiğim  
 Hilal hilal kaşlara <sup>122</sup>

244

Ak çalının dibinde  
 Taşlara bak taşlara  
 Sevdiğim gelin olmuş  
 Kaşlara bak kaşlara <sup>23</sup>

245

Üç kuş kondu taşlara  
 Figan düştü ağaçlara  
 Gitti de unuttu sanma  
 Sorarım uçan kuşlara <sup>74</sup>

246

Kalk gidelim sazlara  
 Yem dökelim kazlara  
 Kazlar yemini yesin  
 Sarılalım kızlara <sup>55</sup>

247

Yanma güzelim nara  
 Derdine derman ara  
 Seni nasıl alayım?  
 Kesemde yok beş para <sup>60</sup>

248

Çapa vurdum pancara  
 Teslim ettim kantara  
 Hile yapma kantarcı  
 Basmam artık mantara <sup>7</sup>

249

Oğlan sözün kavara  
 Gezme böyle avara  
 Ben söyleyim babama  
 Çoban tutsun davara <sup>60</sup>

250

Hey halvara halvara  
 Çıngı düştü şalvara  
 Dudaklarım kurudu  
 Kız yalvara yalvara <sup>106</sup>

251

Alma attım duvara  
Yuvarlandı pınara  
Pınardaki güzeller  
Sarsın bana cuvara<sup>34</sup>

252

Yârim gitmiş pazara  
Uğratmışlar nazara  
Yâre nazar edenler  
Kendi girsin mezara<sup>60</sup>

253

Elim değdi hızarâ  
Elma dalda kızara  
Beni sana vermezler  
Git kendine kız ara<sup>60</sup>

254

Erikler kara kara  
Selam söyleyin yâre  
Derdime derman olsun  
Salmasın beni zara<sup>122</sup>

255

Kaş kara kirpik kara  
Düzüp çıkma kenara  
Ara yerde engel var  
Uğrarsın intizara<sup>60</sup>

256

Giderken bize uğra  
Kebabı köze doğra  
Yâr beni unutursan  
Dermansız derde uğra<sup>60</sup>

257

Ayağında kundura  
Yâr gelir dura dura  
A benim nazlı yârim  
Geçerken bize uğra<sup>7</sup>

258

Selviler sıra sıra  
Yel eser kıra kıra  
Şimdi rağbet zengine  
Yüz veren yok fakıra<sup>60</sup>

259

Gökte yıldız bir sıra  
Kekliği saldım kıra  
Yârim keklik ben avcı  
Gezerim ardı sıra<sup>60</sup>

260

Irmak sıra çay sıra  
Taze hıyar masıra  
Koyun olsam yayılsam  
Yârimin ardı sıra<sup>129</sup>

261

Taze hıyar masıra  
Gediyom yolun sıra  
Yüzüne diyemiyom  
Ölüyom ardın sıra<sup>61</sup>

262

Yazı yazdım satıra  
Ölüm geldi hatıra  
Ölürsem manilerim  
Kalsın size hatıra<sup>60</sup>

263

Dala astım matıra  
Dokunuyor hatıra  
Oğlan ne de inatsın  
Çok benzersin katıra<sup>17</sup>

264

Ayna attım çayıra  
Şavkı düştü bayıra  
Himmet eylen erenler  
İşim düştü hayıra<sup>4</sup>



265

Ayna attım çayıra  
Şavkı vurdu bayıra  
İkimiz de sevdalı  
Bizi Allah kayıra <sup>126</sup>

266

Arpa ekim bayıra  
Beni Mevla'm kayıra  
Ben yârimden ayrılmam  
Ancak ölüm ayıra <sup>60</sup>

267

Bağda yaprak koymadım  
Yaprağı sara sara  
Yolda yolcu koymadım  
O yâri sora sora <sup>16</sup>

268

Gel çekme beni dara  
Kalbimizde var yara  
Bizler ayrı kaldıkça  
Halimizi kim sora? <sup>12</sup>

269

Kalk gidelim mantara  
Saçlarını yan tara  
Şişmanlamışsın yavrum  
Şehirde dura dura <sup>60</sup>

270

Yâr gelir dura dura  
Bıyığın bura bura  
Felek düşün kan etmiş  
Göğsüne vura vura <sup>60</sup>

271

Leblebi koydum tasa  
Doldurdum basa basa  
Benim yârim çok güzel  
Azıcık boydan kısa <sup>79</sup>

272

Leblebi koydum tasa  
Aldı beni bir husa  
Kendine süs veriyor  
Hâlbuki boyu kısa <sup>60</sup>

273

Şu dağlar kireç olsa  
Davarı ergeç olsa  
Güzel çirkin aramam  
Sevdiğim güleç olsa <sup>61</sup>

274

Kayalar engin olsa  
Vardığım zengin olsa  
Zenginliğin aramam  
Yâr benim dengim olsa <sup>70</sup>

275

Şu bağlar bizim olsa  
Her yanı üzüm olsa  
Yârin uykusu gelmiş  
Yastığı dizim olsa <sup>126</sup>

276

Ayrılık neden olsa?  
Bir yardım eden olsa  
Giderdim ardı sıra  
Yâre bir giden olsa <sup>60</sup>

277

Sevda bir ömür olsa  
Yâr gözü kömür olsa  
Dünyada yâr sevenin  
Ahreti mamur olsa <sup>60</sup>

278

Ak koyunum yüz olsa  
Güttüğüm yer düz olsa  
Ben koyunu güderim  
Arkadaşım kız olsa <sup>60</sup>

279

Maniden mestim olsa  
Güzelden dostum olsa  
Ben güzele vuruldum  
O da bana vurulsa <sup>16</sup>

280

Bahçelerde pırasa  
Dallarına kar yağsa  
Kızlar kocasız kalsa  
Oğlanlara yalvarsa <sup>25</sup>

281

Evinin önü arsa  
Dileğim var tutarsa  
Muradımız tez olur  
Babanın gönlü varsa <sup>60</sup>

282

Giderim yolum Bursa  
Dileğim var olursa  
Kara bahtım ışırdı  
Felek sözünde dursa <sup>60</sup>

283

Ayakkabı giyerim  
Üstü güllü olursa  
Kaynanamı severim  
Tatlı dilli olursa <sup>141</sup>

284

Masa üstünde şişe  
Kaldırdım vurdum taşa  
Ana benim suçum ne  
Verdiniz bir kel başa <sup>64</sup>

285

Mercimek koydum aş  
Heves etme oynaşa  
Severler de almazlar  
Sonra kakarlar başa <sup>60</sup>

286

Kebabı dizdim şişe  
Pişmedi geldi dişe  
Dünyanın hali böyle  
Ummazsın gelir başa <sup>17</sup>

287

Yârimin adı Paşa  
Gele koynuma düşe  
Beni elin demişler  
Kız oğlan kızım hâşâ! <sup>17</sup>

288

Fatma gider ateşe  
Elinde gümüş maşa  
Ben Fatma'yı alırım  
Sağ olsun Veli Paşa <sup>55</sup>

289

Sevda gelince başa  
Seven yanar ataşa  
Seveni ayıranlar  
Taşa tutulsun taşa <sup>60</sup>

290

Mendili serdim taşa  
Neler geldi bu başa?  
Öptüm yârin yanağın  
Dedi bana çok yaşa <sup>60</sup>

291

Bir taş attım kamaşa  
Yarıldı baştan başa  
Gönlünü bana ver de  
Yaşa sevdiğim yaşa <sup>23</sup>

292

Yâr sarınmış kumaşa  
Gören gözler kamaşa  
Muradımı ver benim  
Sevdiğim bin yaşa <sup>60</sup>

293

Yılan aktı kamaşa  
Su ne yapsın yanmışa?  
Mevla'm ecirler versin  
Yârinden ayrılmışa<sup>43</sup>

294

Mani mani peşpeşe  
Düğün edek eş eşe  
Nazın hiç çekilmiyor  
Ben gelemem pışpışa<sup>61</sup>

295

Kurda kuşa  
Ok at yayı kur da kuşa  
Felek her bir parçamızı  
Yem eyledi kurda kuşa<sup>48</sup>

296

Ata binelim ata  
Tabanca ata ata  
Yanım böğrüm delindi  
Yalnız yata yata<sup>43</sup>

297

Susuz gider sabahta  
Günü geçer bu vakta  
Çalışmayıp yatanın  
Aşı gelmez tabakta<sup>60</sup>

298

El gülüp oynamakta  
Yüreğim ağlamakta  
Yâri ele kaptırdım  
Tadı kaldı damakta<sup>60</sup>

299

Karnefilim çanakta  
Yârim şimdi konakta  
Zemheride gül m'olur?  
Gül açılmış yanakta<sup>55</sup>

300

Elmas yüzük parmakta  
Çifte benek yanakta  
Benim bir efendim var  
Şu karşiki konakta<sup>146</sup>

301

Konaktayım konakta  
Elmas küpe kulakta  
Mevla'm bizi kavuştur  
Yeni sene orakta<sup>107</sup>

302

Fındık kırdım tabakta  
Gözlerim al yanakta  
Sarılalım yatalım  
Bir can gibi yatakta<sup>122</sup>

303

Ceviz içi tabakta  
Gözlerim al yanakta  
O güzeli görünce  
Duramadım ayakta<sup>122</sup>

304

Gün kavuştu irakta  
Gözüm kaldı merakta  
Herkesin yâri geldi  
Benim yârim uzakta<sup>60</sup>

305

Evleri aralıkta  
Rast geldim gayalıkta  
Şeftali istenir mi?  
Şunca kalabalıkta<sup>55</sup>

306

Al önlüğüm sandıkta  
Ben galdım garanlıkta  
Yârim yiğit olursa  
Yatarım samanlıkta<sup>11</sup>

307

Başlığı tarta tarta  
Verecek babam karta  
Felek beni mi buldun?  
Ak gününü kararta <sup>60</sup>

308

Gazete verdi posta  
Bir mektup yazdım dosta  
Dedim durma çabuk gel  
Aşkından oldum hasta <sup>122</sup>

309

Mendilimde gül deste  
Yine gelmedi posta  
Yârden bir habercik yok  
Yatağa düştüm hasta <sup>17</sup>

310

Reyhanın dibi deste  
Dibinde oldum hasta  
Bana tabip neylesin?  
Götürün beni dosta <sup>55</sup>

311

Mercimek deste deste  
Kız nişanlın bek hasta  
Hasta değil komşular  
Âşıklıkta bek usta <sup>93</sup>

312

Evleri var üst başta  
Tabakam kaldı tašta  
Ne muhanet yârmışın  
Akıl koymadın başta? <sup>72</sup>

313

Yâr ile aynı yaşta  
Kara sevda var başta  
Ben köz olam sen çıra  
Yanalım bir atašta <sup>60</sup>

314

Kapıdayım kapıda  
Yılan oynar yapıda  
Şu güzelin yüzünden  
Benzim döndü çaputa <sup>123</sup>

315

Her birisi bir hava  
Yatar mı söze sava?  
Ergenlik çağı gelen  
Kaşık diker pilava <sup>60</sup>

316

Narpız yaktım çorbaya  
Çabuk gel gir torbaya  
Kızlar pek ucuzladı  
Birer bohça urbaya <sup>61</sup>

317

Orak attım tarlaya  
Parım parım parlaya  
Nerde güzel varısa  
Gelsin bizim tarlaya <sup>114</sup>

318

Gittim bağ bellemeye  
Zeynep'i kollamaya  
Baktım Zeynep evde yok  
Başladım ağlamaya <sup>85</sup>

319

Gel bahçeye bahçeye  
Gül koyalım bohçaya  
Anan baban duymadan  
Gayret edek kaçmaya <sup>55</sup>

320

Girdim nane biçmeye  
Eğildim su içmeye  
Dediler yârin gelmiş  
Kanatlandım uçmaya <sup>126</sup>

321

Sevdiğim inmiş çaya  
Durmuş kına yakmaya  
Gül yüzüne gün vurmüş  
Doyamadım bakmaya <sup>60</sup>

322

Altın kodum kurnaya  
Al bağladım turnaya  
Yârin gönlü bende mi?  
Ar ettim ben sormaya <sup>17</sup>

323

Trene kurşun atmaya  
Üstünden aşirtmaya  
Çok muskalar yazdırdım  
Kız seni şaşırtmaya <sup>81</sup>

324

Rakip girdi araya  
Düştüm arka sıraya  
Şimdi değişti zaman  
Rağbet pula paraya <sup>17</sup>

325

Yazı yazdım paraya  
Engel düştü araya  
Seni merhem dediler  
Sinemdeki yaraya <sup>55</sup>

326

Yârim gitti kuraya  
Hasret düştü araya  
Hasretinden ölmeden  
Dönüp gelsin buraya <sup>60</sup>

327

Dağ başı yüksek kaya  
Sevdiğim benzer aya  
Bizde sabır mı kaldı?  
Günleri saya saya 12

328

Mektup verdim postaya  
Haber gitsin kışlaya  
Yârimden cevap geldi  
Düğünümüz haftaya <sup>60</sup>

329

Name yazdım sokuya  
Gelen geçen okuya  
Kızlar şaraba düşmüş  
Erkekler ırakıya <sup>117</sup>

330

Yazıya  
Koyun çıktı yazıya  
Kurt dadanır kuzuya  
Kahpe felek güldürmez  
Gemi aldı azıya  
Kim gücünü yetirir  
Alnımdaki yazıya <sup>17</sup>

331

Bahçelerde sardunya  
Sardunyayı kırdın ya  
Beni beğenmiyordun  
Nasıl bana kaldın ya? <sup>19</sup>

332

Saksılarda sardunya  
Beni sarıp durdun ya  
Arzum göğsümde kaldı  
Sen ellere vardın ya <sup>17</sup>

333

Mendil içinde oya  
Sevdiğim benzer aya  
Tenhaya gel sevdiğim  
Görüşek doya doya <sup>12</sup>

334

Elimde bakır kova  
Şu dağın ardı ova  
Gençliğim elden gitti  
Sarmadım doya doya<sup>23</sup>

335

Bizim evin önüne  
Kim attı mavi boya  
Anam babam evde yok  
Bakalım doya doya<sup>40</sup>

336

Entarım mavi boya  
Kenarı ipek oya  
Sen beni verem ettin  
Sevmedim doya doya<sup>30</sup>

337

Saçların sarı fulya  
Bakışın mavi hulya  
Önce yüz ver sonra kaç  
Böyle de olur mu ya?<sup>38</sup>

338

Öküz koştum kağnyıya  
Yalvarırım Tanrı'ya  
Yarabbim sen kavuşturdun  
Yedi benli yavruya<sup>55</sup>

339

Bulgur koydum sokuya  
Mektup saldım okuya  
Yâr gurbette evlenmiş  
Umutum düştü suya<sup>60</sup>

340

Ayna tuttum karşıya  
Düştü bizim komşuya  
Bu yıl kızlar pek ucuz  
Birer tabak turşuya<sup>17</sup>

341

Kaza  
Ok attım toya kaza  
Gelinler öldürürse  
Kabrimi kızlar kaza<sup>48</sup>

342

Kar koymuşlar karpuzla  
İçerim döndü buza  
Bu sefer yandı yürek  
Karpuzu kesen kıza<sup>32</sup>

343

Kaleden indim düze  
Su bağladım nergize  
Yedi yıl emek verdim  
Ale gözlü bir kıza<sup>61</sup>

344

Bakın şu akılsıza  
Aşık olmuş bir kıza  
Kim kızını verir ki?  
Onun gibi mızımıza<sup>60</sup>

345

Ben varam köyünüze  
Babalım boynunuza  
Ya bana bir yâr bulun  
Ya alın koynunuza<sup>116</sup>

Ç

346

Pınar başında ağaç  
Yâr başımda altın taç  
Yâr sar beni sinene  
Aç kolların iyce aç<sup>122</sup>

347

Çoktandır yüreğim aç  
Ancak sendendir ilaç  
Sürür gidersin beni  
Sana oldum sürağaç<sup>61</sup>

348

Havalandı kırlangıç  
Kanadı ayrıç ayrıç  
İkimizi ayıran  
Kan kussun avuç avuç<sup>18</sup>

## E

349

Gündüzden arta gece  
Verek sırt sırta gece  
Yanıllım açılırsa  
Yâr gele örte gece<sup>60</sup>

350

Kapımızın önü yonca  
Gül açılır yaz olunca  
Üç bacının bir kardeşi  
Öldürmüşler geçen gece<sup>55</sup>

351

Çorap ördüm dizece  
Gel gidelim bizece  
Sarılalım yatalım  
İlkbahardan güzece<sup>57</sup>

352

İğde kokar İlice  
Suyu akar ılıca  
Çakır gözlü o kızı  
Sevmişim pek delice<sup>48</sup>

353

Bir taş attım alıca  
Bir kuş vurdum alaca  
Yenile bir yâr sevdim  
Gözleri sürmelice<sup>60</sup>

354

Düşünür ince ince  
Birbirini görünce  
Gökte ay ile yıldız  
Gelin ile görümce<sup>17</sup>

355

Yâr kapıya gelince  
Ne olur yâr sevince?  
Ben müftüye danıştım  
Sakıncası yok dince<sup>60</sup>

356

Bugün hava serince  
Suya battım derince  
Bir incecik ter bastı  
Yâr koynuma girince<sup>60</sup>

357

Gelin ile görümce  
Sevgilimi görünce  
Her yanım ayrı titrer  
Huzuruna girince<sup>23</sup>

358

Kaşları gayet ince  
Mübahadır sevmek dince  
Yârim bir hoş gülüyor  
Ben okşayıp sevince<sup>17</sup>

359

Sevme çağı gelince  
Gönül aşkı bilince  
İnsan dinden çıkar mı?  
Sevilince sevince?<sup>60</sup>

360

Kaşların milden ince  
Ölüyom görmeyince  
Bir daha yâr sevmeyim  
Aslına ermeyince 55

361

Kaşların milden ince  
Al yanak gülden ince  
Ben yârin hastasıyım  
Ölürüm görmeyince 60

362

Dağlar dağlardan yüce  
Aslanım keyfin nice?  
Akşamı edemiyom  
Cemalin görmeyince 55

363

Saçlarını sökünce  
Omuzuna dökünce  
Sandım gül tomurcuğu  
Dudağımı bükünce 93

364

Yağmur yağıyor ince  
Su serperler pirince  
Adam bir hoş oluyor  
Sevdiğini görünce 23

365

Kebap ince şiş ince  
İndirdiler pişince  
Kızın ömrü azalır  
Dul erkeğe düşünce 55

366

Tırnağımda dişece  
Uğrayıver bu gece  
Selamsız sabahsızsın  
Yârim gidiyor güce 61

367

Kızın hükmü bir gece  
Gelininki her gece  
Kızın nazı çok olur  
Gelinler gönüllüce 94

368

O yanı keçe  
Bu yanı keçe  
Helal süt emmiş  
Elime geçe 43

369

Altın tasım iç içe  
Yâr gelip ondan içe  
Acep o gün gelir mi?  
Elin elime geçe 12

370

Odaya serdim keçe  
Beklerim gündüz gece  
Oturdum yol üstüne  
Yâr gele burdan geçe 60

371

Kaşların ok dedikçe  
Kipriğin çok dedikçe  
Pek mi burnun büyüdü?  
Menendin yok dedikçe 49

372

Benim yârim piyade  
Derdim yüzden ziyade  
Dinsiz yâr mektubumu  
Bana etti iade 17

373

Üzüm koydum sepete  
Yâr oturur tepede  
Para verdim almadı  
Gözü altın küpede 131



374

Kum birikmiş derede  
Vefasız yâr nerede?  
Geçersin belki dedim  
Bekledim pencerede <sup>91</sup>

375

At bağladım söğüde  
Kulak verdim öğüde  
Fadime kurban olsun  
Ali gibi yiğide <sup>47</sup>

376

İğne soktum söğüde  
Tez oturdum öğüde  
Ben bir mendil işliyom  
Kömür gözlü yiğide <sup>55</sup>

377

Gemideyim gemide  
Ayağım yemenide  
Alma beni kuracı  
Sevdiğim var geride <sup>60</sup>

378

Derdim var içeride  
Yoğumuş geçeri de  
Aşkından ölür isem  
Neyim kalır geride <sup>60</sup>

379

Vatan aşkı gönülde  
Bülbül öter has gülde  
Vardır yârin kokusu  
Gül menekşe sümbülde <sup>122</sup>

380

Vatan aşkı içimde  
Kız senin gönlün kimde?  
Öyle bir yâr buldum ki  
İkimiz bir biçimde <sup>122</sup>

381

Çağlayım on beşimde  
Yakarım ateşimde  
Senin gözün göz değil  
Gezme oğlan peşimde <sup>60</sup>

382

Hamamın tası bende  
Bakırın pası bende  
Çatlasın düşmanlarım  
Yiğidin hası bende <sup>52</sup>

383

Yeşil çeki has bende  
Hakikatsiz dost bende  
Ellere düğün bayram  
Gece gündüz yas bende <sup>55</sup>

84

Bir vefasız sevende  
Harman oldum dövende  
Bir ayrılık bir ölüm  
Akıl mı koydu bende <sup>60</sup>

385

Sarı gülü derende  
İnsaf senin nerende?  
Kabahat sende değil  
Sana gönül verende <sup>116</sup>

386

Firkat yeli esende  
Dönemem dön desen de  
Ey yüreği taş güzel  
Arzum kalmadı sende <sup>60</sup>

387

Fındık kurdum kal bende  
Can rahat değil tende  
Ben dertlere gark oldum  
Derman ararım sende <sup>17</sup>

388

Hay hemen de hemen de  
At oynatır çimende  
Kara yağız genç oğlan  
Pek hevesim var sende <sup>55</sup>

389

Gitme oğlan dur sen de  
Bir dileğim var sende  
Üstüne gül işlesem  
Yağlığını versen de <sup>60</sup>

390

Gidiyom ben de ben de  
Bir arzum kaldı sende  
Ayva gibi sarardım  
Merhamet yok mu sende? <sup>60</sup>

391

Entarisi gül pembe  
Güller açar gülende  
Eve otura düşer  
Kızlar dile düşende <sup>17</sup>

392

Ne Mısır'da ne Çin'de  
Şu Çorum'un içinde  
Eller ne derse desin  
Yâr ile hoş geçin de <sup>60</sup>

393

Tokat bir dağ içinde  
Gülü bardağ içinde  
Küçükten yâr sevenin  
Yüreği yağ içinde <sup>55</sup>

394

Güzel ipek içinde  
Kahve dibek içinde  
Ela gözlü yârim var  
Şanlı İbek içinde <sup>116</sup>

395

İnci mercan içinde  
Mercan fincan içinde  
Yâr senden ayrılalı  
Kaldım zindan içinde <sup>60</sup>

396

Kara hergin içinde  
Kıl çorabı kıçında  
Ben olsam da sallansam  
Aşiretin içinde <sup>28</sup>

397

Odasına vardım fincan elinde  
Saatin kösteği ince belinde  
Yâri güzellerin işi elinde  
Yâri çirkinlerin eli belinde <sup>64</sup>

398

Bakır helke elinde  
İpek yağlık belinde  
Yârimin güzelliği  
Cümle âlem dilinde <sup>61</sup>

399

Gümüş kemer belinde  
Mey kâsesi elinde  
Dinleyen mest oluyor  
Bülbül mü var dilinde? <sup>49</sup>

400

Kestane dilberinde  
Toplamış ceplerinde  
Balla kaymak karışık  
Yârimin leblerinde <sup>32</sup>

401

Sitem var sözlerinde  
Elem var gözlerinde  
Bileydim ayrılık var  
Yatardım dizlerinde <sup>60</sup>

402

Yârim gurbet elinde  
Kulağım haberinde  
Beş yüz gayme vereyim  
Müjdesini verin de <sup>60</sup>

403

Fasulyeyi pişirdim  
Mutfak tenceresinde  
Gel yârim buluşalım  
Balkon penceresinde <sup>111</sup>

404

Dert tazelerim künde  
Gitmedin doğru yönde  
Dünya bir değirmendir  
Görüşürüz üğün de <sup>61</sup>

405

Deve çeker elinde  
Gözü zezem gölünde  
Sana meyil vereli  
Hurmayım aşk çölünde <sup>32</sup>

406

Anan baban düğünde  
Demek fırsat bugünde  
Buluşalım sevdiğim  
Taş Mektep'in önünde <sup>60</sup>

407

Benleri var döşünde  
Tılsımı gülüşünde  
Yanağı gamzeli kız  
Beni görmüş düşünde <sup>60</sup>

408

Uyudum yâr dizinde  
Gezdim keklik izinde  
Kırpıkların birer ok  
Sürmelenmiş gözünde <sup>122</sup>

409

Çayın öte yüzünde  
Ceylan otlar düzündü  
Ben yârimi tanırım  
Çifte ben var yüzünde <sup>116</sup>

410

Penceresi tül perde  
Ucu sürünür yerde  
Pencereden bakan kız  
Beni düşürdü derde <sup>60</sup>

411

Dağlarda meşelerde  
Gül yağı şişelerde  
Herkes yârini buldu  
Ben kaldım köşelerde <sup>55</sup>

412

Bulgurum var kilerde  
Kavuşmamız ilerde  
Dostunu candan seven  
Kavuşmaz mı diler de? <sup>60</sup>

413

Güzeller var ellerde  
Gümüş kemer bellerde  
Cilvesi var nazı var  
Adı gezer dillerde <sup>60</sup>

414

Evinin önü perde  
Perdenin ucu yerde  
Benim gönlüm sende ya  
Senin gönlün kimlerde? <sup>46</sup>

415

Gözere döktüm zerde  
Cama astım tül perde  
Herkesin yâri geldi  
Benim dal boylum nerde? <sup>17</sup>

416

Su akar derelerde  
Sevdiğim nerelerde?  
Kavuşmamız zorlaştı  
Dağlar var ara yerde <sup>122</sup>

417

Keklik kayalı yerde  
Güzel boyalı yerde  
Yiğidin tanburası  
Kaldı dayalı yerde <sup>55</sup>

418

Başımı sardın derde  
Sevda esiyor serde  
Nerede diye sorma  
Yaram çok derin yerde <sup>29</sup>

419

Al perde yeşil perde  
Laf döner ara yerde  
Kız imana gelmen mi?  
Taksam beşibiryerde <sup>17</sup>

420

Al perde yeşil perde  
Yüzünden düştüm derde  
Ayırdı felek bizi  
Her birimiz bir yerde <sup>123</sup>

421

Kahve piştiği yerde  
Pişip taşıdığı yerde  
Güzel çirkin aranmaz  
Gönül düştüğü yerde <sup>36</sup>

422

Karnefilim kalburda  
Çok iş vardır sabırda  
İkimiz bir ölelim  
Kavuşalım kabirde <sup>55</sup>

423

Reyhan ektim evleğe  
Baktım kara leyleğe  
Beni yârden ayırdı  
Şikayetim feleğe <sup>122</sup>

424

Yayla yolunda teke  
Gidiyor seke seke  
Beni bir gün ayıran  
Yedi yıl hasret çeke <sup>60</sup>

425

Kaşı benzer hilale  
Yaşı ermiş kemale  
Gülüşüne aldandım  
Kapıldım boş hayale <sup>60</sup>

426

Boynunu büken lale  
Neden düşmüş bu hale?  
Düşlerimden kaçan yâr  
Gündüz gelmez hayale <sup>60</sup>

427

Mektup yazdım acele  
Al eline hecele  
Mektup vekilim olsun  
Sok koynuna gecele <sup>11</sup>

428

Ateş koydum mangala  
Kuş mu konar kangala?  
Senden gayri seversem  
Etim gelsin çengele <sup>55</sup>

429

Pınar başı hergele  
Beklerim ki yâr gele  
Üç gün oldu gelmedi  
Belki bu sefer gele <sup>60</sup>

430

Tabağında muşmula  
Düştüm ben bir müşküle  
Kaynanam cazı azdı  
Ancak felek baş gele <sup>17</sup>

431

Mele bülbülüm mele  
Çiğ düştü gonca güle  
Ahdî bütün sadık yâr  
Binde bir girmez ele <sup>55</sup>

432

Karnefil kofa ile  
Yâr sevdim safa ile  
Beni yârden ayıran  
Can versin cefa ile <sup>55</sup>

433

Su gelir akma ile  
Bendini yıkma ile  
Adam yâre doyar mı?  
Karşıdan bakma ile <sup>55</sup>

434

Su gelir akma ile  
Yedim mi bakma ile?  
Çirkin güzel olur mu?  
Çok altın takma ile <sup>61</sup>

435

Yolu gözetme ile  
Çokça naz etme ile  
Çirkin güzel olur mu?  
Kekil düzeltme ile <sup>60</sup>

436

Kaşların eğme ile  
Zülûfe değme ile  
Çok da güzel değilsin  
Ben seni sevme ile <sup>129</sup>

437

Karanfil eğme ile  
Dal dala değme ile  
Adam yârden geçer mi?  
Babası dövme ile <sup>26</sup>

438

Su akar vezne ile  
Malım yok hazne ile  
Adam yârden geçer mi?  
Gurbette gezme ile <sup>61</sup>

439

Muharrem adı ile  
Geliyor kadı ile  
Köylü nispete binmiş  
Sevdirmez tadı ile <sup>17</sup>

440

Ellerin taşı ile  
Çatılmış kaşı ile  
Dünyayı sele verdim  
Gözümün yaşı ile <sup>60</sup>

441

Git yârim sağlık ile  
Gül yolla yağlık ile  
Güller beni avutmaz  
Kendin gel sağlık ile <sup>60</sup>

442

Yeşil çektim meşk ile  
Bir yâr sevdim aşk ile  
Yâri bana versinler  
Cennetteki köşk ile <sup>61</sup>

443

İrmak akar mil ile  
Yârim oynar gül ile  
Ellere gönül vermiş  
Beni eğler dil ile <sup>55</sup>

444

Terazi mizan ile  
Yâr sevmek izan ile  
Benimki candan emme  
Seninki düzen ile <sup>55</sup>

445

Üzüm yedim yâr ile  
Ayva aldım nar ile  
Bağ bahçeyi neylesin?  
Gezen nazlı yâr ile <sup>122</sup>

446

Elma biter nar ile  
Yağmur yağar kar ile  
Acep o gün olur mu?  
Ben konuşsam yâr ile <sup>144</sup>

447

Bildik faniler ile  
Şeyh-i Saniler ile  
Yâre haber yolladım  
Yanık maniler ile <sup>17</sup>

448

Mercimek kile kile  
Ölçerim sile sile  
Yârim saptan geliyor  
Terini sile sile <sup>11</sup>

449

Yemenim ye le ye le  
Ben düştüm gurbet ele  
Yedi yağlık çürüttüm  
Gözyaşım sile sile <sup>55</sup>

450

Doyamadım aş ile  
Gözüm dolu yaş ile  
Nerelere gideyim?  
Bu sevdalı baş ile <sup>23</sup>

451

Ay gider bulut ile  
Zincirli kilit ile  
Irak yola gidiyom  
Sevdiğim yiğit ile <sup>55</sup>

452

İp attım ucu ile  
Sarardım acı ile  
Yârim bir selam gönder  
Dilinin ucu ile <sup>55</sup>

453

Patlıcan közü ile  
Kim görmüş gözü ile?  
Adam yârden ayrılmaz  
Ellerin sözü ile <sup>16</sup>

454

Dalga geçilmez elle  
Geçersen gider kelle  
Yâr sevmek oyun değil  
Sen bunu iyi belle <sup>60</sup>

455

Seninle  
Ben ağlayım sen inle  
Ayırdı zalim felek  
Yolumuzu seninle <sup>48</sup>

456

Karanfil deste deste  
Beni babamdan iste  
Eğer babam vermezse  
Kırattı iyce besle <sup>64</sup>

457

Saçların lüle lüle  
Benzedin sarı güle  
Aşkınla öleyim ben  
Sen yaşa güle güle <sup>38</sup>

458

Mercimek kile kile  
Ölçerim sile sile  
Yâr kapıdan girerken  
Kalkarım güle güle <sup>61</sup>

459

Gözünü sile sile  
Yâr gitti gurbet ele  
Yârden haber getiren  
Yaşasın güle güle <sup>60</sup>

460

Çile bülbülüm çile  
Çiğ düşmüş gonca güle  
Yâr üstüme evlenmiş  
Geçinsin güle güle <sup>60</sup>

461

Odanı kireç eyle  
Yüzünü güleç eyle  
Derdinden verem oldum  
Bana bir ilaç eyle <sup>144</sup>

462

Kız kekilin yan eyle  
Bir gece mihman eyle  
Seviyom de gönülden  
Yüreğime can eyle <sup>60</sup>

463

Üftadeyim lütfeyle  
Eyi düşün fikreyle  
Zamane güzele bak  
Eldekine şükreyle <sup>55</sup>

464

Ben giderim bir beyle  
Derdin ellere söyle  
Yaş dökme hatun anam  
Dünyanın hali böyle <sup>17</sup>

465

Dert böyle keder böyle  
Başacak gider böyle  
Bilmem alnım yazısı  
Bilemem kader böyle <sup>55</sup>

466

Maniyi baştan söyle  
Kalemi kaştan söyle  
Karnımın açlığı var  
Ekmekten aştan söyle <sup>95</sup>

467

Hü deme gel hü deme  
Hizmet eyle Âdem'e  
Hizmet edersen Âdem'e  
Sen de erersin o deme <sup>129</sup>

468

Soğan üç maşalama  
Ortası köşeleme  
Beri öte söyleyip  
Dertlerim deşeleme <sup>61</sup>

469

Başına al bağlama  
Benim için ağlama  
Ellere gönül verip  
Beni dille eğleme <sup>129</sup>

470

Entarisi ekleme  
Ufacık ilikleme  
Beni sana vermezler  
Çene başı bekleme <sup>61</sup>

471

Yâr poşuyu sallama  
Bana name yollama  
Seninle dalga geçtim  
Beni yârin belleme <sup>17</sup>

472

Ata vurdum belleme  
Gir koynuma terleme  
Her yanım senin olsun  
Memeleri elleme <sup>61</sup>

473

Oğlan beni dilleme  
Yoldan çıkar belleme  
Her kuşun eti yenmez  
Dayanaman silleme <sup>62</sup>

474

Yâr unuttum belleme  
Sevdamızı dilleme  
Ne varsa eskide var  
Eski aşkı külleme <sup>17</sup>

475

Karşıdan el eyleme  
Yâr beni del'eyleme  
Öldürürsen sen öldür  
Kötüye kul eyleme <sup>117</sup>

476

Kebabı köz eyleme  
Yüreğim göz eyleme  
Su serpeyim yollara  
Nalini toz eyleme <sup>17</sup>

477

Çorap ördüm dizleme  
Ciğer oldu közleme  
Ben gidiyom gurbete  
Gelir diye gözleme <sup>144</sup>

478

Yâre yaptım bazlama  
Sarıverdim közleme  
Yâr Allah'ın seversen  
Beni böyle yüzleme <sup>61</sup>

479

Tokat yolu döşeme  
Hacılar gider Şam'a  
Koynundaki nar mıdır?  
Yoksa yavrum şememe <sup>61</sup>

480

Sürün sürün öleme  
Gelme gayli yöreme  
Madem elleri sevdin  
Mürvetini göreme <sup>60</sup>

481

Engel oldun çareme  
Derdim döndü vereme  
Sebep gözün kör olsun  
Dünyada gün göreme <sup>60</sup>

482

Motor almış seksene  
Bin üstüne gezsene  
Motoru güzel amma  
Üstündeki pek seme <sup>60</sup>

483

Değirmenin dengine  
Döner kendi kendine  
Şu düğünde bir kız var  
O da benim dengime <sup>16</sup>

484

Kız Halime Halime  
Bakmaz oldun halime  
Ne dedim de bağlandım?  
Senin gibi zalime <sup>94</sup>

485

El değmedi elime  
Kuş konmadı gülüme  
Almazsan almayıver  
Varırım muallime <sup>17</sup>



486

Şu dağların karına  
Dayanamam zarına  
Bülbüller güle hasret  
Ben de nazlı yârime<sup>55</sup>

487

Buyur bizim kesime  
Sesin değsin sesime  
Aşkından ölüyorum  
Yetiş son nefesime<sup>60</sup>

488

Küp içinde bastırma  
Kız kekilin kestirme  
Kestirirsen az kestir  
Eloğluna gösterme<sup>87</sup>

489

Mani mani mandırma  
Yâr beni süründürme  
Alacaksan al beni  
Düşmanlara güldürme<sup>70</sup>

490

Yayla yolu aşırma  
Yârım yolu şaşırma  
Telli duvak tak bana  
Ellere söz düşürme<sup>60</sup>

491

Güzele göz düşürme  
Ciğere köz düşürme  
Dünyada mecnun gezip  
Ellere söz düşürme<sup>60</sup>

492

Evinin öñü çeşme  
Oğlan peşime düşme  
Benim bir sevdiğim var  
Ne olur bana küsme<sup>46</sup>

493

Evimin öñü eşme  
Yârım çizmeyi aşma  
Cıbarır kangren olur  
Eski yarayı deşme<sup>61</sup>

494

Şaşma güzelim şaşma  
Evlilere yanaşma  
Öper koklar savuşur  
Boşuna dile düşme<sup>60</sup>

495

Altın tabakta vişne  
Gel yârım aşka düşme  
Bu aşkın sonu yoktur  
Boşuna dile düşme<sup>60</sup>

496

Güzel kız bakıp gitme  
Ateşe yakıp gitme  
Sana yoldaş olayım  
Beni bırakıp gitme<sup>60</sup>

497

Kız gelin dırdır etme  
Fazla ileri gitme  
Vakitsiz horoz gibi  
Gece yarısı ötme<sup>23</sup>

498

Peşgir astım sicime  
Güvenme el picine  
Yâr üstüme yâr sevmiş  
O gidiyor gücüme<sup>61</sup>

499

Bak şu yeşil poşuma  
Güller soktum döşüme  
Koynuna giremedim  
Bari gel gir düşüme<sup>17</sup>

500

Bağa girdim üzüme  
 Çubuk değdi gözüme  
 Çubuk seni keserim  
 Yâr göründü gözüme<sup>29</sup>

501

Bağa vardım üzüme  
 Çubuk değdi gözüme  
 İnkâr etme sevdiğim  
 Yüzün değdi yüzüme<sup>55</sup>

502

Çayırın üstü nane  
 Yaprığı tane tane  
 Seversen öpücük ver  
 Ben istemem bahane<sup>60</sup>

503

Bahçededir tek lale  
 Mecbur oldum bu yâre  
 Sevdan böyle giderse  
 Meskenim tumarhane<sup>131</sup>

504

Bahçelerde kestane  
 Dökülür dane dane  
 Dünya dolu yâr olsa  
 Alacağım bir tane<sup>55</sup>

505

Karanfil tane tane  
 Bende yangın bin tane  
 Dokuzuyla eğlensen  
 Varacağın bir tane<sup>123</sup>

506

İstanbul'a giderken  
 Sol tarafta hastane  
 Yârimin mektubunu  
 Eğlendirme postane<sup>135</sup>

507

Nar aldım dane dane  
 Aşığa bak merdane  
 Nazlı yâr kandil olsa  
 Ben olurum pervane<sup>122</sup>

508

Bak hedene hüdene  
 Yâr getirdi çedene  
 Yavuza yiğit derler  
 Ya korkağa ne dene?<sup>17</sup>

509

Bakma koyup gidene  
 Yurdun viran edene  
 Canım armağan olsun  
 İkrarımı güdene<sup>60</sup>

510

Çivi çaktım gürgene  
 İncir koydum sergene  
 Bastığı yeri bilmez  
 Dokunmayın ergene<sup>61</sup>

511

Varın söylen ekene  
 Gül sarılmış dikene  
 Mevla'm sabırlar versin  
 Kara sevda çekene<sup>23</sup>

512

Bülbül olsam güle ne?  
 Ördek olsam göle ne?  
 Diledim yârim olsun  
 Ben yâr sevsem ele ne?<sup>60</sup>

513

Ördek uçmuş göle ne?  
 Bülbül küsmüş güle ne?  
 Beni senden ayıran  
 Kapı kapı dilene?<sup>60</sup>

514

Bahçelerde şemene  
Kolay gelmem dümene  
Ben ona gönül verdim  
Eşe dosta kime ne! <sup>61</sup>

515

Örene bak örene  
Örendeki durana  
Babam beni verecek  
Sarı motor sürene <sup>26</sup>

516

Yılan aktı gazele  
Meylim düştü güzele  
Vallahi kan ederim  
Yârim ile gezene <sup>55</sup>

517

Dalma yavrum engine  
Elin derdi neyine  
Derin derin düşünme  
Elem dolar kalbine <sup>38</sup>

518

Akar suyun bendine  
Pek güvenme kendine  
Elin alası içte  
Düşürürler fendine <sup>17</sup>

519

Değirmenin bendine  
Döner kendi kendine  
Hakikatli yâr olsa  
Gelir kendi kendine <sup>23</sup>

520

Ben giderim Mardin'e  
Karlı dağın ardına  
Düşmesin kimsecikler  
Bu ayrılık derdine <sup>60</sup>

521

Gemi gider engine  
Mal getirir zengine  
Sevenler mutlu olsun  
Verin dengi dengine <sup>17</sup>

522

Gemi gider engine  
Boyanmış gül rengine  
Gece gündüz ah çeker  
Düşemeyen dengine <sup>122</sup>

523

Değirmenin bendine  
Döner kendi kendine  
Ben bir anahtar buldum  
Kapının firengine <sup>20</sup>

524

Kayık saldım engine  
Düşemedim dengime  
Güzellik para etmez  
Şimdi rağbet zengine <sup>17</sup>

525

Kavunun keleşine  
Aşığım dileğine  
Kelepçe vurulur mu?  
Sevdanın bileğine <sup>23</sup>

526

Geline bak geline  
Kına yakmış eline  
Ne mutlu bu geline  
Gidiyor sevdiğine <sup>8</sup>

527

Su verir ektiğine  
Kuş olur sektiğine  
Herkes varıp kavuşsun  
Gönlünün çektiğine <sup>17</sup>

528

Eşek girdi ekine  
Kulakları dikine  
Alaca'nın kızları  
Birer mucur ekine <sup>16</sup>

529

Orak almış eline  
Kurban tatlı diline  
Kollarım kuşak olsun  
O incecik beline <sup>122</sup>

530

Ben gidiyom Çorum'a  
Bi daş dağdı goluma  
Golum sarılmak ister  
İnce belli geline <sup>132</sup>

531

Haline bak haline  
Kaldın oğul eline  
Bir lokma ekmek için  
Yalvar artık geline <sup>54</sup>

532

Alma attım geline  
Aldı soktu beline  
Yemesini bilmedi  
Verdi cahil eline <sup>16</sup>

533

Alma attım geline  
Gelin almaz eline  
Yazık oldu şu kıza  
Düştü sarhoş eline <sup>146</sup>

534

Teline  
Duvak üste tel ine  
Bahtımı bağlamışım  
Saçlarının teline <sup>48</sup>

535

Çıktım ambar koluna  
Baktım yârin yoluna  
Asılır da ölürüm  
Perçeminin teline <sup>116</sup>

536

Al martini eline  
De geleni diline  
Yârim tel yüzük taktı  
Ben onunum biline <sup>17</sup>

537

Kemer aldım beline  
Bir gül verdim eline  
Ta ezelden vurgunum  
Yârin tatlı diline <sup>122</sup>

538

Canım kurban teline  
Eşi yoktur bilene  
Tatlı dilli sevdiğim  
Şeker katmış diline <sup>60</sup>

539

Kızın adı Emine  
Ermış sevmeye demine  
Bir kötüye kul olmuş  
Emsal yok elemine <sup>60</sup>

540

Bahçede güllerine  
Kuş konar dallarına  
Sazım çok efkârlıdır  
Dokunsam tellerine <sup>12</sup>

541

Çıktım erik dalına  
Sevdalıyım birine  
Oğlan karın ölürse  
Ben gelirim yerine <sup>129</sup>

542

Yâri koydum derine  
Serim kurban serine  
Baba beni yâre ver  
Zekâtının yerine <sup>17</sup>

543

İnandım sözlerine  
Vuruldu gözlerine  
Bin esmeri koyamam  
Bir sarışın yerine <sup>38</sup>

544

İncecik iğnesine  
Kailim cilvesine  
Ben yârime kavuştum  
Darısı cümlesine <sup>146</sup>

545

Pekmezin kömesine  
Doyulmaz yemesine  
Sinek olup konaydım  
Yârin ak memesine <sup>60</sup>

546

Kalemim sarmasına  
Ela göz sürmesine  
Yavrum bir şeftali ver  
Kazanıp vermesine <sup>55</sup>

547

Yâr gelir sine sine  
Sezdirmes ninesine  
Kaytan bıyıklarımı  
Süreyim sinesine <sup>60</sup>

548

Nesine yâr nesine?  
Hasret kaldım sesine  
Çok özledim dolan gel  
Âşıklar Tepesi'ne <sup>60</sup>

549

Sabahın er sesine  
Uyandım yâr sesine  
Gülüştün aklım aldı  
Uslanmam çaresi ne? <sup>60</sup>

550

Yatmadan sinesine  
Ayrılık çattı yine  
Sevip kavuşmayı  
Koysunlar aynı sine <sup>60</sup>

551

Otur sevdiğim otur  
Rize iskemlesine  
Yüreğimin derdini  
Diyemem hepsine <sup>91</sup>

552

Odanın yapısına  
Çık otur kapısına  
Canımız kurban olsun  
Güzelin hepsine <sup>117</sup>

553

Bak şu kapı itine  
Kaldım merhametine  
Karaçalı diken  
Batsın kaba etine <sup>60</sup>

554

Yâri yitirdim yine  
Gönlüm nasıl sevine?  
Beni yârdedenin  
Ateş düşsün evine <sup>60</sup>

555

Akşamlar oldu yine  
Badeler doldu yine  
Ellerin yâri geldi  
Vay bize n'oldu yine? <sup>103</sup>

556

Bahçelerde çedene  
Toplarım dene dene  
Yâr aklıma düşünce  
Ağlarım döne döne <sup>16</sup>

557

Ardıç diktim güğüme  
Mendil serdim göğüne  
Öyle bir yâr sevdim ki  
Düşmanlarım döğüne <sup>12</sup>

558

Çıktım kar kürtüğüne  
Delmenin yırtığına  
Adam meyil verir mi?  
Sokağın sürtüğüne <sup>87</sup>

559

Koyma aşkı kapına  
Dönersin dut sapına  
Sevda neyler adamı?  
Döndürür dert küpüne <sup>60</sup>

560

Kızların sürüsüne  
Yandım ben birisine  
Yârim gelin oluyor  
Can verem dürüsüne <sup>61</sup>

561

Ayvanın birisine  
Taş attım irisine  
Beni çoban etsinler  
Kızların sürüsüne <sup>23</sup>

562

Şu düşmanın kastı ne?  
Selam yolla dostuna  
Anan seni vermezse  
Çık gel başım üstüne <sup>17</sup>

563

Kerpiç kerpiç üstüne  
Bu kerpicin aslı ne?  
O yâr beni seviyor  
Üç kumanın üstüne <sup>23</sup>

564

Kerpiç kerpiç üstüne  
Bu kerpicin aslı ne?  
Yârim konak yaptırmış  
Gül memenin üstüne <sup>132</sup>

565

Asgere bak asgere  
Goltuğunda teskere  
Asger yine mi gelmiş?  
Garlı dağlar üstüne <sup>11</sup>

566

Kar yağar kar üstüne  
Yâr sevmiş yâr üstüne  
İtin köpeğin kızı  
Turp yemiş nar üstüne <sup>55</sup>

567

Taş koydum taş üstüne  
Saç düştü kaş üstüne  
Yâr beni unutunca  
Yaş döktüm yaş üstüne <sup>38</sup>

568

Elek takma yüzüne  
Ben bakarım özüne  
Özün çürük neyleyim?  
Kim inanır sözüne? <sup>60</sup>

569

Mavi düşmüş gözüne  
Sarı sinmiş özüne  
Yâr sarışın olmazsa  
İnanılmaz sözüne <sup>38</sup>

570

Gül yüzüne  
Gül takmış gül yüzüne  
Dostun ile hoş geçin  
Düşmanın gül yüzüne  
Al yârini yanına  
Seyreyle gül yüzüne <sup>118</sup>

571

Vardım Mecitözü'ne  
Bastım suyun gözüne  
İşi gücü boşladım  
Baktım yârin yüzüne <sup>60</sup>

572

Evinin önü arpa  
Nur yağar serpe serpe  
Güllü kız yârim olsa  
Uyarsam öpe öpe <sup>17</sup>

573

Kiraz dallarda küpe  
Sapları benzer ipe  
Yanağını kızartmış  
Çapkın gün öpe öpe <sup>32</sup>

574

Gökte uçan teyyare  
Selam söyle o yâre  
Benden ona fayda yok  
Bulsun başına çare <sup>60</sup>

575

Kaşların kara kara  
Açtın gönlüme yara  
Hiçbir doktor kâr etmez  
Sensin derdime çare <sup>118</sup>

576

Reyhan ektim kenare  
Aşık oldum bir yâre  
Yâr aşkından olmuştur  
Yüreğim pare pare <sup>122</sup>

577

Cami önü minare  
Yâr oturmuş kenare  
Can kurban canım kurban  
Burma bıyıklı yâre <sup>60</sup>

578

Dağların başı pare  
Yâr derdime bir çare  
Onulmaz derde düştüm  
Yüreğim başı yare <sup>60</sup>

579

Gemi gelir kenare  
Yârim gider pınara  
Hayran hayran bakarım  
Pınara giden yâre <sup>112</sup>

580

İbrik koydum pınara  
Doldu geldi kenara  
Altın yüzük yolladım  
Belgizardır o yâre <sup>106</sup>

581

Sineme doldu yare  
Tabipler kılmaz çare  
İlacım yâr elinde  
El yetmez oldu yâre <sup>60</sup>

582

Şu dere derin dere  
Gölgesi serin dere  
Yâr kimse bulamamış  
Bize selam göndere <sup>55</sup>

583

Ekin ektim çöllere  
Yoldurmadım ellere  
On beşinde yâr sevdim  
Sezdirmedim ellere <sup>60</sup>

584

Yağmur yağar çöllere  
Su birikir göllere  
Besledim büyüttüm de  
Seni verdim ellere <sup>114</sup>

585

Bak şu esen yellere  
Adım düştü dillere  
Ben sevdim benden oldu  
Ne diyeyim ellere? <sup>60</sup>

586

Ceviz koydum bellere  
Ben demedim ellere  
Kese kurban olayım  
Seni diken ellere <sup>55</sup>

587

Aynam düştü yerlere  
Karıştı gazellere  
Benim huyum kötüdür  
Bakarım güzellere <sup>29</sup>

588

Karşıdan gelenlere  
Gaz koydum fenerlere  
Anam beni verecek  
Askerden gelenlere <sup>57</sup>

589

Gün düştü tepelere  
Kulakta küpelere  
Bu canım kurban olsun  
Gerdanın öpelere <sup>55</sup>

590

Çağırın erenlere  
Bu aşkı verenlere  
Âşıklık müşkül haldir  
Vermesin yarenlere <sup>61</sup>

591

Su doldurdum küplere  
Bal sakladım diplere  
Yâre fitnelik eden  
Gelsin yağlı iplere <sup>17</sup>

592

Ekin ektim düzlere  
Diken oldum gözlere  
Aha geldim gidiyom  
Bura kalsın sizlere <sup>129</sup>

593

Dereler aka aka  
Karışır denizlere  
Yârim kurban olurum  
O edalı gözlere <sup>23</sup>

594

Kolunu gere gere  
Yâr inmiş bahçelere  
Koynundaki turuncun  
Birini bana vere <sup>60</sup>

595

Dere geliyor dere  
Gülemedim bir kere  
Başımı bağladılar  
İstemediğim yere <sup>60</sup>

596

Rende değil küştere  
Su akar ne hoş dere  
Ben o yârden geçemem  
Israr etmen boş yere <sup>122</sup>

597

Biraz benzer debere  
Lafı benzer bibere  
Kız nişanlım kararmış  
Çehresi düşmüş yere <sup>61</sup>



598

Bu dere derin dere  
Gölgesi serin sere  
Dere beni al götür  
Yârin olduğu yere <sup>51</sup>

599

Yulaf koydum gözere  
Ben vuruldum gözele  
Gözel gözün kör olsun  
Soktun beni mezere <sup>60</sup>

600

Tavanlarda pencere  
El vurmam incire  
Gâvur babam duymasın  
Çeker beni zincire <sup>97</sup>

601

Şu dere derin dere  
Suları serin dere  
Gönlümü elem bastı  
Yâr gele sevindire <sup>60</sup>

602

Bahçede yeşil tere  
Gönül verdik bir kere  
Dost değil düşman imiş  
Yandık göz göre göre <sup>60</sup>

603

Cevizlik İçerdere  
Kız saçını kim öre?  
Bırak bu garip örsün  
Ay karanlık kim göre? <sup>48</sup>

604

Çise yağıyor çise  
Kel tepelerin kise  
Gız Allah'ı seversen  
Niye vardın şu pise? <sup>116</sup>

605

Giydiceğin dar ise  
Koynundaki nar ise  
Gençliğime doymayım  
Başka yârim var ise <sup>60</sup>

606

Kaynanam gelirse  
Yaprağı sarıverse  
Yaprak kaynıyor iken  
Kaynanam ölüverse <sup>23</sup>

607

Kızım var adı Ayşe  
Evime saçar neşe  
Evini saray eder  
Bakmayın üçe beşe <sup>17</sup>

608

Fındık gibi menekşe  
Gezeriz köşe köşe  
Güzel yüzün solmasın  
Çıkmayalım güneşe <sup>32</sup>

609

Mendil aldım on beşe  
Yudum serdim güneşe  
Gitti yârim gelmedi  
Yandı yürek ateşe <sup>60</sup>

610

Karşıda kara meşe  
Güneşe gölge düşe  
Senin yârin gül ise  
Benim yârim menekşe <sup>86</sup>

611

Kişe tavuğum kişe  
Kanadı mor menekşe  
Düşmanlar kuyu kazmış  
İçine kendi düşe <sup>61</sup>

612

Armut koydum sepete  
Yâr bekliyor tepede  
Öyle bir yâr sevdim ki  
Şan olsun memlekete <sup>107</sup>

613

Deste milim gergefte  
Bir yâr sevdim Erdek'te  
Erdek'teyse Erdek'te  
Sevdası var yürekte <sup>129</sup>

614

Ketenim var tarakta  
Bir yâr sevdim konakta  
Iraklığın kayırmam  
Sevgisi var yürekte <sup>55</sup>

615

Çukuravlağı bükte  
İki güzel bir yükte  
Küçüğü elin olsun  
Benim gözüm büyükte <sup>48</sup>

616

Dağdan kestim kereste  
Kekliğim var kafeste  
Yârin hasta dediler  
Yetiştim son nefeste <sup>60</sup>

617

Arpalar deste deste  
Beni babamdan iste  
Eğer babam vermezse  
Yalvar Allah'tan iste <sup>129</sup>

618

Yâr geliyor aheste  
Dilinde eski beste  
Eğer anam vermezse  
Gel beni benden iste <sup>17</sup>

619

Çamaşır yudum teşte  
Değilsin uygun yaşta  
Bayar'ın iti gibi  
Ne dolanırsın peşte? <sup>17</sup>

620

Beze serdim erişte  
Tepserecek güneşte  
Abin sevdiceğimdir  
Sen d'olasın enişte <sup>61</sup>

621

Nane dolu sepette  
Nazlı yârim gurbette  
Yeter ki can sağ olsun  
Gelir bir gün elbette <sup>122</sup>

622

Yârim inadin niye?  
Öldüm yâr diye diye  
Sen davul ol ben zurna  
Ses getirek mahleye <sup>17</sup>

623

Ayna attım tarlaya  
Parım parım parlaya  
Kız oğlanın koynunda  
Domur domur terleye <sup>86</sup>

624

Gidiyorum Çorum'a  
Kar dizleye dizleye  
Uzun ömrüm kısaldı  
Yâr gözleye gözleye <sup>118</sup>

625

Oy nereye nereye?  
Koyun indi dereye  
Güzel kurban olayım  
Koynundaki memeye <sup>14</sup>

626

Düşmemeye  
Düş de gör döş memeye  
Düşenin dostu olmaz  
Gayret et düşmemeye<sup>55</sup>

627

Gözyaşlarım dökmeye  
Bellerimi bükmeye  
Tanrım beni yaratmış  
Eza cefa çekmeye<sup>17</sup>

628

Delmeye bak delmeye  
Dermanım yok varmaya  
Buna can mı dayanır?  
Ayda yılda görmeye<sup>55</sup>

629

Bir ok attım karşıya  
Vardı düştü karşıya  
Bu nasıl sevda imiş  
Razı oldum her şeye<sup>17</sup>

630

Kalmışız ayrı niye?  
Kavuşsak diye diye  
Yârim mendil yollamış  
İçi dolu hediyeye<sup>12</sup>

631

Çağurdım Ali diye  
Bektaşi Veli diye  
Bana bir merhem çalın  
Yârimin eli diye<sup>60</sup>

632

Gül yolladım kok diye  
Yanağına sok diye  
Gözüm uyku tutmuyor  
Yâr yanımda yok diye<sup>60</sup>

633

Hemen varayım diye  
Saçın öreyim diye  
Komşu kızın sevdim ki  
Her gün göreyim diye<sup>60</sup>

634

Ciğer verdim kediye  
Aldım sana hediyeye  
Herkes beni kıskanır  
Seni seviyom diye<sup>23</sup>

635

Dağ başında ot bitmiş  
Koyun yayılsın diye  
Mevla'm güzellik vermiş  
Gören bayılsın diye<sup>60</sup>

636

Al giydim alsın diye  
Mor giydim sarsın diye  
İnadına bakarım  
Sen bana yârsin diye<sup>40</sup>

637

Argaca yonca ektim  
Koyunlar dersin diye  
Fadime'm camı açmış  
Sevdiğim girsin diye<sup>107</sup>

638

Çağurdım Satı diye  
Mendili geti diye  
Oturmuş da ağlıyor  
Nişanlım kötü diye<sup>133</sup>

639

Bülbül konmaz çalıya  
Hele bakın deliyeye  
Bin köylü şahit olsun  
Ölsem varmam Ali'ye<sup>45</sup>

640

Hele bak şu yelliye  
Başlık keser elliye  
Asılır da ölürüm  
Yine varmam deliye <sup>60</sup>

641

Ben varmam inekliye  
Yoğurdu sinekliye  
Babam verirse versin  
Omuzu tüfekliye <sup>17</sup>

642

Bahçelerde bamiye  
Sıra geldi yemiye  
Yâre bir çift sözüm var  
Utaniyom demiye <sup>23</sup>

643

Aşığım bir faniye  
Onsuz geçmez saniye  
Şerbetimiz içildi  
Düğünümüz yeniye <sup>60</sup>

644

Bir daş attım dereye  
Kız geldi pencereye  
Kız Allah'ı seversen  
Al beni içeriye <sup>55</sup>

645

Şen olsun askeriye  
Yâr gitti Kayseri'ye  
Sayılı gün tez geçer  
Bir gün döner geriye <sup>60</sup>

646

Oğlan baba ye çor ye  
Aslımı da sor sor ye  
Geçmesin boğazından  
Yutama da zor zor ye <sup>17</sup>

647

Çıkıp gele beriye  
Eteğini sürüye  
Beni kendi mi sanmış?  
Bohça götlü Dürüye <sup>17</sup>

648

Elma attım denize  
Geliyor yüze yüze  
Sevdiğimin sözleri  
Armağan kaldı bize <sup>139</sup>

649

Mavi yüzük firuze  
Varın söylen horuza  
Bu gecelik ötmesin  
Yârim gelecek bize <sup>60</sup>

650

Uza kavağım uza  
Mektup yolladım kıza  
Ben size varamıyom  
Dolan da gel sen bize <sup>55</sup>

651

Hoş geldin mehlemize  
Deme eller nemize  
Elin karnı dar olur  
Kara çalarlar bize <sup>62</sup>

652

Oturalım diz dize  
Konuşalım biz bize  
Ceht edelim kuralım  
Bir dünya ikimize <sup>60</sup>

653

Feleğin kastı bize  
Taş vurdu belimize  
Geç bulduk tez ayrıldık  
Ne geçti elimize? <sup>60</sup>

654

Yaz geldi ilimize  
Ses geldi telimize  
Yârim dön de gel gayrı  
Yas düştü evimize <sup>17</sup>

655

Ben gidiyom Tiflis'e  
Bir daha gelmem size  
Tatlı tatlı sözlerim  
Belgizar olsun size <sup>95</sup>

656

Yürek düşünce köze  
Ölümü aldım göze  
Sen benimsin ben senin  
Ne hacet başka söze? <sup>60</sup>

657

Yâr yaslanmış üveze  
Aşktan oldum geveze  
Beni sana geçmişler  
İnanma yâr her söze <sup>32</sup>

658

Oturalım diz dize  
Bakışalım göz göze  
Darılıp gücenmek yok  
Vuruşalım söz söze <sup>(1B)</sup>

659

Develer gitti tuza  
Geldi oturdu düze  
İnşallah kavuşuruz  
Ya bahara ya güze <sup>129</sup>

## -H-

660

Iraflarda bal kabak  
Gerdanı altın tabak  
Horuz çenen çekilsin  
Ne çabuk ettin sabah? <sup>61</sup>

661

Gün siyah gece siyah  
Derdinden oldum seyyah  
Bu ne bitmez sevdadır?  
Kayırsın beni Allah <sup>60</sup>

662

Ay doğar bedir Allah  
Bu sevda nedir Allah?  
Ya yârime insaf ver  
Ya bana sabır Allah <sup>55</sup>

663

Tarlardan mı geliyon?  
Boylarına maşallah  
Bizim evde gelin yok  
Sen olursun inşallah <sup>16</sup>

664

Yâre taktım maşallah  
Dilerim korur Allah  
Piyadeye yazıldı  
Döner gelir inşallah <sup>17</sup>

665

Ay ışığı ne parlak  
Muradımı ver Allah  
Muradımı verirsen  
Kurban keserim vallah <sup>23</sup>

## -I-

666

Kırda erik ağacı  
Etrafında alıcı  
Oğluna gönül verdim  
Darılma hanım bacı <sup>131</sup>

667

Bahçede gül ağacı  
Çift gezer iki bacı  
Büyüğü hele hele  
Küçüğü can ilacı <sup>86</sup>

668

Karayemiş ağacı  
Ayrılık gayet acı  
Gönül kime düşerse  
İşte o başın tacı <sup>32</sup>

669

Komşulukta var sancı  
Bir duymaktır ilacı  
Gizli mektup yazardım  
Rüzgâr olsa postacı <sup>38</sup>

670

Şu derenin alıcı  
Kınalı parmak ucu  
Duydum yâr evleniyor  
Ben olayım sağdıcı <sup>60</sup>

671

Kaşların var mil ucu  
Var git yüze gülcü  
Ben bir yâr daha buldum  
Kendime yalvarıcı <sup>55</sup>

672

Maniciyim manici  
Vur boynuma kılıcı  
Anam babam verirse  
Varıcıym varıcı <sup>142</sup>

673

Kayalar kırcı kırcı  
Yâr sevmek kimin harcı?  
Tek taş yüzük istiyor  
Şimdi kızlar çıkarıcı <sup>60</sup>

674

Dertleri sıraladı  
Yüreğim paralandı  
Beni hecil düşürüp  
Yüzümü karaladı <sup>61</sup>

675

Yârim bugün ağladı  
Ciğerimi dağladı  
İnce belin üstüne  
Mavi yazma bağladı <sup>23</sup>

676

Gurbetin acı tadı  
Yerlere batsın adı  
Dert çeke zulüm çeke  
Yürek nasır bağladı <sup>60</sup>

677

Dereleler buz bağladı  
Avcılar iz bağladı  
Beni bir gelin vurdu  
Yaramı kız bağladı <sup>129</sup>

678

Al dedim de cukladı  
İşini buçukladı  
Yâr pencereye geldi  
Dudağım uçukladı <sup>61</sup>

679

Yârim camdan atladı  
 Martin tüfek patladı  
 Gelin güzel ben yahşi  
 Düşmanlarım çatladı <sup>17</sup>

680

Balıkta pul kalmadı  
 Sayvanda çul kalmadı  
 Sevdalının halinden  
 Bilecek kul kalmadı <sup>60</sup>

681

Fenerde mum kalmadı  
 Derede kum kalmadı  
 Yâr yanımda giderim  
 Başka arzum kalmadı <sup>122</sup>

682

Sende gözüm kalmadı  
 Daha sözüm kalmadı  
 Herkes kendi yoluna  
 Başka çözüm kalmadı <sup>60</sup>

683

Dağlarda kar kalmadı  
 Yürekte fer kalmadı  
 Daha çok yazacaktım  
 Mektupta yer kalmadı <sup>16</sup>

684

Dağlarda kar kalmadı  
 Dizimde fer kalmadı  
 Dünya zalim dünyası  
 Gidecek yer kalmadı <sup>60</sup>

685

Dilediğim olmadı  
 Gönlüm ferah bulmadı  
 Umudum var Allah'tan  
 Daha gülüm solmadı <sup>60</sup>

686

Hamurun yoğrulmadı  
 Somlarım savrulmadı  
 Elalemin zorundan  
 Belim hiç doğrulmadı <sup>60</sup>

687

Yâr kepin atılmadı  
 Hatıran satılmadı  
 Onu oğlun taşıyor  
 Adın unutulmadı <sup>17</sup>

688

Dünya tadı bal tadı  
 Dünya beni aldadı  
 Altına ağı koymuş  
 Üstüne bir bal tadı <sup>145</sup>

689

Dağlara dolu yağdı  
 Üstüne bulut ağdı  
 Evvel yârin koynunda  
 Gönlüm şen canım sağdı <sup>60</sup>

690

Çay geçtim ada kaldı  
 İşim feryada kaldı  
 Esmedi badı saba  
 Gemim deryada kaldı <sup>55</sup>

691

Mendilim dalda kaldı  
 Umudum falda kaldı  
 Yâr gurbete gideli  
 Gözlerim yolda kaldı <sup>60</sup>

692

Merağım Çin'de kaldı  
 Aklım Lâçin'de kaldı  
 Niye diye sormayın  
 Yârim içinde kaldı <sup>60</sup>

693

Kayalar karda kaldı  
Bülbüller zarda kaldı  
Gönüm evi kitlendi  
Enehter yârde kaldı <sup>61</sup>

694

Yemenim yerde kaldı  
Yüreğim darda kaldı  
Kömür gözlü sevdiğim  
Gelmedi nerde kaldı? <sup>58</sup>

695

İp attım ucu kaldı  
Ocakta sacı kaldı  
Ben büyüttüm el aldı  
Yürekte acı kaldı <sup>142</sup>

696

İp attım ucu kaldı  
Tarakta kücü kaldı  
Doya doya sevmedim  
Yürekte acı kaldı <sup>129</sup>

697

Kuş uçtu darı kaldı  
Yolumuz yarı kaldı  
Darılmayın esmerler  
Kalbimde sarı kaldı <sup>38</sup>

698

Gidende gözüm kaldı  
Yürekte sızım kaldı  
Şu yavruya tenhada  
Bir çifte sözüm kaldı <sup>129</sup>

699

Gurbet bana pay kaldı  
Şurda altı ay kaldı  
Sılanın yolundayım  
Irmak geçtim çay kaldı <sup>60</sup>

700

Arpa biçtim az kaldı  
Tel kırıldı saz kaldı  
Merak etme sevdiğim  
Kavuşmaya az kaldı <sup>118</sup>

701

Dağ başını pus aldı  
Yârimi mapus aldı  
Demir kapı önünde  
Uzun ömrüm kısaldı <sup>60</sup>

702

Deptim kapı açıldı  
İnci yere saçıldı  
Cennetten iki kapı  
Biri sana açıldı <sup>55</sup>

703

Damda kürek kırıldı  
Kız oğlana vuruldu  
Oğlan almam dedikçe  
Kız boynuna sarıldı <sup>119</sup>

704

Çatak ceviz yarıldı  
Anam bana darıldı  
Darılırsa darılınsın  
El kızdır sarıldı <sup>11</sup>

705

Yol çatına varıldı  
Arap atım yoruldu  
Tam üç kere evlendim  
Kafam gözüm yarıldı <sup>17</sup>

706

Oğlan kıza vuruldu  
Dünürlüğe varıldı  
Oğlan yoksul başlık çok  
Hemen pundu kırıldı <sup>60</sup>



707

Sarhoş gönlüm bayıldı  
Yâr sesine ayıldı  
Şurda bir güzel sevdim  
O da kusur sayıldı <sup>60</sup>

708

Yandı yüreğim yandı  
Az derdim çokçalandı  
Gel kaçalım sevdiğim  
Çeyizin bohçalandı <sup>60</sup>

709

Lambalar sıralandı  
Birkaçı birden yandı  
Vefasız bir yâr için  
Yüreğim yaralandı <sup>122</sup>

710

Kırık gönlüm yağlandı  
Ciğerciğim dağlandı  
Ben ona bakmazdım ya  
Basiretim bağlandı <sup>17</sup>

711

Aşkına ciğer yandı  
Gözüm kana boyandı  
Gam yuları boynuma  
Günden güne dolandı <sup>55</sup>

712

Havalar bulutlandı  
Deli gönül atlandı  
Yârin hasretliğine  
Çoktan beri katlandı <sup>122</sup>

713

Gönül aşka atlandı  
Belasına katlandı  
Küçükten sevdiğim kız  
Ben sevdikçe tatlandı <sup>60</sup>

714

Süt içtim dilim yandı  
Döküldü kilim yandı  
Ben kilimde değilim  
Bahçede gülüm yandı <sup>60</sup>

715

Kırmızı taksi boyandı  
Geldi kapıya dayandı  
O gece kaçacaktım  
Elekçi yengem uyandı <sup>16</sup>

716

Ayna aldım bakındı  
Kına aldım yakındı  
Nazlı yârin yoluna  
Zincirleri takındı <sup>117</sup>

717

Al eline bir sındı  
Yâr cenazen kılındı  
Yenile bir yâr tuttum  
Senin suyun ısındı <sup>17</sup>

718

Kara bahtım karardı  
Gerçek sevse arardı  
Sahici yâr olaydı  
Ak tüllere sarardı <sup>60</sup>

719

Kararımız karardı  
Aramızda ne vardı?  
Seni ellerle gördüm  
Betim benzim sarardı <sup>60</sup>

720

Kösedâğı'nın ardı  
Gölge bastı karardı  
Oğlan elin kırılınsın  
Sıktığın yer morardı <sup>60</sup>

721

Suvardı  
Ne çeşme ne su vardı  
Susadıkça yâr beni  
Gerdanından suvardı <sup>48</sup>

722

Gurbet şu dağın ardı  
Seni benden ayırdı  
Ayırdı da belimi  
Yedi yerinden kırdı <sup>62</sup>

723

Akıl başta kalaydı  
Sürme kaşta kalaydı  
Güzele güç yetmezdi  
Aynı yaşta kalaydı <sup>62</sup>

724

Hafta sekiz olaydı  
Yavrum ekiz olaydı  
Ala gözlü yavrumun  
Birisi kız olaydı <sup>60</sup>

725

Şu dağlar olmasaydı  
Çiçeği solmasaydı  
Ölüm Allah'ın emri  
Ayrılık olmasaydı <sup>126</sup>

726

Sevdalar olmasaydı  
Gönüle dolmasaydı  
Yâr benden habersizdi  
Maniler olmasaydı <sup>17</sup>

727

İnc' iğnem suya sızdı  
Eloğlu yine azdı  
Tanımazdım bilmezdim  
Mevla alınma yazdı <sup>129</sup>

728

Ala koçun saçağı  
Çifte sallar bıçağı  
Bir akşam gel bir sabah  
Bir de öğlen sıcağı <sup>17</sup>

729

Derelerin kavağı  
Değirmenin savağı  
Ardında yârim kaldı  
Yıkılsın Köseadağı <sup>60</sup>

730

Örümceğin bacağı  
Ateş sardı saçağı  
Daha bekleyelim mi?  
Geçiyor bahar çağı <sup>122</sup>

731

Dağda sıçankulağı  
Yâre saldım ulağı  
Beni yârden edenin  
Külhan olsun odağı <sup>61</sup>

732

Şam dağı şeker dağı  
Eridi yürek yağı  
Sinem yârin beşiği  
Kollarım bağırdağı <sup>61</sup>

733

Göründü Kırklar Dağı  
Gönül bilmez ırağı  
On beşimde yâr sevdim  
Oldum aşkın çırağı <sup>60</sup>

734

Elinde bir kaşağı  
Süzer elin uşağı  
Çevir yolun beri gel  
Sâtâne'den aşağı <sup>61</sup>

735

Mani derdim ortağı  
Burda yârin otağı  
Onu bana verseler  
İstemem yün yatağı <sup>17</sup>

736

Karnefilin çotağı  
Sinem dilber yatağı  
Olursa başa olsun  
Ben istemem ortağı <sup>55</sup>

737

Sarı çamın budağı  
Dibi geyik yatağı  
Bizim köyün muhtarı  
Gelinlerin ortağı <sup>55</sup>

738

Bahçelerde buzağı  
Olmaz gönlün uzağı  
Ben seni alacağım  
Tak başına tozağı <sup>61</sup>

739

Oğlanın oğlanlığı  
Kadife yorganlığı  
Kız koymuş gelin sevmiş  
Oğlanın hayvanlığı <sup>77</sup>

740

Kayaların ışığı  
Elimde bal kaşığı  
Dün gece nerde idin?  
Evlerin yakışığı <sup>55</sup>

741

Kaşların kalem çarkı  
Gözlerin Mısır halkı  
Kız aşkına düşeli  
Unuttum evi barkı <sup>55</sup>

742

Benim yârim gül dalı  
Dudağı oğul balı  
Cahil sevmiş cahili  
Kime bunun babalı <sup>60</sup>

743

Elma yanağın alı  
Kokusu iğde dalı  
Sen beni sev ben seni  
Yiyelim sevgi balı <sup>62</sup>

744

Deli akar Zımbalı  
Yârin boyu gül dalı  
Kokusu lale sümbül  
Tadıysa oğul balı <sup>48</sup>

745

Bağlarda üzüm dalı  
Bugün günlerden Salı  
Yâr bembeyaz gerdanım  
Süzülmüş oğul balı <sup>122</sup>

746

Karşıda karaçalı  
Kararıp durma çalı  
Ben sana varır mıyım?  
Sümüklü sıracalı 9

747

Leyli güzel açalı  
Yeşillendi şu çalı  
Dillendim destan oldum  
Sırrım sana açalı  
Hep kuşlar sana konar  
Sende ne var a çalı? <sup>55</sup>

748

Topluları perdeli  
Çiçek açar zerdeli  
Kınamayın komşular  
Bugün başım sevdalı <sup>43</sup>

749

Yüzünde pembe alı  
Dudağı oğul balı  
N' olur beni kınama  
Sevdalıyım sevdalı <sup>12</sup>

750

Ey sevdalı sevdalı  
Biz de çektik bu halı  
Elindekin sıkı tut  
Şimdi kızlar pahalı <sup>60</sup>

751

Sedirde Acem halı  
İpeği Urfa malı  
Gönül düştü birine  
Bilmez bendeki halı <sup>17</sup>

752

Üzengiler cilalı  
Bedir sandım hilalı  
Aklım yoktur başımda  
Yârimden ayrılalı <sup>122</sup>

753

Ben değilim buralı  
Yaralıyım yaralı  
Dünya gözümde değil  
Yârimden ayrılalı <sup>16</sup>

754

Armudu aşlamalı  
Dibinde kışlamalı  
Baktın yârin mefasız  
Peşini boşlamalı <sup>43</sup>

755

Ceket giyer damalı  
Beli çifte kamalı  
Bugün düğün günüdür  
Oynayıp hotlamalı <sup>60</sup>

756

Tabakası aynalı  
Şu oğlana varmalı  
Oğlan bek güzel emme  
Anası olmamalı <sup>11</sup>

757

Saça güller takmalı  
Ele kına yakmalı  
Yâri eller alıyor  
Kolayına bakmalı <sup>60</sup>

758

Elmanın ince dalı  
Isırdım aktı balı  
Böyle tatlı güzelden  
Ya nasıl ayrılmalı? <sup>60</sup>

759

Bülbülün sesi olmalı  
Çeşmenin taşı olmalı  
El uzatıp dost dediğin  
Adamın hası olmalı <sup>49</sup>

760

Dalda kiraz olmalı  
Güzelde naz olmalı  
Çok naz âşık öldürür  
Güzelim az olmalı <sup>32</sup>

761

Şu dağları yarmalı  
Yarıp yâre varmalı  
El ayak çekilince  
İnce belden sarmalı <sup>60</sup>

762

Entarisi sırmalı  
Yâre nasıl varmalı?  
Mübarek bayram geldi  
Hatırını sormalı <sup>55</sup>

763

Bileziğim burmalı  
Saatim var kurmalı  
Bir ikrarın üstüne  
Ölenecek durmalı<sup>60</sup>

764

Bıyıkları burmalı  
Dürümü kavurmalı  
Yârin bende gönlü yok  
Burda nasıl durmalı?<sup>60</sup>

765

Sarmalı sarmaşmalı  
Eller duyup şaşmalı  
Yâri kapıp kaldırıp  
Şu dağları aşmalı<sup>60</sup>

766

Şu dağları aşmalı  
Gülleri dolaşmalı  
Yâr askere gidince  
Kiminle konuşmalı?<sup>117</sup>

767

Kaynanayı nitmeli?  
Kaynar kazana itmeli  
Yandım gelin dedikçe  
Altına odun atmalı<sup>65</sup>

768

Haleyde yer gapmalı  
Yâre cilve yapmalı  
Kuru sözden ne çıkar?  
Sarılıp da yatmalı<sup>60</sup>

769

Başımdaki çemberim  
Oymalıdır oymalı  
Oldun dünya güzeli  
Sana nasıl doymalı?<sup>40</sup>

770

Dağlar olmuş sıralı  
Yollarımız aralı  
Tez kavuştur Yaradan  
Çiğerciğim yaralı<sup>12</sup>

771

Elinize varalı  
Alın yazım karalı  
Tabibe derdim döktüm  
O da benden yaralı<sup>60</sup>

772

Karşı köyün maralı  
Kaşı gözü karalı  
Yüreğim bir güzelden  
Vurgun yedi yaralı<sup>60</sup>

773

Abam damda asılı  
Yağlık cepte basılı  
Kırk köy gezsem bulamam  
Senin gibi asılı<sup>94</sup>

774

Duvar da makas asılı  
Elbiseler kesili  
Bana mani sorarsan  
Kirli çuval basılı<sup>116</sup>

775

Yârim bana küsülü  
Ondan sesi kısılı  
Seven yâre küser mi?  
Nedir bunun asılı<sup>60</sup>

776

Zıbın giydim çizili  
Yüreciğim sızılı  
Benim gibi var m'ola?  
Alını kara yazılı<sup>60</sup>

777

Ağıl yaptım kazılı  
İçi körpe kuzulu  
Küçük yaşımdan beri  
Alnım kara yazılı <sup>78</sup>

778

Nar kırmızı yanaklı  
İçinde mercan saklı  
Nar meğer gelin olmuş  
Kırdım yüzü duvaklı <sup>33</sup>

779

Mendili mavi dallı  
Ucunda lira bağılı  
İşittim yâr evlenmiş  
Vah zavallı zavallı <sup>16</sup>

780

Al eline kavalı  
Çal havalı havalı  
Seni alır kaçırım  
Anan kalır zavallı <sup>23</sup>

781

Şu çobanın kavalı  
Bağlamadan havalı  
Başkasına göz ettim  
Ona sanmış zavallı <sup>60</sup>

782

Patiskam iki yanlı  
Güller işledim canlı  
Mevlam bana veresin  
Zengin bir delikanlı <sup>17</sup>

783

Kekliğim Bozdoğanlı  
Topuğu dizi kanlı  
Ölürüm kapınızda  
Ederim sizi kanlı <sup>55</sup>

784

Daim yazlı baharlı  
Başım boranlı karlı  
Yârim günün şen olsun  
Benim günüm efkârı <sup>60</sup>

785

Dağların başı karlı  
Toprağı taşı karlı  
Ağustos'ta kar yağar  
Garibin döşü karlı <sup>60</sup>

786

Yârim gidiyor atlı  
Duvağı katlı katlı  
Seni sevdim seveli  
Fırgathıyım fırgatlı <sup>12</sup>

787

Kanatlısın kanatlı  
Oğlan dilin pek tatlı  
Babam veriyo ama  
Anam gavur inatlı <sup>126</sup>

788

Zahide'm elden tatlı  
Nefesi gülden tatlı  
Seni sarıp öpmesi  
Vallahi baldan tatlı <sup>17</sup>

789

Karşıdan gelen atlı  
Atı rüzgâr kanatlı  
Baldızım enek şeker  
Ablası ondan tatlı <sup>60</sup>

790

Yaz gününde nar tatlı  
Kış gününde kar tatlı  
Narla kar şöyle dursun  
İkisinden yâr tatlı <sup>23</sup>

791

Karşıdan gelen atlı  
Altında kilim katlı  
Anam babam sağ olsun  
Hepisinden yâr tatlı <sup>141</sup>

792

Nazlı yârin perçemi  
Karga mısın serçe mi?  
Ne çabuk da kırıldın  
Yoksa gönlün sırça mı? <sup>17</sup>

793

İzmir'e geldi gemi  
Yâr yaremin merhemi  
Yârine kavuşanın  
Kalır mı derdi gamı? <sup>122</sup>

794

Yârin bir çüt selamı  
Derde derman kıla mı?  
Gurbette göresidim  
Yârim ile sılamı <sup>60</sup>

795

Şu dağların susamı  
Sunam bilir tasamı  
Sevip sevip ayrılmak  
Sizin elde yasa mı? <sup>60</sup>

796

Merdivenim basak mı?  
Yâr sevmesi yasak mı?  
Dünür yolluyormuşsun  
Essah mı yâr essah mı? <sup>17</sup>

797

Sevincimi acımı  
Bacın belle bacımı  
Yavanımı yaşa say  
Bölüş ufamacımı <sup>61</sup>

798

O yâr beni andı mı?  
Döner gelir sandı mı?  
Bir ince derde düştüm  
Yüreciği yandı mı? <sup>60</sup>

799

Mektup saldım vardı mı?  
Kimse bilmez derdimi  
İçerimden yanıyom  
Mevla'm etsin yardımını <sup>55</sup>

800

Hey Allah'ın zalımı  
Görmeye gel halımı  
Sözümü tutmaz isen  
Bir gün tutan salımı <sup>60</sup>

801

Kara üzüm salkımı  
Yârim orda saklı mı?  
Ya yârimi versinler  
Ya bozarım aklımı <sup>23</sup>

802

Sorma benim yaşımı  
Zehir etme aşımı  
Tahammülüm kalmadı  
Kalbim sabır taşı mı? <sup>38</sup>

803

Ben yitirdim eşimi  
Hak onarsın işimi  
Yağlığım yârde kaldı  
Kim silsin gözyaşımı? <sup>60</sup>

804

Laleler solacak mı?  
Sonbahar olacak mı?  
Yâr ile kavuşmamız  
Ahrete kalacak mı? <sup>122</sup>

805

Başındaki sarık mı?  
Elindeki koruk mu?  
Adam sende gözüüm var  
Cüzdanın kabarık mı? <sup>17</sup>

806

Yayladan mı geliyon?  
Sırtındaki yayık mı?  
Ben sana nalın aldım  
Giyindiğin çarık mı? <sup>116</sup>

807

Giydiceğin çarık mı?  
Alt tarafı yarık mı?  
Sar dedim sarmıyorsun  
Elin kolun kırık mı? <sup>60</sup>

808

Topu bana atman mı?  
Balı yağa katman mı?  
Anan çekişir iken  
Benden yanı tutman mı? <sup>17</sup>

809

Bu güzellik baştan mı?  
Bakışın ataştan mı?  
Bir su ver içim yandı  
Kız yüreğin taştan mı? <sup>60</sup>

810

Patlıcan oymadın mı?  
Tadına doymadın mı?  
Anne beni kınama  
Sen cahil olmadın mı? <sup>57</sup>

811

Şu başı bulmadın mı?  
Helkeni dolmadın mı?  
Bilişlik vermeyen kız  
Sen benim olmadın mı? <sup>60</sup>

812

Ak tavuk olmadın mı?  
Dallara konmadın mı?  
Şebek yüzlü kaynana  
Sen gelin olmadın mı? <sup>142</sup>

813

Pınara varmadın mı?  
Gül koydum almadın mı?  
Seni zalimin kızı  
Hiç beni anmadın mı? <sup>64</sup>

814

Çamaşırı yudun mu?  
Yudun güne kodun mu?  
Vazgeçmişsin sözünden  
Dönek senin adın mı? <sup>17</sup>

815

Yoğurdunu çaldın mı?  
Selamımı aldın mı?  
Sen benim feryadımı  
Hiç kaale aldın mı? <sup>60</sup>

816

Yokuşta yoruldun mu?  
Sözüme darıldın mı?  
Sen bana yâr olalı  
Sıdk ile sarıldın mı? <sup>55</sup>

817

Dalına sarıldın mı?  
Toplarken darıldın mı?  
Öperken ısırılmışım  
Fındığım kırıldın mı? <sup>32</sup>

818

Ey İriza İriza  
Niye bindin horuza?  
Horuz senin malın mı?  
Derya deniz karın mı? <sup>34</sup>



819

Yâr beni bıraktın mı?  
Yüreğinden attın mı?  
Aradığın yok beni  
Gönlünden ırattın mı? <sup>60</sup>

820

Güzel sevdiğin var mı?  
Gönlün bana akar mı?  
Gün gibi yâri olan  
Dönüp aya bakar mı? <sup>60</sup>

821

Sevda serden çıkar mı?  
Çıkmaz yürek yakar mı?  
Hakikatli yâr olsa  
Seven yârden bıkar mı? <sup>60</sup>

822

Kara tren koşar mı?  
Karlı dağlar aşar mı?  
Tez kavuştur yârimi  
Gönlüm onsuz yaşar mı? <sup>60</sup>

823

Dam başında yatar mı?  
Yorgan göbek atar mı?  
O çok güzel gelinin  
Kemikleri batır mı? <sup>16</sup>

824

Kız koynundaki nar mı?  
Nara bülbül konar mı?  
Ben sana yanıyorum  
Bilmem haberin var mı? <sup>60</sup>

825

Bahçenizde gül var mı?  
Gül dibinde yol var mı?  
Bu gece size gelsem  
Yatağında yer var mı? <sup>129</sup>

826

Giden ay tutulur mu?  
Bala tuz katılır mı?  
Zemherinin ayında  
Yalnız yatılır mı? <sup>129</sup>

827

Al alma atılır mı?  
Bala tuz katılır mı?  
Geceler çok uzundur  
Yalnız yatılır mı? <sup>125</sup>

828

Gürgen bıdakanır mı?  
Dalları saklanır mı?  
Anasının yanında  
Kızı kucaklanır mı? <sup>7</sup>

829

Cam cama eklenir mi?  
Cam dibi beklenir mi?  
Adımı dillediler  
Dert büyük saklanır mı? <sup>61</sup>

830

Al alma dişlenir mi?  
Üstü gümüşlenir mi?  
Gönülden sevdiğim yâr  
Ele bağışlanır mı? <sup>60</sup>

831

Öpsem yâr uyanır mı?  
Ön cama dayanır mı?  
İnsan sevdiği yârden  
Böyle tez usanır mı? <sup>17</sup>

832

Kara kaş boyanır mı?  
Öpsem yâr uyanır mı?  
Yârim orda ben burda  
Buna can dayanır mı? <sup>117</sup>

833

Karadut boyanır mı?  
Öpsem yâr uyanır mı?  
Yâr üstüme yâr sevmiş  
Buna can dayanır mı? <sup>64</sup>

834

Ay doğar dolunur mu?  
Bana yâr bulunur mu?  
Yâr yâr diye ölenin  
Namazı kılınır mı? <sup>55</sup>

835

Sel olur da akmaz mı?  
Kenarını yıkmaz mı?  
Sen benim sultanımsın  
Sultan kula bakmaz mı? <sup>60</sup>

836

Kaynar kazan taşmaz mı?  
Yol gedikten aşmaz mı?  
Ağlama kömür gözlüm  
Ayrılan kavuşmaz mı? <sup>55</sup>

837

Olan canı  
Doldur ver olancanı  
Yâri tenhada bulsam  
Veririm olan canı <sup>55</sup>

838

Falan sevmiş falanı  
Ben hazitmem yalanı  
Güzeller benim olsun  
Sizin olsun kalanı <sup>60</sup>

839

Kayaların yılanı  
Gel dolanı dolanı  
Adam sevmez olur mu?  
Senin gibi oğlanı <sup>118</sup>

840

Dağların boz yılanı  
Bilmez bize olanı  
Sevdiğim şu ellerin  
Bitmez yalan dolanı <sup>60</sup>

841

At karşidan bir mani  
Yoktur yârin imanı  
İmansız yâre düştüm  
Nedir bunun dermanı? <sup>57</sup>

842

Çattı firkat zamanı  
Yok feleğin amanı  
Aşk odu içten yanar  
Gizli çıkar dumanı <sup>60</sup>

843

Şu ovanın püseni  
Senin gibi küseni  
Ben yâr yerine komam  
Adama kan kusanı <sup>61</sup>

844

Gömleğimin dört yanı  
Sensin canımın canı  
Seni seven çok olur  
Candan seveni tanı <sup>23</sup>

845

Kaynananın azanı  
Kara yazı yazanı  
Şeytan bana diyor ki  
Çal başına kazanı <sup>60</sup>

846

Hakkın bize armağanı  
Severiz can ile anı  
Gördük büyük bir zevk ile  
Hamd edelim Ramazan'ı <sup>74</sup>

847

Yandı keşkek kazanı  
Yok gönlümün düzeni  
Isıtmalar tutmaz mı?  
Aramızı bozanı <sup>60</sup>

848

Karşı dağın odunu  
Yakan bilir dadını  
Eğer oğlum olursa  
Ölmez koyam adını <sup>55</sup>

849

Ne bilem geldiğini?  
Topluyu deldiğini  
Bana mı gahrediyon?  
Ayazda kaldığını <sup>11</sup>

850

Tökecit ayağını  
Ters çevir kayığını  
Düşman suda boğulsun  
Bulsun ilayığını <sup>60</sup>

851

Al almanın alını  
Rüzgar kırmış dalını  
Dalı kırık yiğidin  
Kim bilecek halını? <sup>60</sup>

852

Kokma gülün hamını  
Çok çekersin gamını  
Zorla güzellik olmaz  
Boylan mapis damını <sup>60</sup>

853

Güneş vurdu eritti  
Güneyleyin karını  
Bekar kızlar çok sever  
Elbisenin darını <sup>60</sup>

854

Yârin sunaklarını  
N'idem konaklarını?  
Uyku dünek istemem  
Emsem dudaklarını <sup>17</sup>

855

Eğdim kavak dalını  
Saydım yapraklarını  
İnkâr etme sevdiğim  
Öptüm yanaklarını <sup>88</sup>

856

Sev yiğidin hasını  
Çekme gönül yasını  
Söndür de gel yanıma  
İdare lambasını <sup>17</sup>

857

Gözünün elasını  
Süsünü cilasını  
Fettan bir yâre düştüm  
Çekerim belasını <sup>60</sup>

858

Gayaların yosunu  
Çekerim yâr yasını  
Ağzım dilim gurudu  
Doldur ayran tasını <sup>117</sup>

859

Bizim bağın başını  
Kim ayıtlar daşını?  
Yine gönlüm arzular  
Gaynımın gardaşını <sup>126</sup>

860

Bizim bağın başını  
Ben atledim taşını  
Kaynım kurban olurum  
Tez yolla kardaşını <sup>23</sup>

861

Yârim çatma kaşını  
Yeter eğme başını  
Yerine ben ağlayım  
Sil gözünün yaşını<sup>60</sup>

862

Yemenimin yeşili  
Ben yitirdim eşimi  
Yemenim sende dursun  
Sil gözünün yaşını<sup>118</sup>

863

Şu derenin uzununu  
Kıramadım buzunu  
Aldım Dadaş kızını  
Çekemedim nazını<sup>28</sup>

864

Şu obanın ozanı  
Alsın gelsin sazını  
Sazı kendinin olsun  
Versin bana kızın<sup>60</sup>

865

İçerde ara kapı  
Sürmesi çavdar sapı  
İkimizi ayıran  
Dilensin kapı kapı<sup>19</sup>

866

Çiğdem sarı gül sarı  
Çiğdeme konmuş arı  
Oğluna varacağı  
Killi göynekli garı<sup>65</sup>

67

Ambarın tahtaları  
Üstünün noktaları  
Gelin olmuş gidiyor  
Çorum'un hoppaları<sup>53</sup>

868

Giyin ak sayaları  
Dolan gel kayaları  
Salınır suya gider  
İskilip mayaları<sup>60</sup>

869

Değirmenin taşları  
On üç on dört yaşları  
Gel yârim ben öreyim  
Omza düşen saçları<sup>60</sup>

870

Kız göğsünün bağları  
Hasta eder sağları  
Yâr domurcuk gül olmuş  
Tam sevecek çağları<sup>60</sup>

871

Tabancamın bağları  
Duman almış dağları  
Yâr yüklenmiş yükünü  
Kaba kuşluk çağları<sup>11</sup>

872

Eskiekin bağları  
Mor sümbüllü dağları  
Yel gibi geldi geçti  
O muhabbet çağları<sup>48</sup>

873

Dağları  
Aştım karlı dağları  
Her gören ağlar geçer  
Bağrımdaki dağları<sup>48</sup>

874

Örümceğin ağları  
Gezdim bahçe bağları  
Yâr ateşi eritti  
Yüreğimde yağları<sup>122</sup>

875

Çiğdemın sarıları  
Gel gece yarıları  
Boyuna kurban olsun  
Çorum'un karıları <sup>60</sup>

876

Saatın kapakları  
Gülhane yatakları  
Gül suyuna boyanmış  
O yârin dudakları <sup>134</sup>

877

Dolabın kapakları  
Çınarın yaprakları  
Kara gözlü yârimin  
Çınlasın kulakları <sup>110</sup>

878

Edirne kavakları  
Kırılın budakları  
Edirne'de ablam var  
Çınlasın kulakları <sup>123</sup>

879

Çorum'un konakları  
Ben sevmem oynakları  
Çiğ düşmüş güle benzer  
Yârimin yanakları <sup>60</sup>

880

Yengem çıkmış mahleye  
Topluyor kaşıkları  
Nasıl ayırdın yenge?  
Biz gibi âşıkları <sup>97</sup>

881

Hoca çıkmış mahleye  
Topluyor kaşıkları  
Cennet istersen hoca  
Kavuştur aşıkları <sup>60</sup>

882

Merdiven badalları  
Yârim giymiş alları  
Sarhoş gönle mezedir  
Dudağının balları <sup>60</sup>

883

Yeşil söğüt dalları  
Yâr giyinmiş alları  
Bir sözüme darılmış  
Sarılmıyor kolları <sup>60</sup>

884

Pırıl pırıl parlıyor  
Alçevremin pulları  
Nazlı yârim geliyor  
Açıl Çorum yolları <sup>60</sup>

885

Alçak ceviz dalları  
Kardan beyaz kolları  
Kız nereden varayım?  
Annen bağlar yolları <sup>26</sup>

886

Akşamın ezanları  
Kaynıyor kazanları  
Günde pancar pişirir  
Zangı'nın kızanları <sup>61</sup>

887

Al çuhamın yanları  
Yanındadır benleri  
Sana mübarek olsun  
Güyalığın donları <sup>61</sup>

888

Sarı kızın saçları  
Oynar omuz başları  
Alır onu kaçarım  
Darılır gardaşları <sup>77</sup>

889

Merdivenin uçları  
Çıkamam yokuşları  
Yârime selam söylen  
Yedi köyün kuşları <sup>70</sup>

890

Şu yazının kazları  
Sürmelidir gözleri  
Hiç kaydeyi bozmazlar  
Şu Çorum'un kızları <sup>61</sup>

891

Kömüşün boynuzları  
Oynuyor omuzları  
Bize kız mı verirler?  
Bu yerin domuzları <sup>60</sup>

892

Antarisi yeldarı  
Neyleyim böyle yâri?  
Yârim yâr değil amma  
Çektiğim elin arı <sup>61</sup>

893

Haymalığın duvarı  
Dibinde yedik narı  
Yanan benim yakan yâr  
Kime bunun zararı? <sup>63</sup>

894

Pınarın başı sarı  
Dibinde taşı sarı  
Yenile bir yâr sevdim  
Gözünden kaşı sarı <sup>55</sup>

895

İzmir deniz kenarı  
Kız bekliyor pınarı  
Yaktı beni ayrılık  
Benzim oldu sapsarı <sup>122</sup>

896

Yârim cennet pınarı  
Suyu zemzemden arı  
Sevdiğimin yoluna  
Dökerim yoğu varı <sup>60</sup>

897

Zarı zarı  
Ben neyleyim gülzarı  
Yitirdim ben erkenden  
Gülizar adlı yâri  
Konu komşu toplandı  
Ağlarım zarı zarı  
Hayatım kumar oldu  
Gençliğim tavla zarı <sup>17</sup>

898

Gül sarı bülbül sarı  
Koynumda gördüm yâri  
Uyandım ki düş imiş  
Ağladım zarı zarı <sup>60</sup>

899

Gitme ömrümün varı  
Ağlatma zarı zarı  
Dile canım vereyim  
Çektirme intizarı <sup>60</sup>

900

Derelerin çakılı  
Kimden aldın akılı?  
Orta yerde oynayan  
Ağbeyimin çakırı <sup>40</sup>

901

Dama serdim mısırı  
Oldum kızlar esiri  
Bin kuruşçuk etmiyor  
Dul karının kısırı <sup>77</sup>

902

Kuşlara serptim darı  
Vızıldar durur arı  
Seni bir melek gibi  
Yaratmış ulu tanrı <sup>23</sup>

903

Şu tepenin bayırı  
Ayrı düştük yâr ayrı  
Borcum yoktur feleğe  
Bir kuru candan gayrı<sup>17</sup>

904

Haydi güzelim haydi  
Gözlerin beni baydı  
Ellerinen olmuşsun  
Bana yaraman gayrı<sup>117</sup>

905

Ayrıldım dosttan gayrı  
Sevdiğim uslan gayrı  
Ben senin neyin gördüm?  
Elemden yastan gayrı<sup>60</sup>

906

Harmandadır yabası  
Sırtındadır abası  
Kızın gönlü var ise  
Ne bok yesin babası?<sup>60</sup>

907

Yüksek e bacası  
Kara duman saçası  
Evliye gönül verdim  
Ya duyarsa kocası<sup>60</sup>

908

Sevdiğimin odası  
Kahverengi boyası  
Evvel severdim seni  
Şimdi geçti modası<sup>25</sup>

909

Aldım gümüş makası  
Açtım gömlek yakası  
Bizim evden görünür  
Nazlı yârin odası<sup>23</sup>

910

Yok gönlümün şakası  
Sevmiş canı çıkası  
Sinemdeki yaraya  
Merhem olmaz başkası<sup>60</sup>

911

Al yazmanın oyası  
Sevedim doyayı  
Yâr üstüne yâr tutmuş  
Allah'ından bulası<sup>60</sup>

912

Kahveciye keyf verir  
Kahvenin kaynaması  
Eşeği yoldan çıkarır  
Sıpanın oynaması<sup>129</sup>

913

Yâri kapıp sarması  
Sarıp da solması  
Ufak tefek güzelce  
Yârim misket elması<sup>17</sup>

914

Dağda odun yarması  
Dilberin darılması  
Mısır haznasın değer  
Bir gece sarılması<sup>61</sup>

915

Sevdiğim aslar hası  
Ağzında al yazması  
Ne şeker ne de kaymak  
İçinde bal sızması<sup>12</sup>

916

Öğretmenin odası  
Gümbürdüyor sobası  
Kaynanamı severim  
O da yârin anası<sup>26</sup>

917

Efeliğin sarması  
 Hani bunun yarması  
 Amcam düşün ediyor  
 Nerde bunun zurnası? <sup>129</sup>

918

Dam başında su tası  
 Şingirdatma o tası  
 Babam seni almıyor  
 Gah git eşek sıpası <sup>16</sup>

919

Hamam tası su tası  
 Ortasında vidası  
 Ben sana varır mıyım?  
 Hey eşeğin sıpası <sup>9</sup>

920

Terekte hoşaf tası  
 Çektiğim yârin yası?  
 Gel gönlümün kalayı  
 Silinsin yürek pası <sup>60</sup>

921

İki dağın arası  
 Gâvurun Almanya'sı  
 Aldı götürdü yâri  
 Zıkkım olsun parası <sup>16</sup>

922

Kaşlarının karası  
 Çatıkçadır arası  
 Seni ellerin bilmek  
 Bana yürek yarası <sup>17</sup>

923

İki kaşın arası  
 Eldir varı varası  
 El kızı eldir amma  
 Yürektedir yarası <sup>60</sup>

924

Beden kürkün kıyası  
 Baldan tatlı busesi  
 Sevdi isem ben sevdim  
 Eli almış tasası <sup>55</sup>

925

Köpeklik'in çağlası  
 Ak gerdanın bal tası  
 Kolum kanadım kırdı  
 Şu feleğin baltası <sup>48</sup>

926

Amasya'nın elması  
 Hoştur yâri sarması  
 Kadehle olmaz bu iş  
 Doldur şu bakır tası <sup>60</sup>

927

Hamamlıkta su tası  
 Şingirdatma şu tası  
 Şimdi nerde geziyor?  
 İçkırıklar tutası <sup>93</sup>

928

Çıkrığının kovası  
 Oldu baykuş yuvası  
 Ben yârimi yitirdim  
 Batsın Çorum Ovası <sup>60</sup>

929

Elinde gümüş tası  
 O kız kızların hası  
 Benim yârim kokuyor  
 İlimon kolonyası <sup>61</sup>

930

Nazlı yârin bacısı  
 Çeker sevda acısı  
 Ondan önce ben yandım  
 Yoldaymış kınacısı <sup>60</sup>



931

Yumurtanın sarısı  
Yere düştü sarısı  
Görümcem verem olmuş  
Kaynanama darısı <sup>142</sup>

932

Şeftalinin sarısı  
Yere düştü yarısı  
Biz yâr ile topladık  
Başınıza darısı <sup>32</sup>

933

Yumurtanın sarısı  
Yere düştü yarısı  
Büyüğünü biz aldık  
Küçüğüne darısı <sup>132</sup>

934

Yumurtanın sarısı  
Yere düştü yarısı  
Nezaketten ne anlar  
Şu yezidin karısı <sup>30</sup>

935

Yumurtanın sarısı  
Aktı yere yarısı  
On beşime değmeden  
Oldum asker karısı <sup>58</sup>

936

Yüz yarısı  
Ellidir yüz yarısı  
Gerdana zülfün değmiş  
Görünmez yüz yarısı <sup>55</sup>

937

Üsküdar'ın çarşısı  
Aydınlıktır karşı  
Benim bir sevdiğim var  
Jandarma yüzbaşısı <sup>23</sup>

938

Karşı durur bazısı  
Alnımızın yazısı  
Babası mülayimdir  
Anası küp cazısı <sup>17</sup>

939

Yürekte aşk sızısı  
Ömre bedel bazısı  
Ne zaman ak olacak  
Şu ömrümün yazısı? <sup>60</sup>

940

Avluda dibek taşı  
Verdiğin bulgur aşısı  
Teneşirde yıkansın  
Kaynanamın kel başı <sup>23</sup>

941

Alaca'da parke taşı  
Dinmez gözümün yaşı  
Ölmeden ben yer miyim?  
Sancı'da keşkek aşısı <sup>16</sup>

942

Geride koduk kışı  
Çiğdem baharın başı  
Yoh'ekmekle gök soğan  
Madımağın oynaşı <sup>49</sup>

943

Dumanlı dağların başı  
Bitmez gönlümün kışı  
Kanlı düşman vurmadi  
Senin vurduğun taşı <sup>60</sup>

944

Geçti güzeller başı  
Sürmeli gözü kaşı  
Çirkin ile bal yeme  
Güzel ile taş taşı <sup>60</sup>

945

Ufacık fiske taşı  
Yandı yüreğim başı  
Ne yârden haber geldi  
Ne dindi gözüm yaşı<sup>146</sup>

946

Bulgur taşı el taşı  
Yanar yüreğim başı  
Yâri gurbete saldım  
Kurumaz gözüm yaşı<sup>60</sup>

947

Derelerin akışı  
Çiçeklerin nakışı  
Yaktı beni kül etti  
Bir güzelin bakışı<sup>122</sup>

948

Kale kaleye karşı  
Kalenin altı çarşı  
Sarılıp da yatalım  
Dosta düşmana karşı<sup>60</sup>

949

Merdivenin üst başı  
Ben istemem yüzbaşı  
Olursa paşa olsun  
Dosta düşmana karşı<sup>55</sup>

950

Giderim yele karşı  
Meylim güzele karşı  
Buruk koyma boynumu  
Sevdiğim ele karşı<sup>60</sup>

951

Kalenin beden taşı  
Şen olsun Yazıçarşı  
Bir tomurcuk gül oldum  
Açıldım yâre karşı<sup>60</sup>

952

Yârimin adı Satı  
Kalbi demirden katı  
Yine de bir gülüşü  
Değer Şam'ı Bağdat'ı<sup>60</sup>

953

Bademler çiçek açtı  
Ne güzel koku saçtı  
Senden uzak kalınca  
Her gece uykum kaçtı<sup>38</sup>

954

Gün doğdu göz ışıdı  
Emeklerioşudu  
Ciğerim toprak oldu  
Hep askerde yaşıtı<sup>17</sup>

955

Elledim yumuşaktı  
Kopardım südü aktı  
Soydum yedim inciri  
Tadı balla kaymaktı<sup>32</sup>

956

Kanatlıdan yâr çıktı  
Cilvesi canım yaktı  
Bir öptüm bir ısırıldım  
Al yanaktan kan aktı<sup>60</sup>

957

Topludan dudu baktı  
Canım kdı aktı  
Güzelliği âlemi  
Ateşi beni yaktı<sup>60</sup>

958

Duvaran para çıktı  
Elimden yara çıktı  
Evlenmeyin bekarlar  
Kızlar milyara çıktı<sup>64</sup>

959

Yâr sapa yola saptı  
Beni dudaktan öptü  
Yâre çörek pişirdim  
Çıkınım çaylak kaptı <sup>17</sup>

960

Ay doğdu akşamüstü  
Nazlı yâr bana küstü  
Çok geçmeden barıştık  
Yine bağına bastı <sup>98</sup>

961

Kaynanam kara testi  
Beni oğluna kesti  
Kesti ise ne yaptı?  
Aldı bağına bastı <sup>129</sup>

962

Köprünün atı üstü  
Usulca bir yel esti  
Ak göğsün üzerinde  
Beni bir uyku bastı <sup>60</sup>

963

Kirazımız Dalbastı  
Dalları kiraz bastı  
Delikanlı söz etti  
Kızlar yüzünü astı <sup>142</sup>

964

Gelebim suya düştü  
Kusurun bini aştı  
Sen ettin ben affettim  
Aklım da buna şaştı <sup>17</sup>

965

Sisle duman karıştı  
Sapla saman karıştı  
Baban he der anan cık  
Yahşi yaman karıştı <sup>60</sup>

966

Kara kabak gol attı  
Dibine yılan yattı  
Kör olasıca babam  
Beni gurbete sattı <sup>115</sup>

967

Ayşekadın tatavı  
Yutamadım pilavı  
Oğlan senin işlerin  
Aşk değil adam avı <sup>61</sup>

968

Mevsimin sıcak ayı  
N'eylen yıldızı ayı?  
Canım seni istiyor  
Üfle de gel lambayı <sup>17</sup>

969

Mart ayı Nisan ayı  
Gevşer gönlümün yayı  
Nikâhımız olacak  
Çağırınlar hocayı <sup>60</sup>

970

Kalayladım kalayı  
Parıldıyor alayı  
Bakırın çıkarırım  
Kız yalayı yalayı <sup>17</sup>

971

Meşrebenin kalayı  
Kızlar çeker halayı  
Sevda çeken söyleyin  
Var mı aşkın kolayı? <sup>60</sup>

972

Ava gidersin ava  
Tüfeğe koy saçmayı  
Anandan öğren de gel  
Kız sen ekmek açmayı <sup>60</sup>

973

Saldım telli turnayı  
Alsın gelsin Suna'yı  
Suna yârim gelince  
Takarım üç burmayı<sup>60</sup>

974

Bırak ağzım yormayı  
Çağır gelsin Sırma'yı  
Anasından öğrenmiş  
Haspam gerdan kırmayı<sup>17</sup>

975

Dam üstünde yatmayı  
Çağırın gelsin Fatma'yı  
Fatma nerden öğrenmiş  
Böyle göbek atmayı?<sup>17</sup>

976

Yârle bile yatmayı  
Bülbül olup ötmeyi  
Bir ben beceremedim  
Yâri elde tutmayı<sup>17</sup>

977

Kaşı gözü karayı  
Açma güzel arayı  
Sen al giyin ben yeşil  
Düşman giysin karayı<sup>60</sup>

978

Giydiğin al dirayı  
Göğsün sultan sarayı  
Kime derdim yanayım?  
Sen açtın bu yarayı<sup>55</sup>

979

Altın yüzük morayı  
Vatan tuttun orayı  
Genç başını seversen  
Sıla eyle burayı<sup>55</sup>

980

Hop ninnayı ninnayı  
Gel oynayı oynayı  
Yârim sensiz nideyim?  
Ben bu yalan dünyayı<sup>60</sup>

981

Yâr göğsünün sarayı  
Sönük bırakır ayı  
Yârimin güzelliği  
Satın alır dünyayı?<sup>60</sup>

982

Kaynanam kara tazı  
Ürüyor bazı bazı  
Bırakın da ürüsün  
Oğlu benden ırızı<sup>17</sup>

983

Şu abimin baldızı  
Kız değil peri kızı  
İki gözüm kamaştı  
Sandım seher yıldızı<sup>17</sup>

984

Cami dibinde kuzu  
Boynuzları kırmızı  
Ağlatmayın yârimi  
Verin sevdiği kızı<sup>16</sup>

985

Çay aşığı kurt izi  
Yanımda kara kuzu  
Beni yakıp yandıran  
Emmimin küçük kızı<sup>17</sup>

986

Kale dibinde kuzu  
Kıvrım kıvrım boynuzu  
Yok demen yoksul demen  
Yığıde verin kızı<sup>55</sup>

987

Şeftalisi kırmızı  
İçime doldu sızı  
Öpsem uyanır m'ola?  
Uyuyan dilber kızı <sup>122</sup>

988

Kaya dibinde kuzu  
Kıvrım kıvrım boynuzu  
Ana bana alsana  
Kolu boncuklu kızı <sup>96</sup>

989

Yârım bu kara yazı  
Karartır dünyamızı  
Bana dünür yollamış  
Karşı köyün camızı <sup>60</sup>

990

Şu giden kimin kızı  
Giymiş allı kırmızı  
Bir gider bin salınır  
Almıştır aklımızı <sup>55</sup>

991

Karanfilim kırmızı  
Dudakalarında izi  
Unutamam aşkını  
Kalbimdedir o sızı <sup>55</sup>

992

Elma aldım kırmızı  
Candan sevdiğim kızı  
İstedim alamadım  
İçime doldu sızı <sup>122</sup>

- İ -

993

Benim ağam çelebi  
Boyu üç dört halebi  
Elimdeki perçemin  
Sandım sırma gelebi <sup>61</sup>

994

Dağlarda meşe gibi  
Bir top menevşe gibi  
Elin koynunda gezme  
Azl olmuş paşa gibi <sup>55</sup>

995

Dağlarda meşe gibi  
Kül oldum şişe gibi  
Yana yana kurudum  
Bir mor menekşe gibi <sup>142</sup>

996

Poyraz esmesi gibi  
Sokak yosması gibi  
Yırtarım ben ağzını  
Aydın basması gibi <sup>17</sup>

997

Pilav pişirdim pilav  
Sultanlar aşu gibi  
Gözlerin güzel ama  
Birazcık şaşu gibi <sup>60</sup>

998

Köyün horozu gibi  
Yastuk çerezi gibi  
Yârin al yanakları  
Badem kirazı gibi <sup>61</sup>

999

Gevenin özü gibi  
Yanarım közü gibi  
Bir gün aşar giderim  
Seher yıldızı gibi <sup>7</sup>

1000

Yâr peri kızı gibi  
Sabah yıldızı gibi  
Saplandı yüreğime  
Bir tatlı sızı gibi <sup>60</sup>

1001

Benim yârim sarıdır  
Yumurta içi gibi  
Anası ayak direr  
Meleyip keçi gibi <sup>17</sup>

1002

Bağlar içdeli gibi  
Dalı kız belı gibi  
Yâr sevindirik olmuş  
Yeldirir deli gibi <sup>60</sup>

1003

Ak üzüm parmak gibi  
Sevdiğim kaymak gibi  
İkimizi ayıran  
Devrilsin kavak gibi <sup>116</sup>

1004

Gözleri erik gibi  
Yüreği delik gibi  
Yârim ufak tefektir  
Eskimez ferik gibi <sup>17</sup>

1005

Dağlarda geyik gibi  
Ovada öveyik gibi  
Yeni yârden ayrıldım  
Mele gez geyik gibi <sup>61</sup>

1006

Saçları sim tel gibi  
Kokusu var gül gibi  
Yenile bir yâr sevdim  
Sızdırılmış bal gibi <sup>17</sup>

1007

Elma aldım bal gibi  
Kaşları hilal gibi  
Yâr elinden içtiğim  
Sular hep zülal gibi <sup>122</sup>

1008

Altının var el gibi  
Ne bakıyon el gibi?  
Ben sana güveniyom  
Kazanılmış mal gibi <sup>114</sup>

1009

Eğdin beni dal gibi  
Konuşamam lal gibi  
Nerde o eski günler?  
Düş gibi masal gibi <sup>60</sup>

1010

Yıllar geçer yel gibi  
Akar gider sel gibi  
İnsanoğlu tez solar  
Dost elinde gül gibi <sup>12</sup>

1011

Bir kız sevdim gül gibi  
Cildi ipek tül gibi  
Hele bir gözleri var  
Yakar beni kül gibi <sup>60</sup>

1012

Severim özüm gibi  
Saklarım gözüm gibi  
Öyle bir yâre düştüm  
Çiğitsiz üzüm gibi <sup>17</sup>

1013

Uzaktan bakan gibi  
İrmaktan akan gibi  
Yüreğim sana yanar  
Durmadan volkan gibi <sup>12</sup>

1014

Karpuz kestim nar gibi  
Kızın gönlü var gibi  
Açtım baktım yorganı  
Taze yağmış kar gibi <sup>72</sup>

1015

Derdim var dağlar gibi  
Yanarım ağlar gibi  
Yana yana kül oldum  
Üzümsüz bağlar gibi <sup>114</sup>

1016

Ağlarım çağlar gibi  
Derdim var dağlar gibi  
Ciğerden yaralıyım  
Gülerim sağlar gibi <sup>91</sup>

1017

Entarisi dar gibi  
Yanakları kar gibi  
Açılıp kapanıyor  
Bana gönlü var gibi <sup>72</sup>

1018

Dişleri var kar gibi  
Dudakları nar gibi  
Acep kimin yârı var  
Gönlümdeki yâr gibi <sup>123</sup>

1019

Bakışı hançer gibi  
Sanki kan içer gibi  
Arayıp sorduğu yok  
Yâr benden geçer gibi <sup>60</sup>

1020

Şeftali şeker gibi  
Gökte ay teker gibi  
Ben topladım o durdu  
Boynunu bükerek gibi <sup>32</sup>

1021

Dumanlı beller gibi  
Yâr olmuş eller gibi  
Akıttı gözyaşımı  
Bulanık seller gibi <sup>60</sup>

1022

Ay doğar güneş gibi  
Salınır kamış gibi  
Bana bir şeftali ver  
Turfanda yemiş gibi <sup>123</sup>

1023

Bağına girmiş gibi  
Gülünü dermiş gibi  
Geç buldum tez yitirdim  
Oldum düş görmüş gibi <sup>118</sup>

1024

Mendil yudum süt gibi  
Dürerim kağıt gibi  
Yâr kapıya gelince  
Kalkarım saat gibi <sup>60</sup>

1025

Saçları ipek gibi  
Gezer kelebek gibi  
İssız çöllere düştüm  
Yanarım Ferhat gibi <sup>108</sup>

1026

Gökte yıldız süt gibi  
Gözlerin var bit gibi  
Söylersen mani söyle  
Ürüp durma it gibi <sup>129</sup>

1027

Ay ışığı süt gibi  
Fistan giymiş çit gibi  
Ne ürüyüp döküyon?  
Amcamgilin it gibi <sup>23</sup>

1028

Ay doğar sini gibi  
İkinci günü gibi  
Yâr burnumda tütüyor  
Amasya gülü gibi <sup>55</sup>

1029

Yüzüm beyaz ay gibi  
Bak kaşlarım yay gibi  
Oğlun bana ev aldı  
Koskoca saray gibi <sup>23</sup>

1030

Karatavuk kaz gibi  
Kanatları saz gibi  
Dönüp dönüp bakıyor  
Nişanlı kız gibi <sup>16</sup>

1031

Kara tavuk gaz gibi  
Kanatları saz gibi  
Oturmuş da düşünür  
Satılacak kız gibi <sup>55</sup>

1032

Dem içer dem sahibi  
Gözlerim nem sahibi  
Bir yavrunun ucundan  
Oldum verem sahibi <sup>60</sup>

1033

Maniciyim manici  
Her dertlere yanıcı  
Âlemi sel alınca  
Ben olayım gemici <sup>55</sup>

1034

Maniciyim manici  
Hem altınım hem inci  
Şu Alaca içinde  
Birinciyim birinci <sup>16</sup>

1035

Cici babucum cici  
Gümüş bastonun ucu  
Benim bir yârim vardır  
Kırılmış badem içi <sup>55</sup>

1036

Ak iğnenin boladı  
Dülbendin kim doladı?  
Şu Çorum'un içinde  
Gönlüm seni diledi <sup>61</sup>

1037

Komşumuzun Ahmet'i  
Ballar sundum yemedi  
Gönülcüğüm yandı da  
Geçmiş olsun demedi <sup>60</sup>

1038

Lale ağlar gülmedi  
Henüz bahar gelmedi  
Vefasız yâre düştüm  
Kıymetimi bilmedi <sup>122</sup>

1039

Talih bana gülmedi  
Hanem yuvam olmadı  
Evinin Hızır'ıydım  
Küflü anan bilmedi <sup>17</sup>

1040

Yâr halimden bileydi  
Bilmedi boynum eğdi  
Attığı sitem oku  
Ten değil cana değdi <sup>60</sup>



1041

Yemenim allı idi  
Ortası dallı idi  
Bu senin edeceğin  
Ezelden belli idi <sup>55</sup>

1042

Kilidi  
Kız kardığın kil idi  
Hangi anahtar açar  
Gönlündeki kilidi <sup>48</sup>

1043

Yürekler yaktın idi  
Yaslı bıraktın idi  
Ne deyim de ağlayım?  
Tam ölme vaktin idi <sup>60</sup>

1044

Mektup yazdım kış idi  
Kalemim gümüşü idi  
Daha çok yazacaktım  
Elim üşümüşü idi <sup>60</sup>

1045

Mektup yazdım yaz idi  
Kalemim kiraz idi  
Daha çok yazacaktım  
Mürekkebin az idi <sup>6</sup>

1046

Vardı da köşke geldi  
Bu sefer başka geldi  
Acer avrat istiyor  
Kaynatam aşka geldi <sup>17</sup>

1047

Dudum karşıma geldi  
Aklım başıma geldi  
Siz çekilin camiler  
Kiblem karşıma geldi <sup>55</sup>

1048

Bir iştir başa geldi  
Pek sırtım tuşa geldi  
Yâri koynumda sandım  
Ellerim boşa geldi <sup>17</sup>

1049

Gidenler ile geldi  
Leylekler bile geldi  
Dön gel artık sevdiğim  
Yavrumuz dile geldi <sup>60</sup>

1050

Bahar mı yaz mı geldi?  
Yâr benden vaz mı geldi?  
Sebep gözün kör olsun  
Ettiğın az mı geldi? <sup>60</sup>

1051

Kayalar gölgelendi  
Ağamız öfkelendi  
Öfkelenme be ağa  
Paydos zamanı geldi <sup>60</sup>

1052

Köylü ovalı geldi  
Altı develi geldi  
Başıma bu sevdalar  
Seni seveli geldi <sup>23</sup>

1053

Kuşağı enli geldi  
Yâr senli benli geldi  
Haktan dilek diledim  
Gerdanı benli geldi <sup>60</sup>

1054

Dağlardan maral geldi  
Koymaya haral geldi  
Çok konuşma kaynana  
İçime daral geldi <sup>17</sup>

1055

Suya dalasım geldi  
Balık alasım geldi  
Yâr çilingir sofranda  
Meze olasım geldi<sup>17</sup>

1056

Çaya inesim geldi  
Ata binestim geldi  
Eloğlu benim neyim?  
Yine göresim geldi<sup>126</sup>

1057

Yâr yâr dedim yâr geldi  
Ayva geldi nar geldi  
Yârden ayrı düşünce  
Dünya bana dar geldi<sup>122</sup>

1058

Alma attım nar geldi  
Döndüm baktım yâr geldi  
N'ola bakmaz olaydım  
Elin sözü ar geldi<sup>23</sup>

1059

Ak koyun meler geldi  
Bağrımı deler geldi  
Yaşım küçük dert büyük  
Gör başa neler geldi?<sup>60</sup>

1060

Karşıya atlar geldi  
Ecevit Kürtler geldi  
Kendi yiğit cebi boş  
Çelen yiğitler geldi<sup>61</sup>

1061

Topluya bir kuş geldi  
Kanadı gümüş geldi  
Gitti yârim gelmedi  
Başına bir iş geldi<sup>55</sup>

1062

Derviş Edna'm hoş geldi  
Söyledikçe coş geldi  
Hak sevdanı artırsın  
Gönlün bana hoş geldi<sup>35</sup>

1063

Yüreğime coş geldi  
Elin sözü boş geldi  
Ellere çirkin yârim  
Bana gayet hoş geldi<sup>60</sup>

1064

Hoydala yârim yaz geldi  
Yaylaya kiraz geldi  
Aldım beş on kuruşluk  
O da yâre az geldi<sup>129</sup>

1065

Yaza yaza yaz geldi  
Çarşıya kiraz geldi  
Daha çok yazacaktım  
Mürekkebim az geldi<sup>60</sup>

1066

Derviş Edna'm açıldı  
Hakkı seven seçildi  
Hak sevdası olanın  
Günahından geçildi<sup>35</sup>

1067

Ay doğar batar şimdi  
Işığı tutar şimdi  
Ben yârim kölesiyim  
Dilerse satar şimdi<sup>55</sup>

1068

Yemenim kahverengi  
Bulamadım yâr dengi  
Oturmuş yazı yazar  
Adı katip efendi<sup>118</sup>

1069

Sarı yayımın bendi  
Ne tez unuttun andı?  
Düşmanlar bile etmez  
Bana ettiğin fendi <sup>55</sup>

1070

İğdeler çiçeklendi  
Dört yana saçaklandı  
Ağla kızın anası  
Ayrılık gerçeklendi <sup>60</sup>

1071

Ayvalar çiçeklendi  
Muşmula böcekledi  
Şaka maka der iken  
Sevdamız gerçeklendi <sup>23</sup>

1072

Kösedağı sislendi  
Akça yüzüm islendi  
Düşürdün el diline  
Güzel adım pislendi <sup>60</sup>

1073

Kavaktan gazel indi  
Dibine güzel indi  
Öperken ısırmışım  
Dişime nazar indi <sup>51</sup>

1074

El derdi ayak derdi  
Bana verdin bu derdi  
Ben küçükten büyüttüm  
Gülünü eller derdi <sup>55</sup>

1075

İnsan insanın kurdu  
Öldürür evlat derdi  
Hamdolsun Allah'ıma  
Seni kucâma verdi <sup>17</sup>

1076

Çektiğim sevda derdi  
Feryadım göğe erdi  
Yârden imdat istedim  
Yandıkça ateş verdi <sup>60</sup>

1077

Bahçeye kuzu girdi  
Saymadım yüzü girdi  
Anasını beklerken  
Koynuma kızı girdi <sup>86</sup>

1078

Pencerede oturdu  
Elinde gül getirdi  
Kaşın gözün değil mi?  
Yedi beni bitirdi <sup>23</sup>

1079

Çiğdem çiğdem çiçeği  
Alaca bulaca saçağı  
Dağlar çiğdem sokundu  
Hazır edin göçeği <sup>17</sup>

1080

Kadifeden yeleşti  
Sütten akça bileği  
Bir yastıkta kocamak  
İkimizin dileği <sup>60</sup>

1081

Yittim uyku düneği  
Saydım karasineği  
Senin yeni nişanlın  
Kız değil yağ küleği <sup>17</sup>

1082

Şu üzümün tefeği  
Al ipeğin yefeği  
Hiç durmadan ürüyor  
Öte köyün köpeği <sup>61</sup>

1083

Şu Hörü'nün uşağı  
Yün dokuma kuşağı  
Otura düştü bize  
Kaba geldi döşeği <sup>17</sup>

1084

Mendilimin biciği  
Gönlümün biteciği  
Ağlatmayın yârimi  
Yufkadır yüreciği <sup>60</sup>

1085

Bisikletin düdüğü  
Aştı gitti gediği  
Hiç aklımdan çıkmıyor  
Nazlı yârin dediği <sup>93</sup>

1086

Ayağında ediği  
Kaynatmış diş hediği  
Uyuz tilkiye benzer  
Yârimin yâr dediği <sup>60</sup>

1087

Makinenin ipliği  
Sökülmüyor diktiği  
Benim sevdiğim oğlan  
Kuşsaray'ın kekliği <sup>72</sup>

1088

Tütütsen üzerliği  
Keser mi nazarlığı?  
Benim için yaratmış  
Sendeki güzelliği <sup>12</sup>

1089

Alaca mezarlığı  
Top biter yüzerliği  
Çorum valisinde yok  
Yârimin güzelliği <sup>21</sup>

1090

Dedim ki Seki Seki  
Ne haldir bu sendeki?  
İnişin eyi emme  
Çıkış zikkımın beki! <sup>114</sup>

1091

Mani mani maniki  
Kuyruğu var on iki  
Bize Çorumlu derler  
Güzeli var bin iki <sup>17</sup>

1092

Dama vardım dam iki  
Penceresi on iki  
Ellerin yâri geldi  
Hani bizim boz tilki? <sup>2</sup>

1093

Armut dalda bir iki  
Saydım baktım on iki  
On ikinin içinde  
Gök yazmalı benimki <sup>60</sup>

1094

Bahçede hurma dalı  
Altında yeşil halı  
Beni yâre kavuştur  
Ya Muhammet ya Ali <sup>60</sup>

1095

Oğlanın adı Ali  
Aya benzer cemali  
Beni sevdin almadın  
Boynunadır vebali <sup>60</sup>

1096

Başında Acem şalı  
Kırılın her bir dalı  
Girdi yerin altına  
İkimizin ikbali <sup>91</sup>

1097

Irmaklar deli deli  
Akar andırır seli  
Gözlerim ırmak oldu  
Yâr buradan gideli <sup>122</sup>

1098

Bahçelerde zerdali  
Nerden geliyor zır deli?  
Günde Hak yanındadır  
Yine gözün perdeli <sup>35</sup>

1099

Penceresi perdeli  
Çiçek açtı zerdali  
Ellerin yâri gelmiş  
Nerde benim zır deli? <sup>57</sup>

1100

Karatavuk tepeli  
Kulakları küpeli  
Evlenmeyin bekârlar  
Şimdi kızlar şüpheli <sup>60</sup>

1101

Hep pınarlar kurumuş  
Suyu nerden içmeli?  
Yârim göçmen kuş olmuş  
Ardı sıra göçmeli <sup>17</sup>

1102

Dağları elemeli  
Yâr diye melemeli  
Baktın yârin yâr değil  
Başka yâr dilemeli <sup>60</sup>

1103

Evleri medineli  
Varıp da ne demeli?  
Yâr bir petek bal olmuş  
Oturup da yemeli <sup>61</sup>

1104

Evleri Fadime'li  
Varıp da ne demeli?  
Fadime şeker olmuş  
Alıp alıp yemeli <sup>65</sup>

1105

Eğmeli yâr eğmeli  
Fistan yere değmeli  
Hani yârin deyincik  
Gösterdiğne değmeli <sup>64</sup>

1106

Pınar başı tekneli  
Tekneye gül ekmeli  
Kolay sevda olur mu?  
Biraz çile çekmeli <sup>60</sup>

1107

Bahçede hanımeli  
Derdinden oldum deli  
Âlemde hüner odur  
Sevmeli sevilmeli <sup>38</sup>

1108

Merzivandan inmeli  
Bir aşık edinmeli  
Zengin kocaya varıp  
Mersedese binmeli <sup>60</sup>

1109

Cam dibinde küpeli  
Dibini süpürmeli  
Yâr üste yâr sevenin  
Yüzüne tükürmeli <sup>60</sup>

1110

Sürmeli  
Mahmur gözler sürmeli  
Seni gönül yarasına  
Merhem diye sürmeli <sup>48</sup>

1111

Fistan giymiş kırmalı  
Göğsü çapraz düğmeli  
Şu Çorum'un kızları  
Hep anadan sürmeli <sup>117</sup>

1112

Sürmeli  
Göz kudretten sürmeli  
Sürmeliyi üzeni  
Buralardan sürmeli <sup>57</sup>

1113

Şu güzeli görmeli  
Bahtını güldürmeli  
Gözünü yaş edeni  
Diyar diyar sürmeli <sup>60</sup>

1114

Penceresi perdeli  
Çiçek açmış zerdeli  
Yenile bir yâr sevdim  
Kaşı gözü sürmeli <sup>17</sup>

1115

Bu ellerde nitmeli?  
Güzelleri fitneli  
Başa bir iş gelmeden  
Uzaklara gitmeli <sup>60</sup>

1116

Cehizini dizmeli  
Yâri alıp gezmeli  
Fesatların başını  
Dövecinen ezmeli <sup>61</sup>

1117

Yârin kınalı eli  
Kulağı çüt küpeli  
Aklım başımda değil  
Ak gerdandan öpeli <sup>60</sup>

1118

Gurbet değil yâr eli  
Yârden gönüm yareli  
Benim yarem onulmaz  
Değmeyince yâr eli <sup>60</sup>

1119

Mintan giymiş kareli  
Aklım gitti görelî  
Bu yerde menendi yok  
Sorun aslı nereli? <sup>60</sup>

1120

Hey vahralı vahralı  
Eli gümüş dahralı  
Sen avradı neyliyon?  
Ölmüş eşek çehrelî <sup>61</sup>

1121

Eviniz cendereli  
Sinem tümünden yareli  
Ne gördüm derkten gayri?  
Elinize gireli <sup>60</sup>

1122

Evleri dört köşeli  
İçi mermer döşeli  
Karlar gibi eridim  
Ben bu aşka düşeli <sup>60</sup>

1123

Aşkından oldum deli  
Gözyaşım geçti seli  
Başımdan dert eksilmez  
Seni sevdim seveli <sup>23</sup>

1124

Başımda sevda yeli  
Esti eyledi deli  
Akıl başa yâr değil  
Yârimi görmeyeli <sup>60</sup>

1125

Yollar uzun uzalı  
Gönül sevdi güzeli  
Uykular haram oldu  
Senden ayrı gezeli <sup>12</sup>

1126

Yüce dağ başında kardan ezeli  
Ayvayı soyarlar nardan ezeli  
Duydum ki başına bir haller gelmiş  
Ben yanar ağlarım yârden ezeli <sup>81</sup>

1127

Yârin eli naz eli  
Dağlar döker gazeli  
Ortalıkta oynuyor  
Anasının güzeli <sup>60</sup>

1128

Ezeli yâr ezeli  
Bağlar döktü gazeli  
Yenile bir yâr sevdim  
Yedi köyün güzeli <sup>60</sup>

1129

Coşkundur aşkın seli  
Gençlikte büker beli  
Gönlüm arsız değildir  
Sevemem her güzeli <sup>23</sup>

1130

İbrişimden mendili  
Yâr yakıyor kandili  
Derman olur derdime  
Yârimin tatlı dili <sup>122</sup>

1131

Yâr sallama mendili  
Dünür sal anangili  
O yâr keklik ben kumru  
Konuşuruz kuş dili <sup>60</sup>

1132

Yârin dili kuş dili  
Elinde çorap mili  
Çaltıcak'ı aşarsam  
Göremem anangili <sup>23</sup>

1133

Odaları sekili  
Top karanfil ekili  
Benim sevdiğim oğlan  
Çalmış yana kekili <sup>23</sup>

1134

Kara erik göbekli  
Uzunca çekirdekli  
Çirkine göz ettirir  
Olsam da taş yürekli <sup>32</sup>

1135

Muşmulam çekirdekli  
Yârim beyaz etekli  
Sarardım saman gibi  
Kafir kız taş yürekli <sup>32</sup>

1136

Saatim var köstekli  
Gönülcüğüm istekli  
Yârin gavur inadı  
Anasından destekli <sup>60</sup>

1137

Hey hirikti hirikti  
Atlı kapıya birikti  
Kızımı gelin ettim  
Omzu çifte belikli <sup>132</sup>

1138

Bağlamam var üç telli  
Derdim var beş yüz elli  
Yâri elden aldırđım  
Ağlarım bundan kelli <sup>60</sup>

1139

Mani bilirim elli  
Yitirsem yârım belli  
Ben yârımı tanırım  
Yanağı çifte benli <sup>16</sup>

1140

Kaş kirpikten ince mi?  
Aldın da eğlencemi  
Şaşırttın felek bana  
Gündüzümü gecemi <sup>60</sup>

1141

Gül demi  
Geldi yine gül demi  
Bülbülü inleyen sır  
Dikende mi gülde mi? <sup>48</sup>

1142

Minarenin âlemi  
Kaşlar kudret kalemi  
Güzel ol dedi isem  
Yak mı dedim âlemi? <sup>60</sup>

1143

Sen açtın bu yaremi  
Melhem getir sar emi  
Kız beni beğenmedin  
Dul herife var emi <sup>60</sup>

1144

Parmağında hatemi  
Etme bana sitemi  
Siteminden ölürsem  
Sen çekersin matemi <sup>60</sup>

1145

Kuşun ahı neye mi?  
Ne suyu var ne yemi  
Görelim kavuşmamız  
Seneden seneye mi? <sup>55</sup>

1146

Dala gerdim sicimi  
Kime dökem içimi?  
Kimseye verme Mevla'm  
Gayınnalı geçimi <sup>60</sup>

1147

Şu dünyanın zalimi  
Koyup gelsin talimi  
Kurban olam ak turna  
Yâre ilet halimi <sup>17</sup>

1148

Terk ediyom ilimi  
Yâr sakla mendilimi  
Burda bize geçim yok  
Sar döşeği kilimi <sup>60</sup>

1149

Kayaların arını  
Süpürseler karını  
Şu benim dar günümde  
Gönderseler yârımı <sup>57</sup>

1150

Çok sınıadin sabrımı  
Bilemedin kadrımı  
Dünyada güldürmedin  
Dolanırsın kabrimi <sup>60</sup>

1151

Böyle rüzgar esimi  
Gel geç duyma sesimi  
Tutarım bir ıssızda  
Alırım hevesimi <sup>60</sup>

1152

Taze kahve pişti mi?  
Soğudu yâr içti mi?  
Kahveci kadan alam  
Yârım burdan geçti mi? <sup>60</sup>



1153

Güvercinim uçtu mu?  
Kanadını açtı mı?  
Arayıp sorduğu yok  
Yârım benden geçti mi? <sup>60</sup>

1154

Güzel nazım bitti mi?  
Sevda baştan gitti mi?  
Beni böyle yaktın da  
Canın rahat etti mi? <sup>60</sup>

1155

Antarisi bezer mi?  
Yosmalıkta gezer mi?  
Getir yârın yanına  
Benimkinden güzel mi? <sup>55</sup>

1156

Bahçe pezik değil mi?  
Ciğer ezik değil mi?  
Ben sevdim eller aldı  
Bana yazık değil mi? <sup>137</sup>

1157

Kırmızı nar değirmi  
Bu yıl yaşım yiğirmi  
Mehlede üç güzel var  
Biri benim değil mi? <sup>60</sup>

1158

Şu gelen yâr değil mi?  
Sinesi kar değil mi?  
Seviyorum demişsin  
Kız aslı var değil mi? <sup>60</sup>

1159

Maydanoz ot değil mi?  
Yaprağı dört değil mi?  
Ben sevdim eller aldı  
Bu bana dert değil mi? <sup>25</sup>

1160

Şu dağı elesem mi?  
Kundağa belesem mi?  
Yâr gurbete gidiyor  
Ardından melesem mi? <sup>60</sup>

1161

Al almayı yedin mi?  
Sırrın ele dedim mi?  
Biyocuk öpmeyinen  
Bir yanını yedim mi? <sup>86</sup>

1162

Mani manileyim mi?  
Bir mani söyleyim mi?  
İşaret et sevdiğim  
Yanına geleyim mi? <sup>40</sup>

1163

Ay doğdu geleyim mi?  
Benimsin bileyim mi?  
Ellerle konuşursun  
Günüden öleyim mi? <sup>60</sup>

1164

Dağları deleyim mi?  
Yanına geleyim mi?  
Eller altın verirse  
Ben canım vereyim mi? <sup>17</sup>

1165

Kaşların kömürden mi?  
Geçen gün ömürden mi?  
Kız yağlarım eridi  
Yüreğin demirden mi? <sup>17</sup>

1166

Sevdalara yelmen mi?  
Tenhalara gelmen mi?  
Taş yürekli saf oğlan  
Sen hiç halden bilmen mi? <sup>60</sup>

1167

Yenidünya yedin mi?  
Daha da istedin mi?  
Sırrımızı güzel kız  
Hiç kimseye dedin mi? <sup>32</sup>

1168

Elma verdim dildin mi?  
Bıçağını sildin mi?  
O verdiğim elmanın  
Anlamını bildin mi? <sup>60</sup>

1169

Elma dalda biter mi?  
Gökte yıldız yiter mi?  
Bana yârden geç derler  
Bu can yârden geçer mi? <sup>131</sup>

1170

Dabancam dolu mermi  
Adam böyle eder mi?  
İnsan sevdiği yâri  
Bırakır da gider mi? <sup>116</sup>

1161

Bahçe bara gider mi?  
Ayva nara gider mi?  
Yolcu kadan alayım  
Bu yol yâre gider mi? <sup>134</sup>

1172

Gül boynunu eğer mi?  
Amber yere değer mi?  
Sana layık olmayan  
Gelip boynun eğer mi? <sup>54</sup>

1173

Gökten yıldız düşer mi?  
Düşer yeri eşer mi?  
İnsan hiç sevdiğinin  
Yarasını deşer mi? <sup>60</sup>

1174

Armut dalda pişer mi?  
Günden güne şişer mi?  
Senden başka yâr sevmek  
Vicdanıma düşer mi? <sup>23</sup>

1175

Yol tepeden aşar mı?  
Sensiz gönlüm yaşar mı?  
Sevip de ayrılmamız  
Şanıma düşer mi? <sup>12</sup>

1176

Beyaz bakla bişer mi?  
Bişer bişer şişer mi?  
Ben Müslüman sen gâvur  
Bize nikâh düşer mi? <sup>57</sup>

1177

Bahçada gül biter mi?  
Bülbül gülsüz öter mi?  
Ömür versem yoluna  
Yâre bedel yeter mi? <sup>94</sup>

1178

Sevmeden sevilir mi?  
Sevmeyen dert bilir mi?  
Gece gündüz yalvarsam  
O yâr bana gelir mi? <sup>60</sup>

1179

Bağda gül açılır mı?  
Kokusu saçılır mı?  
Ellerin sözü ile  
Hiç yârden geçilir mi? <sup>60</sup>

1180

Ağ deve yüklenir mi?  
Yamaca diklenir mi?  
Tez gel evin yıkılsın  
Bu kadar beklenir mi? <sup>132</sup>

1181

Kuşburnu pürlenir mi?  
Dibi gübürlenir mi?  
Komşu kızı sevenin  
Gömleği kirlenir mi? <sup>6</sup>

1182

Boş yayık yağ verir mi?  
Tepeler dağ verir mi?  
Gurbet adamı neyle?  
Öldürür sağ verir mi? <sup>17</sup>

1183

Menekşe derilmez mi?  
Murada erilmez mi?  
Bir sarışın kız için  
Bir yaşam verilmez mi? <sup>38</sup>

1184

Lamba yandı sönmez mi?  
Gözyaşlarım dinmez mi?  
Yârim küsmüş gidiyor  
Çağırırsam dönmez mi? <sup>122</sup>

1185

Dağlarda ot bitmez mi?  
Süpürseler gitmez mi?  
Dön gel artık gurbetten  
Beklettiğin yetmez mi? <sup>60</sup>

1186

At olur da tepmez mi?  
Yâr olur da öpmez mi?  
Yârin öptüğü yerde  
Mor menekşe bitmez mi? <sup>23</sup>

1187

Mani bilirim mani  
Yavrum kaşın kemani  
Eller düğün ediyor  
Yârim bizimki hani? <sup>60</sup>

1188

Unuttun burda beni  
Koydun çukurda beni  
Sen bu ahmaklığınan  
Yedirin kurda beni <sup>60</sup>

1189

Gidiyom egle beni  
Teline bağla beni  
Senden özge seversem  
Mil çektir dağla beni <sup>60</sup>

1190

Gidiyom bağla beni  
Yak beni dağla beni  
Aşkından ölüyorum  
Merhem sür sağla beni <sup>60</sup>

1191

Kavunum kokla beni  
Her akşam yokla beni  
Senden başka seversem  
Vur güzel okla beni <sup>32</sup>

1192

Hayat bir gemi  
Yoktur dümeni  
Manilere bak  
Hatırla beni <sup>60</sup>

1193

Kan ile yuma beni  
Savurma kuma beni  
Turnalardan haber sal  
Tasada koma beni <sup>60</sup>

1194

Ey saçı sırma beni  
Başından ırma beni  
Ak gerdandan öpeyim  
Cahilim kırma beni <sup>60</sup>

1195

Yârim ağlatma beni  
Derde dađlatma beni  
Yar başından kürele  
Gönlünden atma beni <sup>60</sup>

1196

Sevdiğim ara beni  
Yandırma nara beni  
Gelmezsen öldürecek  
Açtığın yara beni <sup>60</sup>

1197

Neyledin usta beni?  
Bıraktın yasta beni  
Sevdiğimden ayırdın  
Sen ettin hasta beni <sup>60</sup>

1198

Hazineyim aç beni  
Yatağına saç beni  
Yâr pembe bir gül olam  
Şurup yapıp iç beni <sup>17</sup>

1199

Bađlayın güle beni  
Koymasın dile beni  
Tutsun altın kafeste  
Vermesin ele beni <sup>60</sup>

1200

Gidiyom eyle beni  
Zülfüne bađla beni  
Zülfün gonca gül ise  
Bir gül ver eđle beni <sup>21</sup>

1201

Gidersem özle beni  
Dönerim gözle beni  
Seversen yürekten sev  
Avutma sözle beni <sup>63</sup>

1202

Özle beni  
Ayrıldım özle beni  
Gurbete sen uğurla  
Bir yaşlı gözle beni  
Bir gün çıkagelirim  
Umutla gözle beni  
Ben gibi yürekten sev  
Avutma sözle beni  
Dediler aşk külhandır  
Yak güzel közle beni  
Kerem gibi yanmazsam  
O zaman yüzle beni <sup>62</sup>

1203

Ayağında yemeni  
Sevdan öldürür beni  
Eski yârim duyarsa  
Ne seni kor ne beni <sup>129</sup>

1204

Başındaki yemeni  
Yedi dađın çimeni  
Dünya ölümlü dünya  
Ne seni kor ne beni <sup>60</sup>

1205

Dađlar dađladı beni  
Gören ağladı beni  
Felek bir urgan attı  
Derde bađladı beni <sup>60</sup>

1206

Sevdi aldattı beni  
Başından attı beni  
Bir gül idim soldurdu  
Gazele kattı beni <sup>60</sup>

1207

Köprüden geçer iken  
Köprü salladı beni  
Yârimin eski dostu  
Düşman belledi beni <sup>139</sup>

1208

Dağlar dağladı beni  
Gören ağladı beni  
Bir ölüm bir ayrılık  
Verem eyledi beni <sup>55</sup>

1209

Karanfilim ek beni  
Has bahçeye dik beni  
Eğer meyve vermezsem  
Al kazmayı sök beni <sup>119</sup>

1210

Karnefilim al beni  
Yâre tutu sal beni  
Eğer yârin almazsa  
Yerden yere çal beni <sup>55</sup>

1211

Yere yıktı gam beni  
Kül etti sevdam beni  
Dert için mi yarattın  
Sen yüce Mevla'm beni? <sup>60</sup>

1212

Yıldız sandırdın beni  
Küle yandırdın beni  
İlkin böyle demedin  
Alla kandırdın beni <sup>61</sup>

1213

Sarı kumaşın eni  
Yârim sararttın beni  
Sararttığna yanmıyom  
Gine ararsın beni <sup>81</sup>

1214

Kaleden atın beni  
Kumlara katın beni  
Ben bir cahil oğlanım  
Kızlara satın beni <sup>60</sup>

1215

Uzağa attın beni  
Attın ağlattın beni  
Değerimi bilmedin  
Bir pula sattın beni <sup>60</sup>

1216

Arifse sezsin beni  
Bağlandım çezsin beni  
Göğsüm cennet bağıdır  
Yâr gelsin gezsün beni <sup>63</sup>

1217

Pınarda gördüm seni  
Kim diye sordum seni  
Avcı mısın ey güzel?  
Kalbimden vurdun beni <sup>122</sup>

1218

Oy dedin oydun beni  
Kemikten soydun beni  
Kendin bırakıp gittin  
Yalnız koydun beni <sup>81</sup>

1219

Bu dert yaralar beni  
Bastı karalar beni  
Yârsiz yatağa girsem  
Döşek paralar beni <sup>60</sup>

1220

Düşlerinde gör beni  
Hayırlara yor beni  
Örtü döşek neyime  
Ay ışığına sar beni <sup>17</sup>

1221

Pencereden bak beri  
Beğenirsen al beni  
Beğenmezsen beğenme  
Beğenenler var beni <sup>118</sup>

1222

Haydi güzel sar beni  
Eyle sana yâr beni  
Ağzım dilim kurudu  
Göğsünden suvar beni <sup>60</sup>

1223

O yâr beni  
Öt baykuş uyar beni  
Sineme bir kurt düştü  
Oydukça oyar beni  
Ellerle güler oynar  
Tanımaz o yâr beni <sup>55</sup>

1224

O yana dönder beni  
Bu yana dönder beni  
Sol yanımda yara var  
Tabibe gönder beni <sup>103</sup>

1225

Ateşe yandır beni  
Susadım kandır beni  
Kız sevdiğin essah mı?  
Ant iç inandır beni <sup>60</sup>

1226

Sevdan yakıyor beni  
Halden hale kor beni  
Taş yürekli sevdiğim  
Arada bir sor beni <sup>60</sup>

1227

Dut olayım sor beni  
Dillerine sar beni  
Ölüm var ayrılık var  
Sabahaçı yor beni <sup>17</sup>

1228

Nidem koyup gideni  
Sar bedene bedeni  
Bakışın hasta eder  
Sevdan öldürür beni <sup>60</sup>

1229

Mani beni has beni  
Zülüfüne as beni  
Ya kendine yâr eyle  
Ya sevdadan kes beni <sup>60</sup>

1230

Çeşniyim ben tat beni  
Katiğına kat beni  
Kendine yâr etmezsen  
Yar başından at beni <sup>62</sup>

1231

Gözlerinle tart beni  
Canevine kat beni  
Kıymetimi bilmezsen  
Pazar pazar sat beni <sup>38</sup>

1232

Aşk okuna tut beni  
Sağaltır umut beni  
Aşk yağmuru ısladı  
Koynunda kurut beni <sup>60</sup>

1233

Baklavam sini sini  
Yiyelim hepisini  
Ağlarım için için  
Gel de sen avut beni <sup>12</sup>

1234

Al kaleden at beni  
İn aşağı tut beni  
Üşüdüm çok yorgunum  
Kolunda uyut beni <sup>23</sup>

1235

Pencereden at beni  
 İn aşağı tut beni  
 Sağ dizinin üstünde  
 Nenni çal uyut beni <sup>57</sup>

1236

Karanfil oydu beni  
 Bir gelin soydu beni  
 Soyduğunu kayırmam  
 Cıscıplak koydu beni <sup>61</sup>

1237

Hıçkırık tuttu beni  
 Tuttu kuruttu beni  
 Ne hayırsız yâr imiş  
 Gitti unuttu beni <sup>129</sup>

1238

Kardım eritti beni  
 Seldim durulttu beni  
 Farimedik kul idim  
 Bir kız kuruttu beni <sup>94</sup>

1239

Dut yedim tuttu beni  
 Yârım unuttu beni  
 Yarı yola varmadan  
 Hıçkırık tuttu beni <sup>51</sup>

1240

Aşkın yaktı şu beni  
 Söyündürmez su beni  
 Ben bu dertten ölürsem  
 Gözyaşınla yu beni <sup>60</sup>

1241

Al almayım soy beni  
 Dilimle ye doy beni  
 Yüce Tanrı'm yâr ile  
 Bir yastığa koy beni <sup>60</sup>

1242

Kömür gözlüm duy beni  
 Öldürür bu huy beni  
 Ben keklğim göğsünün  
 Kafesine koy beni <sup>60</sup>

1243

Karanfilim ez beni  
 Tülbendinde süz beni  
 Ben bir fındık altınım  
 Gerdanına diz beni <sup>129</sup>

1244

Şu dağların gürgeni  
 Getir daya dirgeni  
 Bereketi kesmesin  
 Evlendirin ergeni <sup>17</sup>

1245

Kara kabak kökeni  
 Ele batar dikenini  
 Ana baba ne bilir?  
 Gizli sevda çekeni <sup>60</sup>

1246

Seyreyle yün bükeni  
 Arpa buğday ekeni  
 Sana varacam emme  
 Anan deve dikenini <sup>17</sup>

1247

Kayaların yılanı  
 Gel dolanı dolanı  
 Kutmu döşek sereyim  
 Yat beleni beleni <sup>70</sup>

1248

Defimin alamanı  
 Tanımadım geleni  
 Acep nere goyarlar?  
 Sevda ile öleni <sup>11</sup>

1249

Al eline kalemi  
Yaz diline geleni  
Tanrı'm cennete alsın  
Yâr yâr diye öleni? <sup>60</sup>

1250

Bayır bağın emeni  
Bitmiş güllü çemeni  
Ölsem de unutamam  
Hazidiyom demeni <sup>60</sup>

1251

Şu gurbetin öreni  
Verem eder gireni  
Sevenleri ayırıp  
Kalktı gurbet tireni <sup>60</sup>

1252

Ateşe atam seni  
Çırama yakam seni  
Oluver bir mücevher  
Yakama takam seni <sup>17</sup>

1253

Kucağa alam seni  
Koklayam balam seni  
Biraz daha büyü de  
Okula salam seni <sup>60</sup>

1254

Gülüm kurutmam seni  
Suda çürütmem seni  
Senelerce görmesem  
Yine unutmam seni <sup>97</sup>

1255

Ses versen duysam seni  
Çırçıplak soysam seni  
Yerden alıp sevdiğim  
Kalbime koysam seni <sup>60</sup>

1256

Irafta altın sini  
Sıtkınan sevdim seni  
Her teline bin altın  
Verseler vermem seni <sup>60</sup>

1257

Ah seni sevsem seni  
Herkesi övsem seni  
Sevmeye kıyamazken  
Bir temiz dövsem seni <sup>23</sup>

1258

Uçurdum kuşum seni  
Yitirdim eşim seni  
Alıp nere gideyim?  
Karalı başım seni <sup>60</sup>

1259

Cebime attım seni  
Şekere kattım seni  
Turfanda yemiş iken  
Önce ben tattım seni <sup>60</sup>

1260

Güzel tutayım seni  
Bala katayım seni  
Gönlümün gıdası ol  
Ağzım'atayım seni <sup>60</sup>

1261

Halayda gördüm seni  
Güllere dürdüm seni  
Bakmaya kıyamazken  
Ellere verdim seni <sup>23</sup>

1262

Sevda yakmış yâr seni  
Söndüremez kar seni  
Aşk böyledir kül eder  
Bırakır naçar seni <sup>60</sup>



1263

Entarisi mor meni  
Verem ettin sen beni  
Nasıl verem olmayım?  
Eller sarıyor seni <sup>137</sup>

1264

Pınarında çörtleni  
Üzdüm m'ola görpemi?  
Bir öpücük vermedin  
Terk edeyim gör seni <sup>94</sup>

1265

Şu derenin geveni  
Geven sarmış geveni  
Paşadan emir gelmiş  
Seven alsın seveni <sup>129</sup>

1266

Sabahın er ezanı  
Getir mektup yazanı  
Yarabbim sen kavuştun  
Gurbet elde gezeni <sup>60</sup>

1267

Şu caminin ezni  
Yok içinin düzeni  
Cennetten mi kovarlar  
Yâr yâr diye gezeni? <sup>60</sup>

1268

Çekmecenin berçini  
Açamadım içini  
Dün gece nerde idin?  
Gönlümün güvercini <sup>61</sup>

1269

Al almanın dördünü  
Sar yağidin merdini  
Kimselere vermesin  
Hak ayrılık dardını <sup>55</sup>

1270

Al eline zembili  
Sok cebine mendili  
Hiç çekmeyen anlar mı?  
Sevdalının dardını <sup>23</sup>

1271

Al almanın dördünü  
Sev yağidin merdini  
Seversen de güzel sev  
Çekme çirkin dardını <sup>81</sup>

1272

Şu yazının engini  
Bulamadım dengini  
Çıkma yârim kâpiya  
Gün soldurur rengini <sup>60</sup>

1273

Eğdim kiraz dalını  
Öptüm beyaz gelini  
Gelin aferin sana  
Bildin cahil halini <sup>55</sup>

1274

Elini ver elini  
Tutamam el dilini  
Yeni birini buldum  
Kırdım yârin belini <sup>17</sup>

1275

Çarşıdan aldım kilimi  
Tut kaynana dilini  
Akşam oğlun gelende  
Kırar kambur belini <sup>79</sup>

1276

Alt odanın kilimi  
Tut kaynana dilini  
Mademki çok kötüydü  
Neden aldın gelini? <sup>23</sup>

1277

Derelerin derini  
Gölgelerin serini  
Ben sana nerden alam?  
Kar topuklu gelini <sup>129</sup>

1278

Yan komşunun gelini  
Kemer sıkış belini  
Salınıp suya gider  
Helke kesmiş elini <sup>17</sup>

1279

Araştırdım dibini  
Beğenmedim tipini  
Baktım ondan yâr olmaz  
Çekiverdim ipini <sup>60</sup>

1280

Saçın yumalarını  
Gülüm demelerini  
Ne ekmek su isterim  
Çözsem düğmelerini <sup>17</sup>

1281

Culhalığın gerimi  
Ele vermem yârimi  
Yârime yâr diyenler  
Meydana kor serini <sup>55</sup>

1282

Elmanın irisini  
Kopardım birisini  
Dişledim yanağından  
Tahmin et gerisini <sup>32</sup>

1283

Gelir alaylı sini  
İçi kalaylı sini  
Yâri kapıp kaldırdım  
Seçtim en iyisini <sup>17</sup>

1284

Al bayrağın yeşili  
Tuttuk cennet kuşunu  
Selam olsun damada  
Getiriyok eşini <sup>86</sup>

1285

Gör feleğin işini  
Herkes bulmuş eşini  
Nerelerde arasam?  
Gönlümün güneşini <sup>60</sup>

1286

Atmacamın meşini  
Vurma kuşun eşini  
Tanrı bozar yuvanı  
Kırar köpek dişini <sup>17</sup>

1287

Sevdim göçmen kızını  
Çözemedim gizini  
Yârım ceylan ben avcı  
Sürüp gitsem izini <sup>60</sup>

1288

Bahçelerde filbari  
Var git ellerin yâri  
Sen bana yâr olmazsın  
Yüzüme gülme bari <sup>60</sup>

1289

Entarisi cengari  
Cenk ile aldım yâri  
Cenk ile aldım ise  
Sineme sardım bari <sup>61</sup>

1290

Odaya serdim halı  
Boyu ireyhan dalı  
Gören maşallah desin  
Kimin var böyle yâri? <sup>60</sup>

1291

Bahçeye attım narı  
Narın kabuğu sarı  
Adam hiç terk eder mi?  
İlkin sevdiği yâri<sup>123</sup>

1292

Menekşeler mor sarı  
Tarlaya ekdim darı  
Arayıp da bulmalı  
Kendine uygun yâri<sup>122</sup>

1293

Bahçelerde filbari  
Koynumda sandım yâri  
Uyandım ki düş imiş  
Ağladım zari zari<sup>60</sup>

1294

Geri çekilin geri  
Burası halay yeri  
Halaydan tutmayanın  
Gelsin kara haberi<sup>23</sup>

1295

Ay gelir aydan beri  
Çay gelir dağdan beri  
Ben yârimi görmedim  
Bir buçuk aydan beri<sup>60</sup>

1296

Köşke serdim minderi  
Neymiş yârin ederi  
Hasretinden eridim  
Kaldım kemikle deri<sup>17</sup>

1297

Kendim bileli beri  
Severim ben o yâri  
Cellât boynumu vursa  
Bir adım atmam geri<sup>60</sup>

1298

Harman yeri gün yeri  
Güne serdim minderi  
Yâr ile kavil kestim  
Sözümünden dönmem geri<sup>60</sup>

1299

Başında peştambalı  
Severim kıştan beri  
Sevgi nispete düştü  
Ayrılmam şimden geri<sup>61</sup>

1300

Al atımın eğeri  
Bahçe eder değeri  
Anam etmiş bir koğu  
Sen ona bakma hêri<sup>61</sup>

1301

Irmağın geçeleri  
Kız kaldır peçeleri  
Bu sendeki güzellik  
Öldürür niceler<sup>i 60</sup>

1302

Ak üzüm deneleri  
Damlıyor şireleri  
Usul yörü sevdiğim  
İncidin memeleri<sup>55</sup>

1303

Ak üzüm deneleri  
Damlıyor şireleri  
Oğul balına benzer  
O yârin memeleri<sup>129</sup>

1304

Karşıdadır evleri  
Yayılr develeri  
Oturmuş inek sağar  
Terliyor memeleri<sup>132</sup>

1305

Kaşının eđmeleri  
Kim sever deđmeleri  
Gül sineni ter basmış  
Yârim çöz düđmeleri <sup>60</sup>

1306

Çorumlu gedikleri  
Leblebi yedikleri  
Heç aklımdan çıkmıyor  
“Yok hêri” dedikleri <sup>60</sup>

1307

Eşençay dedikleri  
Eşelek yedikleri  
Çok hoşuma gidiyor  
“Geliyak” dedikleri <sup>23</sup>

1308

Kalenin gedikleri  
Pilavdır yedikleri  
Hiç aklımdan gitmiyor  
Yârimin dedikleri <sup>146</sup>

1309

Çorum’un hedikleri  
Cevizdir yedikleri  
Yine aklıma düştü  
“Nôrüyon” dedikleri <sup>61</sup>

1310

Esti firkat yelleri  
Sevindirdi elleri  
Hiç peşimden ırmıyor  
Çorum’un gobelleri <sup>60</sup>

1311

Ocak başı gel beri  
Ben istemem berberi  
Tıraş etmiş kelleri  
Pis pis gokar elleri <sup>11</sup>

1312

Sırma saçın telleri  
Dadandırma elleri  
Sen ele yâr olursan  
Akar çeşmim selleri <sup>60</sup>

1313

Kalenin bedenleri  
Koyverin gidenleri  
Vurun vurun öldürün  
Yâri terk edenleri <sup>17</sup>

1314

Göyneđimin yenleri  
Sıkıyor giyenleri  
Koymam adam yerine  
Bırakıp gidenleri <sup>60</sup>

1315

Şu sevda sürgünleri  
Yanar çıkmaz ünleri  
Yaşamadım sayarım  
Sensiz geçen günleri <sup>60</sup>

1316

Yüređimin dipleri  
Koptu can iplikleri  
Seni derman gösterdi  
Çorum’un tabipleri <sup>17</sup>

1317

Kınalıdır elleri  
Pek tatlıdır dilleri  
Tarla tapan sattırır  
Çorum’un dilberleri <sup>49</sup>

1318

Sabahın tan yerleri  
Gerdanda ben yerleri  
Eđil bir yol öpeyim  
Zülfün deđen yerleri <sup>55</sup>

1319

Çorum'un dilberleri  
Yüksektedir evleri  
Kızları naz etse de  
Gönüldedir yerleri <sup>66</sup>

1320

Eskiyapar düzleri  
Top biter nergizleri  
Kız oğlanı görünce  
Yitirmiş öküzlere <sup>21</sup>

1321

Eyerlemiş bineri  
Çifte takmış döneri  
Gül üstüne gül dermiş  
O da yârin hüneri <sup>50</sup>

1322

Gitme güzel dön geri  
Yüreğim mahşer yeri  
Senden özge kimim var?  
Yoluna koydum seri <sup>60</sup>

1323

Gel beri yâr gel beri  
Gönlümün şen dilberi  
Sen doldur ben içeyim  
Yanaktan akan teri <sup>60</sup>

1324

Ata vurdum eyeri  
Beş yüz gayme değeri  
Yoktur ara bozanın  
İki dünyada yeri <sup>60</sup>

1325

Karşıda kale yeri  
Sızılar yara yeri  
Hünkâr köşküne benzer  
Memenin kara yeri <sup>55</sup>

1326

Cihan değer gözleri  
Çapraz takmış mavzeri  
Öyle bir yâr sevdim ki  
Çorum'da yok benzeri <sup>60</sup>

1327

Eskiyapar tandırı  
Sık ekerler kendiri  
Sever isen zengin sev  
Bol yedirir pendiri <sup>21</sup>

1328

Bahçelerde filbahri  
Çektiğim elin kahri  
Yâr gurbette evlenmiş  
Yıkıldı gönül şehri <sup>60</sup>

1329

Barmağında möhürü  
Etme bana kahiri  
Bu kahiri etmeden  
Doldur da ver zehiri <sup>55</sup>

1330

Şu dağların yücresi  
Murat almaz nicesi  
Yâri ele gidenler  
Neyler düğün gecesi? <sup>60</sup>

1331

Şu sevda bilmecesi  
Çözemedi nicesi  
Tanrı'm seni yâr etsin  
Bana Kadir gecesi <sup>60</sup>

1332

Garip kuşun cücesi  
Yok gündüzü gecesi  
Nerde kaldı gelmedi?  
Gönlümün eğlencesi <sup>58</sup>

1333

Çam ağacı gölgesi  
Bura yârin bölgesi  
Ben o yâri beklerken  
Çıkıp geldi yengesi <sup>76</sup>

1334

Kıratımın yelesi  
Oldum yârin kölesi  
Hiç imana gelmedi  
Kara yere gelesi <sup>60</sup>

1335

Entarimin pilesi  
Derdim nerden bileşi  
El oğlu elin oğlu  
İçindedir hilesi <sup>17</sup>

1336

Ankara evrilesi  
Evrilip çevrilesi  
Sana giden gelmiyo  
Kökünden devrilesi <sup>11</sup>

1337

Eteğimin pilesi  
Beklerim yâr gelesi  
Duydum elinen gezer  
O boyu devrilesi <sup>60</sup>

1338

Ak üzümün asması  
Kolay olur kesmesi  
Her zaman çetin olur?  
Cahil yârin küsmesi <sup>55</sup>

1339

Elindedir iğnesi  
Elmastandır sinesi  
On bir aydır seviyom  
Yeni duymuş ninesi <sup>60</sup>

1340

Ak üzümün danesi  
Hüsnün elmas paresi  
Benim için doğurmuş  
Sevdiğimin annesi <sup>55</sup>

1341

Yemenimin haresi  
Yârim elmas paresi  
Yanıyom ateşine  
Nedir bunun çaresi? <sup>60</sup>

1342

Bu oğlan kimin nesi?  
Gül kokuyor nefesi  
Erkekler bakır kuruş  
Kızlar altın kesesi <sup>17</sup>

1343

Taş duvarın peykesi  
Gönlüm sevmez herkesi  
Kaynanamı bastırmaz  
Bin karganın gür sesi <sup>60</sup>

1344

Vapurun güvertesi  
Günlerden cumartesi  
Kulağıma geliyor  
Pek yakından yâr sesi <sup>122</sup>

1345

Şu karşıda yapı var  
Geliyor keser sesi  
Ustalar meclisinde  
Çıraklar keser seri <sup>145</sup>

1346

Dağda pelit meşesi  
O yâr bana düşesi  
Ben sana sevdalandım  
Ciğerimin köşesi <sup>12</sup>

1347

Kadifeden kesesi  
Kahveden gelir sesi  
Oturmuş kumar oynar  
Ciğerimin köşesi <sup>53</sup>

1348

Kadifeden kesesi  
Kahveden gelir sesi  
Dün gece nerde idin?  
Koynumun menevşesi <sup>55</sup>

1349

Kara kazanın isı  
Çorum'un leblebisi  
Arasam ivil ivil  
Yoktur yârim gibisi <sup>60</sup>

1350

Sarı saçın örgüsü  
Ak yazmanın dürgüsü  
Güzellikte eşi yok  
Bu da Hakkın vergisi <sup>60</sup>

1351

Kahvenin telvelisi  
Güzelin cilvelisi  
Cilveli güzellerin  
Delisiyim delisi <sup>60</sup>

1352

Tuğladandır yapısı  
Kınalıdır kapısı  
Beni yârden edenin  
Teneşirlik hepisi <sup>60</sup>

1353

Şu Âşıklar Tepesi  
Işıldıyor küpesi  
Yârime kurban olsun  
Çorumlunun hepisi <sup>60</sup>

1354

İrafta var tepisi  
Bu maninin hepisi  
Manime mani söyle  
Çarığımın kepisi <sup>61</sup>

1355

Aklım çeldi birisi  
Sandım sular perisi  
Şöyle bir deşeledim  
Çora çıktı gerisi <sup>17</sup>

1356

Aklım çeldi birisi  
Sanırsın su perisi  
Aşk cehennem ateşi  
Hikâyedir gerisi <sup>17</sup>

1357

Kuşburnunun kurusu  
Geçti güzel sürüsü  
Sürüsünden fayda yok  
Yaktı beni birisi <sup>75</sup>

1358

Aşka düşmeyen başı  
Yârim demeyen eşi  
Ben hiç eve mi korum  
Isıtmayan güneşi? <sup>17</sup>

1359

Kırda şeker kamışı  
Elvan olmuş güneşi  
Öyle bir yâr sevdim ki  
Dünyada yoktur eşi <sup>131</sup>

1360

Kaşların kalem işi  
Gözlerin zümrüt taşı  
Din ayrı kafir etmez  
Senin ettiğin işi <sup>55</sup>

1361

Yediğim toyga aş  
Yandı bağrımın başı  
Kem talihim dolaşık  
Mevla'm çözsün bu işi<sup>60</sup>

1362

Karşıdan paşa geçti  
Kırpıklar kaşa geçti  
Yâr bana bir ok vurdu  
Sinemden taşta geçti<sup>129</sup>

1363

Akşamın vakti geçti  
Bir güzel baktı geçti  
Zülfünü kement etmiş  
Boynuma taktı geçti<sup>55</sup>

1364

Karşıdan atlı geçti  
Nalı parlattı geçti  
Herkeselam verdi  
Beni ağlattı geçti<sup>85</sup>

1365

Pınardan Dudu geçti  
Elini yudu geçti  
Pınar seni kırarım  
Yârim ne dedi geçti?<sup>4</sup>

1366

Dağlar kar idi geçti  
Ömrüm faridi geçti  
Sordular yârin var mı?  
Evvel var idi geçti<sup>55</sup>

1367

Güzel gözyaşım içti  
Aşkına kefen biçti  
Daha sana yâr demem  
Geçti güzelim geçti<sup>60</sup>

1368

Karşıdan Dudu geçti  
Mani okudu geçti  
Yandırdı yüreğimi  
Ateşekodu geçti<sup>60</sup>

1369

Karşıda kara kedi  
Ağzında keklik eti  
Verin benim yârimi  
Yıkarım memleketi<sup>142</sup>

1370

Yolda gördüm Memet'i  
Elinde gül demeti  
Memet'imindanı  
Yandırır memleketi<sup>60</sup>

1371

Bir sevda geldi geçti  
Sinemi deldi geçti  
Pınarda yâri gördüm  
Eski derdim depreşti<sup>60</sup>

1372

Manimiz bitmemişti  
Postamız gitmemişti  
Daha çok yazacaktık  
Vaktimiz yetmemişti<sup>55</sup>

1373

Dert beni arif etti  
İnceltti zarif etti  
Her kime sordum ise  
Sevdayı tarif etti<sup>60</sup>

1374

Bu aşk beni del'etti  
Melil melil meletti  
Cahil ömrüm çürüdü  
Kara toprak gel etti<sup>60</sup>



1375

Sevdiğim yada gitti  
Derdi gamı ver etti  
Ben çektim gadasını  
Eller murada yetti<sup>60</sup>

1376

Gül ekim yonca bitti  
Boyu fidana yetti  
Kargı'dan bir yar sevdim  
Vardı ellere gitti<sup>17</sup>

1377

Ekin ekim ot bitti  
Dalında bülbül öttü  
Ötme bülbülüm ötme  
Yârım gurbete gitti<sup>51</sup>

1378

Ay doğdu battı gitti  
Yâr beni attı gitti  
Kıymetimi bilmedi  
Bir pula sattı gitti<sup>122</sup>

1379

Bülbülüm uçtu gitti  
Kanadın açtı gitti  
Düşman yerin bol olsun  
Yâr benden geçti gitti<sup>51</sup>

1380

Köprüden geçti gitti  
Yâr beni seçti gitti  
Bir selam da vermedi  
Yaramı deşti gitti<sup>122</sup>

1381

Al eline kepçeyi  
Kepçeden su içmeyi  
Ben nasıl baş edeyim  
Senin gibi öçbeyi?<sup>61</sup>

1382

İp attım ulaş deyi  
Dağları dolaş deyi  
Ben de seni sevdim ki  
Derdime ilaç deyi<sup>55</sup>

1383

Kızım kimden öğrendin?  
Sen kendini övmeyi  
Daha öğrenmemişsin  
Sen o dibek dövmeysi<sup>55</sup>

1384

Çaya vurdum kazmayı  
Kız örtünmüş yazmayı  
Anasından bellemiş  
Uğrun uğrun gezmeysi?<sup>96</sup>

1385

Sığra kattım düveyi  
Ben olacam güveyi  
Sana dünür varacam  
Köpüklü yap gaveysi<sup>61</sup>

1386

Dağlarda ceran izi  
Yürekte kaldı sızı  
Evvel gözden ırmazken  
Felek ayırdı bizi<sup>62</sup>

1387

Yıldırım vurdu bizi  
Dal gibi kırdı bizi  
Araya girdi düşman  
Dağlar ayırdı bizi<sup>60</sup>

1388

Karanfilim kırmızı  
Severim hepinizi  
Artık müsaade edin  
Daha söyletmen bizi<sup>12</sup>

1389

Çittir minderin yüzü  
Ayırdılar ikimizi  
Ayıranlar onmasın  
Mevla'm kavuştur bizi <sup>77</sup>

1390

Kabaklar dizi dizi  
Ayırmasın Hak bizi  
Başıma olsun yastık  
Sevdiğim kızın dizi <sup>122</sup>

1391

Yunuslar dizi dizi  
Aşar Karadeniz'i  
Ne olur kadir Mevla'm  
Ayrırma ikimizi <sup>7</sup>

1392

Karanfilin filizi  
Kim bilir kalbimizi?  
Esti bir acı rüzgar  
Ayırdı ikimizi <sup>6</sup>

1393

Ayrılık aldı bizi  
Kim bilir derdimizi?  
Ayıranlar onmasın  
Sevdiğim ikimizi <sup>60</sup>

1394

Çay aşağı kurt izi  
Babam görmesin bizi  
Eğer babam görürse  
Öldürür ikimizi <sup>116</sup>

1395

Benizi  
Gerdanda var ben izi  
Gizli aşk çekenlerin  
Uçuk olur benizi <sup>48</sup>

1396

Şen olsun Çorum düzü  
Helak eyledi bizi  
El ermez gözüm görmez  
Gönül arzular sizi <sup>55</sup>

**-K-**

1397

Bahçelerde bal kabak  
Açılır tabak tabak  
Beni beğenmiyordun  
Aldığın cüdama bak <sup>129</sup>

1398

Atımın nalına bak  
Toz olmuş yoluna bak  
Nerde kaldın sevdiğim?  
Gel benim halıma bak <sup>98</sup>

1399

Almanın alına bak  
Çevir de dalına bak  
Gül yüzlü ceylan gözlü  
Gel de şu halıma bak <sup>86</sup>

1400

Kalenin taşına bak  
Gözümün yaşına bak  
Kimi sevsem el alır  
Şu dertli başıma bak <sup>126</sup>

1401

Karşımda bakana bak  
Canımı yakana bak  
Kafir isen esleme  
Gözümünden akana bak <sup>61</sup>

1402

Kirazın dalına bak  
Dalının alına bak  
Eller senin neyine?  
Sen kendi halına bak <sup>17</sup>

1403

Delmenin toruna bak  
Gönlümün koruna bak  
Sevdayı kolay sanmış  
Delinin zoruna bak <sup>60</sup>

1404

Yokarı bak aya bak  
Aşağı bak çaya bak  
Kimine düğün bayram  
Kiminde vay vaya bak <sup>61</sup>

1405

Aya bak yıldıza bak  
Damda duran kıza bak  
Cilvesine doyulmaz  
Eylediği naza bak <sup>146</sup>

1406

İskefen pek yumuşak  
Gerdanın pamuktan ak  
Ne haldeyim bir bilsen  
Göz gezdür sineme bak <sup>60</sup>

1407

Cam aldım tabak tabak  
Bahçelerde bal kabak  
Kız aşkın yakar beni  
İnsaf et halime bak <sup>122</sup>

1408

Dağların başına bak  
Yol vermez kışına bak  
Yârime gidemedim  
Mevla'nın işine bak <sup>60</sup>

1409

Dağların başına bak  
Gözümün yaşına bak  
Ayrı düştüm yârimden  
Tanrı'nın işine bak <sup>122</sup>

1410

Çay aşağı düze bak  
Al delmeli kıza bak  
Kız Allah'ı seversen  
Bir kez dön de bize bak <sup>51</sup>

1411

Tayyareler uçacak  
Uzaklara kaçacak  
Acı bana sevdiğim  
Ne var benden kaçacak? <sup>122</sup>

1412

Hava bozuk yağacak  
Bulut yere ağacak  
Yâr gözüme görünse  
Bana güneş doğacak <sup>122</sup>

1413

Dama koydum yakacak  
Yarın posta kalkacak  
Ben askere gidiyom  
Yâr sana kim bakacak? <sup>60</sup>

1414

Vay bıçak kara bıçak  
Babam dükkân açacak  
Evlennemeyin bekârlar  
Naylon kızlar çıkacak <sup>85</sup>

1415

Halimiz ne olacak?  
Gül benzimiz solacak  
Yâr bizim kavuşmamız  
Mahşere mi kalacak? <sup>60</sup>

1416

Nolacak yâr n'olacak?  
Gül benzimiz solacak  
Ya yâr benim olacak  
Ya içim dert dolacak<sup>60</sup>

1417

Oluğa desti koydum  
Damla damla dolacak  
Benim sevdiğim kızım  
Başı örtük olacak<sup>16</sup>

1418

Elinde gümüş nacak  
Sandım bana vuracak  
Şu giden kömür gözülü  
Kime nasip olacak?<sup>61</sup>

1419

Karanfil k ocak  
Suyu nerden alacak?  
Ateşin bastı beni  
Çıngı çıngı yanacak<sup>12</sup>

1420

Ay doğup dolunacak  
Sıla terk olunacak  
Ayrılığın dermanı  
Ne zaman bulunacak?<sup>62</sup>

1421

A apacak apacak  
Gökten yıldız kopacak  
Açma yârım ağzını  
Kuşlar yuva yapacak<sup>139</sup>

1422

Masa üstünde bıçak  
Sapından tutulacak  
Anne haberin olsun  
Oğlun kız kaçırarak<sup>77</sup>

1423

Ne odun var ne ocak  
Derdim var kucak kucak  
Yâr de gitti gurbete  
Beni kim avutacak?<sup>60</sup>

1424

Kalenin üstü sancak  
Bir yâr sevdim utancak  
Vefasını görmedim  
Ateşe yandım ancak<sup>61</sup>

1425

Gül ekdim ocak ocak  
Topladım kucak kucak  
Ellerin gülü açmış  
Benim gülüm tomurcak<sup>129</sup>

1426

Kar yağar bucak bucak  
Odamız pekçe sıcak  
Dola kolun boynuma  
Yatalım kucak kucak<sup>55</sup>

1427

Hamam başı son durak  
Evin önü tek kavak  
Güzelce bir yâr buldum  
Tatlı dilli şakalak<sup>61</sup>

1428

Kaya dibi bıtırak  
Gelin kızlar oturak  
Oturaktan ne çıkar  
Satılak da kurtulak<sup>125</sup>

1429

Ceviz içi dört kıynak  
Gönlüm yârdan ayrılacak  
Ayrılması hiç emme  
Sonuna dayanamak<sup>77</sup>

1430

Saçların başak başak  
Başında sarı yaşmak  
Seni ben alamazsam  
Bana haram yaşamak <sup>38</sup>

1431

Çıkrığım elli parmak  
Ayıp mı yâre varmak?  
Her yiğidin kârı mı?  
Yâr elinden gül almak <sup>55</sup>

1432

Bahçalarda mor gabak  
Açılır sabak sabak  
Sen şeker ol ben gaymak  
Yiyelim parmak parmak <sup>116</sup>

1433

Bahçalarda bal kabak  
Açılır tabak tabak  
Vakıflar'dan kız almak  
Cennetten gül koparmak <sup>6</sup>

1434

Köprünün altı ırmak  
Su akar parmak parmak  
Baldan daha tatlıdır  
Cilveli bir yâr sarmak <sup>122</sup>

1435

Köprünün altı ırmak  
Akıyor parmak parmak  
Yeni mi icat olmuş?  
Kız oğlana yalvarmak <sup>55</sup>

1436

Muz dalda parmak parmak  
Ne hoş olur koparmak  
Yâden ayrı düşeli  
Gözyaşım oldu ırmak <sup>33</sup>

1437

Karnefil oymak oymak  
Olur mu yâre doymak?  
Yâre doydum diyenin  
Helaldir boynun vurmak <sup>55</sup>

1438

Derelerde madımak  
Yeşerir oymak oymak  
Arayıp sormam emme  
Dudakların bal kaymak <sup>94</sup>

1439

Masa üstünde bardak  
Yuvarlak mı yuvarlak  
Şu Çorum'un kızları  
Hem dondurma hem kaymak <sup>64</sup>

1440

Su akar bulanarak  
Bahçeyi dolanarak  
Buna can mı dayanır?  
Yâr geçti salınarak <sup>46</sup>

1441

Elinde demir orak  
Cebinde gümüş tarak  
Baktıkça avunayım  
Bana yadigâr bırak <sup>60</sup>

1442

Yol üstünde bıtrak  
Sarmasın dalın kırak  
Evvel diz dize idik  
Düştük yıldızdan ırak <sup>60</sup>

1443

Gazel oldu her yaprak  
Yeşiller sarardı bak  
Yâre kem söz söyleyen  
Dillere kara toprak <sup>122</sup>

1444

Dalların sarı yaprak  
Saksılarda gül zambak  
Kollarınla sar beni  
Sarmadan kara toprak<sup>38</sup>

1445

Elinde allı alpak  
Başında samur kalpak  
Sana manici derler  
Dünya kaç kile toprak?<sup>55</sup>

1446

Başında pullu kıvrak  
Pınarı ettim uğrak  
Kurban olayım yârim  
Soluklan burda durak<sup>61</sup>

1447

Merdiven basak basak  
Çıkma yukarı yasak  
Gelin kaynını sevmiş  
Urgan getirin asak<sup>70</sup>

1448

Merdiven basak basak  
Yukarı çıkmak yasak  
Validen emir geldi  
Kızlara koca yasak<sup>144</sup>

1449

Ekinler oldu başak  
Küstün ise barışak  
Sarılıp mutluluğa  
Erenlere karışak<sup>60</sup>

1450

Değirmen üstü şak şak  
Küstüyüsen barışak  
Aramız uzak düştü  
Mektubunan konuşak<sup>114</sup>

1451

Sen balsın ben de petek  
Gel başı başa katak  
Ölüm var ayrılık var  
Sarılıp bile yatak<sup>17</sup>

1452

Bahçelerde madımak  
Elim kına yüzüm ak  
Oğlan gönlün var ise  
Parmağıma halka tak<sup>60</sup>

1453

Bahçede yeşil çardak  
Elinde sırça bardak  
Fidan boylu bir güzel  
Derdime olsun ortak<sup>60</sup>

1454

Ördek öter vak vak vak  
Uzanır servi kavak  
Gelin olmuş gidiyor  
Başında beyaz duvak<sup>122</sup>

455

Merdivenim kırk ayak  
Kırkına vurdum dayak  
Yâr kapıdan girince  
Ne el tutar ne ayak<sup>55</sup>

1456

Bahçeye girdim bayak  
Hayvaya vurdum dayak  
Yârin geldi dediler  
Seğirttim yalın ayak<sup>65</sup>

1457

Armut dalda top çiçek  
Benim yârim küçücek  
Biraz daha büyürse  
Hepinizi geçecek<sup>57</sup>

1458

Ekin ekdim olacak  
Derdi beni alacak  
Dertlenme deli gönlüm  
Biçmeye yâr gelecek <sup>60</sup>

1459

Köprü'nün altı çiçek  
Bu çiçek biçilecek  
Hoplan gelinler kızlar  
Kötüler seçilecek <sup>134</sup>

1460

Jandarmalar gelecek  
Ağlayanlar gülecek  
Nazlı yâr mendilimle  
Gözyaşını silecek <sup>122</sup>

1461

Bahçeye biber ekdim  
Ne zaman kabaracak?  
Kız senin gâvur baban  
Ne zaman geberecek? <sup>129</sup>

1462

Garip gönlüm erecek  
Yaşayıp gün görecek  
Yâr meylini ver bana  
Seveyim mahşerecek <sup>60</sup>

1463

Örümcek ağ örecek  
Ağı dala gerecek  
Bahçedeki güllerden  
Yâr bana gül verecek <sup>122</sup>

1464

Köprü üstünde çiçek  
Oğlanlar geçmeyecek  
Benim sevdiğim oğlan  
Sigara içmeyecek <sup>23</sup>

1465

Kaya dibi örümcek  
Aklım çıktı görüncek  
Oğlan ben deli miyim?  
Köye varıp sürüncek <sup>60</sup>

1466

Değirmen ardı bırbak  
Orak getirin biçek  
Yârimi sorarsanız  
Orta boylu mor çiçek <sup>60</sup>

1467

Yel eser ebcek ebcek  
Köyden çıkmış gönekçek  
Elinde bir deste gül  
Gülünden kendi gökçek <sup>61</sup>

1468

Nidek elleri nidek?  
Asiye'm burdan gidem  
Al beni içeriye  
Gönlümüzü şen edek? <sup>17</sup>

1469

Karadır kaşın ördek  
Yeşildir başın ördek  
Sen bu göle çift gittin  
Hani ya eşin ördek? <sup>16</sup>

1470

Damdan düştüm gürpüdek  
Bi gız öptüm şirpidek  
Anası yanındaymış  
Yumruk yedim gürpüdek <sup>11</sup>

1471

Gül ekdim evlek evlek  
Dadandı karaleylek  
Yazın biridik emme  
Kışın ayırdı felek <sup>146</sup>

1472

Mavi fistan mor yelek  
Dert verdi elek elek  
Bir kere güldürmedi  
Kör olsun kahpe felek<sup>60</sup>

1473

Bülbül öttü mü felek?  
Gülün bitti mi felek?  
Bizi böyle ayırdın  
Keyfin yetti mi felek?<sup>129</sup>

1474

Anlamaz halim felek  
Gezdirmes salim felek  
Sevenleri güldürmez  
Demişler zalim felek<sup>60</sup>

1475

Bağım kurutan felek  
Taşlara tutan felek  
Bana ettiklerinden  
Gel artık utan felek<sup>60</sup>

1476

Pek yaman estin felek  
Soluğum kestin felek  
Onca zalim dururken  
Bana mı kastın felek?<sup>60</sup>

1477

Bir dal kestim incecik  
Daha yaşım gencecik  
Havaslandım yâr sevdim  
Yatmadım bir gececik<sup>60</sup>

1478

Havalarında kelebek  
Kanadı benek benek  
Beni yârden ayıran  
Kalbur satsın hem elek<sup>40</sup>

1479

Giyinmiş mavi yelek  
Sevdiğim huri melek  
Çok yalvardım Allah'a  
Kabul olmadı dilek<sup>60</sup>

1480

Karşıda ala inek  
Tüyleri benek benek  
Boğazımdan geçmiyor  
Yârsiz yediğim yemek<sup>38</sup>

1481

İnsandan olmaz enek  
Batsın böyle gelenek  
Kızlar milyona çıktı  
Yaz biz nasıl evlenek?<sup>60</sup>

1482

İpek bükürüm ipek  
Haydi yâr burdan gidek  
Yârime çemkirenler  
Olsunlar kara köpek<sup>61</sup>

1483

İnledim ah ederek  
Söyledim vah ederek  
Yâr cemalin görenler  
Tapar günah ederek<sup>17</sup>

1484

Bahçelerde mum direk  
Suyu nerden indirek?  
Kuşlar bile gelmiyor  
Yâre selam gönderek<sup>70</sup>

1485

Al gülüm solsa gerek  
Yürek dert dolsa gerek  
Sevdim de alamadım  
Ölüm bu olsa gerek<sup>61</sup>



1486

Karnefil deste gerek  
Destesi dosta gerek  
Şu Çorum'da yâr seven  
Kayetle usta gerek <sup>59</sup>

1487

Ağ duttan kestim değnek  
Uçları benek benek  
Emmim oğlu dururken  
Eloğlu neme gerek? <sup>29</sup>

1488

Öküz düvene gerek  
Âşık divana gerek  
Bedenim riyakâra  
Gönlüm sevene gerek <sup>94</sup>

1489

Değirmen taşlı gerek  
Yâr hilal kaşlı gerek  
İstemem pek cahili  
Ortaca yaşlı gerek <sup>61</sup>

1490

Bahçelere gül gerek  
Güllere bülbül gerek  
Senin gibi güzele  
Benim gibi kul gerek <sup>23</sup>

1491

Güzellere gül gerek  
Güllere bülbül gerek  
İki gönül bir olmuş  
Duvağınan tül gerek <sup>60</sup>

1492

Fırın üstünde kürek  
Niye ah ettin yürek?  
Her derde dayanırdın  
Buna da dayan yürek <sup>116</sup>

1493

Bir kız sevdim incecik  
Taze bitmiş yoncacık  
On dört on beş yaşında  
Gonca değil goncacık <sup>62</sup>

1494

Bir küçücük sırçacık  
İçi dolu elmacık  
Yârim sabırsızlandı  
Oldu hemen ummacık <sup>61</sup>

1495

Sandık üstünde sandık  
Baştan ayağa yandık  
Sana gönül verdik de  
Adam evladı sandık <sup>60</sup>

1496

Nar dolu yeşil sandık  
Parası peşin sandık  
Yaz geldi yâr gelmedi  
Gelecek kışın sandık <sup>122</sup>

1497

Bir çift suna olaydık  
Aynı dala konaydık  
Madem sevda ateşmiş  
İkimiz bir yanaydık <sup>60</sup>

1498

Akbalık karabalık  
Yüreğim sana yanık  
Gece varayım dedim  
Haneniz kalabalık <sup>61</sup>

1499

Cami önü aralık  
Kızlar yüz bin liralık  
Oğlanları sorarsan  
Fiçıda kokmuş balık <sup>41</sup>

1500

Ne gün biter ayrılık?  
Nardan beter ayrılık  
Sevenlerin aşına  
Ağu katar ayrılık<sup>60</sup>

1501

Yüce dağ başına bir ev yapmışlar  
Leblebiyi kur'üzüme katmışlar  
Ölüm ile ayrılığı tartmışlar  
Elli gram fazla gelmiş ayrılık<sup>64</sup>

1502

Kaya dibi arılık  
Benzim oldu sarılık  
Eller çüt çüt geziyor  
Bana düştü ayrılık<sup>20</sup>

1503

Kaya dibi gürgenlik  
Ne hoş olur ergenlik  
Ergenlikte yâr sevmek  
Ya beylik bezirgânlık<sup>129</sup>

1504

Dere boyu kavunluk  
Bugün hava yağmurluk  
Kızın gönlü var amma  
Anasında hayınlık<sup>86</sup>

1505

Bahçelerde yüzerlik  
Ayakta beyaz terlik  
Ne böyle sevda gördüm  
Ne böyle intizarlık<sup>55</sup>

1506

Kaya kayaya beklik  
Kayanın ardı keklik  
Şu Çorum'un kızları  
Bir çift potine satlık<sup>61</sup>

1507

Sular akar bulanık  
Severim bağrım yanık  
Sevda yaman dert imiş  
El uyur ben uyanık<sup>60</sup>

1508

Bugün hava pusarık  
Başımda durmaz sarık  
Eğil bir yol öpeyim  
Belki yolda susarık<sup>126</sup>

1509

Bol üzümlü Ayarık  
Olukları dayarık  
Koynundaki narı ver  
Zekâtına sayarık<sup>48</sup>

1510

Analık kara yamalık  
Çopra pişirir boz bulanık  
Ekmek verir ardı yanık  
Kaşık verir yanı kırık<sup>145</sup>

1511

Bitsin artık zarılık  
Yere batsın ayrılık  
Bırakıp gitme beni  
Göz yaşlı gönül kırık<sup>62</sup>

1512

Dere boyu sarmaşık  
Sarmadan oldum âşık  
Yâr aklıma gelince  
Elimden düştü kaşık<sup>136</sup>

1513

Tezeneni bul aşık  
Şu sazını çal aşık  
Sazla geçim olur mu?  
Senin işin dolaşık<sup>60</sup>

1514

Küp içinde bal kaşık  
İskelesi dolaşık  
Düşme oğlan peşime  
Köpek baban bulaşık <sup>55</sup>

1515

Ak kaşık kara kaşık  
Ana ben oldum aşık  
Verin beni yârim  
Yiyelim yavan yaşık <sup>60</sup>

1516

Karışık  
Kar beyazdır kar ışık  
Yâden ayrı düşeli  
Aklım karma karışık <sup>48</sup>

1517

Yârimin adı Satık  
Helkisi dolu gatık  
Bırakıp da gel gayrı  
Dayanamıyom artık <sup>11</sup>

1518

Köprü altında fındık  
Subaylar çalar ıslık  
Şu Çorum'un kızları  
Çifte kavrulmuş fıstık <sup>23</sup>

1519

Çayıra çaktım kazık  
Hani yanında azık?  
Bize bahşiş vermezsen  
Ağalığına yazık <sup>60</sup>

1520

Güzelin adı Kezik  
Kolu dolu bilezik  
Çok altın takmış emme  
Çirkine düşmüş yazık <sup>60</sup>

1521

Gül bedeni diricik  
Bir kınalı pericik  
Kız Allah'ı seversen  
Beriden yürü ecik <sup>60</sup>

1522

Gönül sırça yapıcık  
Baldan tatlı öpücük  
Öpücüğün sonunda  
Karnın ister epicik <sup>61</sup>

1523

Ambar altında cücük  
Ayakları küçücük  
Benin sevdiğim oğlan  
Dünyalarda biricik <sup>116</sup>

1524

Bahçeye girdi idik  
Ağ dutlar yedi idik  
İkimiz de birlikte  
Ayrılmak dedi idik <sup>86</sup>

1525

Bahçelerde efelik  
Bir yârim var küfelik  
Eve barka hayrı yok  
Akli kıt cebi delik <sup>60</sup>

1526

Yârim kınalı keklik  
Öter manalı keklik  
Garip gönlüm göynüdü  
Sana yanalı keklik <sup>60</sup>

1527

Bahçelerde al erik  
Dallarını eğerik  
Bize derler Çorumlu  
Biz güzeli severik <sup>59</sup>

1528

Bahçelerde bal erik  
Bal dudaktan emerik  
Biz o cinsten değiliz  
Ölenecek severik <sup>55</sup>

1529

Hava açık bulut yok  
Vefasızda umut yok  
Kaşları hilâl hilâl  
Kırpikleri birer ok <sup>122</sup>

1530

Şu halime bakan yok  
Yüreğimi yakan yok  
Kuru dil dökme bana  
Benim lafa karnım tok <sup>60</sup>

1531

Ateş var dumanı yok  
Nağme var kemanı yok  
Yârim komşunun oğlu  
Dini var imanı yok <sup>17</sup>

1532

Maninin düzeni yok  
Okuyup yazanı yok  
Sungurlu'nun içinde  
Gönlümün suzanı yok <sup>17</sup>

1533

Elinde satırı yok  
Bicimcik hatırı yok  
Cıbrı yâri neyleyim?  
Motoru katırı yok <sup>61</sup>

1534

Motor geliyor motor  
Motorun kancası yok  
Oğlan dünür göndermiş  
Pantolun paçası yok <sup>64</sup>

1535

Motor geliyor motor  
Motorun bacası yok  
Kalkmış beni istiyor  
Cebinde parası yok <sup>80</sup>

1536

Bağlama çal diyorsun  
Bozuktur notası yok  
Bu bir fani dünyadır  
Ucu var ortası yok <sup>2</sup>

1537

Bak söğüdün rengine  
Çeşmesi var taşı yok  
Kırma insan kalbini  
Yapacak ustası yok <sup>145</sup>

1538

Yârimin menendi yok  
Hilesi yok fendi yok  
Şu Çorum'un içinde  
Yârimden efendi yok <sup>60</sup>

1539

Caminin ezanı yok  
İçinin düzeni yok  
Şu Çorum'un içinde  
Yârimden güzeli yok <sup>144</sup>

1540

Silah sıktım sesi yok  
Yârim geldi mesi yok  
Kulağını sağır etti  
Halimden bileisi yok <sup>17</sup>

1541

Ark atladım taşı yok  
Yüzük buldum kaşı yok  
Şurda bir kuş oturur  
Bencileyin eşi yok <sup>43</sup>

1542

Yüksek evler yaptırdım  
Dayamaya direk yok  
Yârim kaçmak istiyor  
Bende öyle yürek yok <sup>40</sup>

1543

Gitti kaşı karam yok  
Onulacak yaram yok  
Aldı nazlı yârimi  
Feleğinen aram yok <sup>60</sup>

1544

Akşam oldu aram yok  
Kaşı gözü karam yok  
Göz gördü gönül sevdi  
Ayrılmaya çarem yok <sup>60</sup>

1545

Kilerde aşlığım yok  
Cebimde haşlığım yok  
Yârim düğün istiyor  
Hazırda başlığım yok <sup>60</sup>

1546

Karanfilim dalım yok  
Haldan düştüm halım yok  
Sevdiğimin yoluna  
Harcayacak malım yok <sup>60</sup>

1547

Garibim vatanım yok  
Bülbülüm ötenim yok  
Kaldım derya yüzünde  
Elimden tutanım yok <sup>55</sup>

1548

Gelenim gidenim yok  
Yaşama nedenim yok  
Şu Çorum'un içinde  
Gönlümü edenim yok <sup>60</sup>

1549

Kadife yastığım yok  
Odana bastığım yok  
Öyle yüzüme gülme  
Evvelki dostluğum yok <sup>23</sup>

1550

Orak biçtim suyum yok  
Fazla uzun boyum yok  
Yâr kısa kes şireyi  
Naza gelir huyum yok <sup>17</sup>

1551

Pınara geldiğim yok  
Suyundan aldığım yok  
Yârden ayrı düşeli  
Şad olup güldüğüm yok <sup>60</sup>

1552

Kadife yastığım yok  
Odana bastığım yok  
Kitap getir el basam  
Ben sana küstüğüm yok <sup>55</sup>

1553

Mangalım var külüm yok  
Bülbül oldum gülüm yok  
Ben gülümü yitirdim  
Başkaca müşkülüm yok <sup>123</sup>

1554

Ateşim var külüm yok  
Bülbül oldum gülüm yok  
Düştüm zalim eline  
Ah etmedik günüm yok <sup>23</sup>

1555

Kavak senden uzun yok  
Dallarında üzüm yok  
İlk göz ağrım sensin yâr  
Başkasında gözüm yok <sup>60</sup>

1556

Kavak senden uzun yok  
Dallarında üzüm yok  
Yârim küsmüş gidiyor  
Döndürmeye yüzüm yok <sup>51</sup>

1557

Bugün tadım tuzum yok  
Gecem var gündüzüm yok  
Dedim yâre gideyim  
Çok incittim yüzüm yok <sup>60</sup>

1558

Çemen kardım yiyecek yok  
Kokusunu duyan yok  
Asrileşti hep gençler  
Büyüğünü sayan yok <sup>17</sup>

1559

Ekin ektilim biçen yok  
Ayran yaptım içen yok  
Yârden haber soracam  
Yoldan gelip geçen yok <sup>60</sup>

1560

Yârim izin süren yok  
Gül yüzünü gören yok  
Yanarım oylum oylum  
Bir teselli veren yok <sup>60</sup>

1561

Karpuz kestim yiyecek yok  
Ağzım yandı diyen yok  
Sevdiğime kavuştum  
Gözün aydın diyen yok <sup>104</sup>

1562

Giderim dur diyen yok  
Halin nedir diyen yok  
Ayrılık gömleğini  
Benden başka giyen yok <sup>81</sup>

1563

İn cin yok  
Gerdanında incin yok  
Eğil bir yol öpeyim  
Ortalıkta in cin yok <sup>48</sup>

1564

Karanfilsin kararın yok  
Gonca gülsün tımarın yok  
Ben seni çoktan seviyom  
Senin benden haberin yok <sup>59</sup>

1565

İnc' iğnemde polat yok  
Yüzüğümde savat yok  
Yâri pek göresidim  
Uçacağım kanat yok <sup>61</sup>

1566

Ambarı yok unu yok  
Ayağında donu yok  
Kız zengin oğlan cıbrı  
Bu sevdanın sonu yok <sup>60</sup>

1567

Duvarın alçısı yok  
Yapının işçisi yok  
Sana karşı inan ki  
Sevgimin ölçüsü yok <sup>23</sup>

1568

O kız ezelden savruk  
Gezer başına buyruk  
Bir yiğide yâr olmaz  
Herkesine salları kuyruk <sup>60</sup>

1569

Ceviz fidanı küçük  
Yâr verdi bir öpücük  
İkimiz bir boydayız  
Denir mi ona küçük <sup>122</sup>

1570

Bir kahve yap içeyim  
 Üzeri sarı köpük  
 Adını çıkarırım  
 Vermezsen bana öpük<sup>60</sup>

1571

Göbeğin sanki hüyük  
 Yaşın eşşekten büyük  
 Ben sana varır mıyım?  
 Başın kel dişin küyük<sup>60</sup>

## -L-

1572

Evleri var kırk badal  
 Ulu Tanrım bu ne hal?  
 Ya o yâri bana ver  
 Ya da şu canımı al<sup>49</sup>

1573

Üzümü bağlardan al  
 Gözyaşın ağlardan al  
 İşte ben gidiyorum  
 Haberim sağlardan al<sup>55</sup>

1574

Dam üstünde portakal  
 Gitme asker burda kal  
 Albaydan izin aldım  
 Teskereni burdan al<sup>7</sup>

1575

Esmer çehre ince bel  
 İsminiz de çok güzel  
 Diliyorum Tanrı'dan  
 Değmesin sana yad el<sup>130</sup>

1576

Üzümler olunca gel  
 Oluğa dolunca gel  
 Babam sana kız vermez  
 Başlığı bulunca gel<sup>60</sup>

1577

Menekşe topla da gel  
 Top gibi hopla da gel  
 Bahçedeki has gülden  
 Güzelce kokla da gel<sup>122</sup>

1578

Pencereni aç da gel  
 Kız annenden kaç da gel  
 Hasret kaldım yüzüne  
 Bana sevgi saç da gel<sup>38</sup>

1579

Kayalardan kalk da gel  
 Yılan olup ak da gel  
 Dostumdan düşmanım çok  
 Dört yanına bak da gel<sup>140</sup>

1580

Tuna gibi ak da gel  
 Yeşil yeşil bak da gel  
 Sana göz dikenleri  
 Birer birer yak da gel<sup>38</sup>

1581

Kara tren dal da gel  
 Düdüğünü çal da gel  
 Askerde bir yârim var  
 İncitmeden al da gel<sup>60</sup>

1582

Evini yaptır da gel  
 Camını taktır da gel  
 Beşibirlik isterim  
 Sarrafa yaptır da gel<sup>23</sup>

1583

Cılga yola düş de gel  
 Karlı dağlar aş da gel  
 Çoktandır gördüğüm yok  
 Göresidim koş da gel<sup>60</sup>

1584

Anan baban bay da gel  
 Kız şeytana uy da gel  
 Çoktandır hasiretim  
 Entereni soy da gel<sup>17</sup>

1585

Sevdiğim yanıma gel  
 Çok sevdim kınama gel  
 Sen de beni seversen  
 Gelin ol anama gel<sup>60</sup>

1586

Hastayım sormaya gel  
 Başımda durmaya gel  
 Bu gece bir düş gördüm  
 Hayıra yormaya gel<sup>60</sup>

1587

Çay aşağı suya gel  
 Ara bul kokuya gel  
 Kızlar seçilip gelmiş  
 Dolan da sokuya gel<sup>17</sup>

1588

Salın sallan dön de gel  
 Sen ellerden önde gel  
 Bugün başım kalaba  
 Bir münasip günde gel<sup>94</sup>

1589

Bellek yap uğrın de gel  
 Gözüme görün de gel  
 Nenem uyanıverir  
 Usulca sürün de gel<sup>61</sup>

1590

Çekilidir perde gel  
 Kapıları ger de gel  
 Ara sıra el hakkı  
 Yâr sen bana herde gel<sup>17</sup>

1591

Ördek isen göle gel  
 Bülbül isen güle gel  
 Kız imana gelmezsen  
 Sabahacak öle gel<sup>60</sup>

1592

Ördek isen göle gel  
 Bülbül isen güle gel  
 Sil gözünün yaşımı  
 Yavrum güle güle gel<sup>60</sup>

1593

İp attım ucuna gel  
 Tarakta kücüne gel  
 Zengine tamah etme  
 Yiğidin gencine gel<sup>77</sup>

1594

Dine gel  
 Ayl da kendine gel  
 Etme bana bu zulmü  
 İmana gel dine gel<sup>60</sup>

1595

Yâr izimi süre gel  
 Yandığımı göre gel  
 Sevdiğini bileyim  
 Çağırduğım yere gel<sup>60</sup>

1596

Ekinler gönderdi gel  
 Sarı başak verdi gel  
 Takvimde gün kalmadı  
 Aylar sona erdi gel<sup>60</sup>



1597

Dilimin hecesi gel  
Gönlümün ecesi gel  
Anan baban uyut da  
Perşembe gecesi gel<sup>60</sup>

1598

Elmayı dilerek gel  
Bıçağı silerek gel  
Yâr yanına gelirken  
Yüzüme gülerек gel<sup>28</sup>

1599

Adalar kavuştu gel  
Dalga boydan aştu gel  
Eyi günün dostları  
Yaman günüm geçti gel<sup>114</sup>

1600

Yüce dağlar aşım gel  
Ben bu işe şaşım gel  
Derecesi kırk iki  
Ateşlere düştüm gel<sup>17</sup>

1601

Aldan gel  
Vazgeç artık aldan gel  
Kız lades tutuşalım  
Bir kez de sen aldan gel<sup>48</sup>

1602

Bağa gel bostana gel  
Kekili destele gel  
Anan izin vermezse  
Yalandan hastalan gel<sup>28</sup>

1603

Gel sevdiğim yakın gel  
Dört yanına bakın gel  
Sana nazar atarlar  
Hameylini takın gel<sup>60</sup>

1604

Al yeşili sarın gel  
Her kaygıdan arın gel  
Beklemeye sabrım yok  
Hemen bugün yarın gel<sup>60</sup>

1605

Nane kokusu güzel  
Ben seni sevdim ezel  
Evel yeşil yapraktım  
Şimdi oldum bir gazel<sup>122</sup>

1606

Portakal dalda güzel  
Yiyelim al da güzel  
Kaç akşamdır neredesin?  
Gözlerim yolda güzel<sup>32</sup>

1607

Dozer geliyor dozer  
Çekilin yoldan ezer  
Benim arkadaşım var  
Dünyalardan da güzel<sup>16</sup>

1608

Köprüye çıkma güzel  
Etrafa bakma güzel  
Dayanacak halim yok  
Gel beni yakma güzel<sup>122</sup>

1609

Ayna güzel  
Yüz güzel ayna güzel  
Güzel yâri görenler  
Dediler “Ay ne güzel!”  
Oturmuş zülfün tarar  
Dizinde ayna güzel<sup>91</sup>

1610

Evleri sapa güzel  
Kapını kapa güzel  
Çok aşık usandırmış  
Naz yapa yapa güzel<sup>60</sup>

1611

Melek misin be güzel?  
Meyve aldım ye güzel  
Benden hiç sır saklama  
Neler varsa de güzel <sup>122</sup>

1612

Pınara gitme güzel  
Çok sitem etme güzel  
Sana kurban olanı  
Göğsünden itme güzel <sup>122</sup>

1613

Üzümüm üzme güzel  
Ezildim ezme güzel  
Süzüldüm şarap oldum  
Kaldır iç süzme güzel <sup>32</sup>

1614

Gözleri kare güzel  
Yanmışım nare güzel  
Senin kaşın gözündür  
Derdime çare güzel <sup>50</sup>

1615

Zeytinin dağı güzel  
Meyvesi yağı güzel  
Zeytin gözlü kızların  
Gelinlik çağı güzel <sup>33</sup>

1616

Elmanın alı güzel  
Çiçeği dalı güzel  
Gönül kimi severse  
Gelir her halı güzel <sup>32</sup>

1617

Güzelin fendi güzel  
Benle eğlendi güzel  
Elinde bir deste gül  
Gülünden kendi güzel <sup>60</sup>

1618

Gözleri yaşlı güzel  
Kirpikli kaşlı güzel  
Gonca gülden dudaklı  
İnciden dişli güzel <sup>50</sup>

1619

Beni güzel  
Gerdanda beni güzel  
Ben güzeli severim  
Severse beni güzel  
Çoğunu ağlatmışsın  
Ağlatma beni güzel <sup>55</sup>

1620

Gidenin üçü güzel  
Ardında saçı güzel  
Saçı başını yesin  
Yolda gidişi güzel <sup>129</sup>

1621

Yanımdan geçti güzel  
Yaşmağın açtı güzel  
Bir öptüm bir sarıldım  
Hevesim geçti güzel <sup>60</sup>

1622

Gözleri aşık güzel  
Libasları şık güzel  
Gözün gel der dilin git  
İşi dolaşık güzel <sup>50</sup>

1623

Onulmaz yaram güzel  
Dün dünük haram güzel  
Bir umut ver gönlüme  
Edeyim bayram güzel <sup>60</sup>

1624

Nağmesi sazdan güzel  
Sevmesi sözden güzel  
Yâri kıyaslayınca  
Anası kızdan güzel <sup>17</sup>

1625

Gözleri yaman güzel  
Saçları saman güzel  
Bu kadar da naz olmaz  
Yeter elaman güzel <sup>50</sup>

1626

Kızılıcak satan güzel  
Bana söz atan güzel  
Tanrı seni affetmez  
Yalnız yatan güzel <sup>32</sup>

1627

Bağ bahçe bostan güzel  
Kim geçer dosttan güzel?  
Şu senin güzelliğin  
Dillere destan güzel <sup>32</sup>

1628

Denizde kalbur yüzer  
Annem kendini üzer  
Üzme anne kendini  
Damadın benden güzel <sup>42</sup>

1629

Gözleri gülen güzel  
Halimden bilen güzel  
Bir bakışla içimden  
Dertleri silen güzel <sup>50</sup>

1630

Yayladan inen güzel  
Al ata binen güzel  
Burcu burcu kokuyor  
Cennet mi sinen güzel? <sup>60</sup>

1631

Alıcı dizen güzel  
Kalbimi ezen güzel  
Bir gece de bize gel  
Dünyayı gezen güzel <sup>32</sup>

1632

Köyleri Sarın güzel  
Sevdası derin güzel  
Gel benim muradım ver  
Cennettir yerin güzel <sup>63</sup>

1633

Zülfün dökülsün güzel  
Belin bükülsün güzel  
Ömrümü zay eyledin  
Ömrün sökülsün güzel <sup>60</sup>

1634

Üzenkiye bas güzel  
Güller açmış has güzel  
Sevdiğine kavuştun  
Kalmaz sende yas güzel <sup>122</sup>

1635

Karşıdan geçti güzel  
Elinde teşti güzel  
Kurban oluyum sana  
Saç bağın düştü güzel <sup>133</sup>

1636

Güneş güzel ay güzel  
Kaşı gözü yay güzel  
Severken incitmişim  
Gençliğime say güzel <sup>60</sup>

1637

Gelin güzel kız güzel  
Etme bize naz güzel  
Güzelliğin çok emme  
Merhametin az güzel <sup>60</sup>

1638

Bugün hava yaz güzel  
Mintanı beyaz güzel  
Söylediğim maniyi  
Defterine yaz güzel <sup>61</sup>

1639

Kaşı gözü düz güzel  
Bana da göz süz güzel  
Senin bir telin etmez  
Elli güzel yüz güzel <sup>63</sup>

1640

Evimizin önü marul  
Sular akar harıl harıl  
N'olur anam gel bir daha  
Kızım diye bana sarıl <sup>89</sup>

1641

Ay doğdu parıl parıl  
Su akar şarıl şarıl  
Yâr olduğun bileyim  
Boynuma candan sarıl <sup>122</sup>

1642

Karanfilsin karanfil  
Sen de birsin ben de bir  
Aldım yâri elinden  
Yiğit isen alabil! <sup>124</sup>

1643

Yel eser efil efil  
Sevgime Allah kefil  
Sen gittin uzaklara  
Ben kaldım serme sefil <sup>60</sup>

1644

Denizde gölde değil  
Gönül güzeldede değil  
Kavga ettim barıştım  
Darılmak elde değil <sup>23</sup>

1645

Altısı beşi değil  
Gözleri kaşı değil  
Hiçbir dünya güzeli  
Yârimin eşi değil <sup>23</sup>

1646

Sarayı sıcak değil  
Güller domurcak değil  
Bir yastıkta kocayın  
Sevda oyuncak değil <sup>23</sup>

1647

Madem sevgin tam değil  
Ayrılalım gam değil  
Senin gönül verdiği  
Mısmıl bir adam değil <sup>60</sup>

1647

Dama vardım dam değil  
Penceresi cam değil  
Bugün ben yâri gördüm  
Ölürsem de gam değil <sup>55</sup>

1649

Eğil sevdiğim eğil  
Ben sana verdim meyil  
Yürekten candan sevdim  
İnan ki yalan değil <sup>60</sup>

1650

Dudaktan dışten değil  
Ela göz kaştan değil  
Öyle bir güzelsin ki  
Sevmemek işten değil <sup>17</sup>

1651

Gördün yârin yâr değil  
Terk etmesi ar değil  
Bul bir ahdi bütünü  
Dünya geniş dar değil <sup>55</sup>

1652

Gel başıma tacım ol  
Umudum ol gücüm ol  
Bugünlük yârim ol da  
Yarın bürgün bacım ol <sup>94</sup>

1653

Güzel mezem demim ol  
Fındığım bademim ol  
Ben aşkın kaptanıyım  
Sen benim aşk gemim ol <sup>62</sup>

1954

Kekliğim ol kuğum ol  
Yumşacık pamuğum ol  
Yorgan döşek sereyim  
Bu gece konuğum ol <sup>60</sup>

1655

Lokman der ki bilmiş ol  
Her meyveden yemiş ol  
Söz tutulur tutulmaz  
Sen de bir yol demiş ol <sup>129</sup>

1656

Kaşı karalı bülbül  
Derdı sıralı bülbül  
Sen çile ben ağlayım  
Olduk yaralı bülbül <sup>60</sup>

1657

Sarı sümbül mor sümbül  
Bakma bana hor sümbül  
Ben yârimi yitirdim  
Uçan kuştan sor sümbül <sup>60</sup>

1658

Evinin önü sümbül  
Yârimin adı Songül  
Dünyayı umursamam  
Nazlım yeter ki sen gül <sup>17</sup>

1659

Yol uzun atlan gönül  
Kuş ol kanatlan gönül  
Aya razı değildin  
Yıllara katlan gönül <sup>60</sup>

# -M-

1660

Bahçalarda patlıcan  
Kucağıma topluycam  
Eller yârim dedikçe  
Ben hırsımdan çatlıycam <sup>64</sup>

1661

Garibim yoktur arkam  
Kanadım yok ki kalkam  
Çıkıp yüce dağlara  
Sılaya doğru bakam <sup>55</sup>

1662

Kaya dibinde kalkan  
Kanadım yok ki kalkam  
Köye jandarma gelmiş  
Sevdiğim yok ki korkam <sup>118</sup>

1663

Şu dağlar ulam ulam  
Ardında kaldı sılam  
Durun allı turnalar  
Yârime selam salam <sup>60</sup>

1664

Kaşların kalem kalem  
Param yok seni alam  
Baban köle tutmaz mı?  
Kapınıza kul olam <sup>129</sup>

1665

Maniye mani kelim  
Benden yârime selam  
Darılmasın küsmesin  
Belki ben onun olam <sup>2</sup>

1666

Üşürsen ataş olam  
Yana yana baş olam  
Benden önce ölürsen  
Mezarına taş olam <sup>60</sup>

1667

İnce bele mest olam  
Yâr ile serbest olam  
El yanında küsülü  
Tenhalarda dost olam <sup>61</sup>

1668

Pencereden bakamam  
Sular gibi akamam  
Var git oğlan yoluna  
Ben kendimi yakamam <sup>122</sup>

1669

Çakmağımı çakamam  
Özgelere bakamam  
Bitecik sevdiğimin  
Hatırımı yıkamam <sup>60</sup>

1670

Ben naza dayanamam  
Allara boyanamam  
Bir acayip huyum var  
Öpmeden uyanamam <sup>60</sup>

1671

Koyunum var karaman  
Kaybolursa aramam  
Ben bir köylü kızıyım  
Şehirliye yaramam <sup>60</sup>

1672

Ay ışığı varamam  
Dile destan olamam  
Ay buluta girince  
Bağlasalar duramam <sup>55</sup>

1673

Ahrazım konuşamam  
Utanır danışamam  
Dünden gönüm var emme  
Nazından yanaşamam <sup>94</sup>

1674

Gurbetle boğuşamam  
Yol bulup savuşamam  
Ölüm var ayrılık var  
Belki de kavuşamam <sup>60</sup>

1675

Ak mendili yudurmam  
İçine gül koydurmam  
Sevmediğim oğlana  
Nikâhımı kıydırmam <sup>23</sup>

1676

Gel bana saçı sırmam  
Severim gönül kırmam  
Öpeyim gerdanından  
Vallahi yâr ısırmam <sup>60</sup>

1677

Kolundaki saati  
Ya kurarım ya kurmam  
Verme beni gurbete  
Ya dururum ya durmam <sup>60</sup>

1678

Densize yol uğratmam  
Çirkine gönül katmam  
Küçükten öğütlüyüm  
Çirkefe çamur atmam <sup>60</sup>

1679

Şu kızın dostu olsam  
Elinde testi olsam  
Yârin dili bal kaymak  
Ben onun mesti olsam <sup>60</sup>

1680

İrmak kıyısında arı ben olsam  
Sepet içindeki balı ben olsam  
O yâr sabahları nenni söylerken  
Ağzının içinde dili ben olsam<sup>64</sup>

1681

İlengerde tuz olsam  
Büyük evde kız olsam  
Yâr kapıdan geçerken  
Evde yalnız olsam<sup>106</sup>

1682

Üzüm olsam teveklerde otlansam  
Elma olsam yâr yedikçe tatlansam  
Bu dünyada yâri bana verseler  
Ötesinde işkenceye katlansam<sup>52</sup>

1683

Haberin alamazsam  
Gönlüne dolamazsam  
Kimlere yâr diyeyim  
Arayıp bulamazsam<sup>60</sup>

1684

Kaya dibinde yavşan  
Deptim uyandı tavşan  
Karamık gözlü yârim  
Sana gelirim akşam<sup>61</sup>

1685

Yâr perçemin üç tutam  
Okşamaya güç tutam  
Seni bana versinler  
Altmış gün oruç tutam<sup>60</sup>

1686

Limonum limonatam  
Limonu bol salatam  
Yeşil gözlü güzeldi  
Kırpık var tutam tutam<sup>32</sup>

1687

Selvi söğüt değilem  
Yel estikçe eğilem  
Var git oğlan işine  
Ben dediğin değilem<sup>55</sup>

1688

Kamış ekdim biçemem  
Soğuk sular içemem  
Dünya malın verseler  
Yine yârden geçemem<sup>122</sup>

1689

Sular soğuk içemem  
Yâre göynek biçemem  
Bana yârden geç derler  
Yâr tatlıdır geçemem<sup>60</sup>

1690

Akan suya ak demem  
Kem talihe baht demem  
Mısır'dan sultan gelse  
Boyun eğip şah demem<sup>60</sup>

1691

Başa gelsin dilemem  
El içinde gülemem  
Yâr cefayı kesmiyor  
Kastı var mı bilemem<sup>17</sup>

1692

Gayalar ulam ulam  
Ben yâri nerde bulam?  
İkimize bir yastık  
Başka dilek dilemem<sup>117</sup>

1693

Yeleği dar istemem  
Üşüdüm kar istemem  
Nazlılar fettan olur  
Ben nazlı yâr istemem<sup>38</sup>

1694

Kaşlarını eğmem  
Hatırına değmem  
Kırk yıl yârsiz otursam  
Üstüne yâr sevemem <sup>55</sup>

1695

Bahçeye bar diyemem  
Ayvaya nar diyemem  
Alışmışım güzele  
Çirkine yâr diyemem <sup>134</sup>

1696

Ben yandım seni bilmem  
Can yandı teni bilmem  
İmana gelmedi yâr  
Var mıdır dini bilmem <sup>60</sup>

1697

Güzel Esme'm can Esme'm  
Senden ayağım kesmem  
Ellerin lafıyman  
Gonca gülüme küsmem <sup>60</sup>

1698

Pınar başı ben olam  
Bulanırsam bulanam  
Verin benim yârimi  
Dilenirsem dilenem <sup>70</sup>

1699

Sen Aslı'sın ben Kerem  
Sana kalbimi verem  
O kadar zalim olma  
Edersin beni verem <sup>40</sup>

1700

Kapında nane bitsem  
İçine reyhan seçsem  
Ben yârime doyamam  
Bardağa koyup içsem <sup>12</sup>

1701

Çubuğum yok uzatam  
Yâr yolunu gözetem  
Şu cihanda mislin yok  
Seni kime benzetem <sup>55</sup>

1702

Hamam tasım gümüştən  
Ben anlamam bu işten  
Beni yârden ayıran  
Ablamınan eniştem <sup>79</sup>

1703

Asma boyu üç adım  
Dallarımı budadım  
Yâre kurban yerine  
Ben canımı adadım <sup>60</sup>

1704

Karanfil desteledim  
O yâre postaladım  
Pencereden atarken  
Camını ıskaladım <sup>60</sup>

1705

Maniyi sıraladım  
Gönüllü araladım  
Yâr öpücük istedi  
Şaşırdım duraladım <sup>17</sup>

1706

Ocağı eşeledim  
Külünü deşeledim  
Yârım aklıma düştü  
Örneği şaşaladım <sup>17</sup>

1707

Hamuru mayaladım  
Yazmayı oyaladım  
Yâr karşıdan gelirken  
Dudağım boyaladım <sup>87</sup>



1708

Yumurta boyladım  
Tadına doymadım  
Senin gibi kötüye  
Varmadım oyaladım <sup>72</sup>

1709

Dama koyun bağladım  
Girdim çıktım ağladım  
Yavrum gelin olurken  
Ben yüreğim dağladım <sup>60</sup>

1710

Elmayı bıçakladım  
Sevdayı saçakladım  
Yâri koynumda sandım  
Yastığı kucakladım <sup>136</sup>

1711

Gürgeni bıdaktadım  
Dallarını sakladım  
Anasının yanında  
Kızını kucakladım <sup>77</sup>

1712

Fırsatını kolladım  
Yâre mendil salladım  
Baktım yâr yanımdadır  
Şaşırdım afalladım <sup>60</sup>

1713

Ekmek ettim terledim  
Dışa çıktım parladım  
Yâr karşıdan gelirken  
Çifte mendil salladım <sup>51</sup>

1714

Her sözünü dinledim  
Çile verdin inledim  
Senden bana yâr olmaz  
En sonunda anladım <sup>60</sup>

1715

Patlıcanı haşladım  
Doğramaya başladım  
Yâr kapıdan girince  
Oynamaya başladım <sup>79</sup>

1716

Lambayı yakamadım  
Su gibi akamadım  
Yâr yanıma gelmiş de  
Yüzüne bakamadım <sup>122</sup>

1717

Sevdim de alamadım  
Layığım bulamadım  
Kuşların yuvası var  
Kuş kadar olamadım <sup>17</sup>

1718

Deryaya dalamadım  
Yanında kalamadım  
Dağlar önümü kesti  
Sana yol bulamadım <sup>23</sup>

1719

Armudu dilemedim  
N'olduğum bilemedim  
Şu Çorum'un içinde  
Örneğin bulamadım <sup>55</sup>

1720

Ala bürünemedim  
Göze görünemedim  
Ne edersem edeyim  
Sana yaranamadım <sup>17</sup>

1721

Su içtim kanamadım  
Derde dayanamadım  
Yâr başımın ucuna  
Gelmiş uyanamadım <sup>122</sup>

1722

Güvercin olayıdım  
Dallara konaydım  
Gelen giden yolcudan  
Yâr seni soraydım <sup>17</sup>

1723

Dağları aşamadım  
Aşıp savuşamadım  
Dağlar dağa kavuştu  
Sana kavuşamadım <sup>60</sup>

1724

Dut dalı tutamadım  
Dibinde yatamadım  
Geldi düştü ağzıma  
Yâr sensiz yutamadım <sup>32</sup>

1725

İnciri soyamadım  
Mendile koyamadım  
Yâr hediye göndermiş  
Tadına doyamadım <sup>32</sup>

1726

Fener aldım yakmadım  
Yad ellere bakmadım  
O yârin sevgisini  
Gönülden bırakmadım <sup>122</sup>

1727

Gözyaşım kurutmadım  
Adını unutmadım  
Hatırını saydım da  
Üstüne yâr tutmadım <sup>60</sup>

1728

Sabah olmuş duymadım  
Sohbetine doymadım  
Şükür olsun Tanrı'ya  
El sözüne uymadım <sup>122</sup>

1729

Yıllarca hep ağladım  
Sular gibi çağladım  
Bilinmez kulağına  
Geldi mi ki feryadım? <sup>130</sup>

1730

Koyunu kıra saldıım  
Tatlı uykuya daldım  
Alıp başını gitti  
Ardından bakakaldım <sup>76</sup>

1731

Tuz torbasını da astım yüceye  
Sallandıkça gider değer bacaya  
Bütün akrabalarım vardı kocaya  
Amanın komşular ben evde kaldım <sup>22</sup>

1732

Konaktan sesin aldım  
Eğildim fesin aldım  
Şu Çorum'un içinde  
Beğendim hasın aldım <sup>55</sup>

1733

Bahçeden barın aldım  
Hayvadan narın aldım  
Yüzüne güle güle  
Elinden yârin aldım <sup>129</sup>

1734

Bahçeden sesin aldım  
İndim busesin aldım  
O yâr benim olacak  
Sözünü kesin aldım? <sup>60</sup>

1735

Destursuz bağa daldım  
İki deste gül aldım  
Birisi benim için  
Birini dosta saldıım <sup>60</sup>

1736

Gökte yıldız şıkırdım  
Yâri eve okudum  
Yâr kapıdan girerken  
Şarkıdanak yıkıldım <sup>146</sup>

1737

Koyun güttüm yorulduğum  
Kız ben sana darıldım  
Seni muhtar alınca  
Tam ortadan yarıldım <sup>16</sup>

1738

Keklik oldum yayıldım  
Sıcaklardan bayıldım  
Üç gün olsun söylemen  
Ben yârimden ayrıldım <sup>51</sup>

1739

Limon sana bayıldım  
Koklayınca ayıldım  
Ben yârin bahçesinde  
Kuzu oldum yayıldım <sup>32</sup>

1740

İnci idim üzüldüm  
Al ipliğe dizildim  
İster al ister alma  
Ben alınına yazıldım <sup>55</sup>

1731

Altın idim paslandım  
Cahil idim uslandım  
Yâri gördüğüm yerde  
Perçemine yaslandım <sup>23</sup>

1742

Sabah olmuş uyandım  
Tüy yastığa dayandım  
Yâr sararmış solmuşsun  
Sevdiğine inandım <sup>122</sup>

1743

Uyudum da uyandım  
Yâr koluna dayandım  
Vefalısın vefalı  
Sana çoktan inandım <sup>122</sup>

1744

Mutluluğa yarandım  
Derdi kendim arandım  
Sana meyil verdim de  
Yandım yandım karandım <sup>60</sup>

1745

Bugün ben yâri andım  
Andım da nara yandım  
Seherde doğan günü  
Yârin cemali şandım <sup>62</sup>

1746

Koynundakin nar sandım  
Bir bakmayı kâr sandım  
Cilvene kapıldım da  
Bana gönlün var sandım <sup>60</sup>

1747

Sabah erken uyandım  
Derde gama boyandım  
Taş olsam erir idim  
Toprak idim dayandım <sup>60</sup>

1748

Durup durup şaşırıldım  
Yokuşları aşırıldım  
Şu sevda olmasaydı  
Bilmem nasıl yaşardım? <sup>23</sup>

1749

Kırbam suya daldırdım  
Doldu diye kaldırdım  
Benim biricik yârim  
Ben gönlümü çaldırdım <sup>61</sup>

1750

Sigaramı yandırdım  
Pencereye kondurdum  
O yâri yanağından  
Öptüm de uyandırdım <sup>52</sup>

1751

Yâre kaypak pişirdim  
Börtüp suyun taşırdım  
Baktım ki anam gelir  
Yan duvardan aşırđım <sup>61</sup>

1752

Daldan ahlât devşirdim  
Yâre kahve pişirdim  
Yâr fincanı öpünce  
İçim yandı şaşırdım <sup>33</sup>

1753

Altın zincir olaydım  
Boynuna dolanıydım  
Yâr soyunup yatınca  
Gerdanında kalaydım <sup>60</sup>

1754

Alaya katılaydım  
İleri atılaydım  
Aynalı kemer olup  
Kızlara satılaydım <sup>60</sup>

1755

Odasına dalaydım  
Yâri uyur bulaydım  
Gül sinesi üşümüş  
Yorganı ben olaydım <sup>60</sup>

1756

Altın tabak olaydım  
Yâr önüne konaydım  
Yârim esvap biçirmiş  
Terzisi ben olaydım <sup>146</sup>

1757

Tek yanında olaydım  
Saraydım solaydım  
Yârim askere gitti  
Beş yüz elli gün saydım <sup>60</sup>

1758

Harmana kuyu kazdım  
Yâr okudu ben yazdım  
Ak göbeğin üstünde  
Düşüp de öleyazdım <sup>55</sup>

1759

Ana ben kaçacağım  
Kolumu açacağım  
Bir çift kanat geçirip  
O yâre uçacağım <sup>60</sup>

1760

Deniz kızı olacağım  
Denize dalacağım  
Çatla patla kaynana  
Oğlunu alacağım <sup>7</sup>

1761

Sararıp solacağım  
Gönlünü çalacağım  
Oğlan haberin olsun  
Sana yâr olacağım <sup>60</sup>

1762

Kız seni alacağım  
Sineme saracağım  
Dört yanım düşman olsa  
Sözümde duracağım <sup>60</sup>

1763

Oğluma çatacağım  
Seni boşatacağım  
Beline tekme vurup  
Sokağa atacağım <sup>23</sup>

1764

Yoluna yatacağım  
Martini atacağım  
Yârin usul boyunu  
Tülle donatacağım <sup>60</sup>

1765

Sedire yatacağım  
Dediğim yapacağım  
Yârim bana dönerse  
Üç oruç tutacağım <sup>17</sup>

1766

Çamaşır yuyacağım  
Bağırsan duyacağım  
Yârime yan bakanın  
Gözünü oyacağım <sup>60</sup>

1767

Aşk yolunda çırağım  
Bir güzelde merağım  
El yârinin koynunda  
Ben yıldızdan ırağım <sup>60</sup>

1768

Aşığım ben aşığım  
Sofralarda kaşığım  
Ayırma Kezban bizi  
Saç gibi dolaşığım <sup>103</sup>

1769

Antarisin biçtiğim  
Ateşine düştüğüm  
Pek mi gönlün büyüdü?  
Kel başına sıçtığım <sup>55</sup>

1770

Yâr cebinde fıstığım  
Yalan yâre küstüğüm  
Yâlden ayrı düşeli  
Diken oldu yastığım <sup>33</sup>

1771

Ne sultanım ne şahım  
Dağları deler ahım  
Ben sevdim eller aldı  
Nedir benim günahım? <sup>60</sup>

1772

Dam üstüne çıkalım  
İdareyi yakalım  
El ayak çekilince  
İşimize bakalım <sup>60</sup>

1773

Bugün bizde kalalım  
Muradımız alalım  
Anan baban ararsa  
Kimden haber salalım? <sup>60</sup>

1774

Saksıda gül olalım  
Şeyda bülbül olalım  
Sen Kerem ol ben Aslı  
Birlikte kül olalım <sup>17</sup>

1775

Su gibi akışalım  
Gül gibi kokuşalım  
Yakın durma söz olur  
Uzaktan bakışalım <sup>60</sup>

1776

Beri gel görüşelim  
Can cana sarışalım  
Ver elini sevdiğim  
Küstüysen barışalım <sup>60</sup>

1777

Derdi gamı atalım  
Sarılalım yatalım  
Bize nazar edeni  
Hüsrana uğratalım <sup>60</sup>

1778

Çimende hoplayalım  
İp ile zıplayalım  
Yâr nazara gelmişsin  
Üzerlik toplayalım <sup>61</sup>

1779

Armudu taşlayalım  
Dibinde kışlayalım  
Sevdiğimi görünce  
Maniye başlayalım <sup>37</sup>

1780

Elleri koymayalım  
Can cana kaynayalım  
Otur yârim birlikte  
Domino oynayalım <sup>17</sup>

1781

Pirtimizi soyalım  
Yastığa baş koyalım  
Sen beni sev ben seni  
Sevilmeye doyalım <sup>60</sup>

1782

Yat dizime güzelim  
Dere tepe gezelim  
Sevdanın destanını  
Yeni baştan yazalım <sup>17</sup>

1783

Çiçek gibi her yanım  
Sen hizmetçi ben hanım  
Evden kovarım seni  
Eğer isterse canım <sup>23</sup>

1784

Yandı canım  
Su içti kandı canım  
Dili dost kalbi düşman  
Yârden usandı canım <sup>55</sup>

1785

Sevdiğim güzel hanım  
Yoluna aksın kanım  
Anlasana sevdiğim  
Sensiz geçer mi canım? <sup>12</sup>

1786

Öyle arzular canım  
Mercan gözlü Sultan'ım  
Rabbim nasip eylese  
Sultan'ı bana hanım <sup>17</sup>

1787

Irmak boyu reyhanım  
Ala dağda ceylanım  
Yananlar kar yesinler  
Nikâhlıdır Aslan'ım <sup>17</sup>

1788

Yâr yanında bir hanım  
Görünce dondu kanım  
Döküldü ezelerim  
Kalmadı tutar yanım <sup>60</sup>

1789

Kırdan geldim yorgunum  
Ben bu akşam durgunum  
Geçme kapım önünden  
Çoktan sana dargınım <sup>4</sup>

1790

Manilerden naçarım  
Yere göğe saçarım  
Mani kutusu bende  
Şimdi ağzın açarım <sup>77</sup>

1791

Ormandan yol açarım  
Seni alır kaçarım  
Dört yanım deniz olsun  
Şahin olur uçarım <sup>52</sup>

1792

Bir has gülüm kokarım  
İğil iğil akarım  
Gurbet elde yârim var  
Gelir diye bakarım <sup>60</sup>

1793

Manileri atarım  
Yüreğini yakarım  
Eski çarık ipini  
Boğazına takarım <sup>60</sup>

1794

Cakamınan yakarım  
Taframınan yıkarım  
Sen gibi yârim olsa  
Gıramise takarım <sup>61</sup>

1795

İpek yelken takarım  
Sular gibi akarım  
Kız ben senin uğruna  
Şu cihanı yakarım <sup>23</sup>

1796

Eski halbur yıkarım  
Yola çıkar bakarım  
Eğer yârim gelmezse  
Alaca'yı yakarım <sup>16</sup>

1797

Baldırcanım sarkarım  
Sallanmaya korkarım  
Yâr kapıdan girince  
Ölmüş olsam kalkarım <sup>55</sup>

1798

Çay içinde çağlarım  
Yâr yitirdim ağlarım  
Yâri ısıtma tutmuş  
Ben ısıtma bağlarım <sup>61</sup>

1799

Yâr yâr diye ağlarım  
Sular gibi çağlarım  
Yaz geldi yâr gelmedi  
Karaları bağlarım <sup>122</sup>

1800

Seller gibi çağlarım  
Yâr yoluna ağlarım  
O yârin saçlarını  
Ben çözer ben bağlarım <sup>50</sup>

1801

Bağa iner ağlarım  
Gül destesi bağlarım  
Yârim senin derdinden  
Ölene dek ağlarım <sup>11</sup>

1802

Çay içinde çağlarım  
Yâr yitirdim ağlarım  
Yâr el ile konuşmuş  
Ben ciğerim dağlarım <sup>55</sup>

1803

Dağda tavşan avlarım  
Çarıklarım tavlaram  
Ben bir bekâr oğlanım  
Evde kama yağlarım <sup>55</sup>

1804

Sarmak ister kollarım  
Fırsatımı kollarım  
Baban seni verirse  
Onu hacca yollarım <sup>60</sup>

1805

Çayır çimen yolarım  
Parmağıma dolarım  
Çok söyleme kaynana  
Saçlarını yolarım <sup>58</sup>

1806

Bahçeden gül yolarım  
Kalbur kalbur bölerim  
Eğer şeker vermezsen  
Çeltiğini yolarım <sup>60</sup>

1807

Irak düşer taşlarım  
Kurumaz gözyaşlarım  
Bizde kışlar çetindir  
Kız koynunda kışlarım <sup>94</sup>

1808

Her dem seni anarım  
Of çektikçe yanarım  
Ben bir cahil oğlanım  
Her sözüne kanarım <sup>60</sup>

1809

Ben bir ulu çınarım  
Durmaz akar pınarım  
İşim gücüm bu benim  
Yâri her gün anarım <sup>60</sup>

1810

Andacı var anarım  
Bir gülüşe kanarım  
Yâr aklıma düştükçe  
İçin için yanarım <sup>60</sup>

1811

Sarışınım çaparım  
Buluttan nem kaparım  
Senin gibi oğlanı  
Altıma post yaparım <sup>60</sup>

1812

Seni bulmak kararım  
Gece gündüz ararım  
Haberin uçan kuştan  
Esen yelden sorarım <sup>60</sup>

1813

Karlı dağlar aşarım  
Sensiz nasıl yaşarım?  
Ellere bakma yârim  
Üç şartınan boşarım <sup>60</sup>

1814

Sarı kavun satarım  
Sağ yanına yatarım  
Sen yanımda oldukça  
Ben keyfimi çatarım <sup>60</sup>

1815

Dam başında yatarım  
Mavzerim var atarım  
Sen gidersen bu köyü  
Birbirine katarım <sup>60</sup>

1816

Dam başında yatarım  
Yağı bala katarım  
Senin gibi yârin ben  
Her yumuşun tutarım <sup>61</sup>

1817

Kayalardan kayarım  
Var mı benim ayarım?  
Sevdiğimi verseler  
Nişanlımdan cayarım <sup>60</sup>

1818

Kayalardan kayarım  
Para buldum sayarım  
Şu Çorum'un içinde  
Bulamadım ayarım <sup>60</sup>

1819

Kayalardan kayarım  
Yoktur benim ayarım  
Ben bu dertten ölürsem  
Kaderime sayarım <sup>36</sup>



1820

Karpuz aldım ye yârim  
Sırrın bana de yârim  
Yâr ben senin uğruna  
Canıma da kıyarım <sup>122</sup>

1821

Gül satar gül alırım  
Saçı sümbül alırım  
Bana göre yâr mi yok?  
Dili bülbül alırım <sup>60</sup>

1822

Dost dostu görmeyince  
Soğuşur olur hasım  
Hasımla çok görüşen  
Sonunda olur hısıım <sup>60</sup>

1823

Daha pek gençtir yaşım  
Seller oldu gözyaşım  
Allah'a yalvarırım  
Dara geldikçe başım <sup>23</sup>

1824

Çayıra kazan kurdum  
Altını yakmamışım  
Yâr geliyor deyince  
Yoluna bakmamışım? <sup>70</sup>

1825

İnciyim ezilmişim  
İpliğe dizilmişim  
İster al ister alma  
Alına yazılmışım <sup>126</sup>

1826

Engine yelken açtım  
Sulara güller saçtım  
Sevdiğim fettan çıktı  
Yanından zorla kaçtım <sup>38</sup>

1827

Topludan dışa baktım  
Bir bölük kuşa baktım  
Yâr geliyor dediler  
Yoluna koşu baktım <sup>65</sup>

1828

Hoş esen yele baktım  
Taktığın tele baktım  
Ramazan'ı unuttum  
Bir ince bele baktım <sup>38</sup>

1829

Topludan dışa baktım  
Bir bölük kuşa baktım  
Bir hayırsız uğruna  
Kendim ataşa yaktım <sup>60</sup>

1830

Dam üstüne dam yaptım  
Üstünden yâre baktım  
Onu gelecek diye  
Şamdanı çifte yaktım <sup>60</sup>

1831

Bugün pekmez kaydattım  
Kefini alıp attım  
Sen ayarım değilsin  
Birazıcık oynattım <sup>61</sup>

1832

Pınarın sağındayım  
Suyun ayağındayım  
Beni küçük belleme  
Tam sevme çağındayım <sup>62</sup>

1833

Bağların yolundayım  
Sağında solundayım  
Bugün bayramdır bana  
Yârimin kolundayım <sup>122</sup>

1834

Yaylanın yolundayım  
Ambarın kolundayım  
Ana beni arama  
Yârimin koynundayım<sup>133</sup>

1835

Kız bahtına çıkayım  
Perpereler takayım  
Yamacımdan salın gel  
Ben boyuna bakayım<sup>60</sup>

1836

Duvara mık çakayım  
Sallan da bir bakayım  
Yolla yâr mendilini  
Kirlendikçe yıkayım<sup>20</sup>

1837

Adını sayıklayım  
İlişeni haklayım  
Bir resmini ver bana  
Döş cebimde saklayım<sup>60</sup>

1838

Harmanda çeç olayım  
Yârden güleç olayım  
Gün yakmış gül yüzünü  
Ona ilaç olayım<sup>60</sup>

1839

İbrığı ver alayım  
Bir yudum su bulayım  
Beni yaktın yandırdın  
Sana kurban olayım<sup>122</sup>

1840

Yakanda bit olayım  
Kapında it olayım  
Sen bir cımbı üzüm ol  
Ben de çiğit olayım<sup>60</sup>

1841

Pınardan su alayım  
Sana kurban olayım  
Tanrım bana yardım et  
Sevdiğimi bulayım<sup>122</sup>

1842

Gelepçede sarmayım  
Yâr elinde sırmayım  
Yâr elime geçerse  
Öpeyim ısırmayım<sup>55</sup>

1843

Bahçelerde hurmayım  
Yeşil başlı turnayım  
Senden başka seversem  
Gençliğime doymayım<sup>107</sup>

1844

Ben bir dertli anayım  
Garibim bir banayım  
Ölüm var ayrılık var  
Hangi derde yanayım?<sup>60</sup>

1845

Garip bülbül olayım  
Gül dalına konayım  
Varım yoğum sen idin  
Kime derdim yanayım?<sup>60</sup>

1846

Altını bozdurayım  
Gerdana dizdireyim  
Kız bu gece benim ol  
Kütüğe yazdırayım<sup>17</sup>

1847

Evlerine varayım  
Kapısını vurayım  
Eğer yârime evdeyse  
Divanına durayım<sup>60</sup>

1848  
Sensiz nasıl durayım?  
Kimden haber sorayım?  
Gönlüm haber anlamaz  
Zincire mi vurayım? <sup>60</sup>

1849  
Saatini ver bana  
Sevdiğim ben kurayım  
Damatlık elbisene  
Ütüyü ben vurayım <sup>52</sup>

1850  
Oğlan adın Hüseyin  
Kesene gül basayım  
Anan kahrını çekmiş  
Ben bağırma basayım <sup>2</sup>

1851  
Derdi derde katayım  
Yar başından atayım?  
Sen gurbete gidince  
Nasıl yalnız yatayım? <sup>60</sup>

1852  
Dertteyim firaktayım  
Günlerdir meraktayım  
Elin yâri yanında  
Neden ben iraktayım? <sup>60</sup>

1853  
Yolunu bekleyeyim  
Kapını yoklayayım  
Evde yalnız isen  
Öpeyim koklayayım <sup>60</sup>

1854  
Maniyim maniciyim  
Beylere gemiciyim  
İster al ister alma  
Ben seni alıcıyım <sup>91</sup>

1855  
Potininin bağyım  
İçinin toprağyım  
Yâr eline gül almış  
Ben onun yaprağyım <sup>25</sup>

1856  
Yol üstünde halıyım  
Halının bir dalıyım  
Oğlan bana dokunma  
Ben bir yiğit malıyım <sup>85</sup>

1857  
Dağların maralıyım  
Yürekten yaralıyım  
Ağaçlar yeşil giymiş  
Daha ben karalıyım <sup>60</sup>

1858  
Kalenin burcu muyum?  
Dil bilmez Gürcü müyüm?  
Felek gözün kör olsun  
Ben gurbet harcı mıyım? <sup>55</sup>

1859  
Ben hamam tası mıyım?  
Sokak yosması mıyım?  
Her gelen beni çiğner  
Kapı paspası mıyım? <sup>60</sup>

1860  
Çıkrığın urganıyım  
Kadife yorganıyım  
Hangi yola gidersen  
O yolun kurbanıyım <sup>103</sup>

1861  
Mercimek destesiyim  
Güzeller hastasıyım  
Yavrum memem eğilmiş  
Ben onun ustasıyım <sup>93</sup>

1862

İzmir'in asmasıyım  
 Bezirgân basmasıyım  
 Bana doktor göndermen  
 Ben sevda hastasıyım <sup>85</sup>

1863

Selvi söğüt başıyım  
 Canım yüzük kaşıyım  
 Yârım bir belgüzar ver  
 Ölenecek daşıyım <sup>61</sup>

1864

Hekimlerin başıyım  
 Yiğitlerin aşıyım  
 Yâr yılancık çıkarmış  
 Ben yılancık taşıyım <sup>17</sup>

1865

Altın yüzük kaşıyım  
 Ben kızların başıyım  
 Bana paha biçilmez  
 Ben cevahir taşıyım <sup>23</sup>

1866

Göklerin yıldızıyım  
 Anamın bir kızıyım  
 Uzun mektup yollama  
 Bir selama razıyım <sup>60</sup>

1867

Sarı buğday özüyüm  
 Bir kurbanlık kuzuyum  
 Doğum yerim Vakıflar  
 Şanlı Çerkez kızıyım <sup>42</sup>

1868

Altınım paslanmazım  
 Yaş yere yaslanmazım  
 Sevdandan deli oldum  
 Öldürsen uslanmazım <sup>60</sup>

1869

Gelmedi hayırsızım  
 Can sızlar sızım sızım  
 Yüreğim külhan yeri  
 Dışım güler arsızım <sup>60</sup>

1870

Yanıktır gönül sazım  
 Sızlıyor sızım sızım  
 Geleceksen bugün gel  
 Görestim sabırsızım <sup>60</sup>

1871

Yanakların al dedim  
 Dudakların bal dedim  
 Annen sana darılmaz  
 Biraz daha kal dedim <sup>38</sup>

1872

Kaşların keman dedim  
 Elinden aman dedim  
 Yavru senin ucundan  
 Dostuma düşman dedim <sup>61</sup>

1873

Aşka ar olmaz dedim  
 Vakit dar olmaz dedim  
 Ar eden dilberlere  
 Kimse yâr olmaz dedim <sup>55</sup>

1874

Ocağı deşeledim  
 Gül suyu şişeledim  
 Meylimi sana verdim  
 Elleri kişeledim <sup>60</sup>

1875

Eşeğini dehledim  
 Öpük verdim behledim  
 Yâr bu akşam gelecek  
 Sıkıca tembihledim <sup>60</sup>

1876

Taze höllük eledim  
Kuzucuğum beledim  
Hıdırellez gecesı  
İkiz oğlan diledim <sup>17</sup>

1877

Kumaşu teğelledim  
Cevizi geğelledim  
Çenelerde oturup  
Yârımı hayallemim <sup>60</sup>

1878

Gurbete yâr yolladım  
Gözyaşımı selledim  
Bekçi düdük çalınca  
Yâr geliyor belledim <sup>60</sup>

1879

Ben armudu dişledim  
Sapını gümüşledim  
Sevdiğimin adını  
Mendilime işledim <sup>53</sup>

1880

Cevizi iç eyledim  
Bilmem ne suç eyledim?  
Şu Çorum'un içinde  
Kendimi hiç eyledim <sup>60</sup>

1881

Gönlümü kuş eyledim  
Aşka konmuş eyledim  
Bir güzelin yoluna  
Ömrümü kış eyledim <sup>62</sup>

1882

Reyhan ektim biçmedim  
Su doldurdum içmedim  
El sözüne bakıp da  
Yâr senden vazgeçmedim <sup>122</sup>

1883

Kötü bir söz demedim  
Bırakıp gidemedim  
Yârım küsmüş gidiyor  
Gönlünü edemedim <sup>60</sup>

1884

Gel benim Mehemedim  
Sarı tütün demetim  
Benden sana koğ varmış  
Vallahi ben demedim <sup>85</sup>

1885

Bayırı sökemedim  
Buğdayı ekemedim  
Güzeli sevdim ama  
Nazını çekemedim <sup>23</sup>

1886

Karanfil ekemedim  
Suyunu dökemedim  
Kırdı felek belimi  
Kolunu bükemedim <sup>60</sup>

1887

Almayı dilemedim  
N'olduğum bilemedim  
Şu Çorum'un içinde  
Şad olup gülemedim <sup>55</sup>

1888

Al ata binemedim  
Binip sevinemedim  
Sevdiğimin evine  
Ben gelin inemedim <sup>60</sup>

1889

Yârımı göremedim  
Vişneyi veremedim  
Vişne dalın tutuşsun  
Murada eremedim <sup>32</sup>

1890

Karanfil ekemedim  
Suyunu dökemedim  
Yârimden ayırdılar  
Yüzünü göremedim <sup>110</sup>

1891

Dağları aşamadım  
Su olup taşamadım  
Onca yiğit içinde  
Bir beye düşemedim <sup>17</sup>

1892

Al yeşil giyemedim  
Tadıyla yiyemedim  
Derdim dağlara yandım  
Kimseye diyemedim <sup>60</sup>

1893

Güle çıktım gülmedim  
Gülден düştüm ölmedim  
Ben bu yalan dünyada  
Ne olduğum bilmedim <sup>74</sup>

1894

Sarı kavun dilmedim  
Bıçağımı silmedim  
Bu dünyaya geleli  
Hay edip de gülmedim <sup>57</sup>

1895

Karanfil ektirmedim  
Çeyizim diktirmedim  
Kaçırverdim yârime  
Masarif çektirmedim <sup>60</sup>

1896

Aştan beter görmedim  
Odsuz tüter görmedim  
Sevdaya tutulup da  
Dertsiz yatar görmedim <sup>60</sup>

1897

Kaya gibi dik idim  
Mermer gibi pek idim  
Yâr rakibim çok ettim  
Evvelce bir tek idim <sup>17</sup>

1898

Dağlara çıkar idim  
Üfürsem yıkar idim  
Gençliğimde ben taşın  
Suyunu sıkır idim <sup>60</sup>

1899

Ben bir hüma kuş idim  
Yoluna konmuş idim  
Niye uçurdun beni?  
Ben senin olmuş idim <sup>55</sup>

1900

Vıy vıy demeye geldim  
Kaymak yemeye geldim  
Kaymak başını yesin  
Yâri görmeye geldim <sup>129</sup>

1901

Dağlardan aştım geldim  
Sel gibi taşım geldim  
Tanrı'nın hikmetine  
Büsbütün şaşım geldim <sup>122</sup>

1902

Gemiye bindim geldim  
Limanda indim geldim  
Yârden mektup almıştım  
Sevdim sevindim geldim <sup>122</sup>

1903

Gemiye bindim geldim  
Kenarda indim geldim  
Gurbet ele giderken  
Yâr için döndüm geldim <sup>98</sup>

1904

Zerdali gördüm geldim  
Atımı sürdüm geldim  
Nazlı yâri görmeye  
Yolları dürdüm geldim <sup>122</sup>

1905

Elmayı bütün dildim  
Çamura düştü sildim  
Ben yârin kıymetini  
Gittikten sonra bildim <sup>91</sup>

1906

Bu sevda yıktı bendim  
Kendime ettim kendim  
Böyle sevda olur mu?  
Ben kulum o efendim <sup>60</sup>

1907

Yağmur yağdı islandım  
Karaduta yaslandım  
Ben o yârin koynunda  
Şeker ile beslendim <sup>59</sup>

1908

Cahildim meyil verdim  
Yoluna gönül serdim  
Düşte gördüğüm yârin  
Gündüz aslına erdim <sup>60</sup>

1909

Gizlidir benim derdim  
Yâri uğrun severdim  
Yâr bildi de halimden  
Gonca gülünü derdim <sup>60</sup>

1910

Bahçe içinde mürdüm  
Dünyada neler gördüm?  
Ağaçlar kalem olsa  
Kimse yazamaz derdim <sup>146</sup>

1911

Pencreye ip gerdim  
Üstüne mendil serdim  
Kapı bir komşumuzun  
Oğluna gönül verdim <sup>60</sup>

1912

Aşk şarabın içirdim  
Yâri elden uçurdum  
Ele karşı güldüm de  
Tenhada iç geçirdim <sup>60</sup>

1913

Petekte balı sevdim  
Ben bugün yâri sevdim  
Aldanmadım ahbaplar  
Altundan sarı sevdim <sup>12</sup>

1914

Damdan dama ip gerdim  
İpekli mendil serdim  
Şu dürzünün kızını  
Canı gönülden sevdim <sup>88</sup>

1915

Sandığı sıra düzdüm  
Yârden ümidi üzdüm  
Yârden ümit üzülmez  
Elin dilinden bezdim <sup>61</sup>

1916

Yüreğimi dilmezdim  
Ağlayıp yaş silmezdim  
Kurudum gazel oldum  
Aşk böyle bilmezdim <sup>60</sup>

1917

Kara bağrımı ezdim  
Gün oldu candan bezdim  
Ben seni almak için  
Yedi yıl gurbet gezdim <sup>60</sup>

1918

Benim güzel çiçeğim  
Derdinden öleceğim  
Bir belgizar ver bana  
Benimsin bileceğim<sup>60</sup>

1919

A benim boz çiçeğim  
Nasıl senden geçeyim?  
Aht ettim yemin ettim  
Yolunda öleceğim<sup>146</sup>

1920

Hey benim sevdiceğim  
Pek sevimli çiçeğim  
Al yanak bal dudaktan  
İnşallah öpeceğim<sup>122</sup>

1921

Allılar diyeceğim  
Al basma giyeceğim  
Oğlanın anasına  
Kaynana diyeceğim<sup>17</sup>

1922

Yağmur yağıyor yağmur  
Abamı giyeceğim  
Sakallıya varıp da  
Baba mı diyeceğim?<sup>60</sup>

1923

Al kanatlı böceğim  
Sarışınım göceğim  
Yârim on beş yaşında  
Ben ondan küçüceğim<sup>61</sup>

1924

İbrişimden yeleşim  
Buldum cici meleğim  
Çok yalvardım Tanrı'ya  
Kabul oldu dileğim<sup>122</sup>

1925

Kız saçların öreyim  
Seni nerde göreyim  
Bir cızımlık mektup yaz  
Rahat etsin yüreğim<sup>12</sup>

1926

Mis kokulu çileğim  
Yeşil gözlü çiçeğim  
Geçerken bir göz etti  
Hâlâ çarpar yüreğim<sup>32</sup>

1927

Benim nazlı meleğim  
Kaşların eğim eğim  
Kaşlarını eğersen  
Bak dayanmaz yüreğim<sup>60</sup>

1928

Emek verip derdiğim  
Askere gönderdiğim  
Gayri dayanamıyom  
Tez gel gönül verdiğim<sup>142</sup>

1929

Feneri yak sevdiğim  
Etrafa bak sevdiğim  
Artık sabah yaklaştı  
Gidelim kalk sevdiğim<sup>122</sup>

1930

Belinin kemerine  
En olayım sevdiğim  
Ak gerdanın üstüne  
Ben olayım sevdiğim<sup>12</sup>

1931

Top oyna top sevdiğim  
Haydi hop hop sevdiğim  
Koynundaki memeler  
Sevimli top sevdiğim<sup>122</sup>



1932

Çağlayım ben eriğim  
Yâr yoluna seriğim  
Kumam yansın derdine  
Ben güzelim ferîğim <sup>60</sup>

1933

Şu gönlümün varı kim?  
Candan seven yâri kim?  
Yusuf mu Züleyha mı?  
Güzellerin piri kim? <sup>60</sup>

1934

Reyhan ekdim biçelim  
Bir su doldur içelim  
El ele turalım yâr  
Bu diyardan göçelim <sup>122</sup>

1935

Düşman yaman nidelim?  
Buralardan gidelim  
Yâr düşmanın bacısı  
Acap nasıl edelim? <sup>60</sup>

1936

Çay aşığı gidelim  
Şu sürüyü güdelim  
Yârim bizi görmüşler  
Nasıl inkar edelim? <sup>60</sup>

1937

Güle güle gidelim  
Yârim bile gidelim  
Bizim ev kalabalık  
Yengemgile gidelim <sup>60</sup>

1938

Sevdiğim kalk gidelim  
Feneri yak gidelim  
Güzele doyum olmaz  
Yüzüne bak gidelim <sup>60</sup>

1939

Tırpanı al gidelim  
Gün battı gel gidelim  
İşte yârin geliyor  
Ağlama gül gidelim <sup>122</sup>

1940

Gel hasbihal edelim  
Eli günü nidelim?  
Buralarda güzel yok  
Bu ellerden gidelim <sup>60</sup>

1941

Gel bağlara gidelim  
Bağı seyran edelim  
Sen beni sev ben seni  
Biz elleri nidelim? <sup>60</sup>

1942

Gel yokuştan inelim  
Dövenlere binelim  
Demetlerin ardına  
Sevişerek sinelim <sup>38</sup>

1943

Gel yârim görüşelim  
Bu derdi bölüşelim  
Sil gözün buğusunu  
Gülelim gülüşelim <sup>62</sup>

1944

Kayadan inişelim  
Koç gibi dövüşelim  
Kaldır güzel başını  
Bayramdır görüşelim <sup>60</sup>

1945

Şu kışı kışlayalım  
Çiğidi işleyelim  
Girip yârin koynuna  
Gerdandan dişleyelim <sup>17</sup>

1946

Lale misin güzelim?  
İnci mercan dizelim  
Uzaktan bakma yâr  
Gel beraber gezelim <sup>122</sup>

1947

Bahçelerde gezelim  
Şeker şerbet ezelim  
Ak gerdanın altına  
Beşibirlik dizelim <sup>60</sup>

1948

Uyan uyan gezelim  
Bal şerbeti ezelim  
Türlü çiçek toplayıp  
İnci mercan dizelim <sup>122</sup>

1949

Portakal dilim dilim  
Darılmış benim gülüm  
Ben gülüme ne dedim?  
Kurusun ağzım dilim <sup>19</sup>

1950

Güneşim kar değilim  
Bülbülüm har değilim  
Güzele yoldaş oldum  
Çirkine yâr değilim <sup>60</sup>

1951

Çay benim çeşme benim  
Derdimi deşme benim  
Seninle dalga geçtim  
Sevdiğim başka benim <sup>134</sup>

1952

Çay benim çeşme benim  
Derdimi deşme benim  
Benim bir sevdiğim var  
Ardıma düşme benim <sup>53</sup>

1953

Biçtiğim darı benim  
Bal yapan arı benim  
Sevdiğim tüm kızların  
Saçları sarı benim <sup>38</sup>

1954

Kalenin burcu benim  
Dil bilmez Gürcü benim  
Ak sinenin üstünde  
Salınan inci benim <sup>106</sup>

1955

Kendim bileli benim  
Başım çileli benim  
Yüreğimde yara var  
Yârim gideli benim <sup>60</sup>

1956

Karnım lafa tok benim  
İçimdedir ok benim  
Gel beni benden iste  
Kimim kimsem yok benim <sup>17</sup>

1957

Jale'dir adım benim  
Kaymaktır tadım benim  
İçimde bir sevda var  
Gizli muradım benim <sup>122</sup>

1958

Hasreti çeken benim  
Gözyaşı dökken benim  
O zalim yâr değil mi?  
Boynumu büken benim <sup>60</sup>

1959

Feryat benim zar benim  
Bir müşkülüm var benim  
Nazlı yâri küstürdüm  
Bugün dünyam dar benim <sup>60</sup>

1960

Altın yüzük var benim  
Barmağıma dar benim  
Şu köylerin içinde  
Orta boylu yâr benim <sup>114</sup>

1961

Çıkrık benim tel benim  
Neme gerek el benim  
Eller ne derse desin  
Zeytin gözlü yâr benim <sup>103</sup>

1962

Saçım siyahtır benim  
İşim semahtır benim  
Gece gündüz durmadan  
Çektiğim ahtır benim <sup>17</sup>

1963

Derdim çok çeşit benim  
Sesimi işit benim  
Doğ bahtımın güneşi  
Dünyamı işit benim <sup>62</sup>

1964

Mendilim beyaz benim  
Dostuma niyaz benim  
Her sözüme inanma  
O sözlerim naz benim <sup>55</sup>

1965

Vatan anamdır benim  
Fedadır canım tenim  
O yârden vazgeçemem  
Sağ olduğça bedenim <sup>122</sup>

1966

Çubuğum çuha yârim  
Bağrım pek yoha yârim  
Ne dedim de incittim?  
Gözlerim çıka yârim <sup>61</sup>

1967

Geydiğin çuha yârim  
Pek gönlün yuka yârim  
El elimden alıcak  
Canların çıka yârim <sup>21</sup>

1968

Bu yana atla yârim  
Sevgin ispatla yârim  
Fıstık gibi yâr buldum  
Günüden çatla yârim <sup>60</sup>

1969

Su gibi akma yârim  
Yanlara bakma yârim  
Ben ezelden yanmışım  
Bir de sen yakma yârim <sup>55</sup>

1970

Delikten bakma yârim  
Her söze akma yârim  
Meramın sevmek ise  
Kimseden korkma yârim <sup>55</sup>

1971

Tavanı asma yârim  
Fistanı basma yârim  
Elinde oynatırsın  
Kastın ne yosma yârim? <sup>60</sup>

1972

Evleri uçta yârim  
Ver bana müjde yârim?  
Ayak bastığın yere  
Edeyim secde yârim <sup>60</sup>

1973

Dem devran sürme yârim  
Gün yüzü görme yârim  
Cennetin adın işit  
İçine girme yârim <sup>60</sup>

1974

Çayıra basma yârim  
 Dadanmış yosma yârim  
 Eller ne derse desin  
 Selamı kesme yârim <sup>116</sup>

1975

A benim fesli yârim  
 Güvercin sesli yârim  
 Eller ne derse desin  
 Sen bana küsme yârim <sup>42</sup>

1976

A benim hacı yârim  
 Başımın tacı yârim  
 Eller bana acımaz  
 Sen olsun acı yârim <sup>60</sup>

1977

Altın pazvandı yârim  
 Yaman nazlandı yârim  
 Ben ona yâr olalı  
 Düşman kazandı yârim <sup>55</sup>

1978

Allı delmeli yârim  
 Her gün gelmeli yârim  
 Neylemeli zengini?  
 Dengim olmalı yârim <sup>117</sup>

1979

Saksağan başlı yârim  
 Yedi gardaşlı yârim  
 Yâr üstüne yâr tutmuş  
 Çifte oynaşlı yârim <sup>17</sup>

1980

Keklik sekişli yârim  
 Misket nakışlı yârim  
 Sen baktın ben bayıldım  
 Baygın bakışlı yârim <sup>94</sup>

1981

A benim atlı yârim  
 Mendili katlı yârim  
 Bana çerez getirmiş  
 Elden kıymatlı yârim <sup>60</sup>

1982

Mehemmet adlı yârim  
 Adı bek datlı yârim  
 Kur'üzüm fındık içi  
 Ondan da datlı yârim <sup>11</sup>

1983

A benim nazlı yârim  
 Kucağı sazlı yârim  
 Yaktın beni içimden  
 Kıldın marazlı yârim <sup>55</sup>

1984

Öte geçeli yârim  
 Siyah peçeli yârim  
 Pek mi gönün büyüdü?  
 Benden geçeli yârim <sup>61</sup>

1985

Öte geçeli yârim  
 Başı peçeli yârim  
 Ayrılık şerbetini  
 Öldüm içeli yârim <sup>60</sup>

1986

Altın odalı yârim  
 Eli badeli yârim  
 Pek mi gönün böyüdü?  
 Burdan gideli yârim <sup>61</sup>

1987

Sarı yazmalı yârim  
 Ciğer ezmeli yârim  
 Sen orada ben burda  
 Nasıl gezmeli yârim? <sup>43</sup>

1988

Gülle bezeli yârim  
Dünya güzeli yârim  
Yüreğimde vurgun var  
Elle gezeli yârim <sup>60</sup>

1989

Eli elekli yârim  
Şalı yeekli yârim  
Bizim bağı yol etmiş  
Demir bilekli yârim <sup>11</sup>

1990

Mavi yeekli yârim  
Çarkıfeekli yârim  
Beni bırakıp gitti  
Demir yürekli yârim <sup>110</sup>

1991

Eli kirazlı yârim  
Dili piyazlı yârim  
Her gece çitürdatır  
Cebi çerezli yârim <sup>17</sup>

1992

Dolan gel nazlı yârim  
Sarı benizli yârim  
Eller duyar söz eder  
Gelesin gizli yârim <sup>60</sup>

1993

Akşam güneşi yârim  
Hindin kumaşı yârim  
Ne vakit benim olur?  
Melekler eşi yârim <sup>55</sup>

1994

Elleri seçti yârim  
Kefenim biçti yârim  
Sevdik de kavuşmadık  
Ele ne geçti yârim? <sup>60</sup>

1995

Sabah oldu kalk yârim  
Pencereden bak yârim  
Acı bana sevdiğim  
Bu halime bak yârim <sup>122</sup>

1996

Gönlüm yanık pek yârim  
Şu ellerde tek yârim  
Madem elde gözün var  
Gadasını çek yârim <sup>60</sup>

1997

Kirpiklerin ok yârim  
Gözün gönlün tok yârim  
Şu Çorum'un içinde  
Bir benzerin yok yârim <sup>60</sup>

1998

Erik dalda al yârim  
Dudakların bal yârim  
Gözlerin ahu gibi  
Kaşların hilal yârim <sup>122</sup>

1999

Şeker yârim bal yârim  
Kaşların hilal yârim  
Çok beklettin gelmedin  
Bir namecik sal yârim <sup>122</sup>

2000

Ey kekili gül yârim  
Kaş uçları mil yârim  
Gözümünden akan yaşı  
Mendilinle sil yârim <sup>129</sup>

2001

Zeytin gözlü gül yârim  
Cildi ipek tül yârim  
Seni yadla düşünmek  
Bana haram zül yârim <sup>17</sup>

2002

Şansa küserim yârim  
Yüzüm asarım yârim  
Sen gideli bağrıma  
Taşı basarım yârim <sup>62</sup>

2003

Öllük eledim yârim  
Bebek beledim yârim  
Bu gece gelir diye  
Seni diledim yârim <sup>60</sup>

2004

Gel yârim zalim yârim  
N'olacak halim yârim?  
Seni de süründürür  
Benim vebalim yârim <sup>60</sup>

2005

Nane ekerim yârim  
Nane şekerim yârim  
Günler aylar yıl oldu  
Hasret çekerim yârim <sup>122</sup>

2006

Gel bana yılan yârim  
Boynuma dolan yârim  
İki lafın birisi  
Düzmece yalan yârim <sup>17</sup>

2007

Gel ince dalan yârim  
Gadamı alan yârim  
Gönülden söylemiyon  
Sevdiğin yalan yârim <sup>60</sup>

2008

Yastığa yaslan yârim  
Sinemde beslen yârim  
Nerde kaldın kaç gündür?  
Geç geldin aslan yârim <sup>122</sup>

2009

Uykudan uyan yârim  
Topluya dayan yârim  
Sen sevdin eller aldı  
Öleneçi yan yârim <sup>17</sup>

2010

Nazardan sakın yârim  
Hameyli takın yârim  
Pek sokulma söz olur  
Uzaktan bakın yârim <sup>60</sup>

2011

Evleri yakın yârim  
Yola çık bakın yârim  
Güzelsin nazar değer  
Kendini sakın yârim <sup>60</sup>

2012

Yârsiz kalasın yârim  
Yaktın yanasın yârim  
Ben bu dertten ölürsem  
Çekersin yasın yârim <sup>60</sup>

2013

Kestane kebab yârim  
Yemesi sevap yârim  
Yolladığım mektuba  
Acele cevap yârim <sup>60</sup>

2014

Al beni aşır yârim  
Aklım dolaşır yârim  
Ahım sana ulaşmaz  
Göğ ulaşır yârim <sup>60</sup>

2015

Çördük ye buyur yârim  
Gözleri uyur yârim  
Benim senin olduğum  
Ellere duyur yârim <sup>61</sup>

2016

Derdim aşkıdır yârim  
Gönlüm köşkündür yârim  
Benim meylim ezelden  
Sana düşkündür yârim <sup>60</sup>

2017

Ben kestane balıyım  
Dürümüne dür yârim  
Sana mendil vereyim  
Sivilcene sür yârim <sup>17</sup>

2018

Karşıda motur yârim  
Üstüne otur yârim  
Sen askere giderken  
Beni de götür yârim <sup>57</sup>

2019

Havada bulut yârim  
Saçağından tut yârim  
Kavuşmamız imkânsız  
Sen beni unut yârim <sup>60</sup>

2020

Gül benzin soldu yârim  
Gözlerin doldu yârim  
Durursun ağlamaklı  
Sana ne oldu yârim? <sup>60</sup>

2021

Fındık kırdım az yârim  
Dudaklar kiraz yârim  
Senin için Tanrı'ya  
Ederim niyaz yârim <sup>122</sup>

2022

Dağda çadır açarım  
Seni alır kaçarım  
Senin için sevdiğim  
Tatlı candan geçirim <sup>60</sup>

2023

Çayırimi biçirim  
Ben kendimden geçirim  
Ecel şerbeti verse  
Yâr elinden içirim <sup>23</sup>

2024

Kapınızdan geçirim  
Güzel çirkin seçerim  
Kız ben senin uğruna  
Avu zehir içirim <sup>12</sup>

2025

Avucumda biberim  
Eker eker giderim  
Eller ne derse desin  
Bildiğimi ederim <sup>23</sup>

2026

Tabak tabak hoşmerim  
O yâr benim esmerim  
Bana evlen diyorlar  
Ben yârime ne derim? <sup>61</sup>

2027

Maniyi mast ederim  
Canına kast ederim  
Sen gibi maniciyi  
Altıma post ederim <sup>64</sup>

2028

Kaşların yay ederim  
Gördükçe vay ederim  
Alma felek yârimi  
Aklımı zay ederim <sup>23</sup>

2029

Kale kale giderim  
Yedi deve güderim  
Al deveci deveni  
Ben yârime giderim <sup>74</sup>

2030

Karanfilim biberim  
Üç bacıdan dilberim  
Yüzünüz ekşitmeyin  
Misafirim giderim <sup>146</sup>

2031

Çay aşağı giderim  
Topal koyun güderim  
Eğer anam vermezse  
Bohçam alır giderim <sup>116</sup>

2032

Ben bir dolma biberim  
Yuvarlanır giderim  
Çok konuşma kaynana  
Oğlun alır giderim <sup>58</sup>

2033

Canan derim can derim  
Aşkıma inan derim  
Geceleri rüyada  
Yalnız beni an derim <sup>38</sup>

2034

Oğlan sana hişt derim  
Çakal derim puşt derim  
Ürme bizim kapıda  
Kemik vermem hoş derim <sup>60</sup>

2035

Gün gün erir biterim  
Bugün dünden beterim  
Yâr gurbete giderken  
Aldı göttürdü ferim <sup>62</sup>

2036

Kuyudan su çekerim  
Al bakıra dökerim  
Yaşım küçücük ama  
Kara sevda çekerim <sup>82</sup>

2037

Sinilerde şekerim  
Üstüne gül ekerim  
Irak düştüm yâr ile  
Hasretini çekerim <sup>60</sup>

2038

Sini sini şekerim  
Üstüne bal dökerim  
Kaynanamın kahrını  
Oğlu için çekerim <sup>2</sup>

2039

Şekerim al şekerim  
Dudaklar bal şekerim  
Kirpiklerin birer ok  
Kaşlar hilal şekerim <sup>122</sup>

2040

Yol üstü Hacikerim  
Dertten kurtulmaz serim  
Yazı bile geçirdik  
Kışıysa Allah kerim <sup>48</sup>

2041

Sarı iplik dikerim  
Gözyaşımı dökerim  
Yârden gelen mektubu  
Kefenime dikerim <sup>116</sup>

2042

Yeşil iplik bükerim  
Yare yelek dikerim  
Yelek yâre olmazsan  
Vallah seni sökerim <sup>40</sup>

2043

Acı biber ekerim  
Fidesini dikerim  
İstedim vermediler  
Ona boyun bükerim <sup>60</sup>



2044

Koyun oldum melerim  
Sızlıyor memelerim  
O yâri bulmak için  
Dağı taşı delerim <sup>120</sup>

2045

Asker yolu beklerim  
Günü güne eklerim  
Sen git yârim askere  
Ben burayı beklerim <sup>42</sup>

2046

Asker yolu beklerim  
Vay benim emeklerim  
Eller yârim dedikçe  
Sızılar yüreklerim <sup>43</sup>

2047

Günü güne eklerim  
Yâr yolunu beklerim  
Yâr gedikten görünse  
Zil çalar eteklerim <sup>60</sup>

2048

Pınar başı beklerim  
Vay benim emeklerim  
Eller yâr yâr dedikçe  
Sızılar kemiklerim <sup>133</sup>

2049

Düz ovada kışlarım  
Telli duvak işlerim  
Senin gibi göbeli  
İt olur da dişlerim <sup>17</sup>

2050

Denizde gemilerim  
Deryada inilerim  
Ben seni candan sevdim  
Gölgemden günülerim <sup>61</sup>

2051

İp boyadım sağlerim  
Ben gönlümü eğlerim  
Kaynana benim neyim?  
Gelir gider söylerim <sup>61</sup>

2052

Mani benim ezberim  
Kan ağlıyor gözlerim  
Yârim gittin gideli  
Tutmaz oldu dizlerim <sup>87</sup>

2053

Mani benim ezberim  
Kan ağlıyor gözlerim  
Ben o yârin yolunu  
Ölene dek gözlerim <sup>126</sup>

2054

Sarı yorgan yüzlerim  
Yüzler yüzler düzlerim  
Ne kaderim karaymış  
Asker yolu gözlerim <sup>60</sup>

2055

Mani mani mazlarım  
Kan ağlıyor gözlerim  
Bir vefasız yâr için  
Yâr yolunu gözlerim <sup>124</sup>

2056

Harman yeri sürerim  
Yoluna gül sererim  
Seni vermem kimseye  
Kollarımı gererim <sup>17</sup>

2057

Sepet sepet yumurta  
Sakın beni unutma  
Unutursan küserim  
Mektubumu keserim <sup>58</sup>

2058

Arıyım bal isterim  
Konmaya dal isterim  
Gitme güzel kapımdan  
Bir ömür kal isterim <sup>60</sup>

2059

Bülbül oldum öterim  
Derde düştüm beterim  
Güldüğüme bakma sen  
İçten içten tüterim <sup>60</sup>

2060

Kayalardan kayarım  
Ufak para sayarım  
Köylü beni everim  
Kızımızı severim <sup>25</sup>

2061

Mani mani gezerim  
Maniciyi ezerim  
Mani çuvalı bende  
Şimdi ağzın çizerim <sup>57</sup>

2062

Suya bulgur ezerim  
İlistirden süzerim  
Ben o yârin derdinden  
Deli oldum gezerim <sup>60</sup>

2063

Gök boncuğu dizerim  
Her hileyi sezerim  
Sen gibinin ardından  
Mecnun olur gezerim <sup>17</sup>

2064

Dam başında gezerim  
Çıkı buldum ezerim  
Senin gibi güzeli  
Ökçeminen ezerim <sup>16</sup>

2065

Dalgın dalgın gezerim  
İpe boncuk dizerim  
Kalbimin aynasına  
Yâr resmini çizerim <sup>60</sup>

2066

Mezarlıkta gezerim  
İlik düğme çözerim  
Senin gibi oğlanı  
Topuğuma dizerim <sup>129</sup>

2067

Kiremitte gezerim  
Kiremidi ezerim  
Siz gibi maniciyi  
Uçkuruma dizerim <sup>20</sup>

2068

Yemeni bağlanırım  
Hasrete dağlanırım  
Yârim bir belgizar ver  
Bakar da eğlenirim <sup>55</sup>

2069

Eriği söktürürüm  
Kapına diktiririm  
Sen gibi maniciyi  
Sıpayı deptiririm <sup>86</sup>

2070

Sevmiş seilmemişim  
Vefa ne bilmemişim  
Vefasız yâre düştüm  
Ağlamak benim işim <sup>60</sup>

2071

Mani defterin açtım  
Henüz kaynadım coştum  
Ayrılık şerbetini  
Yâr doldurdu ben içtim <sup>43</sup>

2072

İstanbul'a niyetim  
Beni kervana katın  
Ben bu dertten ölürsem  
Yâlden alın diyetim <sup>55</sup>

2073

Sini tabakta zeytin  
Yârimin adı Metin  
Kimselerde gözüm yok  
Sana varmak niyetim <sup>11</sup>

2074

Bayıra kelem ektim  
Dert ile elem ektim  
Derdî düşmandan değil  
Senin elinden çektim <sup>60</sup>

2075

Fındık kırdım iç ettim  
Yaylalara göç ettim  
Yârîm senin yüzünden  
Ben canımı hiç ettim <sup>23</sup>

2076

Dağları dolap ettim  
İpliği kelep ettim  
Yâr ben senin yoluna  
Ömrümü telef ettim <sup>70</sup>

2077

Cilve ettim naz ettim  
Zemheriyi yaz ettim  
Telli duvak takmaya  
Tanrı'dan niyaz ettim <sup>60</sup>

2078

Emeksiz uyur beyim  
Hazıra buyur beyim  
Terimi aş eyledim  
Karnını doyor beyim <sup>62</sup>

2079

Orak aldım biçeyim  
Bir su doldur içeyim  
Nazlı yârîm geç desin  
Tatlı candan geçeyim <sup>120</sup>

2080

Mani bilmem nideyim?  
Hangi yola gideyim?  
Ellerinki dal çubuk  
Ben yârime ne deyim? <sup>55</sup>

2081

Dermanım yok nideyim?  
Nerelere gideyim?  
Küstürdüm sevdiğimi  
Nasıl gönlün edeyim? <sup>60</sup>

2082

Ben daha bir fideyim  
Nerelere gideyim?  
Felek vurdu başıma  
Kimlere naz edeyim? <sup>17</sup>

2083

Şu dağın ardındayım  
Güzelin yurdundayım  
El işinde gücünde  
Ben senin derdindeyim <sup>85</sup>

2084

Pınarın başındayım  
On iki yaşındayım  
On iki yaştan beri  
Kızların peşindeyim <sup>93</sup>

2085

Üzengini sileyim  
Yâr ben sana köleyim  
Beni yalnız bırakma  
Yanın sıra geleyim <sup>122</sup>

2086

Karpuz kestim yiyeyim  
Aç kapını gireyim  
Uyan uyan sar beni  
Yâr olduğun bileyim<sup>129</sup>

2087

Kapında bir köleyim  
Emret günü böleyim  
Bana bugün izin ver  
Kucağında öleyim<sup>38</sup>

2088

Yakına gel göreyim  
Sırma saçın öreyim  
Ayrılık ölüm bana  
Başka nasıl öleyim?<sup>60</sup>

2089

Suda balık neyleyim?  
Ciğer yanık neyleyim?  
Yanık yanık sevdanın  
Son'ayrılık neyleyim?<sup>60</sup>

2090

Dağlarda kar neyleyim?  
Ah ile zar neyleyim?  
Olursa vefal'olsun  
Vefasız yâr neyleyim?<sup>129</sup>

2091

Kekil kesti neyleyim?  
Gönül küstü neyleyim?  
Ayda yılda bir selâm  
Böyle dostu neyleyim?<sup>21</sup>

2092

Ben bir küçük cezveyim  
Elden ele gezmeyim  
Verin benim yârimi  
Boynum buruk gezmeyim<sup>67</sup>

2093

Bahçelerde naneyim  
Yanarım pervaneyim  
Yârim gitti gurbete  
Derdinden divaneyim<sup>60</sup>

2094

Kuşburnu dikeniyim  
Dibine dökeniyim  
Güzel gelsin toplasın  
Çirkine tükeniyim<sup>143</sup>

2095

Karşıdan gel göreyim  
Topludan gül vereyim  
Sende dudak bende yüz  
Sen iste ben vereyim<sup>65</sup>

2096

Al mintanı düreyim  
Gidip yâri göreyim  
Yârim atından düşmüş  
Sadakasını vereyim<sup>17</sup>

2097

Aç kapıyı gireyim  
Gül yüzünü göreyim  
Bir geceni bana ver  
Ben ömrümü vereyim<sup>60</sup>

2098

Altını bozdurayım  
Gerdana dizdireyim  
İpek mendil değılsin  
Cebimde gezdireyim<sup>65</sup>

2099

Siyah çorap öreyim  
Ayağına vereyim  
Açıl Çorum dağları  
Ben yârimi göreyim<sup>85</sup>

2100

Yağlığa gül düreyim  
Talihi güldüreyim  
Talih bana gülmezse  
Kendimi öldüreyim<sup>60</sup>

2101

Keteni bez edeyim  
Yolları gözeteyim  
Kara gözlü sunamı  
Kimlere benzeteyim?<sup>60</sup>

2102

Yemenim yok giyeyim  
Derdim kime diyeyim?  
Gökten üç elma düştü  
Yârsiz nasıl yiyeyim?<sup>60</sup>

2103

Kaşlarının ucuyum  
Gönlünün turuncuyum  
Sen orada gül oyna  
Ben burda zarinciyim<sup>61</sup>

2104

Yazmanın pürçeğiym  
Düş değil gerçeğiym  
Yârim bir top karanfil  
Ben onun çiçeğiym<sup>60</sup>

2105

Kösedag'ın seliyim  
Kekik kokan yeliyim  
Güzel aldı aklımı  
Divaneyim deliyim<sup>60</sup>

2106

Derelerin seliyim  
Ben bir sevda yeliyim  
Sen koyun ol ben kuzu  
Ardın sıra geliyim<sup>60</sup>

2107

Dertliyim kareliyim  
Gönülden yareliyim  
O yâr nerde ben orda  
Bilmedim nereliyim?<sup>60</sup>

2108

Maniyim mareliyim  
Yürekten yareliyim  
Ulu çınar don giymiş  
Daha ben yareliyim<sup>75</sup>

2109

Oğlan ben deli miyim?  
Gapında çalı mıyım?  
Bana dünürücü salsan  
Ben sana geli(r) miyim?<sup>1</sup>

2110

Ayrıldım güler miyim?  
Ayrılık diler miyim?  
Ben yârimden ayrıldım  
Aşk ile güler miyim?<sup>55</sup>

2111

Akide şekeriyim  
Kavurma tekeriyim  
İşkillenme sevdiğim  
Ben sözümün eriyim<sup>60</sup>

2112

Gül suyu şişesiyim  
Kızların paşasıyım  
Düşümde seni gördüm  
Kucağna düşesiyim<sup>17</sup>

2113

Pazarda teraziyim  
Al yanak kirazıyım  
Ben teyzemin oğlunun  
Cebinin çereziyim<sup>134</sup>

2114

Ölüm yokluk ayrılık  
Düşmanımız üç bizim  
Ara yerde engel var  
Kavuşmamız güç bizim <sup>62</sup>

2115

Yuhayı yudamıyom  
Gözüm uyudamıyom  
Ana beni evlendir  
Yalınız yatamıyom <sup>61</sup>

2116

Her sese uyaniyom  
Seni geldi sanıyom  
Ayrılık ateşini  
Sen yaktın ben yanıyom <sup>60</sup>

2117

Sarısın seçemiyom  
Güzelsin geçemiyom  
Sen benden geçtin ama  
Ben senden geçemiyom <sup>16</sup>

2118

Gidiyom gidemiyom  
Az doldur içemiyom  
Cahil gönlüm avunmaz  
Ben sensiz edemiyom <sup>60</sup>

2119

Gidiyom gidemiyom  
Ben yârsiz edemiyom  
Yârim cahil ben cahil  
Bırakıp gidemiyom <sup>46</sup>

2120

Aslına eremiyom  
Gül buldum deremiyom  
Eloğluna güvenip  
Gönlümü veremiyom <sup>60</sup>

2121

Güzelsin kıyamıyom  
Bakmaya doyamıyom  
Sana pek yanıyorum  
Yüzüne diyemiyom <sup>55</sup>

2122

Bademim badem içim  
Yanıyor benim içim  
Beni baştan çıkarın  
Sensin yok benim suçum <sup>33</sup>

2123

Diledim dilek oldum  
Elendim elek oldum  
Sevdiceğim ben senin  
Aşkından helâk oldum <sup>12</sup>

2124

Armuda âşık oldum  
Sardım sarmaşık oldum  
Yâr ağzını öpmeye  
Şimşirden kaşık oldum <sup>32</sup>

2125

Kaya dibinde durdum  
Bir çift güvercin vurdum  
Gençliğime pek yazık  
Derdinden verem oldum <sup>106</sup>

2126

Mest oldum mestan oldum  
Göverdim bostan oldum  
Güzel senin elinden  
Dillere destan oldum <sup>60</sup>

2127

Bağ idim bostan oldum  
Dillere destan oldum  
Üç münafık yüzünden  
Gül gibi dosttan oldum <sup>16</sup>

2128

Uzadım kamış oldum  
Eridim gümüő oldum  
Ben bu aşka düşeli  
Bir avare kuő oldum <sup>146</sup>

2129

Yağmurum yağmaz oldum  
Güneşim doğmaz oldum  
Kız sevdana düşeli  
İçime sığmaz oldum <sup>12</sup>

2130

İndim dereye durdum  
Bir çift güvercin vurdum  
Güvercini alırken  
Eli kınalı buldum <sup>88</sup>

2131

Orak biçtim yorulдум  
Bir güzele vuruldum  
Şükür olsun Tanrı'ya  
Aradığımı buldum <sup>122</sup>

2132

Pınar üstünde durdum  
Tokalı para buldum  
Çatla patla sevdiğim  
Senden âlâyı buldum <sup>131</sup>

2133

Gezerken seni buldum  
Ben aşkı yeni buldum  
Girdim yârin koynuna  
Gerdanda beni buldum <sup>60</sup>

2134

Çaya indim taş buldum  
Yüzüğüme kaő buldum  
Sevdim de kötü m'ettim?  
Yanıma yoldaő buldum <sup>86</sup>

2135

Coőtum coőtum duruldum  
Kız peőinden yorulдум  
Gayri senden vazgeçtim  
Ben ablana vuruldum <sup>142</sup>

2136

Odalara kurulдум  
Sular gibi duruldum  
Güllü senden ayrıldım  
Başkasına vuruldum <sup>146</sup>

2137

Gide gide yorulдум  
Sular gibi duruldum  
Şu karşiki oğlanın  
Gözlerine vuruldum <sup>60</sup>

2138

İndim dereye durdum  
Dokuz güvercin vurdum  
Dokuzunun içinde  
Ben birine vuruldum <sup>83</sup>

2139

Baka baka yorulдум  
Aka aka duruldum  
Ben o güzel yârime  
Can evimden vuruldum <sup>122</sup>

2140

Bir yabana vuruldum  
Cıngıl tefe konuldum  
İrezil olup çıktım  
Bir Çorum'a duyuldum <sup>17</sup>

2141

Kaleden iniyodum  
El etsen dönüyodum  
Aşkından kirbit oldum  
Üfürsen yanıyodum <sup>64</sup>

2142

Köprü altında durdum  
Manine mani vurdum  
Senin gibi bitliyi  
Kaz kümesine kordum <sup>23</sup>

2143

Güğüm ırbık doldurdum  
Dolu diye kaldırdım  
Bi yavrunun yoluna  
Gül benzimi soldurdum <sup>16</sup>

2144

Mektubunu okudum  
Sana peşkir dokudum  
Yâr gurbete tek gitti  
Ben yanında yokudum <sup>60</sup>

2145

Su içtim yudum yudum  
Gel benim nazlı dudum  
Dünyayı güzel sarsa  
Sensin benim umudum <sup>23</sup>

2146

Çam altında uyudum  
Küçük idim büyüdüm  
Elindeki bardaktan  
Ver içeyim bir yudum <sup>122</sup>

2147

Elmadan fincan oydu  
İçine bade koydum  
Sevgiye aç yaşadım  
Yalancı yâre doydum <sup>62</sup>

2148

Elmayı nazik soydum  
Yârin dizine koydum  
Afiyet olsun yârim  
Sen yedikçe ben doydum <sup>52</sup>

2149

Elmayı yüke koydum  
Ağzını dike koydum  
Aldım yâri elinden  
Boynunu büke koydum <sup>86</sup>

2150

Kapıya sepet koydum  
İçine kepek koydum  
Alaca kızlarını  
Kapıya köpek koydum <sup>16</sup>

2151

Tepeye sepet koydum  
İçine kepek koydum  
Kaynanamın adını  
Cıngıllı köpek koydum <sup>107</sup>

2152

Yastığa yüzüm koydum  
Mendile üzüm koydum  
Yârin başı altına  
Yastık yok dizim koydum <sup>122</sup>

2153

İrafa fincan koydum  
İçine mercan koydum  
Yâr geliyor deyince  
Yoluna bir can koydum <sup>16</sup>

2154

Ocağa kazan koydum  
İçine sazan koydum  
Vefasız yâr adını  
Ben oyunbozan koydum <sup>60</sup>

2155

Arabaya daş koydum  
Ben bu yola baş koydum  
Seni gelecek diye  
Sağ yanımı boş koydum <sup>125</sup>



2156  
 Tabağa armut koydum  
 Birini yedim doydum  
 Boğazımdan geçmedi  
 İki de yâre soydum <sup>32</sup>

2157  
 Ceviz içim fındığım  
 Dallarına konduğum  
 Vermedi seni bana  
 Sakalını yonduğum <sup>60</sup>

2158  
 Usul boya vurgunum  
 Güzel sana dargınım  
 Çek elini elimden  
 Yoldan geldim yorgunum <sup>60</sup>

2159  
 Küp içinde bulgurum  
 Güzel boya vurgunum  
 Bir ikrarın üstüne  
 Ölenece durgunum <sup>21</sup>

2160  
 Aynanın karşısında  
 Saçımı tarıyorum  
 Nerde kaldın güzel yâr  
 Ben seni arıyorum <sup>23</sup>

2161  
 Okulda okuyorum  
 Yemeni dokuyorum  
 Sevdiğim şeker olmuş  
 Yemeye korkuyorum <sup>118</sup>

2162  
 Menekşe ekiyorum  
 Hasretlik çekiyorum  
 Aylar geçti yâr gelmez  
 Gözyaşı döküyorum <sup>122</sup>

2163  
 Mendilimi durulttum  
 Güne serdim kuruttum  
 Sana gönül vereli  
 Evi barkı unuttum <sup>60</sup>

2164  
 Rendeysi çarka tuttum  
 Ninni dedim uyuttum  
 Geç geldim affet yârim  
 Sanma seni unuttum <sup>122</sup>

2165  
 Ben bir şifalı suyum  
 Taslarına doluyum  
 Yâr hamama gidiyor  
 İlifi ben oluyum <sup>61</sup>

2166  
 Küp içinde doluyum  
 Ben de Allah kuluyum  
 Öyle civan yiğidin  
 Pantulu ben oluyum <sup>61</sup>

2167  
 Al yeleşin koluyum  
 Yârim senin oluyum  
 Sevme vakti gelince  
 Seni nerde buluyum? <sup>43</sup>

2168  
 İnc'eleğin unuyum  
 Ben Allah'ın kuluyum  
 Eski yârden fayda yok  
 Kendime yâr buluyum <sup>103</sup>

2169  
 Sen gül de ben koşuyum  
 Sen gel de ben koşuyum  
 Bin yıl gezsem ayıkmam  
 Ben sevda sarhoşuyum <sup>60</sup>

2170

Kaşların kara kuzum  
Zülfünü tara kuzum  
Bir tüyünden vazgeçmem  
Çekseler dara kuzum<sup>55</sup>

2171

Karanfilim susuzum  
Üç gündür uykusuzum  
Yâr yanıma gelince  
Elim durmaz huysuzum<sup>140</sup>

2172

Yâri düşümde gördüm  
Aşkî başımda gördüm  
Ben aşkın yangınını  
Bu genç yaşımda gördüm<sup>60</sup>

2173

Sepette arı gördüm  
Ben bugün yâri gördüm  
Keşke görmez olaydım  
Benzini sarı gördüm<sup>94</sup>

2174

Bahçede kuzu gördüm  
Tüyün kırmızı gördüm  
İndim pınar başına  
Sevdiğim kızı gördüm<sup>60</sup>

2175

Zülfü bendini gördüm  
Lebi kandini gördüm  
Şükür olsun Huda'ya  
Bugün kendini gördüm<sup>55</sup>

2176

Dünyada neler gördüm?  
Taş bağrın deler gördüm  
Yavrusunu yitirmiş  
Bir koyun meler gördüm?<sup>60</sup>

2177

Bu gece bir düş gördüm  
Elinde bir kuş gördüm  
İncitmiş sevdiğimi  
Rakibi ölmüş gördüm<sup>116</sup>

2178

Yatağımı döşedim  
Ben yiğide eş idim  
Anam bir vebal verdi  
Yaşlı ile üşüdüm<sup>17</sup>

2179

Kar yağar üğüm üğüm  
Elinde altın güğüm  
Seni hasta dediler  
Nasıl oldun sevdiğüm<sup>60</sup>

2180

Bile sığır güttüğüm  
Sarılıp da yattığım  
Çok mu burnun büyüdü?  
Tenhalarda öptüğüm<sup>17</sup>

2181

Su gelir oylum oylum  
Geliyor selvi boylum  
Selvi boylum gelince  
Şen olur benim gönlüm<sup>53</sup>

2182

Gönlüm nakışlı kilim  
Gel otur benim gülüm  
Kadir Mevlam nasip et  
Kaynanama bir ölüm<sup>17</sup>

2183

Yaşlıyım uğrünürüm  
Karaya bürünürüm  
Ateş düştü haneme  
Ağular dürünürüm<sup>17</sup>

2184

Altını eritirim  
Sözümü yürütürüm  
İlmeğin elimdedir  
İpimde çürütürüm <sup>118</sup>

2185

Bahçelerde kişnişim  
Güneçikte pişmişim  
Nerelerin kızıldım?  
Nerelere düşmüşüm? <sup>60</sup>

2186

Tavana mısır astım  
Küplere peynir bastım  
Çektim elim ayağım  
Fırıldak yâre küstüm <sup>17</sup>

2187

Aşkı načara düştüm  
Dost için zara düştüm  
Zalim felek kahrinle  
Cevri çok yâre düştüm <sup>55</sup>

2188

Sürmeydim göze düştüm  
Gözden boş söze düştüm  
Kıymet bilen yâr mi var?  
Halden bilmeze düştüm <sup>60</sup>

2189

Derelerin duduyum  
Sen topla ben yuduyum  
Koynundaki memeyi  
Çoban tut da güdüyüm <sup>88</sup>

2190

İnc'eleğin unuyum  
Ben Allah'ın kuluyum  
Verin benim yârimi  
Ben acımdan ölüyüm <sup>65</sup>

2191

Yüzde güleç yüzlüyüm  
Gözde ela gözlüyüm  
Beni yârsiz bellemen  
Bir yiğide sözlüyüm <sup>60</sup>

2192

Oy napıyım napıyım?  
Hangi yola sapıyım?  
Cahilim gönlüm düştü  
Ak gerdandan öpüyüm <sup>17</sup>

2193

Sarı babuç yüzüyüm  
Ben bir ağa kızıyım  
Yârime yâr diyenin  
Derisini yüzüyüm <sup>55</sup>

2194

Bağında kara üzüm  
Yoluna dönük yüzüm  
Acap yâr mi gelecek?  
Gine sâridi gözüm <sup>94</sup>

2195

Kavsarada ak üzüm  
Yüzüne değsin yüzüm  
Ben seni görmeyeli  
Çeşmedir iki gözüm <sup>60</sup>

2196

Asmada kara üzüm  
Geçmedi yâre sözüm  
Yârım burdan gideli  
Kan ağlar iki gözüm <sup>16</sup>

2197

Üzüm aldım ne üzüm  
Salkımlar düzüm düzüm  
Yâr sevdan başımdadır  
Başkasında yok gözüm <sup>122</sup>

2198

İnciler düzüm düzüm  
Doğru söylerim sözüm  
Başkasına bakamam  
Çünkü yârdedir gözüm <sup>122</sup>

2199

Asmada kara üzüm  
Kan ağlar iki gözüm  
Gitti yârim gelmedi  
Cihanı görmez gözüm <sup>23</sup>

2200

İzmir'den aldım üzüm  
O kııda kaldı gözüm  
İnşallah kavuşuruz  
Ona söylerim sözüm <sup>122</sup>

2201

Asmalarda ak üzüm  
Yâri arıyor gözüm  
Taşı deler geçer de  
O yâre geçmez sözüm <sup>60</sup>

2202

Vatansız gülmez yüzüm  
Çeşmeye döner gözüm  
Ak gerdana inciler  
Yakışır düzüm düzüm <sup>122</sup>

2203

Kaysıda kaldı gözüm  
Yâre var bir çift sözüm  
Kaysı ona sen söyle  
Benim tutmuyor yüzüm <sup>32</sup>

**-N-**

2204

Kıl çorap kırık saban  
El nasır yarık taban  
Görünce çulsuz demiş  
Bana görgüsüz baban <sup>60</sup>

2205

Doğan sabaha kurban  
Çektiğin aha kurban  
Seni ilayık görüp  
Veren Allah'a kurban <sup>17</sup>

2206

Eller fincana kurban  
Kollar mercana kurban  
Şu Çorum'un içinde  
Ben de bir cana kurban <sup>55</sup>

2207

Kaya üstünde urgan  
Diktim kadife yorgan  
Eğer yârim gelirse  
Keserim çifte kurban <sup>60</sup>

2208

Geçtim paradan puldan  
Geldim ta uzak yoldan  
Aşk ile seviyom de  
Yoluna canım kurban <sup>17</sup>

2209

Bahçelerde patlıcan  
Yâri gördüm koptu can  
Yâr sana kurban olsun  
Sinemdeki tatlı can <sup>116</sup>

2210

Süpür süpür inceden  
Süpürgesi yoncadan  
Ben yarimi sakındım  
Yerdeki karıncadan <sup>43</sup>

2211

Şu dünyanın yükünü  
Çekersin hep kocadan  
Bir sevda bir ayrılık  
Güzelleri kocadan <sup>17</sup>

2212

Kız ne bakan bacadan?  
Urbası alacadan  
Seni alır kaçarım  
Kurtuluş yok kocadan <sup>61</sup>

2213

Edep bir taçtır  
Nuru Hüdadan  
Giyin o tacı  
Sakın belâdan <sup>68</sup>

2214

Saz çalar bağlamadan  
Ciğerim dağlamadan  
Tez gel de kurtar beni  
Ah çekip ağlamadan <sup>129</sup>

2215

Bekle yârim bıkmadan  
Kaşlarını yıkmadan  
Sana nasıl geleyim?  
Anam evden çıkmadan <sup>60</sup>

2216

Gün akşamı bulmadan  
Gelir yolma yolmadan  
Eğil bir yol öpeyim  
Gül dudağın solmadan <sup>60</sup>

2217

Bir su ver aşırmadan  
Doldurup taşırmeden  
Yârime bir kavuşsam  
Aklımı şaşırmeden <sup>116</sup>

2218

Odun ettim vurmadan  
Dallarını kırmadan  
Eyce canım acıdı  
Böyle bekâr durmadan <sup>23</sup>

2219

Üzüm aldım asmadan  
Entarisi basmadan  
Haydi yârim kaçalım  
Karakollar basmadan <sup>122</sup>

2220

Basmadan  
Fistan giy al basmadan  
Senden nasıl ayrılam  
Bağırma taş basmadan? <sup>48</sup>

2221

Yoluna canlar adan  
Değil aldan kınadan  
Yârimin güzelliği  
Anadandır anadan <sup>60</sup>

2222

Yaradan  
Derdimi kimse bilmez  
Ancak bilir Yaradan  
Çaresiz derde düştüm  
Kurtar beni Yaradan  
Sevdiğime insaf ver  
Yeri göğü yaradan  
Yetiş tabibim yetiş  
Ölüyorum yaradan <sup>91</sup>

2223

Mektup yazdım karadan  
Dağlar kalksın aradan  
Ayırdı zalim felek  
Kavuştursun Yaradan <sup>46</sup>

2224

Zeytin topladım daldan  
Evet hopladım daldan  
Sevdiğim dudakların  
Bana tatlıdır baldan <sup>122</sup>

2225

Perdeyi indir camdan  
Seviyom seni candan  
Başlığı peşin verip  
Alacağım amcamdan <sup>60</sup>

2226

Akşamdan  
Kırmızı mum ak şamdan  
Gece varmak istesem  
Ay doğuyor akşamdan <sup>48</sup>

2227

Kanadımdan  
Uzaktır kan adımdan  
Feleğin oku değdi  
Kan damlar kanadımdan <sup>48</sup>

2228

Tespihim var mercandan  
Kahve içtim fincandan  
Ne doydum ne usandım  
Senin gibi bir candan <sup>55</sup>

2229

Yâr geliyor hamamdan  
Gören çıkar imandan  
N'olaydı sevmeyeydim  
Usandırdı bu candan <sup>60</sup>

2230

Penceresi mercandan  
Bade içtim fincandan  
O yâr benim olmazsa  
Ben de geçtim bu candan <sup>55</sup>

2231

Yakından  
Ya kılıçtan ya kından  
Şöyle bir bak göreyim  
Gözlerini yakından <sup>48</sup>

2232

Sana entari aldım  
Çarşamba pazarından  
Korktum da veremiyom  
Babanın azarından <sup>60</sup>

2233

Fındık aldım dalından  
Bildim yârin halından  
Nazlı yârin uğruna  
Geçtim dünya malından <sup>122</sup>

2234

Mani bilmem hasından  
Ölüyorum yasından  
Ak memeler gel eyler  
Düğmeler arasından <sup>55</sup>

2235

Bir ay doğdu batundan  
Selam geldi hatundan  
Yavrum bir şeftali ver  
Kırkma kekil altından <sup>61</sup>

2236

Su gelir kütüğünden  
İçilmez köpüğünden  
Yılan olsam sarılsam  
Yârimin topuğundan <sup>96</sup>

2237  
Okundan  
Deler geçer ok undan  
Aman sakın feleğin  
Zalim kanlı okundan <sup>48</sup>

2238  
Hey horundan horundan  
Çam görünmez burundan  
Alnıma bir gün doğdu  
Nazlı yârın nurundan <sup>55</sup>

2239  
Ay doğar tepelerden  
Ses gelir küpelerden  
Yârle oyun oynasam  
Fırsat yok sıpalardan <sup>61</sup>

2240  
Ambar kurdum hızardan  
Yâr geliyor pazardan  
İkimiz de bir boyda  
Çatlatırlar nazardan <sup>129</sup>

2241  
Fistan giyer beyazdan  
Al dudağı kirazdan  
Etme daha bu nazı  
Gün doğacak birazdan <sup>60</sup>

2242  
Elbisesi beyazdan  
Ben anlamam niyazdan  
Şimdi başım dumanlı  
Konuşurum birazdan <sup>23</sup>

2243  
Karşıda durma oğlan  
Bıyığın burma oğlan  
Senden bana yâr olmaz  
Kendini yorma oğlan <sup>60</sup>

2244  
Dam başında durma oğlan  
Bıyığını burma oğlan  
Beni sana vermezler  
Serinceyip durma oğlan <sup>131</sup>

2245  
Gel kapıdan geç oğlan  
Bir sigara iç oğlan  
Beni sana vermezler  
Zarınca hiç oğlan <sup>20</sup>

2246  
Masa üstünde yılan  
Yılan boynuma dolan  
İşmar ettim anlamaz  
Eşşek kafalı oğlan <sup>77</sup>

2247  
Eli şakşaklı oğlan  
Beli fişekli oğlan  
İşaretten almadın  
Hasır döşekli oğlan <sup>72</sup>

2248  
Hey oğlan kıyak oğlan!  
Göyneciği ak oğlan  
Sevdiğim sen değilsin  
Başkasına bak oğlan <sup>60</sup>

2249  
Yolda gezen ak oğlan  
Dön de bir yol bak oğlan  
Nişanlın ben olayım  
Bana yüzük tak oğlan <sup>60</sup>

2250  
Salak oğlan sak oğlan  
Bir falıma bak oğlan  
Çoktandır ışiksizim  
Şu çıramı yak oğlan <sup>17</sup>

2251

Oğlan oğlan tek oğlan  
Ayakların yek oğlan  
Gece gündüz peşimde  
Gezen imirsek oğlan <sup>61</sup>

2252

Dolan gel tık tık oğlan  
Delmesi yırtık oğlan  
Bir şöylesin bir böyle  
Usandım artık oğlan <sup>60</sup>

2253

Damda yatan del' oğlan  
Bana dünür gel oğlan  
Ellere yâr olurum  
Sen olursun el oğlan <sup>60</sup>

2254

Ekmekçinin kel oğlan  
Akşam bize gel oğlan  
Akşam bize gelmezsen  
Sabaha dek öl oğlan! <sup>106</sup>

2255

Duvarдан aşım oğlan  
Güle dolaştım oğlan  
Bana dünür salmışsın  
Aklına şaştım oğlan <sup>60</sup>

2256

Maniye mestim oğlan  
Küçükken dostum oğlan  
Bekledim de gelmedin  
Ben sana küstüm oğlan <sup>16</sup>

2257

Bacadan bakan oğlan  
Tummanı sarkan oğlan  
İçeri gel içeri  
Kediden korkan oğlan <sup>65</sup>

2258

Çarşıda gezen oğlan  
Kesesi güzel oğlan  
Beni sana vermezler  
Bol altın kazan oğlan <sup>78</sup>

2259

Derdim bölüşen oğlan  
Gülüp gülüşen oğlan  
Çok gezme dam başında  
Bacadan düşen oğlan <sup>60</sup>

2260

Saçım öresin oğlan  
Örüp çözesin oğlan  
Soyum sopum evlâdım  
Senden türesin oğlan <sup>17</sup>

2261

Sahana koydum soğan  
Dayan yüreğim dayan  
Kadir Mevlam bana ver  
Topalakça bir oğlan <sup>17</sup>

2262

Kale üstü sur oğlan  
İkrarında dur oğlan  
İkrarından geçmezsen  
Düğün dernek kur oğlan <sup>60</sup>

2263

Karşıda otur oğlan  
Şapkası fötür oğlan  
Sinemaya giderken  
Beni de götür oğlan <sup>119</sup>

2264

Oğlan oyunlu oğlan  
Sürü goyunlu oğlan  
Mahlede kız komadın  
Culuk boyunlu oğlan <sup>1</sup>



2265

Oğlan oğlan oy oğlan  
O ne civan boy oğlan?  
Beni sana vermezler  
Umutlanma toy oğlan <sup>60</sup>

2266

Benim yanan yakılan  
Benim derde takılan  
Senin aşkın değil mi?  
Beni marazlı kılan <sup>60</sup>

2267

Yayılan  
Ya şahmeran ya yılan  
Zülfünün teli midir?  
Ak gerdana yayılan  
Gökte bulut cenk eder  
Ruzigâr derya ilen  
Bu tekneye Nuh derler  
Uğraşır derya ilen  
Yârim kurmuş okunu  
Beni vurdu yay ilen  
Sıtkını bütün eyle  
Hoş geçin dünya ilen  
Yârim çıkmış kapıya  
Ya kurt kapar ya yılan <sup>55</sup>

2268

Dürümde yeşil soğan  
Güvez yelekli oğlan  
Anam babam tetikte  
Dolan çarşırı dolan <sup>61</sup>

2269

Bahçede barsız olan  
Ayvada narsız olan  
Kalaysız kaba benzer  
Dünyada yârsız olan <sup>70</sup>

2270

Samanlık dolu saman  
Uyan nişanlım aman  
Eller düğün yapıyor  
Bizim düğün ne zaman? <sup>91</sup>

2271

Dağların başı duman  
Yolcuya vermez aman  
Dağlar beni zaptetmez  
Yâr gel dediği zaman <sup>122</sup>

2272

Masa üstünde roman  
Okurum zaman zaman  
Kız ben seni alırım  
Subay olduğum zaman <sup>16</sup>

2273

Kaya dibinde yılan  
Geliyor dolan dolan  
Beni yârden ayıran  
Ne din bulsun ne iman <sup>60</sup>

2274

Dağ başı karlı duman  
Yâri görsem her zaman  
Onun'çin hasta oldum  
Odur derdime derman <sup>38</sup>

2275

Başaklar harman harman  
Dudağın ateş mercan  
Seni hasta görmeden  
Ölüme et ferman <sup>38</sup>

2276

Riyakâra yanaşman  
Olursuz sonra pişman  
Öyle yâri neyleyim?  
Dışı dost içi düşman <sup>60</sup>

2277

Kara kaş kaleminen  
Kara gün âleminen  
Böyle sevda olur mu?  
Bir kuru selamınan <sup>94</sup>

2278

Al iplik yeşilinen  
Gezmedim eşiminen  
Daha mı yol bekleyim?  
Şu cahil başımınan <sup>64</sup>

2279

Su gelir akmayınan  
Bendini yıkmayınan  
Çirkin güzelleşir mi?  
Çok altın takmayınan? <sup>60</sup>

2280

Ay doğar ayan beyan  
Yollara düştüm yayan  
Ela gözlü güzel yâr  
Seni çok sevdim inan <sup>23</sup>

2281

Bahçelerde baldıran  
Gülbenzini solduran  
Benim gibi var m'ola?  
Yârin elden aldıran <sup>55</sup>

2282

Aman oğlan can oğlan  
Ulu Cami'yi dolan  
Anam camı gözlüyor  
Aman uyanık davran <sup>17</sup>

2283

Gökte yıldız perişan  
Bellidir aşka düşen  
Neylesin dünya malın?  
Hasretine kavuşan <sup>74</sup>

2284

Taksi gelir tarladan  
Taksi camı parlatan  
O taksiler değil mi?  
Genç kızları aldatan <sup>16</sup>

2285

Kırat gelir yayladan  
Nalı parlak aynadan  
Muhtarın küçük kızı  
Yüreğimi oynatan <sup>60</sup>

2286

Sular içtim çanakdan  
Lezzet aldım yanaktan  
Ne hayırlı gün imiş  
Yâri gördüm sabahtan <sup>55</sup>

2287

Duvar ördüm balçıktan  
Balık yenmez kılçıktan  
Şu Çorum'un kızları  
Yürüyemez sıcaktan <sup>60</sup>

2288

Yılan akar kavaktan  
Güzel bakar konaktan  
Yanağında gül açmış  
Bal damlıyor dudaktan <sup>60</sup>

2289

Penceresi parmaktan  
Su doldurur ırmaktan  
Kuzum bir şeftali ver  
Al kırmızı yanaktan <sup>106</sup>

2290

Bir ay doğdu gedikten  
Selam geldi Fadik'ten  
Eğil bir yol öpeyim  
Perpereli gıdıktan <sup>61</sup>

2291  
 Yılan çıktı kovuktan  
 Su içiyor oluktan  
 Baba beni evlendir  
 Donuyorum soğuktan <sup>60</sup>

2292  
 Davulumun ipi kaytan  
 Kalmadı sırtımda mintan  
 Verin beyler bahşişimi  
 Sırtıma alayım mintan <sup>135</sup>

2293  
 Basmadan giyer fistan  
 Sanırsın ki gülistan  
 Kurban olam sevdiğim  
 Kurtar beni bu yastan <sup>108</sup>

2294  
 Kalenin ardı bostan  
 Adın dillere destan  
 Çorumlunun kızları  
 Geydikleri hep fistan <sup>55</sup>

2295  
 Elma aldım ağaçtan  
 Yâr göründü yamaçtan  
 Sevgiler tazelendi  
 Görünce yeni baştan <sup>122</sup>

2296  
 Antarisi kumaştan  
 Işmar eder yamaçtan  
 Ya ben nice ayrılam?  
 Bal dudak hilal kaştan <sup>55</sup>

2297  
 Karanfil aldım taştan  
 Seviyom seni baştan  
 Yâre mektup yazayım  
 Gözümden akan yaştan <sup>60</sup>

2298  
 Yârim boyundan utan  
 Ata soyundan utan  
 Sevgi riya kaldırmaz  
 Gel bari bundan utan <sup>60</sup>

2299  
 Kalbur içinde saman  
 Yâri görsem her zaman  
 Güzeller kaymak yesin  
 Çirkinler yarı yavan <sup>117</sup>

2300  
 Elmayı dalda koyan  
 Gözlerim yolda koyan  
 Ne gâvur ne Müslüman  
 Beni bu halde koyan <sup>129</sup>

2301  
 Eriği dalda koyan  
 Gözümlü yolda koyan  
 Ölmesin de sürünsün  
 Beni bu halde koyan <sup>124</sup>

2302  
 Ay doğar ayan ayan  
 Düştüm yollara yayan  
 Düşüne girmez iken  
 Koynuna girdim uyan <sup>55</sup>

2303  
 İşim çoğudu uyan  
 Emzik yoğudu uyan  
 Al kınalı beşikte  
 Höllük soğudu uyan <sup>17</sup>

2304  
 Yayladadır kız kızan  
 Soyun yanıma uzan  
 Cehennemini boylasın  
 Senle aramı bozan <sup>17</sup>

2305

Bakıp iki yana ben  
Göz süzeyim sana ben  
Can vermeye yüksünmem  
Senin gibi cana ben <sup>60</sup>

2306

Türkü yaktım sana ben  
Bakmam iki yana ben  
Sen benim olmaz isen  
Ölem yana yana ben <sup>61</sup>

2307

Kara ben  
Eli yüzü kara ben  
Acemi tavşan gibi  
Saplanmışım kara ben  
Şaştım nerden öpeyim?  
Beyaz gerdan kara ben <sup>59</sup>

2308

Gidiyom Sivas'a ben  
Dayanamam naza ben  
Yedi yıl emek verdim  
Ela gözlü kıza ben <sup>55</sup>

2309

Adile'm der nerde ben?  
Yeni düştüm derde ben  
Ben murat almamışım  
Nasıl yatam yerde ben? <sup>103</sup>

2310

Yârle gittim bile ben  
Döndüm solmuş güle ben  
Hep sözlerin yalanmış  
Hecil düştüm ele ben <sup>17</sup>

2311

Mailim kaşına ben  
Diline dişine ben  
Altın hamail olsam  
Sarılısam döşüne ben <sup>55</sup>

2312

Dağdan indim düze ben  
Diken oldum göze ben  
Ara yerde engel var  
Nasıl gelem size ben? <sup>60</sup>

2313

Dağlardan akamam ben  
Göklere çıkamam ben  
Sarılar çıra olsa  
Kıyıp da yakamam ben <sup>38</sup>

2314

Köprüye çıkarım ben  
Her yana bakarım ben  
Benim huyum böyledir  
Çok canlar yakarım ben <sup>122</sup>

2315

Manici başıyım ben  
Cevahir daşıyım ben  
Yâr derdini anatmış  
Yârin sırdaşıyım ben <sup>11</sup>

2316

Rendeleri dizdim ben  
Şeker şerbet ezdim ben  
Ancak buldum dengimi  
Diyar diyar gezdim ben <sup>122</sup>

2317

Yâr yâr diye gezdim ben  
Yüreğimi ezdim ben  
Vefasız olduğunu  
Ta ezelden sezdim ben <sup>122</sup>

2318

Ölçüp ölçüp biçtim ben  
Soğuk sular içtim ben  
Sil beni defterinden  
Güzel senden geçtim ben <sup>17</sup>

2319

Buğdayımı biçtim ben  
Kepeğini saçtım ben  
Yârim ile bir olup  
Aşıklığı seçtim ben <sup>17</sup>

2320

Eleğimi astım ben  
Seni elle bastım ben  
Geçme kapım önünden  
Oğlan sana küstüm ben <sup>60</sup>

2321

Ağlamadan gülmeden  
Ayrılıp üzülmeden  
Akıl baştan gider mi?  
Aşk kapıya gelmeden <sup>60</sup>

2322

Elbisem var pembeden  
Yakışmıyor giymeden  
Yaktın beni vicdansız  
On beşime girmeden <sup>23</sup>

2323

Entarisi fişmeden  
Şimdi gelir çeşmeden  
Alacaksan al beni  
Yataklara düşmeden <sup>23</sup>

2324

Ateş yanmaz tütmeden  
Yol kavuşmaz gitmeden  
Tez kavuştur Yaradan  
İbik gügük ötmeden <sup>12</sup>

2325

Daneden  
Kısmet aldım daneden  
Ahı bülbülden aldım  
Yanmayı pervaneden  
Ben bu aşka düşeli  
Çıkmadım meyhaneden  
Felek beni ayırdı  
Gözleri mestaneden <sup>55</sup>

2326

Kesesi kadifeden  
Beklerim arifeden  
Bayram geçti gelmedin  
Söyle sevdiğim neden? <sup>60</sup>

2327

Adam ölmez yaradan  
Öldürmezse Yaradan  
İş yanını bilmez mi?  
Bunu yoktan var eden <sup>103</sup>

2328

Seni beni var eden  
Kışımı bahar eden  
Dünyada dert görmesin  
Seni bana yâr eden <sup>60</sup>

2329

Bir ay doğar meşeden  
Yâr dolanır köşeden  
Ben yârimi sardıkça  
Kırılırim neşeden <sup>60</sup>

2330

Bir ay doğdu meşeden  
Yârim baktı köşeden  
Rengini gülden almış  
Kokusu menekşeden <sup>23</sup>

2331

Bir su içtim testiden  
Ela gözdür mest eden  
Mısır'a sultan olsun  
Seni bana dost eden <sup>55</sup>

2332

Şu gönlümü şen eden  
Gitti dönmedi neden?  
Gözlerim yolda kaldı  
Ne gelen var ne giden <sup>60</sup>

2333

Giden allıdır giden  
Çifte benlidir giden  
Aşığı öldürmüş  
Eli kanlıdır giden <sup>55</sup>

2334

Sevdim ne gelir elden?  
Ölürüm bu emelden  
Tehnede bulsam yârî  
Sarılısam ince belden <sup>60</sup>

2335

Maniciyim ezelden  
Gönlüm geçmez gözelden  
Deli olası gönül  
Sana düşmüş ezelden <sup>55</sup>

2336

Kandilden  
Farkım yoktur kandilden  
Senden ayrı düşeli  
Kan gidiyor kan dilden <sup>48</sup>

2337

Mani mani mendilden  
Çıra yaktım kandilden  
Gel otur mani diyek  
Sen ağızdan ben dilden <sup>91</sup>

2338

Bir kuş geldi Sarin'den  
Selam verdi yârimden  
Kanadın yere vurdu  
Benim ahizarimden <sup>61</sup>

2339

Sap benden keser benden  
Gitmedi eser benden  
Sevdan böyle kalırsa  
Seni kim keser benden? <sup>55</sup>

2340

Su çimenden  
Su çıkar şu çimenden  
Suyu niçin esirgen?  
A zalim sucu benden  
Hak suçumu affetse  
Kim sorar suçu benden? <sup>59</sup>

2341

Entarisi pembeden  
Ne tez usandın benden?  
Tenhada bulur isem  
Öcüm alırım senden <sup>118</sup>

2342

Ayrıldım gülüm senden  
Saçı sümbülüm senden  
Araya dağlar düştü  
Kesildi yolum senden <sup>55</sup>

2343

Yârimin ediğinden  
Ay doğar gediğinden  
Ahtı bütün sadık yâr  
Döner mi dediğinden <sup>60</sup>

2344

Caydım ben cihanından  
Sevdanın nihanından  
Öpsem öpsem doymasam  
Yârin gül deheninden <sup>17</sup>

2345

Sular akar derinden  
 Çağlayarak yerinden  
 Şen gönlüm viran oldu  
 Yârimin hallerinden <sup>23</sup>

2346

Bakma bana derinden  
 Kımıldama yerinden  
 Çektiklerim yetmez mi?  
 Menekşe gözlerinden <sup>38</sup>

2347

Seni sevdim derinden  
 Pişman oldum şerinden  
 Adını sileceğim  
 Güzeller defterinden <sup>23</sup>

2348

Birinden  
 Geçti gönlüm birinden  
 Avcılar ceyran için  
 Daim çıkmaz bir inden  
 Cihandan ahım aldım  
 Alamadım birinden <sup>118</sup>

2349

Zarar gelmez serinden  
 Sesin gelmez derinden  
 Ere koca demedim  
 Kaynanamın şerrinden <sup>17</sup>

2350

Entarisi yeşilden  
 Ben gelemem peşinden  
 Sevip gönül verenler  
 Ayrılamaz eşinden <sup>23</sup>

2351

Gül aldım yâr elinden  
 İçtim aşkın gölünden  
 Bu dünyayı verseler  
 Gönül geçmez gülünden <sup>122</sup>

2352

Kar yağar bardan bardan  
 Yollar kapandı kardan  
 Ne gelen var ne giden  
 Haber gelmedi yârdan <sup>134</sup>

2353

Geçtim devletten vardan  
 Bütün dosttan ağıyardan  
 İhtiyar oldum amma  
 Gönül ayrılmaz yârdan <sup>38</sup>

2354

Mintanı var sarıdan  
 Gel beriden beriden  
 Belindeki tabanca  
 Seni kostak yürüden <sup>17</sup>

2355

Gidiyom ilinizden  
 Kurtulam dilinizden  
 Yeşilbaş durna olsam  
 Su içmem gölünüzden <sup>146</sup>

2356

Koltuğunda ileğen  
 İleğende fesleğen  
 Kimse güç yetiremez  
 Sensin başımı eğen <sup>61</sup>

2357

Kaynanam kara diken  
 Yaktı beni gül iken  
 Konuştukça oluyor  
 Tüyerim diken diken <sup>17</sup>

2358

Köprünün altı diken  
 Yaktın beni gül iken  
 Allah da seni yakısın  
 Üç günlük gelin iken <sup>112</sup>

2359

Aslına ermiş iken  
Meylini vermiş iken  
Ben niye sevmemişim?  
Elime girmiş iken <sup>60</sup>

2360

Ay gökte yıldız iken  
Ben evde yalnız iken  
Sarılalım yatalım  
Sen oğlan ben kız iken <sup>60</sup>

2361

Karyola içi diken  
Gel yârim etme sitem  
Ayrılık değıl midir?  
Bunca belimi büken <sup>12</sup>

2362

Gülün dalında diken  
Bilir sevdayı çeken  
Azraile baş eđmem  
Sensin belimi büken <sup>60</sup>

2363

Babam der handır gelen  
Lebi mercandır gelen  
Aşğın yaralamış  
Gözleri kandır gelen <sup>55</sup>

2364

Mezarım derin eylen  
Su dökün serin eylen  
Dünyada gün görmedim  
Ahrete gelin eylen <sup>10</sup>

2365

Bahçede yeşil çimen  
Eğlenme beniminden  
Horuzlar ötüşmeden  
Yola düşelim hemen <sup>60</sup>

2366

Bu dünya bir merdiven  
İnen giden derdinen  
Ne kötüye yoldaş ol  
Ne konuş namerdinen <sup>55</sup>

2367

Ayrı kaldım yârinen  
Selam saldım telinen  
Hiçbir yere sığılmaz  
Bu kemiksiz dilinen <sup>12</sup>

2368

Urbaları siminen  
Yemin eyle dininen  
Sana bi haller olmuş  
Gine gezdin kiminen? <sup>94</sup>

2369

Tren geliyor tren  
İslimin zoruyunan  
O yâr haki giyinmiş  
Alnının teriyinen <sup>17</sup>

2370

Gökte yıldız miliyenen  
Köçek oynar ziliyenen  
Kundurası toz olmuş  
Siliyor mendiliyenen <sup>60</sup>

2371

Oynadın benimle sen  
İnim inim inle sen  
Senin için çektiğim  
Destan olur dinlesen <sup>60</sup>

2372

Armut dalda tek nişan  
Al da beline kuşan  
Benden başka seversen  
Kara toprağa döşen <sup>58</sup>



2373

Gemi gelir kışladan  
Tahtaları vişneden  
Köy parası değil mi?  
Muhtarları kişneten <sup>55</sup>

2374

Ne umarsın felekten?  
Kavun yapar kelekten  
Ateşe su getirir  
Kovası da elekten <sup>145</sup>

2375

Çuha çektim cerekten  
Bir ah ettim yürekten  
Benim bir muradım var  
Yeşil başlı melekten <sup>61</sup>

2376

Tavşan kalktı yataktan  
Pembe şalvar ipekten  
İpek şalvar gelmezse  
Boşanırım köpekten <sup>55</sup>

2377

Yârim gelir mektepten  
Gömleği var ipekten  
Ben o yâri severim  
Hem candan hem yürekten <sup>16</sup>

2378

Ne bakıyon delikten?  
Bana da ver erikten  
Ne doydum ne usandım  
Sencileyin ferikten <sup>55</sup>

2379

Üzengiler gümüştan  
Kalem kestim kamıştan  
Yâr aşkına düşeli  
Elim çektim her işten <sup>122</sup>

2380

Ben usandım gıybetten  
Güzel düşmez kıymetten  
Seni alır kaçarım  
Korkum yok hükümetten <sup>60</sup>

2381

Bahçede sümükleğen  
Topladım iki leğen  
Yârim yola koyulmuş  
Var mı ki bir bekleyen <sup>61</sup>

2382

Sormadın aramadın  
Yaramı saramadın  
Boyun devrilsin emi  
Sözünde duramadın <sup>60</sup>

2383

Testi olup dolaydın  
Kız sararıp solaydın  
Akşama kına yakıp  
Yatsı benim olaydın <sup>17</sup>

2384

Aşçılar Bağı yakın  
Nazar değmesin sakın  
Muska diye beni o  
Yârin boynuna takın <sup>48</sup>

2385

Giderken güle dokun  
Al da beline sokun  
Irak deyi gücenme  
Aşığa Bağdat yakın <sup>55</sup>

2386

Kale duvarı kalın  
Salın sevdiğim salın  
Salınarak gezişin  
Değiyor dünya malın <sup>122</sup>

2387

Dağı duman olanın  
Hali yaman olanın  
Gözüne uyku girmez  
Yâri civan olanın <sup>55</sup>

2388

Sözlerine kananın  
İçin için yananın  
Aklıyan zoru vardır  
Aşkına bağlananın <sup>23</sup>

2389

Kız saçların saçların  
Oynar omuz başların  
Kız seni alır kaçarım  
Öldürür arkadaşların <sup>129</sup>

2390

Örülüyor başların  
Yakar kara kaşların  
Gece kınan yakıldı  
N'olacak oynaşların? <sup>17</sup>

2391

Al ipek yeşil ipek  
Yâr o senin kaşların  
Yaktı kül etti beni  
Senin o bakışların <sup>72</sup>

2392

Yanarım uğrun uğrun  
Geleceği yok yârin  
Güzel bizim sevdamız  
Oldu Arkası Yarın <sup>17</sup>

2393

Erik dalda daldasın  
Ey gönül ne haldasın?  
Kırpık seni yolarım  
Yâr önüne duldasın <sup>95</sup>

2394

Terazisin okkasın  
Dilerim Hak saklasın  
İsterim ki tez gelsin  
Yâr bende konaklasın <sup>17</sup>

2395

Mor koyunum kuzlasın  
Çoban onu tuzlasın  
Ya başlık yasak olsun  
Ya kızlar ucuzlasın <sup>60</sup>

2396

Çilesi dolamasın  
Şaduman olamasın  
Dert ver Tanrı'm zalime  
Melhemini bulamasın <sup>60</sup>

2397

Koparma dağ almasın  
Yârin gönlü kalmasın  
Yaram yâr yarasıdır  
Ellemen sağalmasın <sup>60</sup>

2398

Ördek suya dalmasın  
Düşman murat almasın  
Soyun da gir koynuma  
Arzumanın kalmasın <sup>60</sup>

2399

Kayalar yarılmasın  
Yâr bana darılmasın  
Yâr bana darılıp da  
Ellere sarılmasın <sup>30</sup>

2400

Gülüm gülün solmasın  
Eller gülün yolmasın  
Girem yârin koynuna  
Kırk gün sabah olmasın <sup>60</sup>

2401

Gidiyom söz olmasın  
Yolunda iz olmasın  
Su serpeyim yoluna  
Kundurana toz olmasın<sup>21</sup>

2402

Menekşeler solmasın  
Gönül keder dolmasın  
Yâri yârden ayıran  
Derde derman bulmasın<sup>122</sup>

2403

Kayalar kertilmesin  
Yemenim yırtılmasın  
Beni yârden ayıran  
Can verip kurtulmasın<sup>53</sup>

2404

Mısır ektim azmasın  
El kuyumu kazmasın  
Bugün yârle görüştüm  
Allah günah yazmasın<sup>60</sup>

2405

Ocakta gara tava  
Yak altını gaynasın  
Öte var guru gelin  
Kemiklerin oynasın<sup>11</sup>

2406

Saçlarımın bağısın  
Gözlerimin yağısın  
Yâr sırtımı dayadım  
Bana Aygar Dağı'sın<sup>17</sup>

2407

Yanıma gelme misin?  
Bir selam salma misin?  
Misler gibi kokuyon  
Çorum'da alma misin?<sup>60</sup>

2408

Kız gelin Gürcü müsün?  
Dağların burcu musun?  
Güzellikte eşin yok  
Sen çirkin harcı mısın?<sup>60</sup>

2409

Adamdan ayrı mısın?  
Düş müsün sayrı mısın?  
Az uzu beğenmezsin  
Yoksa saraylı mısın?<sup>61</sup>

2410

Manici başı mısın?  
Cevahir taşı mısın?  
Bir mani de sen söyle  
Eşşeğin başı mısın?<sup>6</sup>

2411

Cevahir taşı mısın?  
Güzeller başı mısın?  
Baharınan gelirsin  
Kız çiğdem aşı mısın?<sup>49</sup>

2412

Ormanda ceylan mısın?  
Gönlümü çalan mısın?  
Rüyalarımın giren  
Sarışın Nâlân mısın?<sup>38</sup>

2413

Kış mısın bahar mısın?  
Yağmur musun kar mısın?  
Yaktıkların yetmezse  
Beni de yakar mısın?<sup>38</sup>

2414

Petek misin bal mısın?  
Her gönülde var mısın?  
Saçlarımı ağartan  
Yağmur musun kar mısın?<sup>130</sup>

2415

Yemeni bağlar mısın?  
Hasretim dağlar mısın?  
Sana belgizarım var  
Bakar da ağlar mısın? <sup>129</sup>

2416

Ayvayı kaklar mısın?  
Kaklarken koklar mısın?  
Ayva olsam sevdiğim  
Koynunda saklar mısın? <sup>32</sup>

2417

Manici başı mısın?  
Cevahir taşı mısın?  
Sana bir mendil versem  
Cebinde taşır mısın? <sup>114</sup>

2418

Bal mısın pekmez misin?  
Gülümü kokmaz mısın?  
Oğlan ateşsiz kaldım  
Çıramı yakmaz mısın? <sup>60</sup>

2419

Pınara varmaz mısın?  
Sar desem sarmaz mısın?  
Aht ettin ikrar verdin  
Sözünde durmaz mısın? <sup>60</sup>

2420

Kiremitte buz musun?  
Gelin misin kız mısın?  
Bu gece geleceğim  
Evde yalınız mısın? <sup>129</sup>

2421

Bedenimin canısın  
Eller böyle tanısın  
Gönlüm aşkın sarayı  
Sen onun sultanısın <sup>62</sup>

2422

Taşı attım dereye  
Kız geldi pencereye  
Kız sen kimin kızısın  
Elmadan kırmızısın <sup>131</sup>

2423

Evleri yapan usta  
Yeniden yıkısın yapsın  
Pencere bırakmamış  
Delikanlılar baksın <sup>60</sup>

2424

Sokağa çıkacaksın  
Su gibi akacaksın  
Cilvelenme fettan kız  
Mahleyi yakacaksın <sup>60</sup>

2425

Karanfil olacaksın  
Sarıp solacaksın  
Ben hakime danıştım  
Sen benim olacaksın <sup>146</sup>

2426

Sen tazecik bir dalsın  
Ahdim mezara kalsın  
Benim çok çekmiş gönlüm  
Bırak muradın alsın <sup>17</sup>

2427

Irafta portakalsın  
Her sırlar burda kalsın  
Kumandan ferman etmiş  
Herkes sevdiğin alsın <sup>55</sup>

2428

Çeşme suyun durulsun  
Kız oğlana vurulsun  
Suya giden gelinin  
Su testisi kırılısın <sup>55</sup>

2429

Okuntumuz sayılsın  
Bildiklere yayılsın  
Telli duvak içinde  
Nikâhımız kıyılsın <sup>60</sup>

2430

Yâr kalemde burcumsun  
Benim gönül borcumsun  
Eller ne derse desin  
Tam da benim harcımsın <sup>17</sup>

2431

Mani benim falımsın  
Mavilimsin alımsın  
Senden özge kimsem yok  
Tutunacak dalımsın <sup>60</sup>

2432

Peteğimsin balımsın  
Tutunacak dalımsın  
Vermem seni ellere  
Sen benim öz malımsın <sup>60</sup>

2433

Karanfilim narımsın  
Sen biricik yârımsın  
Bıldır nişanlım idin  
Bu sene de karımsın <sup>17</sup>

2434

Deli gönlüm naçarsın  
Daha nere kaçarsın?  
Ağzına kilit vursam  
Acep nasıl açarsın? <sup>60</sup>

2435

Manileri atarsın  
Yüreğimi yakarsın  
Ben sana ne yaptım ki?  
Öyle yan yan bakarsın <sup>60</sup>

2436

Çapkın çapkın bakarsın  
Sen çok canlar yakarsın  
Meramın sevmek değil  
Yuvaları yıkarsın <sup>60</sup>

2437

Pencereden bakarsın  
Yüreğimi yakarsın  
Yel vurur aşağıdan  
Misler gibi kokarsın <sup>60</sup>

2438

Bizim köyün yolları  
Çamurluktur kayarsın  
Bizim köyün kızları  
Dalgacıdır yanarsın <sup>40</sup>

2439

Ay doğsun gün ağarsın  
Tam da bana kararsın  
Yitme göğsün üstünden  
Bir gün beni ararsın <sup>60</sup>

2440

Alma dalda sararsın  
Bir gün beni ararsın  
Sarılalım yatalım  
Ateşimiz kararsın <sup>55</sup>

2441

Leyla der ki ararsın  
Erik dalda sararsın  
Melek gibi yârin var  
Ne öper ne sararsın <sup>72</sup>

2442

Üstüme yâr tutarsın  
Yeminini yutarsın  
Eğer beni almazsan  
Salacamı tutarsın <sup>17</sup>

2443

Elma verdim atarsın  
Ne musturluk satarsın?  
El duydu alem duydu  
Kimin ağzın tutarsın? <sup>129</sup>

2444

Dam başında yatarsın  
Bala şeker katarsın  
Eğer gönlüm alırsan  
Bu gece iş tutarsın <sup>17</sup>

2445

Keklik gibi kayarsın  
Bakışınla bayarsın  
Gören aklın oynatır  
Tam yirmi dört ayarsın <sup>60</sup>

2446

Karnefilsin darçımsın  
Yavru benim harcımsın  
Etme bu kötülüğü  
Yine kendin acırsın <sup>55</sup>

2447

Az durursun  
Geç gelip az durursun  
El gelip yarem bağlar  
Sen gelip azdırırsın <sup>59</sup>

2448

Almalar olgunlaşsın  
Sepetler dolsun taşsın  
Sevdiğine emdir de  
Kız memem dolgunlaşsın <sup>60</sup>

2449

Bostanım bozulmuşsun  
Derdin ne üzölmüşsün?  
Güzel kız inat etme  
Alnıma yazılmışsın <sup>32</sup>

2450

İrafa uzanmışsın  
Güllere bezenmişsin  
Gözün aydın sevdiğim  
Yeni yâr kazanmışsın <sup>60</sup>

2451

Yâr sevdayı uzatsın  
Beni aşka susatsın  
Gece girsin koynuma  
Her yanımı ısıtsın <sup>60</sup>

2452

Yatma yârim çayıra  
Uyur uyanamazsın  
Verme beni ellere  
Görür dayanamazsın <sup>60</sup>

2453

Alma verdim almazsın  
Ben ölürsem kalmazsın  
Hangi bağın gülüsün  
Zemheride solmazsın <sup>55</sup>

2454

Üvez dalda sarışın  
Saklanır yenir kışın  
Sevdayı öğrenmişsin  
Güzel kız kaçtır yaşın? <sup>32</sup>

2455

Kızlar bir mani atın  
Düğüne neşe katın  
Al duvağın içinde  
Gelindir Elif hatın <sup>60</sup>

2456

Bahçe kapısın açtım  
Açtım da geri kaçtım  
Ben bir şey bilmiyordum  
Çapkın yüzümü açtın <sup>61</sup>

2457  
Köprüler ırmak için  
Yüzükler parmak için  
Analar kız doğurmuş  
Oğlanlar sarmak için <sup>55</sup>

2458  
Örgüyü örmek için  
Örük öğrenmek için  
Mehlemizden yâr sevdim  
Her sabah görmek için <sup>11</sup>

2459  
Ay doğar eyvan için  
Ala çul sayvan için  
Mevla'm kızı yaratmış  
Gencecik oğlan için <sup>61</sup>

2460  
Şu dağlar orman için  
Kâtipler ferman için  
Seni bana yazsalar  
Derdime derman için <sup>60</sup>

2461  
Bağa indim nar için  
Dolaşırım yâr için  
Analar kız büyütür  
Delikanlılar için <sup>135</sup>

2462  
Karabiber aş için  
Yandım çatık kaş için  
Eğil bir yol öpeyim  
Anan baban baş için <sup>17</sup>

2463  
Gidin bulutlar gidin  
Yârime selam edin  
Yârim uykuda ise  
Üstüne gölge edin <sup>129</sup>

2464  
Sevmedin irdeledin  
Gelmedin sendeledin  
Boşuna ziyan oldum  
Ömrümü rendeledin <sup>61</sup>

2465  
Ekin ekelim ekin  
Yabana saçman tekin  
Tarlaya ter dökmeyen  
Yesin zıkkımın bekin <sup>60</sup>

2466  
Bu köyler değil tekin  
Aldırdım elimdekin  
Her gelen benzim sorar  
Hiç bilmez kalbimdekin <sup>60</sup>

2467  
Eli saçaklı gelin  
İpten kuşaklı gelin  
Dün geldin adam oldun  
Leylek bacaklı gelin <sup>23</sup>

2468  
Elinde tuttuğun helke mi gelin?  
Pınar başı sana ülke mi gelin?  
Cemalin görenler düşer bayılır  
Bir daha yerinden kalka mı gelin? <sup>60</sup>

2469  
Duvağı telli gelin  
Gümüştan elli gelin  
Buğulu gözlerinden  
Sevdiğin belli gelin <sup>7</sup>

2470  
Gözlerin patlak gelin  
Çenesi hırtlak gelin  
Seni mezar kaçkını  
Suratsız hortlak gelin <sup>23</sup>

2471

Alma attım al gelin  
Yanakları bal gelin  
Dilerim kocan ölsün  
Sen de bana kal gelin<sup>59</sup>

2472

Karpuz aldım dil gelin  
Ara sıra gül gelin  
Ben gibi bulamazsın  
Kıymetimi bil gelin<sup>23</sup>

2473

Gedikten aşan gelin  
Al yeşil kuşan gelin  
Kocan çirkin sen güzel  
Ceht et de boşan gelin<sup>55</sup>

2474

Karşıdan gelen gelin  
Gönlümü çelen gelin  
Can vermeye razıyım  
Daha ne dilen gelin?<sup>62</sup>

2475

Aktır bileğin gelin  
Nedir dileğin gelin?  
Üstüne yâr severim  
Oynar yüreğin gelin<sup>134</sup>

2476

Penceresi demir gelin  
Söyle sözün emir gelin  
O yiğidi ben doğurdum  
Gel kıçımı kemir gelin<sup>129</sup>

2477

Kız gelin gavur gelin  
Bu nice tavır gelin?  
O sırma saçlarını  
Sinemde savur gelin<sup>94</sup>

2478

Cinc'oca soylu gelin  
Anadan huylu gelin  
İk'evi kana koydu  
Oklava boylu gelin<sup>17</sup>

2479

Salın sevdiğim salın  
Kemere vermiş belin  
Kız ile cilve olmaz  
Gönlümün gülü gelin<sup>86</sup>

2480

Boynunda şal mı senin?  
Endamın dal mı senin?  
Tadına doyamadım  
Dudağın bal mı senin?<sup>38</sup>

2481

Kaşların kalem senin  
Yoluna ölem senin  
Ben nasıl hayran olmam?  
Hayranın âlem senin<sup>94</sup>

2482

Jale mi adın senin?  
Şeker mi tadın senin?  
Söylesene güzel kız  
Kimdir muradın senin?<sup>122</sup>

2483

Hallerine vay senin  
Emeklerin zay senin  
Sen sevdin eller aldı  
Adın elevay senin<sup>60</sup>

2484

Keseme dar diyenin  
Kusurum var diyenin  
Boynu altında kalsın  
Yârime yâr diyenin<sup>60</sup>



2485

Gül açılır baharın  
Gül dibi olur serin  
Yanağında tomurcuk  
Güller var nazlı yârin<sup>98</sup>

2486

Mursal'ın suyu serin  
Ok vurdu kirpiklerin  
Tabip çare bulamaz  
Yaralarım çok derin<sup>48</sup>

2487

Yel eser serin serin  
Bu gönül senin yerin  
Bir ummana benziyor  
O masmavi gözlerin<sup>38</sup>

2488

Denizin dibi derin  
Üstüne halı serin  
Sandık sepet istemem  
Beni yârime verin<sup>60</sup>

2489

Haydin haydin kalkıverin  
Lambaları yakıverin  
Ananız mayalı yapmış  
Gövdenize çakıverin<sup>54</sup>

2490

Yollar açtım geçesin  
Gelincikler biçesin  
Gönlümü bahçe yaptım  
Sarı güller seçesin<sup>38</sup>

2491

Kaldır camın perdesin  
Yârim hangi yerdesin?  
İlk akşamdan gelirdin  
Sabah oldu nerdesin?<sup>60</sup>

2492

Güzel yârim nerdesin?  
Kaldır camın perdesin  
Güzelliğın hoş emme  
El erişmez yerdesin<sup>60</sup>

2493

Kız halimden bilesin  
Güldüresin gülesin  
Eğer bana gelmezsen  
Kara yere gelesin<sup>62</sup>

2494

Vur testiye gümlerin  
Âşık olan dinlesin  
Sevdiğine varmayan  
Hiç evlendim demesin<sup>42</sup>

2495

El dili uzamasın  
Aramız bozamasın  
Geleceksen uğrun gel  
Kimseler sezemesin<sup>62</sup>

2496

Söğüt dalın eğmesin  
Yâr elleri sevmesin  
Mavi boncuk tak oğlan  
Sana nazar değmesin<sup>60</sup>

2497

Çirkini kimse öğmesin  
Güzele nazar değmesin  
Güzel dediğın güzel de  
Koç yiğide kaş eğmesin<sup>49</sup>

2498

Uzan kavak uzan dalın olmasın  
Yârim güzel olsun malım olmasın  
Seni benden beni senden ayıran  
Dilerim Allah'tan yüzü gülmessin<sup>27</sup>

2499

Seni seven onmasın  
Dalına kuş gonmasın  
Sülün desem değilsin  
Gökten yere inmesin <sup>17</sup>

2500

Elma elma der misin?  
Elma versem yer misin?  
Bir garip derde düştüm  
Derdim kimse bilmesin <sup>16</sup>

2501

Efendim ölmeyesin  
Dert bela bilmeyesin  
Cennet durağın olsun  
Cehennem görmeyesin <sup>103</sup>

2502

İncecik dal gibisin  
Dudakta al gibisin  
Sana hiç doyum olmaz  
Sapsarı bal gibisin <sup>38</sup>

2503

Damarda kan gibisin  
Canımda can gibisin  
Bir gün var bir gün yoksun  
Uçan duman gibisin <sup>38</sup>

2504

Gerilmiş yay gibisin  
Göklerde ay gibisin  
Her zaman içilecek  
Demlenmiş çay gibisin <sup>38</sup>

2505

Karpuzun göbeğisin  
Bursa'nın ipeğisin  
Ben kovanda arıyım  
Sen balın peteğisin <sup>32</sup>

2506

Peri mi ece misin?  
Dilimde hece misin?  
Sultan da başın eğer  
Ondan da yüce misin? <sup>17</sup>

2507

Acep yapağı mısın?  
Buğday kepeği misin?  
Dolanırsın peşimde  
Zağar köpeği misin? <sup>17</sup>

2508

Bahar gecesi misin?  
Aşkın hecesi misin?  
Mis gibi kokuyorsun  
Çiçek bahçesi misin? <sup>7</sup>

2509

Yenidünya yer misin?  
Daha da ister misin?  
Gördüm gözüm kamaştı  
Kız sen mücevher misin? <sup>32</sup>

2510

Karanfil eker misin?  
Balınan şeker misin?  
Bana ettiklerini  
Sen olsan çeker misin? <sup>23</sup>

2511

Karanfil eker misin?  
Balınan şeker misin?  
Meramın sevmek değil  
Kuru dil döker misin? <sup>39</sup>

2512

Çağırsam gelir misin?  
Halimi bilir misin?  
Sen bana benim deyip  
Yüzüme güler misin? <sup>12</sup>

2513

Perilere eş misin?  
Yakarsın ateş misin?  
Ay batar sen batmazsın  
Yoksa sen güneş misin? <sup>63</sup>

2514

Yârim yâr ise gelsin  
Dağlar kar ise gelsin  
Ben o yâri seviyom  
Gönlü var ise gelsin <sup>119</sup>

2515

Adımı anan gelsin  
Sevdiğim canan gelsin  
Yüzüme gülen değil  
Derdime yanan gelsin <sup>60</sup>

2516

Mavi giyenler gelsin  
Şeker yiyenler gelsin  
Sessiz yâr neme gerek?  
Mani diyenler gelsin <sup>60</sup>

2517

Rüzgâr gibi esersin  
Öpsem acep ne dersin?  
Dünyada güzel pek çok  
Onlardan sen güzelsin <sup>130</sup>

2518

Dam üstünde gezersin  
İnci boncuk dizersin  
Çorum'da menendin yok  
Sen herkesten güzelsin <sup>60</sup>

2519

El bilsin âlem bilsin  
Sevdiğim değil elsin  
Çok gelip geçme burdan  
Benim harcım değilsin <sup>60</sup>

2520

Kâğıt içinde simsim  
Dedim yârim sen kimsin?  
El yanında elimsin  
Tehnelerde benimsin <sup>16</sup>

2521

Esmerimsin erimsin  
Sabahım seherimsin  
Dünyamı ısıtırsın  
Gözümde güherimsin <sup>60</sup>

2522

Menekşem harelensin  
Yaprağı parelensin  
Ne gözüm yâri görsün  
Ne yürek yarelensin <sup>74</sup>

2523

Karşıda duran sensin  
Zülfünü buran sensin  
Bana cellat kâr etmez  
Boynumu vuran sensin <sup>55</sup>

2524

Bisiklete binersin  
Bizim orda inersin  
Annem sana sorarsa  
Lastik patladı dersin <sup>85</sup>

2525

Karnefilsin bibersin  
Kız ne güzel dilbersin  
Eğil bir yol öpeyim  
Cennetecek gidersin <sup>61</sup>

2526

Bahçelerde bibersin  
Bilirim yâr güzelsin  
Sana gönül veremem  
Hayırsızsın gidersin <sup>23</sup>

2527

Dalda erik yeşersin  
Niye derdim deşersin?  
Gülme benim derdime  
Bir gün sen de düşersin<sup>60</sup>

2528

Sarı delme giyersin  
Niye boynun eğersin?  
Doğru söyle genç oğlan  
Hangimizi seversin<sup>60</sup>

2529

Köprünün altı mersin  
Beklerim yârim gelsin  
Beklemekten usandım  
Allah belanı versin<sup>16</sup>

2530

Kara bağrım ezersin  
Niçin beni üzersin?  
Ben derdinden ölürken  
Sen elinen gezersin<sup>60</sup>

2531

Bisiklete binersin  
Karıncayı ezersin  
Madem benden güzelsin  
Neden bekâr gezersin?<sup>85</sup>

2532

Hep peşimde gezersin  
Bakışınla ezersin  
Sözümden dönmedim ki  
Niçin hile sezersin?<sup>60</sup>

2533

İpe mercan dizersin  
Cami cami gezersin  
Oruçlu olduğumu  
Bakışımдан sezersin<sup>126</sup>

2534

Sen hızarâ gelirsin  
Ah u zara gelirsin  
Yıldızın mı düşüktür  
Hep nazara gelirsin?<sup>17</sup>

2535

Ekin ekme eğlenirsin  
Bağ dikme bağlanırsın  
Çek deveyi güt koyunu  
Bir gün olur beylenirsın<sup>145</sup>

2536

Şapkanı eğdirmişsin  
Kaşına deĖdirmişsin  
Çok da güzel deĖilsin  
Kendini sevdirmişsin<sup>73</sup>

2537

Vur tepsiyi gümllesin  
Âşık olan dinlesin  
İstedığın olmazsa  
Ben evlendim demezsin<sup>131</sup>

2538

Dünyamı zindan ettin  
Dinden imandan ettin  
Madem candan sevmezdin  
Ne diye candan ettin?<sup>60</sup>

2539

Hep elleri hoş ettin  
Yaz ömrümü kış ettin  
Kurşun yemez sırtımı  
Yere serdin tuş ettin<sup>17</sup>

2540

Beni baştan atıyon  
Sevgiye su katıyon  
Mademki sevdiğin var  
Niye yalnız yatıyon?<sup>60</sup>

2541

Okula gidemiyon  
Gidip de gelemiyon  
Saçın çok güzel ama  
Örmeyi bilemiyon<sup>60</sup>

2542

Beygirin yüklü odun  
Dağdan mı geliyodun?  
Yel esti tipi yağdı  
Gözümü yolda kodun<sup>60</sup>

2543

Irmak kıyısı yılğın  
Üç oğlan bana vurgun  
Birisi şöyle böyle  
Birisi bana uygun<sup>20</sup>

2544

Bahçelerde moroşgun  
Yârim atın ne coşkun  
Kara sevda başında  
Kızılırmak'tan coşkun<sup>73</sup>

2545

Fırın üstünde fırın  
Engeller geri durun  
Yârim burdan geçecek  
Altın iskemle kurun<sup>17</sup>

2546

Ben efendi sen kulsun  
Bırak kolun yorulsun  
Ben senden ırazıyım  
Her günüm böyle olsun<sup>61</sup>

2547

Kara günüm ağ olsun  
Aramızda dağ olsun  
Yılda bir görüşelim  
Tek canımız sağ olsun<sup>60</sup>

2548

Kabak pişti tuz ister  
Ana gönlüm kız ister  
Kız olmazsa dul olsun  
Cilve cümbüş bol olsun<sup>125</sup>

2549

Mezarım derin olsun  
Su serpin serin olsun  
Dünyada alamadım  
Ahrette benim olsun<sup>60</sup>

2550

Sevdiğim âlim olsun  
İstemem zalim olsun  
Benim burda yandığım  
Ona da malum olsun<sup>60</sup>

2551

Yorganım gülden olsun  
Döşeğim çuldan olsun  
Samanlık seyran bana  
Sevdiğim Sultan olsun<sup>17</sup>

2552

Şu dağlar pelin olsun  
Meşeler gelin olsun  
Yâri bana versinler  
Kalanı elin olsun<sup>60</sup>

2553

Yâr ömrün uzun olsun  
Düğünün güzün olsun  
Küstürüp gitme beni  
Gelmeye yüzün olsun<sup>62</sup>

2554

Akıllı bilgin olsun  
Yaşından olgun olsun  
Bir koca ver Allah'ın  
Kesesi dolgun olsun<sup>17</sup>

2555

Yârim atın beş olsun  
 Üzengin gümüş olsun  
 Bana bir mendil yolla  
 İçinde yemiş olsun <sup>60</sup>

2556

Yâr yüreğin buz olsun  
 Gözün uykusuz olsun  
 Ekmek aş yetireme  
 Bebeğin dokuz olsun <sup>60</sup>

2557

Sokakta geziyorsun  
 Oğlumu üzüyorsun  
 Güzel desem değilsin  
 Maymuna benziyorsun <sup>23</sup>

2558

Ay doğsun düzde dursun  
 Kırkmalar yüzde dursun  
 Canım karar almıyor  
 Yâr gelsin bizde dursun <sup>55</sup>

2559

Yavrum sen ne durursun?  
 Durdukça ucuzursun  
 Vermezse küpe koysun  
 Anan turşunu kursun <sup>17</sup>

2560

Cam dibinde durursun  
 Cama tık tık vurursun  
 Kırma oğlan camları  
 Karakolluk olursun <sup>60</sup>

2561

Mendilim sende dursun  
 Bakar neşe bulursun  
 Alacaksın al beni  
 Sonra pişman olursun <sup>60</sup>

2562

Ne uyursun ne uyursun?  
 Bu uykuda ne bulursun?  
 Al abdesti kıl namazı  
 Cennet âlâyı bulursun <sup>7</sup>

2563

Beyaz giyme üşürsün  
 Güzellikte meşursun  
 Bir acayip huyun var  
 Yad ile konuşursun <sup>61</sup>

2564

Manici başı mısın?  
 Cevahir taşı mısın?  
 Her geçen seni sever  
 Sen cennet kuşu musun? <sup>16</sup>

2565

Gözelerden durusun  
 Nazar eden kurusun  
 Kem sözden kötü gözden  
 Mevla'm seni korusun <sup>60</sup>

2566

Yatarken koyun koyun  
 Bana oynadın oyun  
 Hiç utanman yok mudur?  
 Boyun devrilsin boyun <sup>60</sup>

2567

Lale açılır bir gün  
 Koku saçılır bir gün  
 Gam çekme deli gönül  
 Bahtın açılır bir gün <sup>122</sup>

2568

Kar yağar üğüm üğüm  
 Elinde altın güğüm  
 Buna can mı dayanır?  
 Ne dün gördüm ne bugün <sup>61</sup>

2569

Denize daldım bugün  
Bir balık aldım bugün  
Yârimi eller aldı  
Kimsesiz kaldım bugün <sup>60</sup>

2570

Gözlerim doldu bugün  
Benizim soldu bugün  
Sensiz bana her taraf  
Cehennem oldu bugün <sup>38</sup>

2571

Dertli başı bülbülün  
Var savaşı bülbülün  
Seherde gözün yaşı  
Deler taşı bülbülün <sup>55</sup>

2572

Git yârim şirin görün  
Kara şapkayı bürün  
Ben buldum ayarımı  
Sen ortaklıkta sürün <sup>11</sup>

2573

Gelin gelin getirin  
Gelin geçin oturun  
Buna imam evi derler  
Ne yiyin ne götürün <sup>145</sup>

2574

Hotlan pabuç yırtılsın  
Sevdan benden kurtulsun  
Sırtındaki al delme  
Salacama örtülsün <sup>34</sup>

2575

Dilden akan balımsın  
Tutduğum dalımsın  
Yaklaş da bir koklayım  
Yediveren gülümsün <sup>17</sup>

2576

Dane dane üzüksün  
Yârim iki gözüksün  
Sakin unuttu sanma  
Gece gündüz sözümsün <sup>116</sup>

2577

Oynama yorulursun  
Civansın kırılırsın  
Sen bir dünya güzeli  
Her yerde görünürsün <sup>108</sup>

2578

Göyneği kire düşsün  
Koynuna pire düşsün  
Bana vefa etmeyen  
Yâr yerden yere düşsün <sup>60</sup>

2579

Ham değil yetkin mişsin?  
Kokmaya yatkın mışsin?  
Serpilip aşka geldin  
Amma da ötkünmüşsün <sup>61</sup>

2580

Dağlarda geyik misin?  
Başına seyip misin?  
Hiç selamın gelmiyor  
Hünkârdan büyük müsün? <sup>55</sup>

2581

Bağlarda ak gül müsün?  
Lale mi sümbül müsün?  
Çiçek dili kuş dili  
Söyle sen bülbül müsün? <sup>123</sup>

2582

Çoban alsın sürüsün  
Yaylalara yürüsün  
Sevip de unutani  
Kara toprak bürüsün <sup>60</sup>

2583

Sen bir peri kızısın  
Göklerin yıldızısın  
Yuvamın nar çiçeği  
Annenin sağ gözsün <sup>17</sup>

2584

Kekliği vurdum bütün  
Havaya ağdı tütün  
Adam adamı yemez  
Azıcık beri sürtün <sup>55</sup>

## -P-

2585

Elemin bağı verip  
Derdinle oldum harap  
Adam sarhoş olur mu?  
İçtiğin bir tas şarap <sup>48</sup>

2586

Kaynanam kara akrep  
Ağusun akıtır hep  
Güvencim yüce Allah  
Onu eylesin türap <sup>17</sup>

2587

Sarıl da koynumda yat  
Kaymaklar ye ballar tat  
Dinin iman yok mu?  
Bana bir güzellik yap <sup>17</sup>

2588

Bayramlığım mor krep  
Yürürüm yelep yelep  
Ben senden ırazıyım  
Anan kışkırtıyor hep <sup>61</sup>

2589

Kollarında altın top  
Kurban olayım mektup  
Benden evvel varırsan  
Yârin gözlerinden öp <sup>11</sup>

2590

Halden bilmez el mektup  
Gözüm yaşı sel mektup  
Yârin pamuk eline  
Yüzün sür de gel mektup <sup>60</sup>

## -R-

2591

Mani maniyi açar  
Maniden kaldım naçar  
Kör olası çöpçüler  
Yârsiz yorganım açar <sup>60</sup>

2592

Mani maniyi açar  
Manilerden kim kaçar?  
Doğru söyle manici  
Cenneti kimler açar? <sup>55</sup>

2593

Gökte güvercin uçar  
Kanadı hülle biçer  
Oğlu güveyi olmuş  
Babası altın saçar <sup>61</sup>

2594

Gel gidelim sevdalım  
Bizim vatana kadar  
Yâr ben senden ayrılmam  
Dünya batana kadar <sup>139</sup>



2595

Arpalar dize kadar  
Gel yârim bize kadar  
Sana çorap öreyim  
Topuktan dize kadar <sup>16</sup>

2596

Yârim adın Gülizar  
Yanağında gülün var  
Sen ellerin olursan  
Dünya olur bana dar <sup>60</sup>

2597

Dağların tepesi kar  
Yol kapalı gelmez yâr  
Yârinden ayrılana  
Geniş dünya olur dar <sup>122</sup>

2598

Mile yâr  
Sevdan benim ile yâr  
Aşığa hor bakanın  
Gelsin gözü mile yâr  
Yâr el ile konuşmuş  
Söylemesi bile ar <sup>59</sup>

2599

Sabah olur gün doğar  
Bulutlar göğe ağar  
Yârsiz gezip tozanın  
Başına dolu yağar <sup>122</sup>

2600

Bahçelerde su akar  
Yâr aşkı beni yakar  
Yâri gurbette olan  
Her gün yollara bakar <sup>122</sup>

2601

Kapın kapıma bakar  
Ateşin beni yakar  
Etme bu kötülüğü  
Gine yüz yüze bakar <sup>81</sup>

2602

Camdan sakallı bakar  
Burnundan sümük akar  
Delikanlı dururken  
Sakallıya kim bakar? <sup>64</sup>

2603

Tafrası yürek yakar  
Eloğludur tez bıkar  
Hoplayan evde kalır  
Hanım kızlar tel takar <sup>17</sup>

2604

Reyhanlar güzel kokar  
Yârim karşıdan bakar  
Yârin mahmur bakışı  
Benim kalbimi yakar <sup>122</sup>

2605

Kaşların hüma bakar  
Gözlerin yuma bakar  
Nasıl ana doğurmuş?  
Ateşin beni yakar <sup>55</sup>

2606

Pencereden kız bakar  
İncili küpe takar  
Sakallıya kim bakar?  
Sakalsız yürek yakar <sup>60</sup>

2607

Yâr yâr yoluna bakar  
Su olsa orya akar  
Kimde varsa yâr aşkı  
O aşk yüreğin yakar <sup>122</sup>

2608

Bahçelerde ayva nar  
Öptüm şekerlendi yâr  
Olmaz olsun böyle kâr  
Bu yıl da kaldık bekâr<sup>86</sup>

2609

Portakalım hoş kokar  
Soyarken suyu akar  
Yâr koynundan birini  
Bana verse ne çıkar<sup>32</sup>

2610

Yerden bir bostan çıkar  
Tatlı dil dosttan çıkar  
Neler geçti başımdan?  
Yazdırsam destan çıkar<sup>60</sup>

2611

Kekili festen çıkar  
Tatlı dil dosttan çıkar  
Kalmışım gam içinde  
Gel beni yastan çıkar<sup>60</sup>

2612

Seneklikte fırçalar  
Yâr oturmuş saz çalar  
Yârimin yanık sesi  
Yüreğimi parçalar<sup>60</sup>

2613

Dam üstünde çırılar  
Çekiliyor kuralar  
Ben askere gidiyom  
Size kalsın buralar<sup>114</sup>

2614

Eller kavil kursalar  
Sözlerinde dursalar  
Akşam verip yârimi  
Sabah beni vursalar<sup>60</sup>

2615

Ovalar düz ovalar  
Yaz geçti güz ovalar  
Yâr hasreti çekerim  
Gece gündüz ovalar<sup>122</sup>

2616

Bu dağlar ulu dağlar  
Eteği sulu dağlar  
Herkes yâr ile gezer  
Yüreğim kara bağlar<sup>91</sup>

2617

Çağlar  
Gençlik bir seldir çağlar  
Dünya malını versen  
Geri gelmez o çağlar<sup>48</sup>

2618

Şu dağlar meşe dağlar  
Engel güneşe dağlar  
Sevenleri ayırmış  
Dön müştür taşa dağlar<sup>63</sup>

2619

Dağlar hey sıradağlar  
Akdağlar Karadağlar  
Deli gibi gezdiğim  
Söyleyin yâre dağlar<sup>122</sup>

2620

Şu dağlar taze dağlar  
Yâr gele geze dağlar  
Esmesi şarap olmuş  
Kekliği meze dağlar<sup>55</sup>

2621

Şu dağlar helik dağlar  
Dört yanı delik dağlar  
Eşinden ayrılana  
Mekan meşelik dağlar<sup>60</sup>

2622

Başı tavatır dağlar  
Gaylesiz yatır dağlar  
Yârin cevri çok bana  
Sustuğum hatır dağlar<sup>60</sup>

2623

Yâr yâr diye kan ağlar  
Al değil kara bağlar  
Yârinden ayrılanın  
Meskeni olur dağlar<sup>122</sup>

2624

Bu dağlar ulu dağlar  
Çevresi sulu dağlar  
İkrıldım yâre gidem  
Kapatmış yolu dağlar<sup>60</sup>

2625

Şu dağlar ulu dağlar  
Cılgadır yolu dağlar  
Sevdiğinden ayrılan  
Hem dövünür hem ağlar<sup>60</sup>

2626

Firkate dalan ağlar  
Çaresiz kalan ağlar  
Analar içten içten  
El kızı yalan ağlar<sup>60</sup>

2627

Şu dağlar kıştan ağlar  
Geyikler şişten ağlar  
Öperken ısırılmışım  
Al yanak dişten ağlar<sup>55</sup>

2628

Bahçe bar için ağlar  
Havya nar için ağlar  
Dün anadan doğanlar  
Bugün yâr için ağlar<sup>55</sup>

2629

Şu dağlar ulu dağlar  
Dört yanı sulu dağlar  
Ben derdimi söylesem  
Gün durur bulut ağlar<sup>129</sup>

2630

Kağrı çokça gıcılar  
Şimdi gelir hacılar  
Allah bize gösterme  
Bundan büyük acılar<sup>61</sup>

2631

Karşıda oyacılar  
İp boyar boyacılar  
Gelin olan ağlasın  
Geliyor kınacılar<sup>86</sup>

2632

Keklik idim vurdular  
Kanadımı kırdılar  
Daha ben neyidim ki?  
Anamdan ayırdılar<sup>118</sup>

2633

Karşıda ayvalıklar  
Suda oynar balıklar  
Bir kız sevdim vermedi  
Kör olsun Arpalıklılar<sup>129</sup>

2634

Kara koyun kestiler  
Kındırgından astılar  
Tez gel evin yıkılınsın  
Tüm köyleri bastılar<sup>132</sup>

2635

Sakalımızı ağarttılar  
Benzimizi sararttılar  
Börek lafzın iştince  
Lambaları kararttılar<sup>54</sup>

2636

Altın oldu başaklar  
Tırpan çalın uşaklar  
Seven alsın seveni  
Söyünmesin ocaklar <sup>60</sup>

2637

Uzun uzun kavaklar  
Elma gibi yanaklar  
O elmalar üstünde  
Gezsin benim dudaklar <sup>122</sup>

2638

Hey kavaklar kavaklar  
Yârim şeker ufaklar  
Pul pul olsun dökülsün  
Seni öpen dudaklar <sup>39</sup>

2639

Ortaköy'ün başında  
Guru guru budaklar  
Alışmış duramıyo  
Yâri öpen dudaklar <sup>11</sup>

2640

Zeytin dolu tabaklar  
Çiçek açtı kabaklar  
Yâr koynunda yâr için  
Bir çift tomurcuk saklar <sup>122</sup>

2641

Deryadaki kayıklar  
Suda oynar balıklar  
Azemdeki kemikler  
Yâr yâr diye sayıklar <sup>61</sup>

2642

Göl üstünde kayıklar  
Yârim bulgur ayıklar  
Aç sevdiğim kapıyı  
Buydu kaytan bıyıklar <sup>60</sup>

2643

Sıra sıra kavuklar  
Giyer akli savuklar  
Beni yâre dilemiş  
Günücü kel tavuklar <sup>60</sup>

2644

Kara kara tavuklar  
Beyaz beyaz yumurtlar  
Çorum'un erkekleri  
Çay içerken uyuklar <sup>7</sup>

2645

Giymiş yeşiller allar  
Dilinden akar ballar  
On beşine değen kız  
Sevdiğine el sallar <sup>60</sup>

2646

Yârin gezdiği damlar  
Çörteninden su damlar  
Sevda nedir bilir mi?  
Şu kıyıcı adamlar <sup>60</sup>

2647

Çamlar ey sıra çamlar  
Geldi geçti bayramlar  
Yârsiz bayram yapanın  
Yüreğine kan damlar <sup>122</sup>

2648

Damlar  
Batsın zindanlar damlar  
Aklıma sen geldikçe  
Yüreğimden kan damlar <sup>48</sup>

2649

Karşıda oturanlar  
Derdimi artıranlar  
Bana bir öğüt verin  
Sevdadan kurtulanlar <sup>146</sup>

2650  
Adile'm okuyanlar  
Okusun okuyanlar  
Cennet yüzü görmesin  
Peçeyi dokuyanlar <sup>61</sup>

2651  
Tezgâhta takıyanlar  
Yemeni dokuyanlar  
Geceyi gündüz eder  
Gurbette okuyanlar <sup>123</sup>

2652  
Kara kara kazanlar  
Kara yazı yazanlar  
Cennet yüzü görmesin  
Aramızı bozanlar <sup>64</sup>

2653  
Dağları dağlasınlar  
Görenler ağlasınlar  
Yârimin mendiliyinen  
Yaramı bağlasınlar <sup>23</sup>

2654  
Camdan ayna yaparlar  
Güneş vurunca parlar  
Yolculara görünme  
Yollarından saparlar <sup>98</sup>

2655  
Gazeteyi satarlar  
Kolu kola çatarlar  
Kavuşunca yâr yâre  
Canı cana katarlar <sup>122</sup>

2656  
Duymaz sanma duyarlar  
Bağra hançer dayarlar  
Kırkında azanları  
Teneşire koyarlar <sup>17</sup>

2657  
Beyaz giyme tanırılar  
Seni yosma sanırılar  
Benim talihim yoktur  
Seni benden alırlar <sup>55</sup>

2658  
Gayfeyi gavururlar  
Bişmeden savururlar  
Bu ne şaal köyümüŝ?  
Sevmeden ayırırlar <sup>11</sup>

2659  
Bulguru kaynatırlar  
Sokuya yaylatırlar  
Benim bir tek yârimi  
Döverek ağlatırlar <sup>11</sup>

2660  
Kolcular geziyorlar  
Künyeni kazıyorlar  
Şimdi gözü açığı  
Cenderme yazıyorlar <sup>60</sup>

2661  
Köşkün önu ağaçlar  
Dalında öter kuşlar  
Beni sana kul eden  
Sendeki kalem kaşlar <sup>122</sup>

2662  
Cümle dert bende kışlar  
Bir biter bini başlar  
Düşmandan beter etti  
Dostun vurduđu taşlar <sup>60</sup>

2663  
Uzun uzun kamışlar  
Ucunu boyamışlar  
Benim sevdiğim yârî  
Askere yollamışlar <sup>26</sup>

2664

Kekliğimi vurdular  
Yüreğimi burdular  
Ben buralı değılim  
Bana tuzak kurdular<sup>77</sup>

2665

Ey sokular sokular  
Çağlasın serin sular  
Yâr gözünü kırparsa  
Haram olsun uykular<sup>17</sup>

2666

Başımdaki poşular  
İlbır ilbır ışılar  
Yedi yıldır seviyom  
Yeni duydu komşular<sup>81</sup>

2667

Yara sızlar  
Ok değımiş yara sızlar  
Yaralının halinden  
Ne bilsin yarasızlar?  
Borçluların derdinden  
Anlarmış parasızlar  
Akçalar sölpük olur  
Can yakar kara kızlar<sup>61</sup>

2668

Ah kızlar gövel kızlar  
Akşam akşam gel kızlar  
Siz olmadan dağılmaz  
Başımdaki yel kızlar<sup>17</sup>

2669

Sarı sarı genç kızlar  
Kalpleri aşkla sızlar  
Damla damla eriyor  
Yârsiz kalan yalnızlar<sup>38</sup>

2670

Kalenin ardı çınar  
Hep kuşlar ona konar  
Kuş kadar olamadım  
Yüreğim ona yanar<sup>60</sup>

2671

Şu pınar eşme pınar  
Bülbüller ona konar  
Bugün yâri görmedim  
Yüreğim ona yanar<sup>60</sup>

2672

Köşkün altında pınar  
Kah akar kahi donar  
Yârinden ayrı düşen  
Pervane gibi yanar<sup>122</sup>

2673

Ay doğmuş par par yanar  
Nazlı yâr beni arar  
Vefasızlık etmeyin  
Hep eller beni kınar<sup>61</sup>

2674

Şu pınar eşme pınar  
Yaremi deşme pınar  
Yâr yanından geçerse  
Bensiz konuşma pınar<sup>70</sup>

2675

Dama çıktım dam oynar  
Damarımda gan oynar  
Eloğlu benim neyim?  
Görünce canım gaynar<sup>11</sup>

2676

Harar üstünde harar  
Oturmuş zülfün tarar  
Bir elim ak göbekte  
Bir elim neler arar?<sup>61</sup>

2677

Yüreğim alaf atar  
El söze hile katar  
Ellere ilendiğim  
Hep gelir bana batar <sup>60</sup>

2678

Jandarma nişan atar  
Dinlenir tüfek çatar  
Nazlı yârin kaşları  
Sanki sineme batar <sup>122</sup>

2679

Develer katar katar  
Zenciri suya batar  
Şimdi zaman kızları  
Koca diye can atar <sup>85</sup>

2680

Kaşların katar katar  
Kirpiklerin ok atar  
Yanağın dükkân açmış  
Dudakların bal satar <sup>60</sup>

2681

Elbisem boydan atar  
Ceplerim para tartar  
El kızı benim neyim?  
Gördükçe ömrüm artar <sup>6</sup>

2682

Tarana aşı tartar  
Boğazımı yırtar  
Yetiş baklava gardaş  
Şu canımı gurtar <sup>60</sup>

2683

Gerdanı inci tutar  
Gönül bir genci tutar  
Ben yâr ile gezende  
Rakibi sancı tutar <sup>60</sup>

2684

Deniz dibi kum tutar  
İki güzel mum tutar  
Biri şeker bal kaymak  
Birisini lokum tutar <sup>60</sup>

2685

Suya var sabuna var  
Su başında suna var  
Beğenmezsen muhtarın  
Sümüklü oğluna var <sup>60</sup>

2686

Mendilimde kare var  
Yüreğimde yâre var  
Ne ben öldüm kurtuldum  
Ne bu derde çare var <sup>16</sup>

2687

Yare var  
Gönül sende bir yare var  
Tabipler çare bulamaz  
Çare için o yâre var <sup>48</sup>

2688

Muzun dilde adı var  
Her meyvenin tadı var  
Soyunurken naz eder  
Yârimin inadı var <sup>33</sup>

2689

Aslı var  
Bak şu söziün aslı var  
Yanan bir Kerem varsa  
Bir de yakan Aslı var <sup>48</sup>

2690

Sevdalanmaz baş mı var?  
Gözlerinde yaş mı var?  
Çilekeş yaptın beni  
Kız kalbinde taş mı var? <sup>38</sup>

2691

Dağların taşları var  
Yârin yay kaşları var  
Halimi arzetmeye  
Gözümün yaşları var <sup>23</sup>

2692

Kasabın satırı var  
Yanında yatırı var  
Kasap olmazdım emme  
Paranın hatırı var <sup>139</sup>

2693

Şu evin sunası var  
Gönlümün yanası var  
Civelek sevdiğimin  
Elekçi anası var <sup>62</sup>

2694

Zenginın kasası var  
Ne gamı tasası var?  
Şu eli nasırlının  
El kadar odası var <sup>60</sup>

2695

Halayın halayı var  
Kapların kalayı var  
Dünür yolla babama  
Vermezse kolayı var <sup>88</sup>

2696

Bir incecik beli var  
Okka gibi eli var  
Elin işi bitince  
Kürek gibi dili var <sup>17</sup>

2697

Halden bilecek mi var?  
Yaşım silecek mi var?  
İçerim daralıyor  
Başa gelecek mi var? <sup>60</sup>

2698

Kaşın kara ker mi var?  
Al yanakta ter mi var?  
Bugün ben yâri gördüm  
Yüreğimde fer mi var? <sup>61</sup>

2699

Bahçelerde enginar  
Enginarın dengi var  
Ben yârimi tanırım  
Yanağında beni var <sup>23</sup>

2700

Marsık gibi teni var  
Boydan uzun eni var  
Çirkin zengin kızının  
Bi dolu seveni var <sup>60</sup>

2701

Su başında peri var  
İşin hayrı şeri var  
Güzel sevmek sevaptır  
Dört kitapta yeri var <sup>60</sup>

2702

Şu dağların karı var  
Hep ellerin yâri var  
Ağlama kömür gözlüm  
Ben ağlasam yeri var <sup>55</sup>

2703

Elinde terazi var  
Cebinde çerezi var  
Elinen güler oynar  
Yâr bana garezi var <sup>134</sup>

2704

Çam altında çardak var  
Yâr elinde bardak var  
Ne hoş yaratmış Mevla?  
Elma gibi yanak var <sup>122</sup>



2705

Çanaklıkta çanak var  
Kız sende ne yanak var  
Öpmek isterdim ama  
Karakolda dayak var<sup>60</sup>

2706

Culhalıkta mekik var  
Hatırımda yıkık var  
Yâr benim olur amma  
Arada münafık var<sup>55</sup>

2707

Bahçelerde erik var  
Dibinde bir ferik var  
Ferik bir öpücük ver  
Sana bir ellilik var<sup>60</sup>

2708

Bahçelerde kelem var  
Arkamızdan gelen var  
Eski yâr şöyle dursun  
Yeni yârden selam var<sup>107</sup>

2709

Arpa biçtim destem var  
Yatak getir hastam var  
Yüce dağlar ardında  
Nazlı yâre postam var<sup>77</sup>

2710

Pencerede şişem var  
İçinde menekşem var  
Dün akşam yâri gördüm  
Onun için neşem var<sup>4</sup>

2711

Tandırılıkta sacım var  
Felek sende öcüm var  
Yârimi elden aldın  
Yüreğimde acım var<sup>60</sup>

2712

Küleklerde yağım var  
Kara üzüm bağım var  
Yâr ile bir olmaya  
Aşılacak dağım var<sup>17</sup>

2713

Saçımda siyahım var  
Bülbül oldum ahım var  
Göz gördü gönül sevdi  
Benim ne günahım var?<sup>60</sup>

2714

Kayada urganım var  
Kadife yorganım var  
O yâr benim olursa  
Tekkeye kurbanım var<sup>15</sup>

2715

Bahçelerde narım var  
Fidan boylu yârim var  
Bir gün ayrı düşersem  
O gün ah u zarım var<sup>122</sup>

2716

Askerdeyim yasım var  
Mor püsküllü fesim var  
Yolla çavuş yârimi  
Yârimde havasım var<sup>11</sup>

2717

Asmada mor salkımlar  
Dönüp de bakmadı yâr  
Dolaşık çile gibi  
Açılmayan bahtım var<sup>17</sup>

2718

Kalemim dividim var  
Gurbette yığdım var  
Gelir diye canımdan  
Çıkmadık ümidim var<sup>60</sup>

2719

Çaydanlıkta çayım var  
Gam çekecek neyim var?  
Çok gıllama gaynana  
Üç aylık bebeğim var<sup>60</sup>

2720

Karşıda eleğim var  
İçinde keleşim var  
İtin köpeğin kızı  
Senden bir dileğim var<sup>59</sup>

2721

Ağustos var ekin var  
Hasta olsan hekim var  
Benim gönlümde sensin  
Senin gönlünde kim var?<sup>23</sup>

2722

Her gün akşam demim var  
Dağlar kadar gamım var  
Kömür gözlü nazlı yâr  
Senden başka kimim var?<sup>60</sup>

2723

Sepet sepet arım var  
Künde ah u zarım var  
Şu dağların ardında  
Kömür gözlü yârim var<sup>55</sup>

2724

Evinize yolum var  
Yâr sarmaya kolum var  
Baban seni verecek  
Yüklü param pulum var<sup>60</sup>

2725

Ambar ambar unum var  
Allah'tan umudum var  
O kız benim olursa  
Kırk tekkeye mumum var<sup>23</sup>

2726

Bahçede hasırım var  
Tarlada mısırim var  
Dürzü deyyisin kızı  
Neremde kusurum var?<sup>78</sup>

2727

Asmalarda salkım var  
Analardan talkım var  
Seni alıp gidecem  
Kararım var ülküm var<sup>17</sup>

2728

Asmalarda üzüm var  
Yâre bir çift sözüm var  
Bir evde iki bacı  
Büyüğünde gözüm var<sup>60</sup>

2729

Ketenim var bezim var  
Gitme bir çift sözüm var  
Niçin benden kaçarsın?  
Belki sende gözüm var<sup>23</sup>

2730

Ketenim var bezim var  
Eğlen sana sözüm var  
Yüzüne diyemiyom  
Şeftalinde gözüm var<sup>55</sup>

2731

İlengerde üzüm var  
Benim sende gözüm var  
Seni severdim emme  
Başkasına sözüm var<sup>60</sup>

2732

Ateşim var közüm var  
Sevda çeken özüm var  
Ellere bakar mıyım?  
Benim yâre sözüm var<sup>60</sup>

2733

Çuval çuval kozum var  
Güzellerde gözüm var  
Kulağımı bana ver  
Sana bir çift sözüm var<sup>23</sup>

2734

Uzun uzun urgan var  
Üstümüzde yorgan var  
Bu yorganın altında  
İki değil bir can var<sup>122</sup>

2735

Bahçelerde kiren var  
Yârime fit veren var  
Yâri benden ayırıp  
Günahıma giren var<sup>60</sup>

2736

Baş aşığı giden var  
Yüzün eğri neden yâr?  
Evvel böyle değildin  
Seni bir öğreten var<sup>103</sup>

2737

Bıçaklıkta kazan var  
Gazan sende düzen var  
Gazan seni kırarım  
Yâriminen gezen var<sup>16</sup>

2738

Minarede ezen var  
Has bahçede gezen var  
Şu mehlenin içinde  
Yüreğimi ezen var<sup>60</sup>

2739

Develikte azan var  
O yazıyı yazan var  
Geçme bizim kapıdan  
Sevdamızı sezen var<sup>55</sup>

2740

Ayağında mesin var  
Bir incecik sesin var  
Can oğlan civan oğlan  
Kimlerde hevesin var?<sup>60</sup>

2741

İzin var  
Yüreğimde izin var  
Güzelleri sarmaya  
Ta ezelden izin var<sup>48</sup>

2742

Nalinlere perçin var  
Yol bilmeze arşın var  
Gül üstüne gül kokan  
Dönelere kurşun var<sup>17</sup>

2743

Dağlar var  
Taş bağırlı dağlar var  
Sevdanın ateşiyle  
Yüreğimi dağlar var<sup>48</sup>

2744

Mendilimde neler var?  
Yâr belinde kemer var  
Gel sinemi yar da bak  
Yüreğimde neler var<sup>122</sup>

2745

Gözler var  
Can alıcı gözler var  
İşmar etme gelemem  
Uğrun uğrun gözler var<sup>48</sup>

2746

Yüzler var  
Doksanlar var yüzler var  
Üstündeki tükmüğü  
Yağmur sanan yüzler var<sup>48</sup>

2747

Barmağında mühür var  
Yüreğimde kahr var  
Yârim burdan gideli  
Yemeğimde zehir var<sup>60</sup>

2748

Dereelerde kamış var  
Boyumca büyümüş var  
Sevdiğimin koynunda  
Türlü türlü yemiş var<sup>60</sup>

2749

Mezarlıkta bir kuş var  
Kanadında gümüş var  
Gitti yârim gelmedi  
Elbet bunda bir iş var<sup>23</sup>

2750

Yüzünde nurun mu var?  
Yandın da korun mu var?  
Beni alımkermişsin  
Aklından zorun mu var?<sup>60</sup>

2751

Evimizde kuyu var  
Ne de tatlı suyu var  
Olmuşum yâr delisi  
Bana derler huyu var<sup>23</sup>

2752

Yüreğimde sızı var  
Serde sevda izi var  
Gönlüm kavuşmak diler  
Ara yerde muzı var<sup>60</sup>

2753

Ovalarda sürü var  
Yârin gelmiş yürü var  
İnanmazsan aç da bak  
Çantasında dürü var<sup>122</sup>

2754

Karşı evde bir kız var  
Gönül çalan hırsız var  
İşmar ettim gelmedi  
Taş kalpli hayırsız var<sup>62</sup>

2755

Hızır'dan elimiz var  
İnsanca halimiz var  
Nur yağar kapımıza  
Hazreti Ali'miz var<sup>60</sup>

2756

Evleri çukurda yâr  
Bekle beni burda yâr  
Ben bir güzel ceylanım  
Verme kuşa kurda yâr<sup>60</sup>

2757

Mile yâr  
Düştüm pekçe dile yâr  
Mahşere dek gidecek  
Sevdan benle bile yâr  
Aldın aklım başımdan  
Bilmem ne ilmile yâr  
Aşığa hor bakanın  
Gelsin gözü mile yâr<sup>55</sup>

2758

Antarisi leyla yâr  
Küstün ise söyle yâr  
Sür sefasın çek demi  
Ele girmez böyle yâr<sup>55</sup>

2759

Bahçelerde eşme var  
Yarelerim deşme yâr  
Senden ayrı düşeli  
İki gözüm çeşme yâr<sup>122</sup>

2760

Gazete al oku yâr  
 Bülbül gibi şakı yâr  
 Bir öpücük ver bana  
 Sever isen Hak'kı yâr<sup>122</sup>

2761

Bahçalarda boz hıyar  
 Boyun boyuma uyar  
 İkimiz de güvercin  
 Öldürmeye kim kıyar?<sup>81</sup>

2762

Dalda bir çift ceviz var  
 Birisi ben biri yâr  
 Sen üzülme sevgilim  
 Ayırmaya kim kıyar?<sup>32</sup>

2763

Damın başı taşlı yâr  
 Niçin gözün yaşlı yâr  
 Seni bana vermezler  
 Git gavur oynaşlı yâr<sup>60</sup>

2764

Kavun kestim tatlı yâr  
 Geldi geçti atlı yâr  
 Eller ne derse desin  
 Bana baldan tatlı yâr<sup>122</sup>

2765

Biçtiğin yulaf mı yâr?  
 Yüreğin alaf mı yâr?  
 Dilinde ayrılık var  
 Söylenecek laf mı yâr?<sup>60</sup>

2766

Üzüm yedim tatlı yâr  
 Ne geç geldin atlı yar?  
 Beni böyle yalnız  
 Bıraktın firkatlı yâr<sup>122</sup>

2767

Mani mani mesti yâr  
 Ben ne dedim küstü yâr?  
 İkimiz arasında  
 Soğuk yellere esti yâr<sup>91</sup>

2768

Yanıyor tam şuram yâr  
 Tüter buram buram yâr  
 Sen askere gidince  
 Sensiz nasıl duram yâr?<sup>60</sup>

2769

Hakığım var küpem var  
 Eğil bir yol öpem yâr  
 Uzak yoldan gelmişsin  
 Soğuk sular serpem yâr<sup>61</sup>

2770

Feneri yakayım yâr  
 Etrafa bakayım yâr  
 Sen doratı hazırla  
 Ben çabuk kalkayım yâr<sup>122</sup>

2771

Derviş Edna'm sevdim yâr  
 Dallarını eğdim yâr  
 Bir kelâmdan küsüyon  
 Neden gönlüne değdim yâr<sup>35</sup>

2772

Çaylarda semeğim yâr  
 Bilmezsin emeğim yâr  
 Sensiz içime sinmez  
 Bir öğün yemeğim yâr<sup>55</sup>

2773

Elifim var beyim var  
 Adına ne deyim yâr?  
 Boy uzun beli ince  
 Dillerini yiyim yâr<sup>55</sup>

2774

Ah gözüm yâr gözüm yâr  
 Gerdanında gözüm var  
 Ellerin yâri geldi  
 Nerde kaldı bizim yâr? <sup>55</sup>

2775

Bir sözünü duydum yâr  
 Sana gönül koydum yâr  
 Koynunda ısıt beni  
 Ayaz yedim buydum yâr <sup>62</sup>

2776

Candan sevmek huyum yâr  
 Dedim ki ben buyum yâr  
 Yağlığın kirlenmiştir  
 Gözyaşım ile uyum yâr <sup>60</sup>

2777

Suyumu ılıdan yâr  
 Üstümü kurudan yâr  
 Pek mi gönlün büyüdü?  
 Karşımda sorudan yâr <sup>55</sup>

2778

Pencereden bakan yâr  
 İğil iğil akan yâr  
 Mis mi çaldın gerdana?  
 Burcu burcu kokan yâr <sup>61</sup>

2779

Sabah oldu uyan yâr  
 Tüy yastığa dayan yâr  
 Yana yana kül oldum  
 Yok mu sende iman yâr ? <sup>122</sup>

2780

Orak geçti harman yâr  
 Her derdime derman yâr  
 Sen benimsin ben senin  
 Bak elimde ferman yâr <sup>122</sup>

2781

Karyolada yatan yâr  
 Çifte gönül tutan yâr  
 Sevip beceremedin  
 Çalımından utan yâr <sup>55</sup>

2782

Sabah oldu uyan yâr  
 El sözüne uyan yâr  
 Şu Çorum'un içinde  
 Boynum buruk koyan yâr <sup>61</sup>

2783

Uzak yola giden yâr  
 Darıldın mı neden yâr?  
 İpek gömlek gönderdim  
 Dar mı geldi beden yâr <sup>122</sup>

2784

Saksıda fesleğen yâr  
 Gülüşü can degen yâr  
 Düşmana baş eğmedim  
 Sensin boynum eğen yâr <sup>62</sup>

2785

Uzak yoldan gelen yâr  
 Gözyaşımı silen yâr  
 Bu canım kurban sana  
 Kadir kıymet bilen yâr <sup>122</sup>

2786

Aşıp da gel belden yâr  
 Korkun mu var elden yâr?  
 Korkar da gelemeszen  
 Kokunu sal yelden yâr <sup>60</sup>

2787

Kuytularda gezen yâr  
 Gözlerini süzen yâr  
 Ben seni candan sevdim  
 Yapma bana düzen yâr <sup>60</sup>

2788  
Nerelerde kaldın yâr?  
Aklım baştan aldın yar  
Divane ettin beni  
Sevdalara saldın yâr<sup>60</sup>

2789  
Limon idim sıktın yâr  
Hatırımı yıktın yâr  
Dosta düşmana karşı  
Pek hayırsız çıktın yâr<sup>23</sup>

2790  
Kurulukta odun yâr  
Beni naçar kodun yâr  
Bir hoyrata ıras gel  
Kopsun etin budun yâr<sup>60</sup>

2791  
Gidiyodum bugün yâr  
Taşlar al da dövün yâr  
Bensiz senin üstüne  
Ne ay doğsun ne gün yâr<sup>21</sup>

2792  
Al bürüncek bürün yâr  
Konaklardan görün yâr  
Benden gayri seversen  
Yılan ol da sürün yâr<sup>61</sup>

2793  
Geç karşıma görün yâr  
Karalara bürün yâr  
Beni terk edip gittin  
Sürüm sürüm sürün yâr<sup>23</sup>

2794  
Barmağında möhür yâr  
Etme bana kahr yâr  
Sensiz sular içersem  
Olsun bana zehir yâr<sup>55</sup>

2795  
Antarisi aklı yâr  
Sırrı bende saklı yâr  
Ant iç inandır beni  
Benden gayrı yok mu yâr?<sup>55</sup>

2796  
Ayarsız yâr densiz yâr  
Koydun beni sensiz yâr  
Ben kime yâr diyeyim?  
İmansız yâr dinsiz yâr<sup>62</sup>

2797  
Bugün günlerden pazar  
Katipler okur yazar  
Güzel kızı görünce  
Kaymakam bile azar<sup>17</sup>

2798  
İğde dalı çok uzar  
Sarışın çiçeği var  
Tak yakana sevdiğim  
Değmesin bize nazar<sup>33</sup>

2799  
Kayanın dibi biber  
Kayıklar kalkmış gider  
Ne hayırsız yâr imiş  
Ne selam var ne haber<sup>23</sup>

2800  
Başında yeşil çember  
Kokusu miski amber  
Benim muradımı ver  
Ya Hazreti Peygamber<sup>103</sup>

2801  
Tırpanı güzel biçer  
Çam bardaktan su içer  
Yâr yâr için yerinde  
Tatlı canından geçer<sup>122</sup>

2802

Gör baştan neler geçer?  
El bize güler geçer  
Düşmanın sözü neyse  
Dostunki deler geçer<sup>60</sup>

2803

Elekler eler geçer  
Kalbimi deler geçer  
Yaşım küçüktür ama  
Aklımdan neler geçer?<sup>60</sup>

2804

Kapaklı'dan çay geçer  
Kara günler say geçer  
Seni görenler sanır  
On dördünde ay geçer<sup>48</sup>

2805

Mani maniyi açar  
Maniden kaldım naçar  
Duldalanma sevdiğim  
Sayılı gün tez geçer<sup>60</sup>

2806

Gurbetin kuşları yüksekte uçar  
İner enginlere derdini saçar  
Sılaya dön sevdiceğim sılaya  
Gurbete gidenin ömrü tez geçer<sup>144</sup>

2807

Ördek gölden su içer  
Ömürdür gelir geçer  
Bu dünya bir tarladır  
İnsan ektiğin biçer<sup>60</sup>

2808

Çıkıda kara biber  
Küsmüş gurbete gider  
Küstüğünü kayırmam  
Vatanını terk eder<sup>73</sup>

2809

Dam başından el eder  
Kaşları gel gel eder  
Can cananı sevince  
Dağı taşı yol eder<sup>60</sup>

2810

Gele gide yol eder  
Bir kötüye kul eder  
Buna felek demişler  
Onu d'alır dul eder<sup>62</sup>

2811

Ayrılık yeter eder  
Yandırır tüter eder  
Aşk adamı öldürmez  
Ölümden beter eder<sup>63</sup>

2812

Cici babuç cız eder  
Kız oğlana göz eder  
Oğlan bir şey bilmiyor  
Ne ederse kız eder<sup>61</sup>

2813

Yalancıktan naz eder  
Cümle âlem söz eder  
Ergen kız ergen oğlan  
Birbirine göz eder<sup>17</sup>

2814

Çoban koyuna gider  
Bakar boyuna gider  
Çobanın hak toklusu  
Nişan toyuna gider<sup>38</sup>

2815

Gözel ataşa gider  
Elinde maşa gider  
Bir gider bir salınır  
Ben sandım paşa gider<sup>60</sup>



2816  
Karanfil deste gider  
Kokusu dosta gider  
Yârini elle gören  
Evine hasta gider <sup>60</sup>

2817  
Ay doğar aya gider  
Gönlüm bir maya gider  
Mehle kızın alanın  
Emeği zaya gider <sup>55</sup>

2818  
Karanfil uzar gider  
Boyunu süzer gider  
Yâr yolunu yanılmış  
İnşallah bize gider <sup>64</sup>

2819  
Gökte yıldız mah gider  
Kâh eğlenir kâh gider  
Ben bugün yâri gördüm  
Sandım padişah gider <sup>146</sup>

2820  
Ovada atlı gider  
Sanki kanatlı gider  
Yâr yanına giderken  
Yaya da atlı gider <sup>122</sup>

2821  
Teyyare hızlı gider  
Üstü yıldızlı gider  
Yâri uzak olanın  
Mektubu hızlı gider <sup>11</sup>

2822  
Tayyare hızlı gider  
Üstü yıldızlı gider  
Nişanlı kızların  
Mektubu gizli gider <sup>5</sup>

2823  
Masa üstünde biber  
Üflesem yere gider  
Ağzı açık olanın  
Yâri elinden gider <sup>77</sup>

2824  
Yollar uzayıp gider  
Yaram sızlayıp gider  
Gözüm görmez katlanır  
Gönlüm özleyip gider <sup>60</sup>

2824  
Ördekler uçar gider  
Kanadın açar gider  
Acımasız sevdiğim  
Hep benden kaçar gider <sup>122</sup>

2826  
Nar olsa yakar gider  
Su olsa akar gider  
Yârden ayrılıp giden  
Ardına bakar gider <sup>122</sup>

2827  
Su gelir akar gider  
Yâr gelir bakar gider  
Yârin şahin bakışı  
Canımı yakar gider <sup>55</sup>

2828  
Yâr bahçeyi herk eder  
Herk ettikçe ter gider  
Kime derdimi yansam  
Layığın bu der gider <sup>17</sup>

2829  
Kasavet çeker gider  
Kanlı yaş döker gider  
Yâriden ayrılanlar  
Boynunu bükür gider <sup>60</sup>

2830

Yaylaya yokarı cılga yol gider  
Kimi ekin eker kimi ferk eder  
Bir yiğidin yâri iki olursa  
Biri darılınca biri kor gider<sup>88</sup>

2831

Papır yolu düz gider  
Bir edalı kız gider  
Bir elinde kemani  
Bir elinde saz gider<sup>39</sup>

2832

Bir yağlık işle gönder  
Ucun ateşle gönder  
İçine üç alma koy  
Birini dişle gönder<sup>60</sup>

2833

Ocak başında minder  
Yüzünü bana dönder  
El oğlu değil misin?  
Bir kuru selam gönder<sup>43</sup>

2834

Ayva gönder nar gönder  
Ciğer yandı kar gönder  
Düşman duyar söz eder  
Bir yağlığa sar gönder<sup>61</sup>

2835

Sevdiğim adın Önder  
Yüzünü beri dönder  
Kuru dil dökme bana  
Nişan yüzüğü gönder<sup>60</sup>

2836

Poşusu yana değer  
Kılıcı kana değer  
Nasıl ana doğurmuş?  
Sardıkça cana değer<sup>55</sup>

2837

Su gelir taşa değer  
Kiprikler kaşa değer  
Merak etme sevdiğim  
Bir gün baş başa değer<sup>53</sup>

2838

Deveyi düze çeker  
Sürmeyi göze çeker  
Bu sevdanın yüzünden  
Kendini naza çeker<sup>76</sup>

2839

Akılsız baş derdini  
Şu sefil ayak çeker  
El görür babam duyar  
Bi kağmı dayak çeker<sup>60</sup>

2840

Arabamda dört teker  
Beni yârime çeker  
Sevdiği güzel olan  
Bahçesine gül eker<sup>12</sup>

2841

Kız bahçede gül eker  
Gönlü bir oğlan çeker  
Oturmuşlar yan yana  
Biri bal biri şeker<sup>60</sup>

2842

Sarı sarı cüceler  
Kurum tutmuş bacalar  
Hiç aklına gelmez mi?  
Yalvardığın geceler<sup>60</sup>

2843

Gül memeler  
Ağlayıp gülmemeler  
Çöz göksün düğmelerin  
Terlemiş gül memeler 48

2844  
Küp içinde kömeler  
Tombul tombul memeler  
Yâr kadrini ne bilsin?  
Senin gibi semeler <sup>61</sup>

2845  
Dam üstünde un eler  
Tombul tombul memeler  
Memeler baş kaldırmış  
Kavuşmuyor düğmeler <sup>86</sup>

2846  
Koynundaki memeler  
Başları gözüm deler  
Dedi al senin olsun  
Dedim yâr daha neler! <sup>60</sup>

2847  
Naneler hoş naneler  
Dönmekte pervaneler  
Aşka düşüp yananlar  
Değildir divaneler <sup>122</sup>

2848  
Dereler hoş dereler  
Yârsiz bomboş dereler  
Çiçeği çok olsa da  
Bana nahoş dereler <sup>122</sup>

2849  
Karşıda medreseler  
Yârin gelmiş deseler  
Bir kuş kadar canım var  
Veririm isteseler <sup>67</sup>

2850  
Şu taş kaldırsalar  
Yılanı öldürseler  
Küçükten yâr seveni  
Cennete gönderseler <sup>16</sup>

2851  
Serseler  
Al sevdanı başımdan  
Sevdan beni örseler  
Felek sillesin yiyen  
Ölmesede serseler  
Bir tüyünden vazgeçmem  
Üleşimi serseler <sup>55</sup>

2852  
Oy develer develer  
Çölde diken geveler  
Ben o kızı almazsam  
Herkes bana söveler <sup>76</sup>

2853  
Aç gezdim tok dediler  
Azıma çok dediler  
Yanılıp güldüğüme  
Hiç derdi yok dediler <sup>60</sup>

2854  
Dam üstünde kediler  
Yâre çirkin dediler  
Beni dama düşürüp  
Gençliğimi yediler <sup>60</sup>

2855  
Karşı karşı siniler  
Tisge vursam iniler  
Aldı gitti yârimi  
Uzaktaki gemiler <sup>61</sup>

2856  
Bucaklıkta siniler  
Kulacığım çiniler  
Yârimden ayrılanlar  
İnim inim iniler <sup>60</sup>

2857  
Bucaklıkta siniler  
El değmeden iniler  
Gurbet elde yârim var  
Kulakları çiniler <sup>70</sup>

2858

Evinin önü bükler  
Bükte keklükler öter  
Yârim gelin mi oldun?  
Yolunu sadıç bekler <sup>61</sup>

2859

Kara kara böcekler  
Duvarı delecekler  
Sevmediğim oğlana  
Zorunan verecekler <sup>81</sup>

2860

Ovada avcı bekler  
Su başında ördekler  
Ben yârime kavuştum  
Güldü gökte melekler <sup>122</sup>

2861

Yaylanın çimenini  
Hep toplamış geyikler  
Sevdalının işine  
Ne garışır böyükler <sup>116</sup>

2862

Ah güzeller güzeller  
Çekilmez gurbet eller  
Aklımı baştan aldı  
Kara kaş ince beller <sup>17</sup>

2863

Pınardaki güzeller  
Güzel kınalı eller  
Görenleri yakmaz mı?  
Fidan boy ince beller <sup>122</sup>

2864

Hay güzeller güzeller  
Altına gül dizener  
Yine nerden geliyor?  
Soyu soppu güzeller <sup>11</sup>

2865

Gül dalında bülbüller  
Açılmış taze güller  
Kurusun da lal olsun  
Yâre kem diyen diller <sup>122</sup>

2866

Karşıda herk edenler  
Sabanı sol gidenler  
Of çeksün kan tükürsün  
Beni yârden edenler <sup>55</sup>

2867

Kuyudan su çekenler  
Gül dibine dökenler  
Acınacak haldadır  
Gizli sevda çekenler <sup>122</sup>

2868

Han önünde tükenler  
Yeşil yelek dikenler  
Sarıp da solmaz mı?  
Hasiretlik çekenler <sup>51</sup>

2869

Yüzünde çifte benler  
Hayran oldu görenler  
Bilmem nasıl vazgeçer  
Sana gönül verenler <sup>60</sup>

2870

Uzun uzun trenler  
Binip gider erenler  
Gidiyor da gelmiyor  
Yanlış yola girenler <sup>17</sup>

2871

Karşıda oturanlar  
Az derdim artıranlar  
Gelin bile yanalım  
Yârini yitirenler <sup>64</sup>

2872

Zeytinyağlı pahalıdır bu günler  
Dürlü yağla yapılıyor düğünler  
Mevla'dan dileğin gündüzle gece  
Bir daha gelsinler o ucuz günler <sup>59</sup>

2873

Uzunu can ederler  
Kısayı yan ederler  
Orta boylu yâr için  
Günde bir kan ederler <sup>60</sup>

2874

Maniye mazık derler  
Bal koydum azık derler  
Sen ölme de ben ölüm  
Cahilsin yazık derler <sup>124</sup>

2875

Karşıya kaban derler  
Ökçeye taban derler  
Kız hatırın kalmasın  
Nişanlın çoban derler <sup>38</sup>

2876

Karşıda kavun yerler  
Biz de varsak ne derler?  
Otursak bile yesek  
Şu şunu sevmiş derler <sup>88</sup>

2877

Maniye maraz derler  
Güzele kiraz derler  
Her kime derdim yansam  
Bu dert sana az derler <sup>140</sup>

2878

Maniye malaz derler  
Çil ördeğe kaz derler  
Eşinden ayrılana  
Yana yana gez derler <sup>16</sup>

2879

Maniye maraz derler  
Güzele kiraz derler  
Sen gibi maniciye  
Çöplükte horoz derler <sup>64</sup>

2880

Sini sini şekerler  
İçine gül ekerler  
Vermezler sevdiğimi  
Günahımı çekerler <sup>7</sup>

2881

Dama bulgur sererler  
Çıkma boyun görürler  
Saçların tel tel olmuş  
Sırma diye örerler <sup>39</sup>

2882

Adile'm der yüz eller  
Seksen eller yüz eller  
Sağ elin âdetidir  
Gerdan eller yüz eller  
Bugün bahçeye girmiş  
Beş on dane güzeller  
Yeşil çayır üstünde  
Al badeyi süzerler  
Açmış beyaz gerdanı  
Lali mercan dizerler  
Giyme penpe canfesi  
Tor uçkuru çözerler  
Serin ver sırrın verme  
El ariftir sezerler <sup>55</sup>

2883

Gazeteyi yazarlar  
Sıra sıra dizerler  
Yâr yâre kavuşunca  
Şeker şerbet ezerler <sup>122</sup>

2884

Kaleden indirirler  
Paytona bindirirler  
Kömür gözlü Seher'i  
Sürgüne gönderirler <sup>137</sup>

2885

Arpayı bitirirler  
Harmana getirirler  
On beşine değeni  
Yerine yetirirler <sup>60</sup>

2886

Eriği düşürürler  
Et ile bişirirler  
Etme bu kötülüğü  
Sonunu düşündürler <sup>55</sup>

2887

Ağzında altın dişler  
Kolunda saat işler  
Gecenin bu vaktinde  
Nereye bu gidişler? <sup>23</sup>

2888

Harman yerin sürmüşler  
İçine gül sermişler  
Bahtı güzel olanı  
Sevdiğine vermişler <sup>60</sup>

2889

Yolları gözetmişler  
Tüfeği uzatmışlar  
Ali'nin kamburunu  
Taş koyup düzeltmişler <sup>47</sup>

2890

Karanfil suyu neyle?  
Güzel kokuyu heyle?  
İki baş bir yastıkta  
O göz uykuyu neyle? <sup>124</sup>

2891

Sıra sıra kirazlar  
Niçin meyve vermezler?  
Şimdi zaman kızları  
Cahil halin bilmezler <sup>55</sup>

2892

Onu öyle demezler  
Peynir ekmek yemezler  
Ne bilir yâr sevmeyi?  
Şu üç günlük çömezler <sup>60</sup>

2893

Şu derede kirazlar  
Niçin meyve vermezler?  
Şu Çorum'un kızları  
Hiç içeri girmezler <sup>55</sup>

2894

Siyah saçın örmezler  
Seni bana vermezler  
Gel beraber kaçalım  
Karanlıkta görmezler <sup>74</sup>

2895

Ay doğdu günü gözler  
Yârim düğünü gözler  
Ezelden bir gün gördü  
Yine o günü gözler <sup>55</sup>

2896

Rende tahtayı düzler  
Hiç bırakmaz pürüzler  
Yârsiz geçen günleri  
Saydım yüzler üç yüzler <sup>122</sup>

2897

Gece oldu gündüzler  
Görünmüyor hiç düzler  
Sen buradan gideli  
Sarardı bütün yüzler <sup>38</sup>

2898

Belimi sıktı kemer  
Oğlunuz beni sever  
Benim ince belime  
Yakışır gümüş kemer <sup>54</sup>

2899

Tülbendim yanar döner  
İçinde yıldız söner  
Seni gören neylesin?  
Ben gibi yanar söner <sup>61</sup>

2900

Kavakta dal titirir  
Damarda kan titirir  
Yâri gördüğüm yerde  
Yürekte can titirir <sup>60</sup>

2901

Yağmur yağar yel eser  
Kızın adı Güleser  
Akşam gelir babası  
Dilin ağzından keser <sup>60</sup>

2902

Yel eser  
Rüzgâr eser yel eser  
Sert esme sen ey gönül  
Duyar nazlı yâr küser  
Gamzeleri bıçaktır  
Korkarım bağrım keser  
Sürme kapından kulu  
Yoluna koymuştur ser  
Serpuşunu yumuşsun  
Dala serme yere ser  
Belki daldan düşürür  
Yağmur yağar yel eser <sup>55</sup>

2903

Ay doğar günler aşar  
Buluta gölge düşer  
Kara gözlüm ağlamış  
Kırpikten damla düşer <sup>129</sup>

2904

Sürmeler göze düşer  
Dolanır söze düşer  
Civan gibi koç yiğit  
Bir kötü kıza düşer <sup>94</sup>

2905

Tencerede aş pişer  
Bir tatlı telaş pişer  
Kaynananın her sözü  
Gelinlere taş düşer <sup>60</sup>

2906

Çektiğim acı yeter  
Ocağa duman tüter  
Herkesin derdi vardır  
Benim hepsinden beter <sup>23</sup>

2907

Kar yağar kürek ister  
Yiğitlik yürek ister  
Sevgi üç beş gün değil  
Bir ömür sürekle ister <sup>60</sup>

2908

Derdim var gater gater  
Etme ettiğin yeter  
Sen bana acımadın  
Olasın benden beter <sup>60</sup>

2909

Sigaram ince tüter  
Düşünsem aklım yiter  
Sağ olsun da sallansın  
Ayda gördüğüm yeter <sup>81</sup>

2910

Oğlan selinti tutar  
Tutma sel seni yutar  
Eğer yârin ikiyse  
Bizim iş burda biter <sup>61</sup>

2911

Mekke'de hurma biter  
Dalında bülbül öter  
Ergen kızlar koynunda  
Çiğitsiz meyve biter<sup>61</sup>

2912

Dar günde küpe ister  
Dediğin yapa ister  
Oğlum haberin olsun  
Bu gelin sopa ister<sup>60</sup>

2913

Ay doğar aşmak ister  
Bal dudak yaşmak ister  
Şu benim cahil gönlüm  
Yâre kavuşmak ister<sup>55</sup>

2914

Dam yıkıldı direk ister  
Dayanmaya yürek ister  
Benim karnım toktur ama  
Arkadaşım börek ister<sup>54</sup>

2915

Kar yağar kürek ister  
Meyveler direk ister  
Yârim hamamdan çıkmış  
Öpmeye yürek ister<sup>55</sup>

2916

Eski dam direk ister  
Karnımız börek ister  
Şu Çorum'da yâr sevmek  
Demirden yürek ister<sup>60</sup>

2917

Sevda yakar kor ister  
Söndürmeye kar ister  
Kötüden sındı gönlü  
Hakikatli yâr ister<sup>60</sup>

2918

Ana canım aş ister  
İki çatık kaş ister  
Yatak yorgan ısırır  
Yastık iki baş ister<sup>17</sup>

2919

Pencereden bakıver  
Bir şişecik rakı ver  
O beyaz kollarını  
Bir gece bırakıver<sup>57</sup>

2920

Kız Münevver Münevver  
Merdivenden iniver  
Hıdır taksi getirmiş  
Nazlanmadan biniver<sup>16</sup>

2921

Bugün bize geliver  
Perdeleri geriver  
Güzel neyin eksilir?  
Bir öpücük veriver<sup>60</sup>

2922

Mini mini Münevver  
Merdivenden iniver  
Dünürlerin gelince  
Nişanlıyım deyiver<sup>6</sup>

2923

Gülöver  
Sümbülü ver gülü ver  
El yanında kaş yık da  
Tenhalarda gülöver<sup>48</sup>

2924

Biri al da beşi ver  
Arı olup üşüver  
Kız talih kuşu olup  
Bizim eve düşüver<sup>17</sup>



2925  
 Keklik taştta ne gezer?  
 Kalem kaştta ne gezer?  
 Bugün ben yârî gördüm  
 Akıl başta ne gezer? <sup>55</sup>

2926  
 Derede sürü gezer  
 Kalbimde Hürü gezer  
 O Hürü'nün sevdası  
 Ezer bağırmı ezer <sup>122</sup>

2927  
 Vapur denizde yüzer  
 Gündüzle gece gezer  
 Sevda çeken bir kiři  
 Kalbinde neler sezer <sup>122</sup>

2928  
 Kaşlar hilale benzer  
 Dudaklar bala benzer  
 Yârinden ayrılanın  
 Dilleri lala benzer <sup>122</sup>

2929  
 Dozer geliyor dozer  
 Çekilin sizi ezer  
 Benim sevdiğim kızın  
 Gözü ceylana benzer <sup>16</sup>

2930  
 Maşa maşaya benzer  
 Kızlar paşaya benzer  
 Erkeklere gelince  
 Kokmuş turşuya benzer <sup>23</sup>

2931  
 Şu giden kıza benzer  
 Endamı saza benzer  
 Hiç halimden bilmedi  
 İnsafı aza benzer <sup>60</sup>

2932  
 Şu giden üçe benzer  
 Yüklenmiş göçe benzer  
 Önde giden yâr benim  
 Kalanı hiçe benzer <sup>55</sup>

2933  
 Dozer geliyor dozer  
 Çekilin yoldan ezer  
 Benim sevdiğim oğlan  
 Sinan Özer'e benzer <sup>116</sup>

2934  
 Kemiş kemişe benzer  
 Kemiş güneşe benzer  
 Şu Harzadın kızları  
 Kısır çebişe benzer <sup>55</sup>

2935  
 Meşe meşeye benzer  
 Köşe köşeye benzer  
 Şu Çorum'un kızları  
 Ölmüş eşeğe benzer <sup>14</sup>

2936  
 Oturmuş mani düzer  
 Kaş oynatır göz süzer  
 Düzençi fettan güzel  
 Yüz vermez beni üzer <sup>60</sup>

2937  
 Ceviz dalı incedir  
 Boyu posu bencedir  
 Yanağında has güller  
 Taze açan goncadır <sup>122</sup>

2938  
 Tayyare havadadır  
 Bülbüller yuvadadır  
 Yâre kavuşmak için  
 Ellerim duadadır <sup>122</sup>

2939

Şeftaliler daldadır  
Gözlerim hep yoldadır  
Aylar geçti görmedim  
Sevgilim ne haldadır? <sup>122</sup>

2940

Ana evladındadır  
Kızlar muradındadır  
Benim şu deli gönlüm  
Hep senin yanındadır <sup>23</sup>

2941

Çeşmenin başındadır  
Çiçeği kaşındadır  
Bir sarışın yâr sevdim  
On sekiz yaşındadır <sup>23</sup>

2942

Ak üzüm bakırdadır  
Yâr camı tıkırdadır  
Küstüm gönül almaya  
Bilezik şıkırdadır <sup>60</sup>

2943

Sap kağnısı düzdedir  
Çalma kekil yüzdedir  
On iki gelin sevdim  
Gine gönlüm kızdadır <sup>131</sup>

2944

Yastık yüzü basmadır  
Bahçedeki asmadır  
Şu karşıdan bakan kız  
Yosmalardan yosmadır <sup>122</sup>

2945

Ata binen ağadır  
Atın yönü dağadır  
Ne orada duruyon?  
Bu maniler sanadır <sup>60</sup>

2946

Karadır  
Yârin gözü karadır  
Çaktı gamze okunu  
Yürek göz göz yaradır  
Kâh saklanır yâr benden  
Yeri göğü aradır  
Kâh yatar dizlerime  
Siyah zülfün taradır  
İki gönül bir olmuş  
Tam saracak sıradır <sup>62</sup>

2947

Önlük bağım kısadır  
Aşkın beni susadır  
Geç gelip er gidiyon  
O da bana tasadır <sup>35</sup>

2948

Mendilim dört köşedir  
İki el bir başadır  
Boş yere emek çekme  
Hep emeğin boşadır <sup>55</sup>

2949

Köşkün her yanı bağıdır  
Uzakta karlı dağdır  
Vefasızın sözleri  
İçimde birer dağdır <sup>122</sup>

2950

Yârim pek cilvelidir  
Sofrası helvalıdır  
Dillerinden dökülen  
Laf değil can balıdır <sup>17</sup>

2951

Yaralıdır  
Yüreğim yaralıdır  
Açma tabip döşümü  
Yaralar sıralıdır

Vücudum dert ülkesi  
Can onun kralıdır  
Sevincim gurbet gezer  
Kederim buralıdır  
Aram yok talih ile  
Bahtım hep karalıdır <sup>60</sup>

2952

Mendilim turalıdır  
Sevdiğim buralıdır  
Geçme kapım önünden  
Yüreğim yaralıdır <sup>85</sup>

2953

Kaynanam azılıdır  
Yüreğim sızılıdır  
Silemem bu yazıyı  
Alnımda yazılıdır <sup>17</sup>

2954

Derviş Edna'm hallıdır  
Hakkı seven bellidir  
Bülbül güle karışmış  
Muhabbeti ballıdır <sup>35</sup>

2955

Altın yüzük şanlıdır  
Kız kapısı kanlıdır  
Geçmeyin o kapıdan  
Kız bize nişanlıdır <sup>60</sup>

2956

Kaşların keman mıdır?  
Kaçacak zaman mıdır?  
Ne dediysem inanman  
Parolan aman mıdır? <sup>17</sup>

2957

Şu giden kayık mıdır?  
Bu ona layık mıdır?  
Yeni düştüm sevdaya  
Ağlasam ayıp mıdır? <sup>55</sup>

2958

Arıdır  
Balı yapan arıdır  
Bir gülüşün insanı  
Dertlerinden arıdır <sup>48</sup>

2959

Üzümün asmasıdır  
Karanfil basmasıdır  
Hem sever hem salınır  
Şu kimin yosmasıdır? <sup>129</sup>

2960

Antarisi mavidir  
Göğsü cennet bağıdır  
Yenile bir yâr sevdim  
İlk bahtımın avıdır <sup>55</sup>

2961

Yârimin yanakları  
Eşençay kirazıdır  
Sevdim de alamadım  
Feleğin garazıdır <sup>60</sup>

2962

Ay ışı ıldır ıldır  
Gel de yâr beni güldür  
Uzun sürdü hasretlik  
Beni yanına aldır <sup>61</sup>

2963

İncirin içi baldır  
Kabukları helaldır  
Dört mevsim gelir geçer  
Çiçek açmaz ne haldır? <sup>32</sup>

2964

Cami altı hamamdır  
Edirafı imamdır  
O kız bana varacak  
Sözü vardır tamamdır <sup>61</sup>

2965

Mani derler nedendir?  
Ağzın dilin bademdir  
Ben bir Acem keklğim  
Al koynuna dadandır <sup>75</sup>

2966

Sandığım cevzendir  
Cevizi kavuzdandır  
Yönün öte dönüyor  
Anası domuzdandır <sup>17</sup>

2967

Sarı saçın yilandır  
Al boynuna dolandır  
Sever isen candan sev  
Dilindeki yalandır <sup>55</sup>

2968

Oğlan adın Sinan'dır  
İşin gücün yalandır  
Sevgin yalan değilse  
And iç beni inandır <sup>60</sup>

2969

Entarisi aktandır  
Ne gelirse Hak'tandır  
Benzimin sararması  
Belki yanıklıktandır <sup>55</sup>

2970

Garip gönlüm külhandır  
Sen ateşsin ben tandır  
Sevdamız söyünmesin  
Yandır güzelim yandır <sup>17</sup>

2971

Deli gönül şaşkındır  
Derdim baştan aşkındır  
Beni bu hale koyan  
Güzel senin aşkındır <sup>50</sup>

2972

Ceviz dalı kalındır  
Yeşilindir alındır  
Üzülme deli gönül  
O kız senin malındır <sup>122</sup>

2973

Dekardır  
Şu bülbülün gezdiği  
Bahçede bağda kârdır  
Zamane dilberleri  
Hepisi sahtekârdır <sup>55</sup>

2974

Atıp tutası vardır  
Cana katası vardır  
Bu dünya bir imtihan  
Bir de ötesi vardır <sup>17</sup>

2975

Alıcın alı vardır  
Dikenli dalı vardır  
Başım yastık neylesin?  
Yârimin kolu vardır <sup>32</sup>

2976

Ibrık kızıl bakırdır  
Kız gözlerin çakırdır  
O çakır gözlerine  
Vurulan bu fakırdır <sup>122</sup>

2977

Ey gözü gönlü sağır!  
Söz vurdun taştan ağır  
Attın sitem okunu  
Ne döş kaldı ne bağır <sup>62</sup>

2978

Kahve pişirdim ağır  
Döküldü yandı bağır  
Yâr bağrını sarmaya  
Ben gelem beni çağır <sup>60</sup>

2979

Harman yeri yarıılır  
Babam bana darılır  
Ne darılırsın baba?  
Eloğludur sarılır<sup>35</sup>

2980

Ala koçum yayılır  
Saçakları sayılır  
Çıkma yârim kapıya  
Gören olur bayılır<sup>54</sup>

2981

Erik dalda sallanır  
Yeşillenir allanır  
Tomurcuk memelerin  
Her öptükçe ballanır<sup>122</sup>

2982

Nar ağacı dallanır  
Çiçekleri allanır  
Biraz daha büyürse  
Memeleri sallanır<sup>32</sup>

2983

Yâr gurbette dolanır  
Aylar aya ulanır  
Tez gel yârim gurbetten  
El peşimde dolanır<sup>60</sup>

2984

Değirmen boş dolanır  
Suyu sarhoş dolanır  
Yâre bir kuşak aldım  
Belini beş dolanır<sup>23</sup>

2985

Gökte elma sallanır  
Yere düşer kirlenir  
Gökçamlının kızları  
Püskül ilen fırlanır<sup>55</sup>

2986

Motor gelir ıslanır  
Aletleri paslanır  
Benim sevdiğim oğlan  
Direksiyona yaslanır<sup>16</sup>

2987

Ay doğar ayazlanır  
Gün doğar beyazlanır  
Şu Çorum'un kızları  
Hem sever hem nazlanır<sup>59</sup>

2988

Durur durur gümrenir  
Elâleme imrenir  
Âşamaçı düş kurar  
Uykusunda samranır<sup>61</sup>

2989

Köyümüzün yolu çamur  
Köylü köylüsünü tanır  
Altında bi motur olan  
Kendini de adam sanır<sup>16</sup>

2990

Pınar baştan bulanır  
İner dağı dolanır  
Al başımdan sevdayı  
Buna can mı dayanır?<sup>42</sup>

2991

Yel eser dal uyanır  
Dal yeşile boyanır  
Yâr üstüme yâr sevmiş  
Buna can mı dayanır?<sup>60</sup>

2992

Bülbül cüce çıkarır  
Bilmem nice çıkarır?  
Şu benim ah u zarım  
Seni uca çıkarır<sup>55</sup>

2993

Çay gider kumu kalır  
Sanma even yol alır  
Ne kadar eversen ev  
İş olacaña varır <sup>60</sup>

2994

Gökte alma fırlanır  
Yere düşer kirlenir  
Oğlanlar vezir olsa  
Yine kıza yalvarır <sup>54</sup>

2995

Altını paslandırır  
Dağlara yaslandırır  
Ergen kızın cilvesi  
Deliyi uslandırır <sup>17</sup>

2996

Sarı saçın yaş durur  
Yel eser dolaştırır  
Şu benim selamımı  
Yâre kim ulaştırır? <sup>55</sup>

2997

Su gelir süzüştürür  
Yamalık büzüştürür  
Zalim yârin anası  
Müşteri kızıştırır <sup>17</sup>

2998

Gemi gelir yanaşır  
İçi dolu çamaşır  
Alaca'nın kızları  
Koca diye ağlaşır <sup>16</sup>

2999

Gemi gelir yanaşır  
İçi dolu çamaşır  
Yâri gördüğüm yerde  
Benim dilim dolaşır <sup>60</sup>

3000

Yeşil dal ayva taşır  
Yesem dişim kamaşır  
Yârim fidan boyludur  
Ne giyerse yaraşır <sup>32</sup>

3001

Tayyareler yarışır  
Birbirine karışır  
Bugün bayram günüdür  
Küsülüler barışır <sup>122</sup>

3002

Bu dert beni ağlatır  
Yarama tuz bağlatır  
Benden ayrı düşüşün  
Ciğerimi dağlatır <sup>103</sup>

3003

Ana baba bir taçtır  
Her dertlere ilaçtır  
Evlatlar pir olsa da  
Yine ona muhtaçtır <sup>74</sup>

3004

Bahçeye ekim ıtır  
Mektup yaz iki satır  
Bugün gönlüm hoş değil  
Belki efkâr dağıtır <sup>60</sup>

3005

Yağmur narı arıtır  
Gelin olur kırıtır  
Genç yaşında çatlamış  
Kimi görse sırtır <sup>32</sup>

3006

Sevdiğim günden aktır  
Yüzü aydan parlaktır  
Sevenleri ayırmak  
Ne kanundur ne haktır <sup>60</sup>

3007

Kazan Bağı uzaktır  
Sevda yaman tuzaktır  
Kara deme bana ak kız  
Biber kara tuz aktır<sup>48</sup>

3008

Mani mani matlıktır  
Her oda bir atlıktır  
Tosbağa keklik tutmuş  
Bu ne malamatlıktır?<sup>55</sup>

3009

Ay akşamdan ışıktır  
Yüküm şimşir kaşıktır  
Duydun mu hanım yengem?  
Oğlun bana âşıktır<sup>61</sup>

3010

Karşıdan gelen güzel  
Benim ile yaşıttır  
Kız memen yük olmasın  
Onu bana taşıttır<sup>60</sup>

3011

Kalenin ardı bayır  
Mevla'm düşeni kayır  
Aşkından alev aldım  
Yanıyom cayır cayır<sup>60</sup>

3012

Kalenin ardı bayır  
Yanıyom cayır cayır  
Yavrum bir şeftali ver  
Hem sevaptır hem hayır<sup>61</sup>

3013

Çınarın altı çayır  
Yanıyom cayır cayır  
Yârin elde gözü var  
Kadir Mevla'm sen kayır<sup>60</sup>

3014

Kalemim elimdedir  
Maniler dilimdedir  
Yüce dağlar aşarım  
Yâr eli elimdedir<sup>122</sup>

3015

Martinim elimdedir  
Palaskam belimdedir  
Yârin mübarek adı  
Beş vakit dilimdedir<sup>17</sup>

3016

Yeşil çeki sendedir  
Bir ibiği bendedir  
Cennetten huri çıksa  
Yine gözüm sendedir<sup>61</sup>

3017

Mavi kuşak beldedir  
İki ucu yerededir  
Doksan dokuz yâr sevsem  
Yine gözüm sendedir<sup>23</sup>

3018

Al erik elindedir  
Hevesim gelindedir  
Gelin saçın taramış  
Uçları belindedir<sup>60</sup>

3019

Söğüt dalı yerededir  
Yâr durağın nerededir?  
Arada bir iş olmaz  
İşin aslı herdedir<sup>17</sup>

3020

Halep Musul nerededir?  
Çölden aşrı yerededir  
El atına binenin  
Cenazesi yerededir<sup>17</sup>

3021

Fitne Bağı düzdedir  
Püskürme ben yüzdedir  
Şu derdimin çaresi  
O kaşta o gözdedir <sup>48</sup>

3022

Gökte yıldız eladır  
Gelin sevmek beladır  
Seversen kızları sev  
Alınmadık kaledir <sup>55</sup>

3023

Bu dert beni meledir  
Yarama tuz eledir  
Dert bende keder bende  
Seninki velveledir <sup>61</sup>

3024

Ay doğar bedir bedir  
Sormazlar derdim nedir?  
Gözün kör olsun felek  
Hep zorun benimledir <sup>60</sup>

3025

Gözleri mestanedir  
Saçları kestanedir  
Eşi yok benzeri yok  
Sevdiğim bir tanedir <sup>32</sup>

3026

Şu dağın ardı nedir?  
Yâr küsmüş derdi nedir?  
Başlık başlık diyormuş  
Babanın virdi nedir? <sup>55</sup>

3027

Dam üstünde danedir  
Başım ağrır semedir  
Herkes güneş doğar  
Bana bulut mu nedir? <sup>61</sup>

3028

Güveyönü buradır  
Gelin saçın turadır  
Alla girip salla çıkmak  
Bu ellerde töredir <sup>48</sup>

3029

Evleri Hüyük'tedir  
Yeşil perde yüktedir  
Benim sevdiğim oğlan  
Beşinci bölüktedir <sup>61</sup>

3030

Üzümü bitiren bağıdır  
Urganı kıvratan iğdir  
İnsanoğluna güvenme  
Emdiği süt vallah çiğdir <sup>12</sup>

3031

Şu kaynanam necidir?  
Felaketten fecidir  
İnadına bakarsan  
Ya eşek ya keçidir <sup>60</sup>

3032

Yeldirmesi mavidir  
Benim arkam kavidir  
Yâr sözlerime inan  
Her ne dersem şahidir <sup>61</sup>

3033

Gökte yıldız ikidir  
Gövde canın mülküdür  
Dünyada yâr sevmeyen  
Sansar ile tilkidir <sup>55</sup>

3034

Pencere perdelidir  
Yediğim zerdelidir  
Sana söz atan oğlan  
Aşkından zır delidir <sup>122</sup>



3035  
Şu giden nerelidir?  
Ceketi karelidir  
Yârim cahil ben cahil  
Yüreğim yarelidir <sup>108</sup>

3036  
Yar elidir  
Yüreğim yarelidir  
O yarenin ilacı  
Ancak o yâr elidir <sup>48</sup>

3037  
Evleri sekilidir  
Gül reyhan ekilidir  
Bir can bir canı sevse  
Kim onun vekilidir? <sup>16</sup>

3038  
Bahçeleri güllüdür  
Bağımız bülbüllüdür  
Bizim elin kızları  
Hep de ince bellidir <sup>117</sup>

3039  
Gökte yıldız ellidir  
Ellisi de bellidir  
Ben yârimi tanırım  
Yüzü çifte benlidir <sup>146</sup>

3040  
Ördek yeşil başlıdır  
O yâr kalem kaşlıdır  
Âşıkların sinesi  
Her mevsim ateşlidir <sup>122</sup>

3041  
Harman yeri otludur  
Ergen koynu tatlıdır  
Dul kişi ile yatan  
Sabaha dek dertlidir <sup>55</sup>

3042  
Nargilem yıldızlıdır  
Benim yârim nazlıdır  
Nazlı yârin sevgisi  
Can evinde gizlidir <sup>55</sup>

3043  
Bahçede iğde midir?  
Dalları yerde midir?  
Her gördüğün seversin  
Sendeki mide midir? <sup>60</sup>

3044  
Şeker aldım renklidir  
Gerdanı beneklidir  
Seni görenler diyor  
Bu kız bir melek midir? <sup>122</sup>

3045  
Kız dudağın mim midir?  
Ak gerdanın sim midir?  
Suretin peri gibi  
Acaba resim midir? <sup>17</sup>

3046  
Kuru mudur yaş mıdır?  
Kalbim ona eş midir?  
Kız içimi ısıttın  
Gül yüzün güneş midir? <sup>17</sup>

3047  
Zeytin dalı eğridir  
Kale yolu eğridir  
Yârden ayrı düşenin  
Her dem beli eğridir <sup>122</sup>

3048  
Aşk dediğin masaldır  
Hem de eski meseldir  
Nuh'a gemi yaptıran  
Gözümden akan seldir <sup>60</sup>

3049

Su akar güldür güldür  
Yağlığım dolu güldür  
Gelip geçen yolcular  
Halimi yâre bildir <sup>60</sup>

3050

Mani maniye kemdir  
Mani bilmeyen kimdir  
Bir sen söyle bir de ben  
Bakalım dertli kimdir? <sup>2</sup>

3051

Irmak kıyısı çimdir  
Çimdir kızları çimdir  
Vallahi kan ederim  
Yâr ile gezen kimdir? <sup>55</sup>

3052

Çoban koyun kimindir?  
Sayısı nice bindir?  
Benim gönlüm sendedir  
Senin sevdiğin kimdir? <sup>60</sup>

3053

Ayva dibi serindir  
Girme suya derindir  
Karşıda güzeller var  
En güzeli benimdir <sup>129</sup>

3054

Karşı bağlar bizimdir  
Ala salkım üzümdür  
Beslesin anan baban  
Belki kısmet bizimdir <sup>133</sup>

3055

Oğlan adın Aslan'dır  
Şu gönlümü uslandı  
Beni sana vermezler  
Binlikleri seslendir <sup>60</sup>

3056

Sabah yeli serindir  
Girme göle derindir  
Benim sevdiğim güzel  
İnceciktir narindir <sup>57</sup>

3057

Ceviz altı serindir  
Bütün varım yârindir  
Yâr açtı bu yarayı  
Uçları çok derindir <sup>60</sup>

3058

Yârin gözü zeytindir  
Sevdası pek metindir  
Zeytin gözlü güzelden  
Ayrılması çetindir <sup>33</sup>

3059

Gül sinende gül gezdür  
Beni yakıp kül gezdür  
Acımazsan halime  
Hep böyle melül gezdür <sup>62</sup>

3060

Kumaş aldım ensizdir  
İpek gömlek yensizdir  
Bakma dediklerine  
Anam biraz densizdir <sup>17</sup>

3061

Altın yüzüğüm möhür  
Ne bu çektiğim kahir?  
Sen orada ben burda  
Yediğim oldu zehir <sup>75</sup>

3062

Güşenem sarı bakır  
Oynama şakır şakır  
Salınıp gezişine  
Kurban olsun bu fakir <sup>94</sup>

3063

Arılar bala gelir  
Bülbüller dala gelir  
Yârim inatçı değil  
Yalvarsam yola gelir<sup>23</sup>

3064

Bülbüller güle gelir  
Kem gözler mile gelir  
Yarım şişe rakıynan  
Dilsizler dile gelir<sup>60</sup>

3065

Oğlan sinsine gelir  
Dolanır yine gelir  
Gözlerimin yaşına  
Kafirler dine gelir<sup>60</sup>

3066

Karşıdan hindi gelir  
Atına bindi gelir  
Eski yâr kalk köşeden  
Yenisi şimdi gelir<sup>55</sup>

3067

Bana tuhaf hal gelir  
Essah derler al gelir  
Yârle yavan yediğim  
Bana kaymak bal gelir<sup>17</sup>

3068

Kahve Yemen'den gelir  
Bülbül çimenden gelir  
Yâri güzel olanlar  
Her gün hamamdan gelir<sup>60</sup>

3069

Göynek yanar yen kalır  
Çıkıp gitsem nem kalır?  
Hışımlanma kaynanam  
Anam hakkından gelir<sup>17</sup>

3070

Gökyüzünden kar gelir  
Gece olmuş yâr gelir  
Sen olmazsan bu dünya  
İnan bana dar gelir<sup>130</sup>

3071

Kekliğim seker gelir  
Tüyünü döker gelir  
Beni candan sevenler  
Orduyu söker gelir<sup>51</sup>

3072

Ak koyun meler gelir  
Ciğirim deler gelir  
Yalınız yatanların  
Aklına neler gelir?<sup>55</sup>

3073

Ak koyun meler gelir  
Dağları deler gelir  
Anasız kuzuların  
Başına neler gelir?<sup>123</sup>

3074

Çoraklık'tan nar gelir  
Kösedâğ'dan kar gelir  
Kız senin âşıkların  
Eve barka zor gelir<sup>48</sup>

3075

Karşı dağdan kuş gelir  
Sesi bana hoş gelir  
Sözlerime darılma  
Öpüşün yavaş gelir<sup>76</sup>

3076

Pencereden taş gelir  
Elâ gözden yaş gelir  
Sen söyle ben dinleyim  
Sözün bana hoş gelir<sup>55</sup>

3077

Bahar geçer yaz gelir  
Cefan bana az gelir  
Kaçışın bir şey değil  
Arkasından naz gelir <sup>38</sup>

3078

Su akar bendi bilir  
Sevdiğim fendi bilir  
Üstüne yâr tutarım  
Gelmezse kendi bilir <sup>60</sup>

3079

Arşı âlâdan bilir  
Kaşı karadan bilir  
Bu toprağın hesabın  
Anca Yaradan bilir <sup>55</sup>

3080

Eşten ayrılan bilir  
Yalınız kalan bilir  
Aşka düşüp yanmayan  
Sevdayı yalan bilir <sup>60</sup>

3081

Taşa takılan bilir  
Düşüp yıkılan bilir  
İçimdeki yangını  
Yanıp yakılan bilir <sup>62</sup>

3082

Almayı atan bilir  
Cilveyi satan bilir  
Gecenin uzununu  
Yalınız yatan bilir <sup>55</sup>

3083

Mektubu yazan bilir  
Yol derdin azan bilir  
Geceyi hastaya sor  
Gurbeti gezen bilir <sup>60</sup>

3084

Dağı aşanlar bilir  
Aşka düşenler bilir  
Dostunun kıymetini  
Ayrı düşenler bilir <sup>60</sup>

3085

Gökler kapısı açılır  
Âleme rahmet saçılır  
Bu mübarek Ramazan'da  
Günahlardan geçilir <sup>74</sup>

3086

Her sözüne tellenir  
Görmeyince dellendir  
On beşinde yâr seven  
Ahraz olsa dillendir <sup>60</sup>

3087

Ay doğar tekerlenir  
Bulut örter kirlenir  
Bal dudak elma yanak  
Öptükçe şekerlenir <sup>60</sup>

3088

Kız kapıya yan verir  
Güzelliği şan verir  
Sevdasına kapılan  
Diz üstünde can verir <sup>60</sup>

3089

Dut ağacı dut verir  
Yaprağını kıt verir  
Oturmuş münafıklar  
Nazlı yâre fit verir <sup>55</sup>

3090

Gül ağacım boy verir  
Kendin kapıp koyverir  
Adam senden bıkar mı?  
Sarıılır da soy verir <sup>17</sup>

3091

Su akar millendirir  
Çayırı çillendirir  
Ergen kızın memesi  
Ahrazı dillendirir <sup>86</sup>

3092

Yel eser yellendirir  
Bahçeyi güllendirir  
Bir ayrılık bir ölüm  
Dilsizi dillendirir <sup>123</sup>

3093

Elde fincan gezdendirir  
Lali mercan dizdirir  
Sana âşık olanlar  
Bir kuru can gezdendirir <sup>129</sup>

3094

Manici karşım'otur  
Manime mani yetir  
Yedi türlü meyveyi  
Hep bir manide getir <sup>55</sup>

3095

Nazlı yâre var getir  
Gelmezse yalvar getir  
Has bahçenin içinden  
El değmemiş nar getir <sup>6</sup>

3096

Ayva getir nar getir  
Ciğer yandı kar getir  
Yad elleri değmesin  
Yağlığına sar getir <sup>55</sup>

3097

Git kekliğim ot getir  
Uğur getir kut getir  
Eğer yârim gelmezse  
Yakasından tut getir <sup>60</sup>

3098

Öyledir yâr öyledir  
Şimdi zaman böyledir  
Almış yâri koynuna  
Hem sever hem söyletir <sup>60</sup>

3099

Bülbül bir küçük kuştur  
Ötüşü gayet hoştur  
Kınamayın bülbülü  
Âşıklık müşkül iştir <sup>118</sup>

3100

Sevdiğim merttir  
Bakışı serttir  
Ellere bakar  
İçime derttir <sup>60</sup>

3101

Ayrılık büyük derttir  
Ona sabreden merttir  
Ahdini unutanlar  
İnsan değil namerttir <sup>55</sup>

3102

Bu devir nasıl devir?  
Hali var türlü tevir  
Kimi sevsem araya  
Girer üç beş müzevir <sup>62</sup>

3103

Ateş yanar olur kor  
Düş görünce hayra yor  
Sevda çekmek nasılmış?  
Sen onu çekene sor <sup>23</sup>

3104

Gelincikler açıyor  
Kokusunu saçıyor  
Yârim pek elavaysın  
Fırsat elden kaçıyor <sup>60</sup>

3105

Havada kuş uçuyor  
Kanadını açıyor  
Bugünlerde sevgilim  
Görünmüyor kaçıyor <sup>122</sup>

3106

Dereleler sert akıyor  
Bentlerini yıkıyor  
Biliyorum nazlı yâr  
Yollarıma bakıyor <sup>122</sup>

3107

Pencereden bakıyor  
Bana mani yakıyor  
Şu Çorum'un kızları  
Bülbül gibi şakıyor <sup>60</sup>

3108

Aşk insanı yakıyor  
Kül edip bırakıyor  
Yârini gerçek seven  
Altın yüzük takıyor <sup>60</sup>

3109

Aval aval bakıyor  
Cakası can yakıyor  
Yâri elden uçurdum  
Eller kına yakıyor <sup>17</sup>

3110

Mani hasret kokuyor  
İçinden bal akıyor  
Çok söyleme nazlı yâr  
Yüreğimi yakıyor <sup>17</sup>

3111

Topludan yâr bakıyor  
Bülbül gibi şakıyor  
Kulak duyar göz görmez  
Bu dert beni yakıyor <sup>49</sup>

3112

Yâr topludan bakıyor  
Bakışı can yakıyor  
Yad ellere bakması  
Cana kurşun sıkıyor <sup>60</sup>

3113

Çay köpürüp akıyor  
Oğlan kıza bakıyor  
Mayıl mayıl baktıkça  
Cicikleri sarkıyor <sup>60</sup>

3114

Yârim kaval çalıyor  
Dursam işim kalıyor  
Bir sevdalı bakışı  
Beni benden alıyor <sup>60</sup>

3115

Manim yolda kalmıyor  
Neden mektup gelmiyor?  
Yazacaksan mektup yaz  
Anam babam ağlıyor <sup>19</sup>

3116

Keklik taşta bağrıyor  
Yârim neren ağrıyor?  
Senden ayrı düşeli  
İki gözüm ağlıyor <sup>118</sup>

3117

Samanlık yıkılıyor  
Canım çok sıkılıyor  
Ben yârime giderken  
Köpekler dıkılıyor <sup>129</sup>

3118

Tayyare süzülüyor  
Yoluna düzülüyor  
Yaz geldi yâr gelmedi  
Yüreğim sızılıyor <sup>122</sup>

3119

Çıkmiş kavak dallıyor  
Kundurası parlıyor  
Essahtan adam gibi  
Bana mendil sallıyor<sup>64</sup>

31120

Kırat damda kişniyor  
Yarama ok işliyor  
Ela gözlü sevdiğim  
Nerelerde kışlıyor?<sup>129</sup>

3121

Yâr uğruma çıkmıyor  
Çulsuz diye bakmıyor  
Bir yoksulluk bir gurbet  
Yakamı bırakmıyor<sup>60</sup>

3122

Odun vurdum ocağa  
Bıdağından yanmıyor  
Ne kadar kibar olsun  
Seni madem almıyor<sup>60</sup>

3123

Uzaklar seçilmiyor  
Gönüldür geçilmiyor  
Gönül bir top ibrişim  
Dolaşmış açılmıyor<sup>146</sup>

3124

Ak gülüm uyanmıyor  
Süslenip boyanmıyor  
Böyle mahzun durunca  
Yüreğim dayanmıyor<sup>23</sup>

3125

Suları akışmıyor  
Yüzüne bakışmıyor  
Hiç giyme sen elbise  
Boyuna yakışmıyor<sup>60</sup>

3126

Bakır kalay tutmuyor  
Aktar rastuk satmıyor  
Caz'anası işlemiş  
Yâr benimle yatmıyor<sup>17</sup>

3127

Yaram derin kanıyor  
Yüreciğim yanıyor  
Seni neşeden haber ver  
Derdi herkes tanıyor<sup>60</sup>

3128

Çamlar ırgalanıyor  
Sular dalgalanıyor  
İnsaf et kız aşkından  
Yanıyorum yanıyor<sup>122</sup>

3129

Gökten zembil iniyor  
Fırıl fırıl dönüyor  
Ateş misin a güzel?  
Seni gören yanıyor<sup>60</sup>

3130

Yürek yırtık kanıyor  
Her gün seni anıyor  
Gel içime bir şey de  
Koygun koygun yanıyor<sup>61</sup>

3131

Çayda çıra yanıyor  
İplikler boyanıyor  
Ben yârime giderken  
Köpekler uyanıyor<sup>9</sup>

3132

Bizim evin önünde  
Cankurtaran bağrıyor  
Ne kabahat ettin yâr?  
Jandarmalar arıyor<sup>118</sup>

3133

Kızılıcak kızarıyor  
Bekârlar kız arıyor  
Erkekler şimdi kızdan  
Hep cilve naz arıyor <sup>33</sup>

3134

Dalda gügük bağıyor  
Gülüm neren ağrıyor?  
Yârden ayrı düşeli  
Kötü yerim sağrıyor <sup>61</sup>

3135

Çağla çiçek açıyor  
Muhtar kızın kaçıyor  
İnanmazsan gel de bak  
Şu tepeyi aşıyor <sup>23</sup>

3136

Dağlara kar düşüyor  
Gamlı gönlüm üşüyor  
On beşinde yâr sevdim  
Herkes buna şaşıyor <sup>76</sup>

3137

Garyolada yatıyor  
Bana şeker atıyor  
Yaklaşma sevdiceğim  
Bıyıkların batıyor <sup>53</sup>

3138

Dam üstünde yatıyor  
Yel yorganı atıyor  
Öte git kuru gelin  
Kemiklerin batıyor <sup>34</sup>

3139

Ay gidiyor gidiyor  
Gözüm ayı güdüyor  
Mermer bilekli yârim  
Nerde talim ediyor? <sup>55</sup>

3140

Ah yâr yine gediyor  
Beni de terk ediyor  
Kulak ver dinle biyor  
Kalbim sana ne diyor? <sup>61</sup>

3141

Bir ay doğdu gidiyor  
Bülbül figan ediyor  
Öpersen işte gerdan  
Eller sana ne diyor? <sup>55</sup>

3142

Ömre bedel gidiyor  
El oldu el gidiyor  
Yârimi eller aldı  
Gözümünden sel gidiyor <sup>60</sup>

3143

Ay gidiyor gidiyor  
Mendilim el ediyor  
Ne duruyon sevgilim?  
Gençlik elden gidiyor <sup>11</sup>

3144

Mavilim herk ediyor  
Herkini terk ediyor  
Herkin başını yesin  
Yârin elden gidiyor <sup>60</sup>

3145

Yârim ekin ekıyor  
Keklik gibi sekiyor  
Gönlüme urgan attı  
Ardı sıra çekiyor <sup>60</sup>

3146

Jandarmalar geliyor  
Koyun kuzu meliyor  
Nazlı yârin hasreti  
Yüreğimi deliyor <sup>122</sup>



3147

Helkeler boş geliyor  
Sesin bir hoş geliyor  
Ulan domuzun kızı  
Bakışın taş deliyor<sup>60</sup>

3148

Sarı motor geliyor  
Sarı duman veriyor  
Aç kapıyı bak yârim  
Sana gelin geliyor<sup>19</sup>

3149

Karşıdan yâr geliyor  
Gömleği dar geliyor  
Ben sevdim eller aldı  
O bana zor geliyor<sup>46</sup>

3150

Yaz gitti kış geliyor  
Kimine hoş geliyor  
Yârimin salacası  
Gitti de boş geliyor<sup>17</sup>

3151

Karşıdan kaz geliyor  
Ne kadar az geliyor  
Oğlan gözlerin aydın  
Sevdiğin kız geliyor<sup>55</sup>

3152

Çağanalar çalıyor  
Yâr hacıdan geliyor  
Şen dillerim sussa da  
Sevdiğimi biliyor<sup>61</sup>

3153

Artık yârim gülüyor  
Dertlerimi biliyor  
Fırsat bulup geldikçe  
Buse vermek diliyor<sup>55</sup>

3154

Kar kapıda kışlıyor  
Yârim gergef işliyor  
Ana değil analık  
Bildiğini işliyor<sup>117</sup>

3155

Taş dönmüyor dönmüyor  
Tuzlu pilav yenmiyor  
Nazlı yârin bacısı  
Hiç yanına gelmiyor<sup>131</sup>

3156

Taş dönmüyor dönmüyor  
Taştan bulgur inmiyor  
Kirpi bacaklı gelin  
Pişirdiğin yenmiyor<sup>60</sup>

3157

Kuşlar yere inmiyor  
Özlem kalbe sinmiyor  
Seni sevdim seveli  
Gözyaşlarım dinmiyor<sup>38</sup>

3158

Kuş kafese girmiyor  
Buna aklım ermiyor  
Hiç boşuna ah çekme  
Anam beni vermiyor<sup>97</sup>

3159

Elim yâre ermiyor  
Umudum güvermiyor  
Baban dünden ırız  
Gâvur anan vermiyor<sup>60</sup>

3160

Defim delik ötmüyor  
Efkâr benden gitmiyor  
Şu yârin ettiğini  
Çocuk bile etmiyor<sup>11</sup>

3161

Örümcek ağ örtüyor  
Ağ içine giriyor  
Yârinden ayrı düşen  
Hazin hazin eriyor <sup>122</sup>

3162

Evleri görünüyor  
Gönüldür yeriniyor  
Çekilecek dert değil  
Mevla'm sabır veriyor <sup>61</sup>

3163

Başkasına seslendim  
O bana ses veriyor  
Yayıklık yaymayı bilmez  
Kendine süs veriyor <sup>60</sup>

3164

Yâr selamı kesiyor  
Beni gayle basıyor  
Eli yakan sam yeli  
Bana soğuk esiyor <sup>60</sup>

3165

Süt pişiyor pişiyor  
Tencereden taşıyor  
Şu Çorum'un kızları  
Şişindikçe şişiyor <sup>60</sup>

3166

Karşıda sırtıyor  
Eteği sürütüyor  
Sevdanın hali böyle  
Mum gibi eritiyor <sup>17</sup>

3167

Kırat gemi geviyor  
Tez gel dedim eviyor  
Üç kumanın üstüne  
O yâr beni seviyor <sup>60</sup>

3168

Ördek gölde yüzüyor  
Çıkıp kumda geziyor  
Nazlı yârin hasreti  
Yüreğimi eziyor <sup>122</sup>

3169

Güle yağmur yağıyor  
Üstüne gün doğuyor  
Alçağın arkalı  
Koç yiğidi boğuyor <sup>60</sup>

3170

Pencereden bakıyor  
Açmış kitap okuyor  
Yanağında gül açmış  
Yel estikçe kokuyor <sup>23</sup>

3171

Lale sümbül çıkıyor  
Su çağlayıp akıyor  
Yâr tomurcuk memeler  
Güller gibi kokuyor <sup>122</sup>

3172

Pencereden bakıyor  
Mektup almış okuyor  
Kekiline ne çaldın?  
Burcu burcu kokuyor <sup>4</sup>

3173

Bugün bana n' oluyor?  
Dalda gülüm soluyor  
Nalet olsun çirkine  
Güzel eyi oluyor <sup>81</sup>

3174

İndim dere akıyor  
Yârim bana bakmıyor  
Yolladığım çiçekler  
Kurumuş da kokmuyor <sup>60</sup>

3175

Karşı pınar akmıyor  
Yavru bana bakmıyor  
Çok gülleri kokladım  
Yârim gibi kokmuyor <sup>55</sup>

3176

Patlıcan oyulmuyor  
Feryadım duyulmuyor  
Bir güzel sevgilim var  
Bakmaya doyulmuyor <sup>23</sup>

3177

Yürekler atışıyor  
Can cana katışıyor  
Ateş misin sevdiğim?  
Görenler tutuşuyor <sup>60</sup>

3178

Yârim iplik boyuyor  
Culhalıkta uyuyor  
Çul dokur çulsuz yârim  
Bu dert bana koyuyor <sup>60</sup>

3179

Gazeller dökülüyor  
Sebzeler sökülüyor  
Nazlı yârim gelmedi  
Ah boynum bükülüyor <sup>122</sup>

3180

Kırat damda kişniyor  
Arp'ekmeği pişmiyor  
Beş denecik yavruma  
Birer çörek düşüyor <sup>17</sup>

3181

Çarşafa bürünüyor  
Eteği sürünüyor  
İpek çarşaf içinde  
Ne güzel görünüyor <sup>107</sup>

3182

Tepede oturuyor  
Yüreği titiriyor  
Köye candarma gelmiş  
Yârimi götürüyor <sup>85</sup>

3183

Akşam oldu köyü gölge basıyor  
Acı poyraz ılgıt ılgıt esiyor  
Bir gönüle iki sevgi sığar mı?  
Birisini sevsem biri küsüyor <sup>143</sup>

3184

Karşıda pür kesiyor  
Efil efil esiyor  
Ben neyledim o yâre?  
Durup durup küsüyor <sup>129</sup>

3185

Karlar pır pır düşüyor  
Azelerim üşüyor  
Sevgililer birleşmiş  
Dudaklar öpüşüyor <sup>55</sup>

3186

Bağlarda kuş ötüyor  
Bakın ne hoş ötüyor?  
Bulamamış eşini  
Yuvası boş ötüyor <sup>122</sup>

3187

Yâr gurbete gidiyor  
Acısını bana sor  
Ayrılmak kolay emme  
Kavuşması hayli zor <sup>60</sup>

3188

Al da gör  
Yeşilde gör alda gör  
Cehennem narı nedir?  
Mazlum ahı al da gör <sup>48</sup>

3189

Gidiyorum işte gör  
Hayalde gör düşte gör  
Kadir kıymet bilmedin  
Bir zalime düş de gör <sup>129</sup>

3190

Hayalde gör düşte gör  
Hele bir yol düşte gör  
Düşenin dostu olmaz  
Sen de bir yol düş de gör <sup>129</sup>

3191

Renkten ince teni gör  
Gül yanakta beni gör  
Kız pınardan dönerken  
Bir kez olsun beni gör <sup>38</sup>

3192

Gönül tahtıma taht kur  
Al hançeri bana vur  
Ayrılık kolay değil  
Sen de bana karşı dur <sup>12</sup>

3193

Pencere dibi yoldur  
Gelip geçen pek boldur  
Pencereye bakma geç  
Selamet yol bu yoldur <sup>122</sup>

3194

Gidiyom yolum budur  
Ayrıldım zulüm budur  
Bundan beter dert olmaz  
Ecelsiz ölüm budur <sup>59</sup>

3195

Deniz dibi kumludur  
Kenarı yosunludur  
Kız nişanlın geliyor  
Kucağı lokumludur <sup>17</sup>

3196

Bugün hava pusludur  
Bek yelikme uslu dur  
Bizim köyün kızları  
Ağırdır namusludur <sup>60</sup>

3197

İbrığım su doludur  
Yolum sevda yoludur  
Yârden ne esirgenir  
Yâr yârinin kuludur <sup>122</sup>

3198

Kaysı dalı uludur  
Kaysıları suludur  
Gönül kimi severse  
Kölesidir kuludur <sup>32</sup>

3199

Kiremitten su damlar  
Bir kız verin adamlar  
Bir kız bana çok mudur?  
Mahlenizde yok mudur? <sup>86</sup>

3200

Aşkın yolu bu mudur?  
Desti dolu su mudur?  
Tez gelirim demiştin  
Tez gelişin bu mudur? <sup>11</sup>

3201

Şu gelen Ali midir?  
Sallanan kolu mudur?  
Ak memenin arası  
Ali'nin yolu mudur? <sup>60</sup>

3202

Sümbül mü şebboy mudur?  
İnce uzun boy mudur?  
Kızın pahasın biçen  
Güzellik mi huy mudur? <sup>17</sup>

3203  
Arpa buğday çeç olur  
Güzeller güleç olur  
Alacaksan al beni  
Derdime ilaç olur <sup>17</sup>

3204  
Güzeller güleç olur  
Ergenler gelgeç olur  
Ergen seven gelinin  
Cahil ömrü heç olur <sup>60</sup>

3205  
Ördek göllerde olur  
Şahin çöllerde olur  
Yâri çirkin olanın  
Gözü ellerde olur <sup>17</sup>

3206  
Fındık altın tek olur  
Çift eylesen yük olur  
Seversen kızları sev  
Memeleri bek olur <sup>55</sup>

3207  
Dağlarda kekik olur  
Istarda mekik olur  
Güzel Tatar kızının  
Gözleri çekik olur <sup>60</sup>

3208  
Güzel seven tok olur  
Hasretliğe ok olur  
Düşüp de dost arama  
Düşmanın pek çok olur <sup>12</sup>

3209  
Fasulye fasıl olur  
Yemesi nasıl olur?  
Ver anne sevdiğime  
Bak geçim nasıl olur <sup>14</sup>

3210  
Pınar başı mill' olur  
Güzel seven dill' olur  
Güzel seven oğlanın  
Gelişinden bell' olur <sup>52</sup>

3211  
Bell' olur  
Güzel ince bell' olur  
Gizli sevda çekenler  
Gözlerinden bell' olur <sup>48</sup>

3212  
Yeşil çeki bol olur  
Yürüdükçe yol olur  
Oğlan padişah olsa  
Yine kıza kul olur <sup>55</sup>

3213  
Kara koyun etl' olur  
Kavurması tatl' olur  
Dengine düşmeyenler  
Ölmezse de dertl' olur <sup>60</sup>

3214  
Gonca açar gül olur  
Dalında bülbül olur  
Kara sevda çekenin  
Hali pek müşkül olur <sup>60</sup>

3215  
Kadehlerde dem olur  
İçsem derde em olur  
Eller sunarsa zehir  
Yâr sunsa zemzem olur <sup>60</sup>

3216  
Seven mülâyim olur  
Erer de âlim olur  
Sevilene ne kalmış  
Şımarır zalim olur <sup>17</sup>

3217

Karşıda elek m'olur?  
İçinde kelek m'olur?  
Var git hey cahil oğlan  
Dar yerde dilek m'olur? <sup>59</sup>

3218

Yeşil ipek ker m'olur?  
Elin yâri yâr m'olur?  
Yeni yâr sevmeyinen  
Eski yâri el m'olur? <sup>55</sup>

3219

Halının ilmekleri  
Kıvrılır düğüm olur  
Ellere gülen talih  
Bana kördüğüm olur <sup>116</sup>

3220

Karadut gazel m'olur?  
Her evde güzel m'olur?  
Seversen gelini sev  
Kız ile pazar m'olur? <sup>55</sup>

3221

Kaleden iniş m'olur?  
Ham demir gümüş m'olur?  
Akşamdan söz verip de  
Sabaha dönüş m'olur? <sup>64</sup>

3222

Çay kenarı kum olur  
Parmaklarım mum olur  
Yârsız şekerler yesem  
İçime zakkum olur <sup>122</sup>

3223

Yan olur  
Sevdamız göze gelir  
El bakışı yan olur  
Ben seni gizli sevdim

Belki bir duyan olur  
Zaten bende talih yok  
Sana göz koyan olur  
Vermem seni ellere  
Ara yerde kan olur <sup>62</sup>

3224

Dağ başı duman olur  
Geçmesi yaman olur  
Bir gün beni ararsın  
Sevdiğim zaman olur <sup>60</sup>

3225

Bizim evin önünde  
Ayvalar şişman olur  
İlk yârini almayan  
Sonunda pişman olur <sup>139</sup>

3226

Yâr yâre hayran olur  
Yâr gelse bayram olur  
İki gönül bir olsa  
Samanlık seyran olur <sup>60</sup>

3227

Güzellik ayan olur  
Namını duyan olur  
Yârim çıkma kapıya  
Sana göz koyan olur <sup>60</sup>

3228

Ben olur  
Sen olmaz de ben olur  
Güzelin gerdanında  
Çifte çifte ben olur <sup>48</sup>

3229

Kirpik kirinen olur  
Sevda sırınan olur  
Gözdür âleme bakan  
Gönül birinen olur <sup>16</sup>

3230

Dağlarda pelin olur  
Sen seven elin olur  
Bekâr oğlan gözüyle  
Çuvaldız gelin olur <sup>17</sup>

3231

Şu dağlar şirin olur  
Gölgesi serin olur  
Aşk okunu yiyenin  
Yarası derin olur <sup>63</sup>

3232

Mehmetler metin olur  
Ahtine bütün olur  
Mehmet'i seven kızlar  
Yanar da tütün olur <sup>85</sup>

3233

Babayiğit er olur  
Oturmaya yer olur  
Sır saklamayı bilen  
Aşkta muzaffer olur <sup>23</sup>

3234

Yâr dudağı mor olur  
Sevda çekmek zor olur  
Sevdağının yüreği  
Yana yana kor olur <sup>60</sup>

3235

Ateş yanar kor olur  
Aşk kapısı dar olur  
Çok sevip de ayrılmak  
Ölümden de zor olur <sup>17</sup>

3236

Göllerde kamyş olur  
Dallarda yemiş olur  
Kaynana dilsiz olsa  
Geline demiş olur <sup>17</sup>

3237

Sarı erik hoş olur  
Meyvesi mayhoş olur  
Sarhoş yerse ayıkır  
Ayıklar sarhoş olur <sup>32</sup>

3238

Nar çiçeği hoş olur  
Sevdikçe bir hoş olur  
Yârinden ayrı düşen  
İçmeden serhoş olur <sup>122</sup>

3239

Viran gönül abat olur  
Gamlı olanlar şad olur  
Bu mübarek ramazanda  
Cümle kullar azat olur <sup>74</sup>

3240

Terazinin taht' olur  
Her şeyin bi vaht' olur  
İyiler kadersizdir  
Kötülerde baht olur <sup>94</sup>

3241

Dağ başında kurt olur  
Bazı insan mert olur  
Sevip de almayanın  
Yüreğine dert olur <sup>86</sup>

3242

Ata binen bey olur  
Bardağında mey olur  
Sevdiğimi verseler  
Gönül yaram ey' olur <sup>60</sup>

3243

Bahçelerde saz olur  
Gül açılır yaz olur  
Ben yârime gül demem  
Gülün ömrü az olur <sup>144</sup>

3244

Sarı giyme söz olur  
Beyaz giyme toz olur  
Gel yeşiller giyelim  
Muradımız tez olur <sup>16</sup>

3245

Yörükler yersiz olur  
Dizleri fersiz olur  
Korkarım ki nazlı yâr  
Güzel kadersiz olur <sup>17</sup>

3246

Gazel döker güz olur  
Doksan dokuz yüz olur  
Yâri güzel olanın  
Gecesi gündüz olur <sup>122</sup>

3247

Su bulanır durulur  
Can cefadan yorulur  
Yârin kaşı eğilse  
Benim boynum burulur <sup>60</sup>

3248

Kaşın yaydır kurulur  
Saran kollar yorulur  
Vefasız yâre düşen  
Can evinden vurulur <sup>60</sup>

3249

Zeytin dalı uzanır  
Uzadıkça bezenir  
Yâr karşıdan göründü  
Sanki doğdu taze nur <sup>122</sup>

3250

Akan sular durulur  
Bakan gözler yorulur  
Senin gibi bir güzel  
Dünyada az bulunur <sup>23</sup>

3251

Dünya bir akarsudur  
Belki de bir gün kurur  
Fakat bu hatıradır  
Ebediyen sende durur <sup>16</sup>

3252

İleğende su durur  
Yâr elini yudurur  
Gelin keyif çattıkça  
Kaynanalar kudurur <sup>23</sup>

3253

Çatal kapı çit durur  
Üstünde divit durur  
Benim sevdiğim oğlan  
Karşımda yiğit durur <sup>17</sup>

3254

Karşıda kuş oturur  
Kuş kuşa yem götürür  
Bıldıırki şen gönlümde  
Bu yıl baykuş oturur <sup>136</sup>

3255

Karşı dalda kuş durur  
Eşini bulmuş durur  
Tasalanma sevdiğim  
Hak bizi kavuşturur <sup>60</sup>

3256

Şu dağlar maviş durur  
Gideni savuşturur  
Şu davulcu ne iyi  
Hasiret kavuşturur <sup>86</sup>

3257

Badem çiçeği hoştur  
Çağlası çok mayhoştur  
Badem gözlü kızları  
Seven gönül sarhoştur <sup>33</sup>



3258

Gökten yıldız yağmıştır  
Bekârlara ağmıştır  
Öksüz kırığa çıksa  
Ay akşamdan doğmuştur <sup>17</sup>

3259

Kışla yolu yokuştur  
Yârim orda çavuştur  
Ayrılık cana yetti  
Mevla'm bizi kavuştur <sup>60</sup>

3260

Kapı önü sokudur  
Dudağı bal yokudur  
Türlü cilve bellemiş  
Yâri kimler okutur <sup>60</sup>

3261

Şarabı murt kurutur  
Yiğidi dert kurutur  
Asırlık bir ağacı  
Kıl kadar kurt kurutur <sup>94</sup>

3262

Yâr gücün yetende vur  
Kaldır bentten bende vur  
Yüz yerden yaralıyım  
Acımazsan sen de vur <sup>60</sup>

3263

Armudun dibi bayır  
Dibinde yârim uyur  
Kuru yerde yatma yâr  
Bu gece bize buyur <sup>60</sup>

3264

Yârim dalda bir güldür  
Ben de ona bülbüldür  
Yârimin siyah zülfü  
Kar üstünde sümbüldür <sup>55</sup>

3265

Su akar güldür güldür  
Ateşin sonu küldür  
Bir kızı rüsva etmek  
Erkek adama züldür <sup>17</sup>

3266

Bugündür yâr bugündür  
Seyran değil düğündür  
Çalsın davul zurnalar  
Son bekârlık günündür <sup>23</sup>

3267

Hercaiyim ünümdür  
Öbürleri dünümdür  
Düğün dernek kuruldu  
Bugün benim günündür <sup>17</sup>

3268

Elli gündür yüz gündür  
Elim yârden üzgündür  
Ben yâri görmeyeli  
Tamam bugün yüz gündür <sup>55</sup>

3269

Kaşların çatık mıdır?  
Dillerin tutuk mudur?  
Bu nasıl kalp sendeki  
Taş mıdır kütük müdür? <sup>94</sup>

3270

İnce belin bükülür  
Sırma saçın dökülür  
Düşme güzel sevdaya  
Cahil ömrün sökülür <sup>60</sup>

3271

Gökte yıldız süzülür  
Kızlar yola düzülür  
Kız oğlanı görünce  
Göğsün bağı çözülür <sup>55</sup>

3272

Keklik kumda eşinir  
Eşindikçe düşünür  
Keklik simalı yârim  
Şimdi nerde düşünür? <sup>64</sup>

3273

Bir leğen dolu pendir  
Yüreğim yanar göynür  
Yüreğim yana yana  
Bir gün olur söyünür <sup>61</sup>

3274

Ağam atı yeldirir  
Yel püskülün kaldırır  
Kendi pek küçük amma  
Cilve adam öldürür <sup>61</sup>

3275

Kebabı köz öldürür  
Sürmeyi göz öldürür  
Yiğidi kılıç kesmez  
Bir kötü söz öldürür <sup>60</sup>

3276

Aşkın beni yandırır  
Ateşlere bandırır  
Su gibi aziz yârim  
Ateşi su söndürür <sup>60</sup>

3277

Bürüncek büründürür  
Cımbaşlı göründürür  
Aşk adamı öldürmez  
Kır bayır süründürür <sup>55</sup>

3278

Gökte yıldız top durur  
Ağam atı kopturur  
Kız kahvaltı yerine  
Kendisini öptürür <sup>61</sup>

3279

Ata biner kopturur  
Üzengisin kaptırır  
On beşe değen güzel  
Yanağından öptürür <sup>129</sup>

3280

Bahçede kiraz düşür  
Dibinde kahve pişir  
Ben yoksam hayalim var  
Aklına beni düşür <sup>60</sup>

3281

Ördek gölde yüzüşür  
Çıkar kumda düzüşür  
Topla zülfün yüzünden  
Gölge düşer yüz üşür <sup>55</sup>

3282

Motur geliyor motur  
Çık da dalına otur  
Sevdiğim hastalanmış  
Al da doktora götür <sup>85</sup>

3283

Kaşların ilişiktir  
Gül memene düşüktür  
Bakışımдан bilsene  
Meylim sana düşüktür <sup>61</sup>

3284

Armudun dalı potur  
Çık da dalına otur  
Benden sevdalık kalktı  
Hem ye hem yâre götür <sup>25</sup>

## -Ş-

3285

Çay içinde iki taş  
Biri kuru biri yaş  
Gönlümün dilediği  
Bir yastıkta iki baş<sup>60</sup>

3286

Güzelim yürü yavaş  
Gezelim sarmaş dolaş  
Uğruna sevgilim ol  
El yanında arkadaş<sup>62</sup>

3287

Ben geceyim sen güneş  
Beni devşir beni deş  
Gel sen artık benim ol  
Yaşın olmuş tam on beş<sup>38</sup>

3288

Kız oğlanı tavlamiş  
Tatlı dille avlamış  
Koca isterim diye  
Bacadan miyavlamış<sup>60</sup>

3289

Boğazında göy boncuk  
O sana yakışmamış  
Evme sevdiğim evme  
Evenler kavuşmamış<sup>11</sup>

3290

Gölün Yazı'da kamış  
Boyumla bir uzamış  
Yârime yâr diyenler  
Ölümüne susamış<sup>63</sup>

3291

Bahar gelmiş gül açmış  
Çevreye koku saçmış  
Şimdi kızlar dalgacı  
Sevmenin tadı kaçmış<sup>60</sup>

3292

Çayda çanak kırılmış  
Kız oğlana vurulmuş  
Oğlan almam dedikçe  
Kız boynuna sarılmış<sup>7</sup>

3293

Gönlüne gam basılmış  
Dert altında yasılmış  
Şu gelin muradını  
Alamamış asılmış<sup>60</sup>

3294

Bağa vardım budanmış  
Güle bülbül dadanmış  
Yâri benim sanmışım  
Ona eller dadanmış<sup>129</sup>

3295

Karanfilim dallanmış  
Dalı yere sallanmış  
Bal mı yedin sevdiğim?  
Dudakların ballanmış<sup>60</sup>

3296

Çeşmenin yolu darmış  
Dağların üstü karmış  
Tüm dertlerin şifası  
Sendeki dudaklarmış<sup>38</sup>

3297

Zerdaliler sararmış  
Gökte bulut kararmış  
Sevdalılar her yerde  
Ancak yâri ararmış<sup>122</sup>

3298

Karayemiş kararmış  
Çok güzellik zararımış  
Ay bulutta zannettim  
Yâr saçını tararmış<sup>32</sup>

3299

Yüz suyunu aldırılmış  
Âlemlere daldırılmış  
Yaşmaktan menefesi  
Utanmayı kaldırılmış<sup>61</sup>

3300

Talihimi karatmış  
Günüm günü aratmış  
Demek ki Mevla'm beni  
Dert çekmeye yaratmış<sup>60</sup>

3301

Yâr zülfünü taratmış  
Eli yandan ıratmış  
Şükür olsun Mevla'ya  
Huyu güzel yaratmış<sup>60</sup>

3302

Sevdiceğim boy atmış  
Kekili yana yatmış  
Tanrım beni topraktan  
Onu gülden yaratmış<sup>60</sup>

3303

Yârim yüzün bir karış  
Kâr etmiyor yalvarış  
Bayram günü küs olmaz  
Öpük vereyim barış<sup>60</sup>

3304

Derelerde kuşburnu  
Kuşburnuyu kuş yemiş  
Üç kuruşluk gelin de  
Kaynanaya çüş demiş<sup>60</sup>

3305

İzmir'den aldım yemiş  
Yâr yolumu beklemiş  
Tez kavuşalım diye  
Günü güne eklemiş<sup>122</sup>

3306

Su çayırı millemiş  
Eller bizi dillemiş  
Tatlı söze kanan yâr  
Eli adam bellemiş<sup>60</sup>

3307

Biri yâri yellemiş  
Gül sinesi tellemiş  
Yârim gerdan kırmayı  
Acap kimden bellemiş?<sup>60</sup>

3308

Bu zamane bunamış  
Dert değil kim kınamış  
Sakallının koynuna  
Ergen kızlar tünemiş<sup>60</sup>

3309

Kaleden iniş iniş  
Yağlığım dolu yemiş  
Ben gözele bakarken  
Bıyığım sıçan yemiş<sup>55</sup>

3310

Kayalar iniş miniş  
Kömüş paklayı yemiş  
Damat camiye gitmiş  
Gelin helvayı yemiş<sup>93</sup>

3311

Karadut dalın eğişmiş  
Eğişmiş de yere değişmiş  
Şu Çorum'un içinde  
Zararım kime değişmiş?<sup>55</sup>

3312

Kaşların kara imiş  
Gözlerin ela imiş  
Al sevdanı başımdan  
Çekmesi bela imiş<sup>55</sup>

3313

Derdim derde ek imiş  
Dert içime bekimiş  
Gizli sevda çekmesi  
Ateşten gömlek imiş<sup>60</sup>

3314

Kaya dibi kar imiş  
Günden yanı erimiş  
Otuz iki meyveden  
En tatlısı yâr imiş<sup>52</sup>

3315

Dünya bir fener imiş  
Döndükçe döner imiş  
Nice koç yiğitlerin  
Feneri söner imiş<sup>103</sup>

3316

Şu dağa ceren gelmiş  
Cana can veren gelmiş  
Severdim uğrun uğrun  
Gizime eren gelmiş<sup>62</sup>

3317

Yüzüne güleç denmiş  
Terine ilâç denmiş  
Sen insan olamazsın  
Cennetten huri inmiş<sup>17</sup>

3318

Yârim askerde çavuş  
Sabret yüreğim kavuş  
Yâr askerden dönünce  
Yüreciğim olur kuş<sup>60</sup>

3319

Dolmuş geliyor dolmuş  
Dolmuşun rengi solmuş  
Benim sevdiğim oğlan  
Dolmuşa şoför olmuş<sup>79</sup>

3320

Kayalar kertüş kürtüş  
Arasına gün düşmüş  
Sen ne bilin sevmeyi?  
Elin yüzün buruşmuş<sup>25</sup>

3321

Maniden defter tutmuş  
İçinde gül kurutmuş  
Sevip sardığım güzel  
Beni ne tez unutmuş<sup>58</sup>

3322

Karpuz kestim suyumuş  
Yâr yanımda uyumuş  
Uyardım öpe öpe  
Benim kader buyumuş<sup>57</sup>

3323

Karpuz kestim suyumuş  
Bizim kader buyumuş  
Bizim yazıyı yazan  
İlk akşamdan uyumuş<sup>17</sup>

3324

Kırış güzelim kırış  
İyaların beş karış  
Başlık vermeye değmen  
Edeceğin beş kuruş<sup>94</sup>

3325

Oğlan tespihin gümüş  
Avurdun içe göçmüş  
Ben sana varır mıyım?  
Sakalına kır düşmüş<sup>60</sup>

3326

Dağlar başı kışımış  
Taze kar yağmışımış  
Nazlı yârin sinesi  
Gün vurmamış üşümüş<sup>60</sup>

## -T-

3327

Gülün yaprağı bir kat  
Alıyor beni firkat  
Günnüksüz çalışırım  
Yâr beni tutsa ırgat<sup>61</sup>

3328

Evin kapısın kapat  
Kaynanayı kaldır at  
Kaynanasız gelinler  
Aman bacım ne rahat<sup>23</sup>

3329

Ak kâat sarı kâat  
Ağlarım saat saat  
Sen orada ben burda  
Nasıl olayım rahat?<sup>60</sup>

3330

At  
Yiğidin dostudur at  
Sana bir top gül attım  
Koklamazsan geri at<sup>48</sup>

3331

Deh demeden giden at  
Erkenden kalkan avrat  
Ana baba muradı  
Her sözü tutan evlat<sup>60</sup>

3332

Evleri var iki kat  
Paran yoksa arsa sat  
Arsaya kıyamazsan  
Yastığa sarıl da yat<sup>14</sup>

3333

Keten gömlek iki kat  
Birin giy birini sat  
Benden gayri seversen  
Kalkmaz döşeklere yat<sup>55</sup>

3334

Şekerden yaptım şerbet  
Yıllardır çektim gurbet  
Sabredelim ne çare  
Hak kavuşturur elbet<sup>122</sup>

3335

Gökten yağıyor rahmet  
Uğruna çektim zahmet  
Yâri benim edenin  
Yedi soyuna rahmet<sup>17</sup>

3336

Mendilim yedi kanat  
Ben söyleyim sen anlat  
Allı pullu sevdiğim  
Çorum sana emanet<sup>42</sup>

3337

Gözler yaşlı kalpte dert  
Gönüller aşka hasret  
Kavuşmamız yakındır  
Ne olur biraz sabret<sup>38</sup>

3338

Yoğurt koydum ye de git  
İsteğim var he de git  
Sevda çekmek kolay mı?  
Kolay gelsin de de git<sup>60</sup>

3339

Pala bıyıklı yiğit  
Tapan ayaklı yiğit  
İstedim bana düştü  
Eli dayaklı yiğit<sup>60</sup>

3340

İncirin içi çiğit  
Elinde altın divit  
Yeni bir kanun çıkmış  
Her güzele bir yiğit<sup>60</sup>

3341

Akılsız dost deli dost  
Dost edinmiş eli dost  
Senin dost bildiğinin  
İçi düşman dili dost<sup>60</sup>

3342

Bahçelerde karadut  
Yârim gitmiş ara dut  
Doyamadan ayrıldım  
İçim oldu yara dut<sup>32</sup>

3343

Gökkubbe bulut bulut  
Hastayım elimden tut  
Âşık olan tanımaz  
Ne ferman ne de hudut<sup>38</sup>

3344

Bahçelerde bal armut  
Yanında var karadut  
Yârden ayrı düşenin  
Her yanı kara bulut<sup>122</sup>

3345

Ak bulut kara bulut  
Mendilim yu da kurut  
Kurban olam ak gelin  
Sırrımızı sıkı tut<sup>60</sup>

3346

Sepet sepet karadut  
Sende aşk sende umut  
Gönül verme ellere  
Beni sev beni avut<sup>38</sup>

-U-

3347

Gül kokar burcu burcu  
Gülle doldurdum hurcu  
Yârin yiğit değılse  
Alınmaz sevda burcu<sup>60</sup>

3348

Şu derenin alıcı  
Kınalı barmak ucu  
Evlenmedik kızların  
Kabul olmaz orucu<sup>117</sup>

3349

Keçi güderim keçi  
Sevdiğim badem içi  
Sevdim de alamadım  
Kimdedir bunun suçu?<sup>60</sup>

3350

Gün aştı gece oldu  
Halimiz nice oldu?  
Seninle kavuşmamız  
Sanki bilmece oldu<sup>60</sup>

3351

Sevdiğim çiçek oldu  
Büyüdü gökçek oldu  
Deseler inanmazdım  
Ayrılık gerçek oldu<sup>60</sup>

3352

Kavun ektim bal oldu  
Elmalar al al oldu  
Kestin selam sabahı  
Kız sana bir hal oldu <sup>60</sup>

3353

Deniz coştı göl oldu  
Yârim sana ne oldu?  
Benim sana yandığım  
Memelekete şan oldu <sup>104</sup>

3354

İnsanlar beter oldu  
Sözünü yutar oldu  
Yalanlar benimsenmiş  
Doğru söz batar oldu <sup>12</sup>

3355

Can kuşum öter oldu  
Yandı da tüter oldu  
Yâr ile ayrılmamız  
Ölümden beter oldu <sup>60</sup>

3356

Ayrılık yeter oldu  
Ölümden beter oldu  
Bir sevdiğim bir sılam  
Gözümde tüter oldu <sup>60</sup>

3357

Elma yedim ger oldu  
Sıcakladım ter oldu  
Dostlar seni sordular  
Yâr yüzlerim yer oldu <sup>61</sup>

3358

Mektubun geldi buldu  
İçim zehirle doldu  
Mektubunu alalı  
Rengim sarardı soldu <sup>126</sup>

3359

Ay doğdu gece oldu  
Gözlerim yaşla doldu  
Yârden ayrı düşeli  
Rengim sarardı soldu <sup>122</sup>

3360

Kelem ektim baş oldu  
Ela gözler yaş oldu  
Gönül bir ayna idi  
Kırıldı külhaş oldu <sup>61</sup>

3361

Kara bağrım taş oldu  
Daim gözüm yaş oldu  
Felek senin yüzünden  
Hangi günüm hoş oldu? <sup>60</sup>

3362

Dereler akmaz oldu  
Bentleri yıkmaz oldu  
Şu benim deli gönlüm  
Gözele bakmaz oldu <sup>23</sup>

3363

Dereler akmaz oldu  
Yollara çıkmaz oldu  
Dün yoluma ölen yâr  
Yüzüme bakmaz oldu <sup>60</sup>

3364

Yollar geçilmez oldu  
Dağlar seçilmez oldu  
Yâr gönlünü kitledi  
N'etsem açılmaz oldu <sup>60</sup>

3365

Karatavuk kaz oldu  
Komşular gammaz oldu  
Yavuz komşu şerrinden  
Yâre varılmaz oldu <sup>61</sup>



3366

Lambalar yanmaz oldu  
Sözüme kanmaz oldu  
Hasretlik ataşine  
Kalbim dayanmaz oldu <sup>122</sup>

3367

Antep geçilmez oldu  
Güzel seçilmez oldu  
Kevsere dönen sular  
Sensiz içilmez oldu <sup>23</sup>

3368

Gün doğdu gündüz oldu  
Bayırlar dümdüz oldu  
Yâr senden ayrılalı  
İlkbaharım güz oldu <sup>60</sup>

3369

Mezarım barınağım  
Ayrılık şansım oldu  
Bunca kulun içinde  
Tanrım seni mi buldu? <sup>10</sup>

3370

Göç kervanı kuruldu  
Canlar yola vuruldu  
Eller yârim dedikçe  
Benim boynum buruldu <sup>60</sup>

3371

Gönlümdeki aşk odu  
Beni dertlere kodu  
Düştüm eller diline  
Dört yanım dedikodu <sup>60</sup>

3372

Beni yaktı yandırdı  
Seni alıp kandırdı  
Beni beğenmediydin  
Kocan kuş mu kondurdu? <sup>17</sup>

3373

Tasa çaldım yoğurdu  
Seni kimler doğurdu?  
Seni doğuran ana  
Bal ile mi yoğurdu? <sup>55</sup>

3374

Göç gördüm gidiyordu  
Terk etmiş bizim yurdu  
Beni de götür yârim  
Sevdan başıma vurdu <sup>60</sup>

3375

Baharı başa vurdu  
Kaşığı aşaya vurdu  
Benden ayrıldı amma  
Başını taşaya vurdu <sup>23</sup>

3376

Dağlara duman vurdu  
Gönlüme güman vurdu  
Evi yanası felek  
Silleyi yaman vurdu <sup>60</sup>

3377

Ahu gözler aç mıydı?  
Kavuşmamız güç müydü?  
Benim seni sevdiğim  
Sence bana suç muydu? <sup>12</sup>

3378

Baba kızın çok muydu?  
Bir kız sana yük müydü?  
Sağ olun emmim dayım  
Bir oğlunuz yok muydu? <sup>143</sup>

3379

Yavrum tenin soğudu  
Bek mi yaran çoğudu?  
Şu kocaman dünyada  
Sana yer mi yoğudu? <sup>60</sup>

3380

Derelerin kumuydu  
Dere dolu su muydu?  
Seni ellerde gördüm  
Edeceğin bu muydu?<sup>60</sup>

3381

Güvercinin cücüğü  
Severler küçücüğü  
Neman gönlün büyüdü  
A gâvurun çocuğu<sup>60</sup>

3382

Yımirtanın kabuğu  
İnsanların çabuğu  
Gaşı gözü yok emme  
Bizim köyün kopuğu<sup>114</sup>

3383

Koca çamin tomruğu  
Pek hoş olur soymuğu  
Vur davulcu davula  
Yen kafana yumruğu<sup>60</sup>

3384

Kalenin önü soku  
Oku sevdiğim oku  
Evvelki güzelliğin  
Kalmamış yoru yoku<sup>86</sup>

3385

Çaydan akar tatlı su  
Yüreğim dolu kaygu  
Yârin koynuna girsem  
Gözüme girmez uyku<sup>98</sup>

3386

Bahçeleri havuçlu  
Öptüm ağzım oruçlu  
Sana varacam emme  
Anan yarım pabuçlu<sup>17</sup>

3387

Bir yâr sevdim Çorumlu  
Düşünceli sorumlu  
Şu Çorum'un kızları  
Hep anadan kurumlu<sup>60</sup>

3388

Kar yağar sulu sulu  
Yârim şaşırma yolu  
Ben yolunu gözlüyom  
Gözlerim dolu dolu<sup>60</sup>

3389

Çaylar akar dopdolu  
İşte bahçeler yolu  
Yârim aklıma düştü  
Şaşırdım sağı solu<sup>122</sup>

3390

Bağlarda meyve dolu  
Uzak sılanın yolu  
Yârinden ayrı düşen  
Şaşırir sağı solu<sup>122</sup>

3391

Yayla yolu yokuşlu  
Yanı çiğdem nakışlı  
Yaylada bir kız sevdim  
Dağ kekiği kokuşlu<sup>62</sup>

3392

Avluya serdim çulu  
İstemem para pulu  
Olursa acer olsun  
Nideceğim ben dolu?<sup>61</sup>

3393

Şeftali aldım sulu  
Mahmur gözler uykulu  
Yârinden ayrı düşen  
Elbet gezer kaygulu<sup>122</sup>

3394  
Emine'm vili vili  
Yaşmağı yılan dili  
Emine'min ucundan  
Oldum kapılar kulu<sup>61</sup>

3395  
Keten gömlek giydin mi?  
Giyip giyip soydun mu?  
Yâr gurbette evlenmiş  
Köz yüreğim duydun mu?<sup>17</sup>

3396  
Mani dedim tuttun mu?  
Demeden unuttun mu?  
Yolladığım ak gülü  
Sinende kuruttun mu?<sup>11</sup>

3397  
Fındık fıstık olur mu?  
Ateş yastık olur mu?  
Selâm söylen o yâre  
Böyle dostluk olur mu?<sup>28</sup>

3398  
Ambarda kol olur mu?  
Cahilde mal olur mu?  
Cahil cahili sevse  
Buna vebal olur mu?<sup>23</sup>

3399  
Dağda harman olur mu?  
Gönle ferman olur mu?  
Yana yana kül oldum  
Külde derman olur mu?<sup>60</sup>

3400  
Yârsiz insan olur mu?  
Her ay Nisan olur mu?  
Bir tek mektup yazmadın  
Böyle nisyan olur mu?<sup>38</sup>

3401  
Sevgisiz durulur mu?  
Gezmeyen yorulur mu?  
Boş bir yuvaya döner  
Gelinsiz ev olur mu?<sup>23</sup>

3402  
Bahçe barsız olur mu?  
Ayva narsız olur mu?  
Doğru deyin komşular  
Yiğit yârsiz olur mu?<sup>17</sup>

3403  
Deniz tuzsuz olur mu?  
Balık pulsuz olur mu?  
Bak anne sevdiğime  
Galbim onsuz olur mu?<sup>16</sup>

3404  
Bahçe narsız olur mu?  
Yiğit yârsiz olur mu?  
Kör olası ahbaplar  
Kul kusursuz olur mu?<sup>17</sup>

3405  
Ulu dağlar ulur mu?  
Böyle zulüm olur mu?  
İkimizi ayıran  
Ettiğini bulur mu?<sup>60</sup>

3406  
Karanfil oyulur mu?  
Güzele doyulur mu?  
Yâri güzel olanın  
Kolları yorulur mu?<sup>30</sup>

3407  
Yârsiz düş kurulur mu?  
Sevdasız durulur mu?  
İrağı yakın eder  
Gönüldür yorulur mu?<sup>60</sup>

3408

Portakal soyulur mu?  
Tabağa koyulur mu?  
Yâr dediğin bir şeker  
Tadına doyulur mu? <sup>51</sup>

3409

Uçan kuş tutulur mu?  
Yâr hiç unutulur mu?  
Gurbette yâri olan  
Ağlamadan durur mu? <sup>74</sup>

3410

Ay doğdu mu doğdu mu?  
Bulut ayı boğdu mu?  
Aldın devlet yârimi  
Bölüklerin doldu mu? <sup>17</sup>

3411

Sarpa sardı yolumu  
Kırdı yine kolumu  
Feleğin kimsesi yok  
Bana eder zulumu <sup>60</sup>

3412

Gözyaşı sırlı su mu?  
Birden çeldin usumu  
Şuh gözlerin kapanmış  
Bu bir aşk uykusu mu? <sup>38</sup>

3413

Vapur tutmuş yolunu  
Yâr uzatmış kolunu  
Yârinden ayrı düşen  
Bilmez sağı solunu <sup>122</sup>

3414

Ay doğar sini sini  
Sevmişim birisini  
Cellât boynumu vursa  
Söylemem doğrusunu <sup>23</sup>

3415

Yârimin atı doru  
Onla feleğin zoru  
Attı zalim gurbete  
Kadir Mevla'm sen koru <sup>60</sup>

3416

Karşı köyün yağmuru  
Kurumuyor çamuru  
Ergen kızın memesi  
Taze buğday hamuru <sup>55</sup>

3417

Saten gömleğim sarı  
Kaptırdım güzel yâri  
Beni değiştığinin  
Ne dili var ne nuru <sup>17</sup>

3418

Menekşenin kokusu  
Bahçelerin dolusu  
Yârden ayrı yatanın  
Hiç gelir mi uykusu <sup>122</sup>

3419

Beni bir yılan soktu  
Yad değil bilen soktu  
İçi düşman dışı dost  
Yüzüme gülen soktu <sup>60</sup>

3420

Bahçenin karadutu  
Gönül bir sırça kutu  
Senden şikâyetim yok  
Anan karabaş otu <sup>17</sup>

3421

Bugün hava bulutlu  
Şiforlara ne mutlu!  
Yârim beni görüncü  
Direksiyonu unuttu <sup>53</sup>

3422

Kayalar kircı tuttu  
Dibinde purcu bitti  
Ben yâr ile yatanda  
Mehleyi sancı tuttu <sup>61</sup>

3423

Çıktı madımak otu  
Ay ışıtır bulutu  
Kırma güzel yapılmaz  
Gönül bir sırça kutu <sup>60</sup>

3424

Evimin altı kuyu  
Uyu güzelim uyu  
Boduru n'eylesinler?  
Severler selvi boyu <sup>17</sup>

3425

Çorap ördüm diz boyu  
Yol gözledim yaz boyu  
Üstüme gül koklamış  
İrezil itin soyu <sup>60</sup>

3426

Buranın altı kuyu  
Uyu sevdiğim uyu  
Şu benim sevdiğimin  
Şekerden tatlı huyu <sup>23</sup>

3427

Bahçenin başı kuyu  
Zemzemden duru suyu  
Görmedim has güllerde  
Tenindeki kokuyu <sup>60</sup>

3428

Evimin ardı kuyu  
Severler güzel huyu  
Gül cemalin seyredem  
Uyu sevdiğim uyu <sup>17</sup>

3429

Armudun dibi kuyu  
Uyu sevdiğim uyu  
Sana sarhoş diyorlar  
İçtiğin üzüm suyu 141

3430

Bugün ayın otuzu  
Başındadır fitozu  
Dünyada yâr sevmeyen  
Ahrette yer topuzu <sup>61</sup>

-Ü-

3431

Kaşların var mil ucu  
Seviyom de dil ucu  
Sevdiğin essah değil  
Var git yüze gülcü <sup>60</sup>

3432

Akşam oldu ikindi  
Mum şamdana dikildi  
Ellerin yâri geldi  
Benim boynum büküldü <sup>146</sup>

3433

Atlar yola düzüldü  
Şahin gökte süzüldü  
Yollara baka baka  
Can bedenden üzüldü <sup>122</sup>

3434

Kavaktan gazel indi  
Dibine güzel indi  
Bir öptüm bir ısırıldı  
Ciğerim buza döndü <sup>55</sup>

3435

Bugün ayın on dördü  
Kız saçını kim ördü?  
Ördüyse yârim ördü  
İspat getir kim gördü? <sup>146</sup>

3436

Dağlarda kar eridi  
Seller aktı yürüdü  
Yâr gurbete gidiyor  
Gönlümü gam бүрүdü <sup>60</sup>

3437

Sandığımın kilidi  
Üstünü toz бүрүdü  
Yârim burdan gideli  
Bütün ömrüm çürüdü <sup>23</sup>

3438

Yolları sis бүрүdü  
Yâr gurbete yürüdü  
Onun ömrü orada  
Benim burda çürüdü <sup>62</sup>

3439

Mektup yazdım kış idi  
Kalemim gümüş idi  
Daha çok yazacaktım  
Parmaklarım üşüdü <sup>46</sup>

3440

Derelerin söğüdü  
Kimden aldın öğüdü?  
Ben sana kul olalı  
Senin gönlün büyüdü <sup>60</sup>

3441

Şu Çorum'un düzlüğü  
Erken biter güzlüğü  
Yârden müjde verene  
Hazırladım yüzlüğü <sup>60</sup>

3442

Kuma ektim pürçüklü  
Entarisi çıtçıtılı  
Mevlam evlat kazandır  
Sıralayın küçüklü <sup>17</sup>

3443

Entarisi mor güllü  
Gül destesi sümbüllü  
Sungurlu'nun kızları  
Hepsi yüksek gönüllü <sup>17</sup>

3444

Karnefilin filfili  
Nerden aldın bu dili?  
Bu dil buranın değil  
İstanbul'un bülbülü <sup>61</sup>

3445

Viran bağın mor gülü  
Sırma saçı örgülü  
Öyle bir yâr sevdim ki  
Anasından görgülü <sup>62</sup>

3446

Mavi fistan asılı  
Bedeninden kasılı  
İkimiz bir köylüyüz  
Nasıl durak küsülü? <sup>61</sup>

3447

Yârim beni öndün mü?  
Yıldız idin söndün mü?  
Hiç bu yana bakmıyon  
İkrarından döndün mü? <sup>60</sup>

3448

Elinde süt güğümü  
Çözölsün gül düğümü  
Beni yâre verseler  
Görseler güldüğümü <sup>74</sup>

3449

Al almanın dilimi  
Verin benim gülümü  
Vermezseniz gülümü  
Kabul etmem ölümü<sup>55</sup>

3450

Baklavanın dilimi  
Nittin benim gülümü?  
Gülümü koklayanlar  
Göze alsın ölümü<sup>6</sup>

3451

Sarı kavun dilimi  
Uçurdum bülbülümü  
Çıksam dağlar başına  
Arasam sümbülümü<sup>131</sup>

3452

Kıratımın koşumu  
Uçurdum can kuşumu  
Bu gece yâri gördüm  
Hayra yorun düşümü<sup>60</sup>

3453

Yola duman çöktü mü?  
Yollar belin büktü mü?  
Yâr gurbete çıkarken  
Gözyaşını döktü mü?<sup>60</sup>

3454

Gün tepeyi aştı mı?  
Sağdığın süt pişti mi?  
Bir yol sarıldım deyi  
Bir yanların düştü mü?<sup>17</sup>

3455

Bayır bağıın üzümü  
Görsem yârin yüzünü  
Ağlasam ardı sıra  
Belki tutar sözümü<sup>60</sup>

3456

Taşa vurdum dizimi  
Kimse bilmez sızımı  
Öpe öpe goymadı  
Çopur etti yüzümü<sup>53</sup>

3457

Yeşil iplik düğümü  
Kim görmüş güldüğümü?  
Hoplan gelinler kızlar  
Şenlendirin düğünü<sup>96</sup>

3458

Bir yel esti öteden  
Kürkünü giy kürkünü  
Yenisinden hayır yok  
Söyle eski türkünü<sup>17</sup>

3459

Kesme çamın pürünü  
Çoban çevir sürünü  
Bir kol alttan bir üstten  
Oynayalım hürünü<sup>60</sup>

3460

Yâr kurarım düşünü  
Unutmam gülüşünü  
Seni gurbete saldım  
Beklerim dönüşünü<sup>60</sup>

3461

Ata vurdum kuskunu  
Gönül bilir dostunu  
Eğil bir yol öpeyim  
Ak memenin üstünü<sup>61</sup>

3462

Ufacık kuş üzümü  
Görsem yârin yüzünü  
Uyuyup uyansa da  
Öpsem elâ gözünü<sup>146</sup>

3463

Bayır bağın üzümü  
Diyemedim sözümü  
Eğil bir yol öpeyim  
Sarhoş bakan gözünü <sup>55</sup>

3464

Asmanın arasından  
Alamadım üzümü  
Kaldır yârim şapkanı  
Göremedim yüzünü <sup>105</sup>

3465

Karşı bağın üzümü  
Gelin kırma sözümü  
Utandım diyemiyom  
Bir öpeyim yüzünü <sup>30</sup>

3466

Pınara vardım kuru  
Suyu billurdan duru  
Kurdeşen ol da kâfir  
Bizim kapıda ürü <sup>17</sup>

3467

Develer sürü sürü  
Yürü sevdiğim yürü  
Öldürdüğün yetmedi  
Bir de ardından sürü <sup>23</sup>

3468

Bahçelerde tetiri  
Hiç sayamam hatırı  
Dostumla düşman oldum  
Yârim senden ötürü <sup>61</sup>

3469

Kekliğim deste yürü  
Ayağın meste yürü  
Yere basma sevdiğim  
Sineme bas da yürü <sup>55</sup>

3470

Güzel beriden yürü  
Yürek eriden yürü  
Genç ömrümü hiç ettin  
Ömür çürüden yürü <sup>60</sup>

3471

Harman yeri yaş yeri  
Fadime'm yavaş yürü  
Koynundaki memeyi  
Bana ver de boş yürü <sup>35</sup>

3472

Bileziğin burgusu  
Saçlarımın örgüsü  
Kaynana neyim olur?  
Dış kapının sürgüsü <sup>60</sup>

3473

Al atımın terkisi  
Aldı kurşun korkusu  
Bu sevda sevda değil  
Hasan Ali türküsü <sup>17</sup>

3474

Havada turna kuşu  
Yürek yakar ötüşü  
Gülден yatak istemem  
İlle yârimin döşü <sup>60</sup>

3475

Bu poşu kara poşu  
Yakışır yâre poşu  
Yüz bin altını değer  
Tenhada yâr öpüşü <sup>129</sup>

3476

Hilal kaşın göz üstü  
Etekliğin diz üstü  
Nasıl koydun vefasız?  
Beni böyle yüz üstü <sup>60</sup>



3477

Kerpiç duvar yan uçtu  
Mendilim suya düştü  
Eğildim mendil alam  
Yârim aklıma düştü <sup>23</sup>

3478

Gözüm bir cana düştü  
Zülûf gerdana düştü  
Onca güzel içinde  
Meylim bir sana düştü <sup>60</sup>

3479

Dağlar aleve düştü  
Cana velvele düştü  
Ya ben nasıl ağlamam?  
Yâr elden ele düştü <sup>55</sup>

3480

Ay doğdu düze düştü  
Kekiller yüze düştü  
Herkes çifte gezerken  
Ayrılık bize düştü <sup>23</sup>

3481

Önüme felek düştü  
Başıma kelek düştü  
Güzeller pay pay oldu  
Bana eşelek düştü <sup>17</sup>

3482

Kocadım çekemem nazı  
Bağrıma dökemem közü  
Kara bağrım deler geçer  
Yârin bana kötü sözü <sup>23</sup>

3483

Çay aşığı kurt izi  
Baban görmesin bizi  
Babanın kesesine  
Sayacağım beş yüzü <sup>16</sup>

# -Y-

3484

Derdim var alay alay  
Çekmesi dile kolay  
Acı benim yas benim  
Neyime düğün halay? <sup>60</sup>

3485

Aya baktım dolunay  
Benim yârim miralay  
İsterse çavuş olsun  
Odur gönlüme kalay <sup>17</sup>

3486

Başımızda miralay  
Toplandık alay alay  
Düşman kaç olsa olsun  
Yenilmek kolay kolay <sup>17</sup>

3487

Yarım ay  
Yarım güneş yarım ay  
Yâr ile vadimiz var  
Sabredelim yarım ay <sup>55</sup>

3488

Evlerinin önü çay  
Sevdiğim pek elevay  
Gelir diye bekledim  
Yedi sene on beş ay <sup>60</sup>

3489

Uzaklarda akan çay  
Güzel güzel kokan çay  
Kız kirpikler birer ok  
Kaşların kurulu yay <sup>122</sup>

3490

Mursal'ın üstü Hoyhoy  
Kadehlere bade koy  
Meze diye sevdiğim  
Koynundaki narı soy <sup>48</sup>

## -Z-

3491

Çayda kıldım bir namaz  
O da Hak'ka yaramaz  
Gençlerin ettiğini  
Allah bile kınamaz <sup>11</sup>

3492

Bir yâr sevdim yaramaz  
Beni sormaz aramaz  
Gece gündüz sarhoştur  
Eve barka uğramaz <sup>60</sup>

3493

Coşturamaz coşamaz  
Ceylan gibi koşamaz  
Senin gibi süflüyü  
Hangi koca boşamaz? <sup>60</sup>

3494

Derdim çok dermanım az  
Canıma yetti bu naz  
Gâvur olsa acır da  
O yâr bana acımaz <sup>50</sup>

3495

Çalarım kaval ötmez  
Koyun arkaçta yatmaz  
Yârim koyun gibidir  
Darıldı bana bakmaz <sup>116</sup>

3496

Vatansız yaşanılmaz  
Vefasız yâr anılmaz  
Yârin açtığı yara  
Merhemle kapanılmaz <sup>122</sup>

3497

Dalda ceviz sayılmaz  
Yemesine doyulmaz  
Sevdadan sarhoş olan  
Kolay kolay ayılmaz <sup>32</sup>

3498

Kuş yuvası bozulmaz  
Kara yazı çizilmez  
Dek dur dek otur herif  
Kırktan sonra azılmaz <sup>61</sup>

3499

Koca herif genç olmaz  
Altın sikke tunç olmaz  
Sülâlene mi sürdü?  
Böyle kavi hinç olmaz <sup>17</sup>

3500

Ak üzümden bağ olmaz  
Kara üzüm ağ olmaz  
Çorum'da yâr sevenin  
Yüreğinde yağ olmaz <sup>55</sup>

3501

Sıcak su içmek olmaz  
Demiri biçmek olmaz  
Edalı nazlı yârden  
Ayrılıp geçmek olmaz <sup>123</sup>

3502

Çamırdan temel olmaz  
Çabasız emel olmaz  
Geleceksen erken gel  
Uykuya amel olmaz <sup>60</sup>

3503

Her mevsim bahar olmaz  
Senden güzel yâr olmaz  
Verdim sana canımı  
Bundan hoş karar olmaz <sup>38</sup>

3504

Bahçelerde yâr olmaz  
Havyalarda nar olmaz  
Eğil bir yol öpeyim  
Bundan تنها yer olmaz <sup>55</sup>

3505

Harman yeri yaş olmaz  
Bundan ince kaş olmaz  
Bundan ince kaş olsa  
Hovardayla baş olmaz <sup>60</sup>

3506

Kuru gözde yaş olmaz  
Dert çekmedik baş olmaz  
Denizde kum tükenir  
Benim derdim baş olmaz <sup>60</sup>

3507

Eski düşman dost olmaz  
Dosttan dosta kast olmaz  
Bin tabak iyilese  
İt leşinden post olmaz <sup>60</sup>

3508

Kalpten ince saz olmaz  
Bu kadar da naz olmaz  
Bir gül açsın kalbinde  
Bir çiçekle yaz olmaz <sup>38</sup>

3509

Kapı halkasız olmaz  
Gönül dalgasız olmaz  
Komşudan yâr sevenin  
Başı gavgasız olmaz <sup>61</sup>

3510

Güller dikensiz olmaz  
Bülbül çimensiz olmaz  
Herkesin bir eşi var  
Gönlüm de sensiz olmaz <sup>4</sup>

3511

Çaylar akar durulmaz  
Sevda nedir sorulmaz  
Gece gündüz kollarım  
Yâri sarsa yorulmaz <sup>122</sup>

3512

Demir urgan burulmaz  
Gönül yâre darılmaz  
Alsam seni koynuma  
Kolum budum yorulmaz <sup>17</sup>

3513

Çam ağacı dallanmaz  
Güzel olan sallanmaz  
Yâre mendil işledim  
O da elden yollanmaz <sup>60</sup>

3514

Altın yüzük donanmaz  
Bir ayda yâr sınıanmaz  
Canımı rehin koysam  
Kâfir gönlüm inanmaz <sup>55</sup>

3515

Fındık dalı uzanmaz  
Çalışmayan kazanmaz  
Yâri uygun olanlar  
Sever sever usanmaz <sup>122</sup>

3516

Çiçekten harman olmaz  
Yâr derde derman olmaz  
Bülbül güle darılmış  
Gelip dalına konmaz <sup>23</sup>

3517

Ay doğmadan dolunmaz  
Tomurcuk gül yolunmaz  
Dünyada güzel çoktur  
Vefalıı bulunmaz <sup>60</sup>

3518

Altın ibrik delinmez  
Evme menzil alınmaz  
İki gönül bir olmuş  
Ona derman bulunmaz <sup>55</sup>

3519

Sülüklü'nün suyu az  
Kız etme bu kadar naz  
Ahirinde ölüm var  
İkimizi de komaz <sup>48</sup>

3520

Taş üstünde taş durmaz  
Ömür geçer yaş durmaz  
Girsem yârin koynuna  
Çapkın elim boş durmaz <sup>60</sup>

3521

Altın yüzük pas tutmaz  
Ayrılmayan yas tutmaz  
Elođlu eldir amma  
Sevdiğine küs tutmaz <sup>60</sup>

3522

Erin gönlü farimez  
Gayri hükmüm yürümez  
Herif iki evlendi  
Gözüm yaşı kurumaz <sup>17</sup>

3523

Eşk'almayı kuş oymaz  
Oysa da karnı doymaz  
Yâri herde görürüm  
Yine de gönlüm doymaz <sup>60</sup>

3524

Güle naz  
Bülbül eyler güle naz  
Girdim bir dost bađına  
Ađlayan çok gülen az <sup>38</sup>

3525

Gazeller dalda durmaz  
Gezenler yolda durmaz  
Aldanma deli gönül  
Güzeller olur kurnaz <sup>122</sup>

3526

Geçti yine bahar yaz  
Çapkın bana etme naz  
Gençliğime acı da  
Merhamet eyle biraz <sup>130</sup>

3527

Gül yüzün gülden beyaz  
Kar yağdı esti ayaz  
Dalımda bir gül idin  
Koklayıp sevdim biraz <sup>23</sup>

3528

Ceviz kırdım içi az  
Kız gerdanın ne beyaz  
O beyaz gerdanına  
Yakışmaz mı al kiraz? <sup>122</sup>

3529

Gayalar beyaz beyaz  
Yaz sıcaktır gış ayaz  
Gözümü yolda goyma  
Mektubunu sıkça yaz <sup>117</sup>

3530

Bulutlar beyaz beyaz  
Sıcak geçecek bu yaz  
Hava sıcak neyleyim?  
Sensiz yatađım ayaz <sup>17</sup>

3531  
Suda yüzer ördek kaz  
Etrafları sarı saz  
Mevlam al kaynanamı  
Oğlunu da bana yaz <sup>17</sup>

3532  
Bir dalda iki kiraz  
Biri al biri beyaz  
Kurban olduğum Allah  
Şu güzeli bana yaz <sup>16</sup>

3533  
Bir beyaz  
Bir kırmızı bir beyaz  
Açıyor güller bu yaz  
Sen doldur ben içeyim  
Bir kırmızı bir beyaz  
Arzum aldım esmerden  
Saramadım bir beyaz <sup>55</sup>

3534  
Bir dalda iki kiraz  
Biri al biri beyaz  
Büyüksün kadir Mevla'm  
Seveni sevene yaz <sup>129</sup>

3535  
Bir çırayı yakamaz  
Bülbül olup şakımaz  
Senin yeni bulduğun  
Elime su dökemez <sup>17</sup>

3536  
Kavun kaşık istemez  
Yâr var ışık istemez  
Yâr yoluna ölmeyi  
Hangi âşık istemez? <sup>32</sup>

3537  
Tavanlarda gezemez  
Kiremidi ezemez  
Toplamış bamiyeyi  
İğneyinen dizemez <sup>60</sup>

3538  
Kuş dünemeye gelmez  
Yâr sınamaya gelmez  
İnsanı dellendirir  
Aşk kınamaya gelmez <sup>17</sup>

3539  
Akşam karardı gelmez  
Benzim sarardı gelmez  
Ömrümün ardı geldi  
Derdimin ardı gelmez <sup>60</sup>

3540  
Ayva gelmez nar gelmez  
Ölüm bana ar gelmez  
Baş yastıkta göz yolda  
Ecel geldi yâr gelmez <sup>23</sup>

3541  
Ağlarım yaşım dinmez  
Yaşımı kimse bilmez  
Bir garip derde düştüm  
Derdimi kimse bilmez <sup>16</sup>

3542  
Kahvenin yüzü kara  
Kim demiş ki içilmez?  
Gönlü ak dili tatlı  
Nazlı yârden geçilmez <sup>144</sup>

3543  
Çayır ince biçilmez  
Argın suyu içilmez  
Bana yârden geç derler  
Yâr tatlıdır geçilmez <sup>86</sup>

3544  
Şekersiz çay içilmez  
Her ırmaktan geçilmez  
Eğer gönül severse  
Güzel çirkin seçilmez <sup>122</sup>

3545

Irmak derin geçilmez  
Su bulanık içilmez  
Huyu güzel olana  
Elbet kıymet biçilmez <sup>122</sup>

3546

Taşa tohum ekilmez  
Kuru ağaç bükülmez  
Güzel varken çirkinin  
Kahrı bir gün çekilmez <sup>49</sup>

3547

Sarı kâğıt yazılmaz  
Deryalarda gezilmez  
Gönül bir ibrişimdir  
Düğlenince çizilmez <sup>61</sup>

3548

Fındık daldan dökülmez  
Taze fidan sökülmez  
Yâri uygun olanın  
Elbet beli bükülmez <sup>122</sup>

3549

Benim derdim bilinmez  
Gözüm yaşı silinmez  
Aramızda dağlar var  
Ha deyince gelinmez <sup>60</sup>

3550

Yârim allık sürünmez  
Yolum ırak yürünmez  
Yurdun bilsem giderim  
Yol gözüme görünmez <sup>60</sup>

3551

Gözüme uyku girmez  
Nedendir aklım ermez?  
Devlet aldı yârimi  
Acıyıp da göndermez <sup>60</sup>

3552

İnek aldım süt vermez  
Köpeğim var terlemez  
Evde bir karım var ki  
O da bana yüz vermez <sup>16</sup>

3553

Irmaktan su kesilmez  
Nazlı yâre küsülmez  
Yârden ayrı yatanın  
Gözüne uyku girmez <sup>122</sup>

3554

Zülûf kısa yüz örtmez  
Sevda serimden gitmez  
Bu gözler seni gördü  
Gayrisine meyletmez <sup>39</sup>

3555

Leğenim dolu pekmez  
Bu pekmez bize yetmez  
Lokman hekim el değse  
Yarama merhem etmez <sup>129</sup>

3556

Masa üstünde pekmez  
Çoban kavalın ötmez  
Ötünde gezen sürü  
Benim nişana yetmez <sup>7</sup>

3557

Masa üstünde pekmez  
Bu pekmez bana yetmez  
Senin aldığın mayış  
Benim süsüme yetmez <sup>141</sup>

3558

Pahasına güç yetmez  
Dünyanın derdi bitmez  
Güvey Mısdıfa olsa  
Göçtügüzel mi yetmez? <sup>61</sup>

3559  
Savuştı yaz geldi güz  
Giderim yolum dümdüz  
Bizim evde iki kız  
Biri biz biri çuvaldız<sup>60</sup>

3560  
Mendilimin ucuna  
Sakız bağlarım sakız  
Duyuyorum sevdiğim  
Severmişsin başka kız<sup>40</sup>

3561  
Dam üstünde duran kız  
Bayram geldi donan kız  
Yılda bayram bir olur  
Canım sana kurban kız<sup>117</sup>

3562  
Pencereden bakan kız  
Yolcuları yakan kız  
Duruş bakış bambaşka  
Yaktı beni cakan kız<sup>122</sup>

3563  
Hey kalbimi yakan kız  
Tenhalardan bakan kız  
Yaktın beni yok ettin  
Bitmez senin şakan kız<sup>122</sup>

3564  
Pınarın oluğu buz  
Sandım akça pakça tuz  
Tanrım bana yazıver  
Mor belikli ceylan kız<sup>17</sup>

3565  
Küllüklerde duran kız  
Saray düşü kuran kız  
Prensin ben olayım  
Yüreğimden vuran kız<sup>60</sup>

3566  
Ibrık elde giden kız  
Kemer belde giden kız  
Bir su ver de içeyim  
Beni deli eden kız<sup>122</sup>

3567  
Karşı karşı hanımız  
Yan yana harmanımız  
Sen ordan bak ben burdan  
Çatlasın düşmanımız<sup>51</sup>

3568  
Bağımız bostanımız  
Yeşildir fistanımız  
Salın da gel yanıma  
Çatlasın düşmanımız<sup>86</sup>

3569  
Köprüünün altı yıldız  
Nerden geliyon baldız?  
Sen git de ablan gelsin  
Yatamıyom yalınız<sup>64</sup>

3570  
Aşıktır ben kula siz  
Şehir olmaz kulesiz  
Çünkü ben gidiyorum  
Siz sağlıklı kalasız<sup>55</sup>

3571  
Üzüm aldım parasız  
Söz söylenmez sırasız  
Sevda çeken aşığın  
İçi olmaz yarasız<sup>122</sup>

3572  
Bir yâr sevdim amansız  
Derde düştüm zamansız  
Düşene vululur mu?  
İmana gel imansız?<sup>60</sup>

3573

Çaya indim çay susuz  
Pırtı yudum sabınsız  
Ellerin yâri geldi  
Hani benim hayırsız? <sup>51</sup>

3574

Yazın sonu güzdür güz  
Kışlanın yolları düz  
Bir hanede iki kız  
Biri çuvaldız biri biz <sup>17</sup>

3575

Bahçelerde madeniz  
Döşelidir odamız  
Gelirse güzel gelsin  
Çirkin almaz mademiz <sup>61</sup>

3576

Ambar kolu tahtımız  
Açılmadı bahtımız  
Sen orada ben burda  
Böyle miydi ahdimiz? <sup>103</sup>

3577

Sen hasta ben hekimiz  
Neye yarar tekimiz?  
Sen yağmur ol ben bulut  
Yoldaş olak ikimiz <sup>60</sup>

3578

Karşı karşı evimiz  
Nedir bizim sevimiz?  
Bu da böyle giderse  
Ölür bizim birimiz <sup>17</sup>

3579

Bir dalda iki ceviz  
Aramız derya deniz  
Yâri gördüğüm yerde  
Ne bet kalır ne beniz <sup>55</sup>

3580

Çorum'dan mı geldiniz?  
Yorulduunuz öldünüz  
Birinize demiyom  
Hepiniz hoş geldiniz! <sup>11</sup>

3581

Altın gözlü ela kız  
Yayladan mı indiriz?  
Kaş atarak ışmarı  
Siz kimden öğrendiniz? <sup>61</sup>

3582

Çalyayla'dır köyümüz  
Dağdan akar suyumuz  
Bir mani de siz söylen  
Tutuldu mu diliniz? <sup>29</sup>

3583

Bahçelerde kereviz  
Biz kereviz yemeyiz  
Bize Niksarlı derler  
Biz güzeli severiz <sup>116</sup>

3584

Gönlüm bugün düzensiz  
Düzene gelmez sensiz  
Koynuna yılan aksın  
Nasıl yatıyon bensiz? <sup>60</sup>

3585

Niye yattın yâr bensiz?  
Seni dinsiz imansız  
Gece on iki saat  
Uyuyamam kız sensiz <sup>17</sup>

3586

Kaşların kara hatsız  
Yörü hey hakikatsiz!  
Dünyada seni gördüm  
Yârine merhametsiz <sup>61</sup>



3587

Aç karın çökük omuz  
Yoksulluktur suçumuz  
Bundan bize kız vermez  
Baban olacak domuz <sup>60</sup>

3588

Biz gideriz üçümüz  
Yola düştü göçümüz  
Ayırdı zalim felek  
Nedir bizim suçumuz <sup>68</sup>

3589

Armutlu'dur köyümüz  
Yüksek uçar toyumuz  
Bize Hak'tan vergili  
Murat almaz soyumuz <sup>60</sup>

3590

Çalyayla'dır köyümüz  
Dağdan iner suyumuz  
Güzel güzel yâr sevmek  
O da bizim huyumuz <sup>64</sup>

3591

Bahçelerde maydanoz  
Maydanozu yoldunuz  
Şu Çorum'un kızları  
Ne tez artist oldunuz? <sup>23</sup>

3592

Damda kar saçakta buz  
Yoldan çıkardı bir kız  
Öpülmeye hasretim  
Ağzım ağı dilim tuz <sup>17</sup>

3993

Çayır ortası havuz  
Ben duramam yalnız  
Ben yâre gideceğim  
Önümde yok kılavuz <sup>55</sup>

3594

Kapımızın önü havuz  
Havuzdan dökülür kavuz  
Uyan Ali'm öğlen oldu  
Ala köpek pekçe yavuz <sup>133</sup>

3595

Gökteki kara yıldız  
Kürkümün ucu kunduz  
Gülümnden ayrı düştüm  
Yanarım gece gündüz <sup>60</sup>

3596

Suya düştü gülümüz  
Ötmedi bülbülümüz  
Bir kuru sevda ile  
Geçti cahil ömrümüz <sup>55</sup>

3597

Ceviz dibi yurdunuz  
Yine halay kurdunuz  
Al delmeli yârimi  
Bana çok mu gördünüz? <sup>117</sup>

3598

Dağdan mı geliyorsunuz?  
Alıç mıdır yükünüz?  
Tez beni evlendirin  
Yoksa kurur kökünüz <sup>60</sup>

3599

Kösem gitti dolamaca  
Bıyığı battı bulamaca  
Şimdi gelir görürsünüz  
Güle güle ölürsünüz <sup>132</sup>

3600

Bağların yolu dümdüz  
Ağlarım gece gündüz  
Bugün içim gülüyor  
Yâr gelecek yüzde yüz <sup>122</sup>

## SÖZLÜK

## A

**Aba** : Çobanların giydiği uzun, yakasız üstlük; kepenek.

**acer** : Taze.

**ağ** : Ak, beyaz.

**ağmak** : Yükselmek, yukarı çıkmak.

**ağu** : Zehir.

**ağyar** : Başkaları,yabancılar.

**ahraz** : Dilsiz, hem sağır hem dilsiz.

**akmak** : Yılan gibi hayvanların bitkiler arasına ya da deliğine girmesi.

**Akpınar** : İskilip ilçesine bağlı bir köy.

**al** : 1. Kırmızı. 2. Hile.

**ala** : 1. Karışık renkli. 2. Ela (göz). 3. Gizli düşmanlık, kin.

**alaf** : Alev.

**alçevre** : Erkeklerin kullandığı kırmızı mendil.

**ale** : Ela (göz).

**alımker**: Almaya istekli olan kimse.

**amber** : Güzel kokulu kimi maddelerin ortak adı.

**anaç** : Analaşmış, çok yavru doğurmuş, yaşlanmış.

**anatmak** : Anlatmak.

**andaç** : Armağan.

**antari** : Entari.

**aralık** : Sokak.

**ar etmek** : Utanmak.

**argaç (arkaç)** : Davarların açıkta toplu olarak yattıkları yer.

**ark** : Su yolu.

**Arpalık** : Çorum merkez ilçeye bağlı bir köy.

**arzuman** : İstek, şiddetli istek.

**asman** : Gökyüzü.

**Aşçılar Bağı** : Şimdiki Fatih Caddesi'nin kuzeyi ile Binevler yolu arasında bulunan bağlar.

**Âşıklar Tepesi** : Şimdiki Cumartesi pazarının üst yanı. Adını sevgililerin buluşma yeri olmasından almıştır.

**aşlama** : Aşılanmış meyve fidanı.

**aşlamak** : Ağaçları aşlamak.

**ataş** : Ateş.

**atlemek** : Ayıklamak, temizlemek.

**avara** : İşsiz, işe yaramaz.

**avu** : Zehir.

**Ayarık** : Çorum Özel Hastanesi'nin kuzeyindeki bağlık alan. Bağ olma özelliğini yitirmiştir.

**aytlamak**: Ayıklamak, temizlemek.

**ayn** : Göz.

**ayşekadın** : Kılçıksız, lezzetli bir tür taze fasulye.

**azap** : Çiftlik işlerinde çalışmak üzere bir yıllığına tutulan erkek hizmetçi, uşak.

**aze** : Beden, vücut.

**azlolmak** : Görevden alınmak.

**B**

**baba** : Zehir zıkkım.

**babal** : Günah ya da suç sayılacak eylemler; vebal.

**badal**: Merdiven, merdiven basamağı.

**badı saba** : Sabah yeli.

**bağırdak** : Çocuğun düşmemesi için beşiğe ya da salıncağa bağlanan enli kuşak.

**bahça** : Bahçe.

**bakla** : Fasulye.

**bala** : Küçük yavru, çocuk.

**balaban** : Büyük, iri.

**baldırcan** : Patlıcan.

**bamiye** : Bamyası.

**basak** : Merdiven basamağı.

**basiret**: Doğruyu, uzağı görme, sezgi.

**basma** : Üzerinde baskı ile yapılmış şekiller bulunan bir çeşit kumaş.

**başacak** : Sonuna kadar.

**başını bağlamak** : Nişanlamak, evlendirmek.

**başlık** : Evlenecek erkeğin kız tarafına verdiği para, mal ya da zinet eşyası, ağırlık.

**batman** : Bir ölçü birimi.

**bayak** : Demin, az önce.

**baz** : Doğan, şahin.

**bazlama** : Mısır, arpa, darı ya da buğday unlarından yapılan sac ekmeği.

**beddafa** : Beddua, ilenç.

**bedir** : Dolunay, ayın on dördü.

**behlemek** : Tembihlemek.

**bekimek** : İyice yerleşmek, sağlamca tutunmak.

**belenmek** : Toz toprak içinde yuvarlanmak.

**belgizar** : Armağan.

**belik** : Saç örgüsü.

**bellek yapmak** : Tanımak, bellemek, işaret koymak.

**belleme** : Binek hayvanını soğuktan korumak için beline sarılan ya da eyerin altına konulan keçe.

**bellemek** : 1. Öğrenmek. 2. Bel ile toprağı alt üst etmek. 3. Sanmak.

**berçin** : Perçin.

**beşibiyerde** : Kadınların süs için takındıkları, beş altın lira değerinde olan altın, beşibirlik.

**bıcaklık** : Ocak üzerinde kap dizilen mutfak rafı, sergen.

**bıldır** : Geçen yıl.

**bırçak** : Burçak.

**bıtırak** : Kırılarda yetişen yabancı bir otun dışı dikenli tohumu.

**bıcık** : Köşe, bucak, uç.

**bicimcik** : Ufacık, bir parçacık, bir tutam, çok az, çok küçük.

**bile** : Birlikte.

**bilişlik** : Tanıdıklık.

**billur** : Duru, temiz kesme cam.

**bir çala** : Bir aralık.

**birket** : Tuğla biçimli yapı malzemesi; briket.

**bitecik** : Bir tanecik.

**biyocuk** : Bir kerecik.

**bolat** : Çelik.

**borana** : Yumurta, yağda kızartıldıktan ya da suda haşlandıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek yapılan yemek.

**Bozdoğan** : Alaca ilçesine bağlı bir köy.

**böğür** : Vücudun yan tarafı.

**bölenmek** : Bulanmak.

**börtmek** : Haşlanmak.

**bulamak** : Karıştırmak, bulaştırmak.

**burma** : 1. Burularak yapılan bir çeşit bilezik. 2. Musluk.

**buse** : Öpücük.

**bük** : Ova ya da dere kıyılarındaki çalı, diken topluluğu.

**bürgün** : Öbür gün.

**bürüncek** : Baş örtüsü.

## C

**cahil** : Genç, deneyimsiz.

**camız** : Erkek manda.

**canfes** : Bir tür ipekli mat kumaş.

**cazı** : Cadı, fitneci.

**ceht etmek** : Çabalamak.

**cendere** : Manevi baskı.

**cenderme** : Jandarma.

**cengari** : Bakır pası rengi.

**ceran** : Ceylan.

**cerek** : İnce uzun, yuvarlak sırtık,

dilme.

**cevahir** : Elmas, yakut gibi değerli taşlar; mücevher.

**cevr** : Üzgü.

**ceyran** : Ceylan.

**cezve** : Kahve pişirmeye yarayan saplı küçük kap.

**cıbarmak** : Yaranın iltihaplanması, su toplaması.

**cıbir** : Geçim darlığı çeken, yoksul, beş parasız.

**cık** : Hayır, olmaz.

**cılga** : İnce, dar, taşlı yol, patika.

**cımbaşlı** : Cümbüşlü, eğlenceli.

**cımbı** : Küçük üzüm salkımı.

**cıngıldatmak** : Suyun bulunduğu kabın içinde çalkalanmasına yol açmak.

**cıngıllı** : Süslü.

**cıscıplak** : Çırılçıplak.

**cızı** : Çizgi.

**cicikleri sarkmak** : Çok istemek, imrenmek.

**civelek** : Sokulgan, cana yakın.

**cuklamak** : Olmaz anlamında ses çıkarmak.

**culhalık** : 1. Dokuma aygıtı. 2. Kilim dokunan yer.

**culuk** : Hindî.

**cumbuş** : Eğlence, cümbüş.

**cuvara** : Sigara.

**cüce** : Kümes hayvanlarının yavrusu, civciv.

**cüçük** : Kuş yavrusu.

**cüdam:** Beceriksiz, güçsüz, görgüsüz kimse.

## Ç

**çağla :** Badem ağacının yaş iken yenen meyvesi.

**Çaltıcak :** Çorum merkeze bağlı bir köy.

**Çalyayla :** Çorum merkeze bağlı bir köy; Sarin.

**çambardak :** Çamdan oyularak yapılmış su kabı.

**çançana:** Hacı karşılar ken kullanılan, çan çan ses çıkaran, pirinçten bir çalgı.

**çankal :** Dallı budaklı eğri ağaç.

**çaput :** Eski bez parçası.

**çat :** İki yolun birleştiği yer.

**çebiş :** Bir yaşındaki keçi yavrusu.

**çeç :** Savrulurak samandan ayrılmış tahıl yığını.

**çedene :** Kendir, kenevir tohumu.

**çeki :** Kadınların başlarına bağladıkları başörtüsü.

**çekişmek :** Tartışmak, atışmak, ağız kavgası yapmak.

**çelen :** Yakışıklı, babayiğit delikanlı.

**çeltik :** Kabuklu pirinç.

**çember :** Beyaz, büyükçe başörtüsü; yemeni, yazma.

**çemen :** Maydanozgillerden bir bitkinin kokulu tohumundan yapılan, pastırma üzerine sürülen macun.

**çemkirme :** Yüze gelme, birisi ile konuşurken kural tanımadan karşısındakinin sözünü kese kese azarlar gibi yanıt verme.

**çene :** Köşe, köşe başı.

**çengi :** Çalgı eşliğinde oynamayı iş edinmiş kadın.

**çerçi :** Köylerde ufak tefek eşya satan gezgin satıcı.

**çevre :** Başörtüsü.

**çezilmek :** Çözülme.

**çezmek :** Çözmek.

**çıkırık :** Üzerine iplik sarılan çark.

**çingri :** Kıvılcım.

**çitçit :** Giysinin iki yanını üst üste getirerek kapamaya yarayan metal tutturmalık.

**çızılı :** Çizili.

**çiğ :** Gecenin serinliğinde bitkiler üzerinde biriken su damlaları; Çiy.

**çiğit :** Çekirdek.

**çil :** 1. Toprakta yeni çıkan bitki, ekin. 2. Yeni, parlak.

**çile :** İplik kangalı.

**çilemek :** Bülbülün şakıması.

**çimdirmek :** Yıkamak.

**çir :** Meyve kurusu.

**çirkef :** Pis, çamurlu su.

**çise :** Sabah ıslaklığı, çiy.

**çit :** 1. Çift. 2. Basma denilen kumaşa verilen bir başka ad.

**çizik atmak :** Şart etmek ya da bahse girmek.

**Çopraşık :** Alaca ilçesine bağlı bir

köy.

**çopur** : Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük yara izleri taşıyan kimse.

**çor** : Hastalık.

**çora çıkmak** : Kötü ya da hastalıklı çıkmak.

**çotak** : Bitkinin dallanma yeri.

**çömez** : Beş on yaşlarında çocuk.

**Çöplü** : Alaca ilçesinin bir köyü.

**çördük** : Yabani küçük armut, ahlut.

**çörten** : Pınar ya da damdan su akıtan ağaç ya da teneke oluk.

**çuha** : Bir çeşit yün kumaş.

**Çukuravlağı** : Çorum'un yerleşim alanının kuzeydoğusunda bağlık alan.

**çüt** : Çift, çift sürme.

## D

**dadandırmak** : Birinin bir şeyi sık sık istemesine yol açmak.

**dahra** : Bir çeşit budama bıçağı, tahra.

**dalbastı** : Bir tür iri, aşılı kiraz.

**dam** : Cezaevi.

**darı** : Buğdaygillerden bir bitki.

**davar** : Küçükbaş hayvanlara verilen ad.

**dayak** : Destek.

**deber** : Hoyrat, sözünü bilmez, patavatsız, dengesiz.

**değirmi** : Yuvarlak.

**değme** : Her, herhangi bir, gelişigüzel.

**dehen** : Ağız.

**dek durmak** : Uslu, terbiyeli, rahat durmak.

**delme** : Yelek, önu işlemeli bir çeşit yelek.

**dem** : Zaman, çağ.

**dene** : Tane.

**depreşmek** : Nüksetmek, tekrarlamak.

**devək** : Asma kütüğü, asma çubuğu; tevek.

**devşirmek** : Toplamak.

**deyincik** : Deyince.

**deynek** : Değnek.

**deyyis** : Deyyus.

**dıklmak** : Hücüm etmek, saldırmak.

**dibek** : 1. Haşhaş ezmek için kullanılan havan. 2. Soku.

**dikme** : Fidan, yeni dikilmiş fidan.

**dillemek** : Aleyhte bulunmak, kötülemek.

**dira** : Sert tutumlu bir kumaş.

**direm** : Bir ağırlık ölçüsü; dirhem.

**dirgen** : Harmanda sapları yaymaya yarayan demir ya da tahtadan yapılmış ucu çatallı tarım aygıtı.

**dişece** : Tırnak kenarında çıkan ince et parçası.

**dolunmak** : Ayın ya da güneşin batması.

**dorat** : Doru at.

**döner** : Toplu tabanca.

**döşürmek** : Toplamak, devşirmek.

**döveç** : Tahta havan ile eli.

**döven (düven)** : Harmanda ekini sapından ayırmakta kullanılan altı çakmaktaşı tahta.

**dudu** : Kadınlara verilen bir san; hanım.

**duşka** : Yüz, çehre, yüzün çene kısmı, avurt.

**duvak** : Gelinin başına konan dantelden ya da tülenden örtü.

**düğlenmek** : Düğümlemek.

**dürgü** : Kumaş ya da giysinin katlanmasıyla oluşan iz; kat yeri.

**dürü** : Gelinlerin, güvey ile akrabalarına, güveylerin de gelin ile akrabalarına verdikleri armağanlar.

## E

**ebcek ebcek** : Yavaş yavaş.

**ece** : Güzel kadın.

**ecevit** : Çevik, çalışkan, açık fikirli, açığız.

**ecicik** : Az, azıcık, biraz.

**ecimcik** : Biraz, birazcık, çok az.

**ecir** : 1. Sabır. 2. Sevap.

**edik** : Patik, çocuk ayakkabısı.

**efelek (efelik)** : Yapraklarından sarıma yapılan bir çeşit ot, labada.

**ekiz** : İkiz.

**elekçi**: Kavgacı, geçimsiz, küfürbaz.

**Elemın** : Çorum merkeze bağlı Altınbaş köyünün eski adı.

**elevay** : Beceriksiz, aciz, tembel, elinden iş gelmeyen.

**emen** : Bağ çubuğu, ağaç ya da sebze

dikmek için açılan çukur.

**emme** : Ama, fakat.

**emmi** : Amca.

**emprime** : Desen baskılı bir çeşit kumaş.

**emsal** : Yaşıt, eş, denk.

**encik** : Kedi, köpek yavrusu.

**enehter** : Açkı, anahtar.

**enek** : Sermaye, anamal.

**enek şeker** : Kesme şeker.

**entari** : Basma, patıska gibi kumaşlardan yapılan kadın giysisi.

**entere** : Entari.

**epicik** : Ekmek, yemek.

**Erdek** : Çorum merkez ilçeye bağlı bir köy.

**ergeç** : Sürünün önünde giden iri yapılı erkek keçi.

**erişte** : Kurutulmuş ince hamur parçaları, ev makarnası.

**Eskiyapar** : Çorum'un Alaca ilçesine bağlı bir köy.

**eslemek** : Aldırış etmek, önem vermek.

**eşelek** : Elma, armut gibi meyvelerin yenmeyen çekirdekli kısmı.

**Eşençay** : Çorum merkeze bağlı bir köy.

**eşme** : Kaynak, göze, pınar.

**evlek** : Tarlaya tohum ekmek için saban iziyle bölünen kısımlardan her biri.

**evmek** : Acele etmek.

**iyi** : İyi.

**eze** : Vücudun organları, aza, beden.

**ezen** : Ezan.

## F

**fak** : Tuzak.

**fakır** : Yoksul.

**farimek** : Gücü azalmak, güçsüz kalmak, çürümek.

**fasla** : İri iri kesilmiş kabak dilimi.

**faş etmek** : Açıklamak.

**felek** : Talih, baht, şans.

**fent** : Düzen, hile.

**ferah** : Kolay.

**ferik** : Taze, yetişmemiş.

**ferk** : Sürülmüş tarla.

**fettan** : 1. Fitneci, fesat karıştırıcı. 2. Gönül ayartıcı, cilveli.

**fındık altını** : Osmanlı döneminde kullanılmış bir altın sikke.

**fındıkkurdu** : Ufak tefek, tombulca kadın.

**fitrat** : Yaradılış.

**fidayda** : Ankara yöresine özgü bir halk oyunu.

**filbari** : Nilüfere benzeyen bir çiçek, filbahri.

**filfil** : Tohum.

**filik** : Tiftik keçisinin ince, uzun, yumuşak, parlak tüyü; tiftik.

**firak** : Ayrılık.

**firenk** : Asma kilit.

**firik** : Olgunlaşmak üzere olan bitki ürünü.

**firkat** : Ayrılık.

**fistan** : Kadın giysisi.

**Fitne Bağı** : Çorum'un yerleşim alanının güneyinde, bugünkü kışlanın bulunduğu yerdeki eski bağlar.

**fitoz** : Gelinlerin başlarına çevre ile yapılan hotoz şeklinde saç biçimi.

## G

**gada** : Dert, hastalık. 2. Bela, çile.

**gahretmek** : İlenmek, beddua etmek.

**gak** : Olgun meyvelerden kesilerek hazırlanan hoşaflık.

**gamze** : 1. Kimi insanların yanağında gülerken oluşan çukurluk. 2. Yan bakış, göz süzme.

**ganefil** : Karanfil.

**garanfil** : Karanfil.

**garkolmak** : Gömülmek, batmak.

**gater** : Katar.

**gatık** : Yağı alınmış yoğurt.

**gavat** : Bir sövgü sözü.

**gave** : Kahve.

**gaygana** : Yumurta ile unun, yağda kızartılmasıyla yapılan bir çeşit omlet.

**gayınna** : Kaynana.

**gayle** : Tasa, üzüntü.

**gayli** : Artık, bundan böyle.

**gayme** : Kağıt para.

**gazan** : Kazan.

**geğellemek** : Cevizi yeşil kabuğundan ayırmak.



**gelep:** Geniş halka biçiminde sarılmış iplik ya da yün çilesi; kelep.

**gelgeç :** Direşmez, sebatsız kimse.

**gen :** Geniş.

**ger :** 1. Tadında sertlik olan yiyecek ya da içecek. 2. Meyve lekesi.

**gergef :** Üzerine kumaş gerilerek işleme yapılan çerçeve.

**getmek :** Gitmek.

**geven :** Kışın sökülüp kökleri hayvanlara yedirilen iğne yapraklı bir bitki.

**gıdık :** Çene altı, gerdan.

**gıllamak :** Birinin hoşuna gitmeyecek biçimde konuşmak.

**gıramise :** Cumhuriyet altını.

**gobel :** Delikanlı.

**göcek :** Gök gözlü, güzel.

**gök :** Mavi.

**gökçek :** Güzel insan.

**Gölün Yazı :** Çorum-Osmancık karayolu üzerinde sazlıkla örtülü sulak alan.

**gönekçek :** Gömlek.

**göresimek :** Özlemek.

**görpe :** Körpe, taze.

**görüm :** Kocanın kız kardeşi; görümce.

**gövel :** Yeşil başlı.

**göy :** Mavi.

**göynek :** Gömlek.

**göynümek :** Yanmak, için için yanmak.

**gözer :** Buğday, toprak gibişeyler

elenen iri gözlü büyük kalbur.

**gügük :** Çavuş kuşu.

**gügüm :** Bakırdan su ibriği.

**güher :** Cevher.

**Gülhane :** İstanbul'da bir semt.

**gülistan :** Gül bahçesi.

**gülzar :** Gül bahçesi.

**güman :** Kuşku.

**gümpür :** Patates.

**gümrenmek :** Kendi kendine söylenmek.

**günnük :** Günlük, gündelik.

**günü :** Kıskançlık.

**güşene :** Tencere.

**güvermek :** Yeşermek.

**Güveyönü :** Eski Mecitözü yolu üzerinde bulunan, bugün Köpeklik Bağları da denilen yer.

**güvez :** Yeşil ile mor arası bir renk.

**güya :** Güvey, damat.

**güyalık :** Güveyin düğünde giydiği giysi.

**güz :** Sonbahar.

**güzlük :** Sonbaharda ekilen tahıl.

## H

**Hacıkerim:** Çorum'un kuzeydoğusunda bulunan bağlık alan.

**hakık :** Akik.

**hakikatli :** Bağlılığı sürekli olan, vefalı.

**hakikatsiz :** Bağlılığı sürekli olmayan, vefasız.

**halbur** : İri delikli elek.

**halebi** : Altmış beş santimetre boyunda bir uzunluk ölçüsü, arşın.

**haley** : Halay.

**hamail** : Küçük dua kitabı.

**hamak** : Ağ yatak.

**hameyli** : Nazar değmemesi için halkın kullandığı bir çeşit nazarlık, hamail

**har** : 1. Diken. 2. Ateş. 3. Gül yapraklarının üzerinde bulunan beyaz böcek.

**haral** : Kıldan yapılmış büyük çuval; harar.

**harar** : Büyük çuval.

**hasbihal** : Söyleşi, sohbet.

**hasır** : Bitkilerden örülerek yapılmış taban örtüsü.

**haspa** : Kadınlara şaka yollu söylenen söz.

**haşlık** : Harçlık.

**hatem** : Yüzük.

**hatın** : Saygıya değer kadın, hanım.

**hayıf** : Yazık etmek.

**haymalık** : İçinde tandır bulunan üstü örtülü kuruluk, ekmeklik.

**hayva** : Ayva.

**hazitmek** : Sevmek, hoşlanmak.

**hazna (hazne)** : Hazine.

**hecil düşmek** : Utanılacak duruma düşmek.

**hedik** : Haşlanmış buğday, bulgur, mısır, nohut gibi şeyler.

**helik** : 1. Dağkeçisi. 2. Duvar örerken büyük taşların arasına, boşluklara konulan ufak taş parçaları.

**helke** : Su, süt gibi sıvıları koymaya yarayan, çoğunlukla bakırdan yapılan bir çeşit kova.

**helki** : Helke.

**herde** : Her zaman.

**hergele** : Sabahları ineklerin toplandığı alan.

**heri** : “Yahu” anlamında seslenme ünlemi.

**herk** : Sürülüp dinlenmeye, nadasa bırakılan tarla.

**hıyar** : Salatalık.

**hızar** : Tahta kesmeye yarayan büyük bıçkı.

**hızma** : Burna takılan küpe.

**hicran** : 1. Ayrılık. 2. Ayrılığın yol açtığı onulmaz acı.

**horuz** : Horoz.

**hotlamak** : Atlamak, sıçramak.

**hoydala** : Sorumsuz, umursamaz davranışlar içinde olan genç kız.

**Hoyhoy**:Çorum'un kuzeydoğusunda, kenti kuşbakışı gören yüksek tepelik alan.

**hoyrat** : Yakışksız, çirkin.

**höllük** : Kundak çocuklarının altına konulan elenmiş ince toprak.

**hörüklü** : Çok dolu, yığılı.

**höşmerim** : Et, yumurta ile yapılan bir çeşit yemek.

**husa** : Kaygı, korku.

**hülle** : Cennet giysisi; hulle.

**hürünü** : Biri kadın, öteki erkek iki kişiyle oynanan bir halk oyunu.

**hüsn** : Güzellik.

**Hüyük** : 1. Alacahöyük. 2. Çorum'da bir cadde adı. 3. Ören yeri.

## I

**ıbrık (ırbık)** : Su kabı, ıbrık.

**ıçkırık** : Hıçkırık.

**ığıl ığıl** : Yavaş yavaş.

**ıkçırık** : Hıçkırık.

**ıkrılmak** : Bir işi yapmak istemek; niyetlenmek.

**ılbır ılbır** : Pırıl pırıl.

**ıldır ıldır** : Pırıl pırıl.

**ıraf** : Raf, terak.

**ırak** : Uzak.

**ırakı** : Rakı.

**ıravak** : Taze, akışkan bal.

**ırazı** : Razi.

**ırgalamak** : Sallamak.

**ırgat** : Tarım işçisi.

**ırmak** : Uzaklaşmak, ıramak.

**ısıtma** : Sıtma.

**ışmar** : El, göz ya da baş ile yapılan işaret.

**ıstar** : Halı, kilim dokuma tezgahı.

## İ

**İbek** : Mecitözü ilçesine bağlı bir köy.

**ıbik** : Uç.

**ıbik gügük** : Bir çeşit kuş.

**ıbrık** : Su ya da sulu şeyler koymaya yarar emzikli kap.

**ıbrışım** : Kalınca bükülmüş ipek ip-lik.

**İçeridere** : Çorum'un güney-doğusunda bağlık alan.

**ıdare** : Küçük, camsız, gazlı el lambası.

**ıkbal** : Baht açıklığı.

**ıkrar** : Söz verme.

**ılayık** : Yaraşır, layık.

**ılazım** : Gerekli, lazım.

**ileğen** : Leğen.

**ilenger** : Leğen.

**ilenmek** : Beddua etmek.

**ılif** : Banyo yaparken sabunlanmada kullanılan ip örgü.

**ilimon** : Limon.

**ılistir** : Süzgeç, süzgülü, kevgir.

**ılışik** : Çatık kaş.

**ılışmek** : Oturmak.

**ımirsek** : Çocuğuna, eşine, sevgilisine aşırı düşkün kimse.

**ınce dalan** : İnce, uzun boylu kimse.

**ıntizar** : 1. Bekleme, gözleme. 2. İlenme, ah.

**ırdelemek** : İstememek, karşı olmak, itip kakmak.

**iskefe** : Eskiden kadınların giydiği bir başlık; üskufe.

**ışkillenmek** : Tedirgin olmak.

**ıvil ıvil** : İnceden inceye, titizlikle.

**iya** : Kaburga kemiği; iyeği.

**iyilemek** : Deriyi ıslah etmek, dağarcık ya da post yapılacak duruma getirmek.

## K

**kaale almak** : Önemsemek.

**kabakuşluk** : Öğleden bir iki saat önceki zaman.

**kaban** : Dik yokuş.

**kada (gada)** : Gönül, naz.

**kaham** : Akraba, hısım.

**kail** : İnanmış, aklı yatmış.

**kaklamak** : Kurutmak için meyveleri çizmek ya da parçalara ayırmak.

**kalbur** : Sırımdan yapılan iri delikli elek.

**kalem çarkı** : Kaşın ince ucunun kavislenmesi.

**kanatlı** : Bahçeli evlerin iki yana açılan büyük kapısı.

**kanaviçe** : El işlerinde kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi.

**kangal** : Dikenleri soyulduktan sonra iç bölümü yenen bir ot; devedikeni.

**kantarma** : Gem, dizgin.

**Kapaklı** : Eskiekin köyü yolunun kuzeyinde bulunan bağlar.

**kara** : İftira.

**karamık** : İri, kahverengi göz.

**karanmak** : Sönmek.

**karnefil** : Karanfil.

**kasavet** : Üzüntü, sıkıntı, tasa, kaygı.

**kaş** : Bağ, bahçe, çeltik tarlası gibi yerlerde toprak yığarak yapılan sınır, set.

**katmer** : Arasına kaymak ya da yağ sürülerek katlanmış yufka ekmeği.

**kavara** : Yel, gaz.

**kavsara** : İnce tahtalardan yapılan üzüm sepeti.

**kavil** : Söz, sözleşme.

**kavuz** : İç tutmamış çürük buğday, kapçıklı tane.

**kayde** : Kural.

**kaypak** : Üçgen biçiminde, kıymalı ya da peynirli mantı.

**Kazan Bağı** : İskilip yolunun kuzeyi ile Çukürören köyünün alt yanında bulunan bağlar.

**kef** : Kürede kaynamakta olan pekmezin köpüğü.

**kekil** : Alna dökülen kısa saç.

**kelem** : Lahana.

**kelik** : Derme çatma gölgelik, kulübe, baraka, bağ evi.

**kelle** : Sirkeli paça yemeği.

**kem** : Kötü, fena.

**keme** : Fare, sıçan.

**kepenek** : Çobanların omuzlarına aldıkları keçeden giysi; aba.

**kepi** : 1. Yumuşak, dayanıklı deri parçası. 2. Eski ayakkabı parçası.

**ker** : Rastık.

**kerpiç** : Çamura saman karıştırılıp kalıp biçiminde kesildikten sonra güneşte kurutulmuş, pişmemiş tuğla.

**kesmek** : Çekiştirmek, dedikodusunu yapmak.

**keşkek** : Dövülmüş buğdaya, et konarak pişirilen bir çeşit yemek.

**kevgir** : Uzun saplı, yayvan, delikli kepçe.

**kıran** : Çok sayıda hayvanın ölümüne yol açan salgın hastalık.

**kırba** : Su kabı.

**kırcı** : Ufak, sert taneli kar.

**kırık** : Kadınların evlilik dışı ilgi kurduğu erkek sevgili.

**kırışmak** : Başını dikerek gösteriş yapmak, çalım satmak, kasılmak, böbürlenmek.

**Kırklar Dağı** : Mecitözü ilçesinde bir dağ.

**kırkma** : Alnın üzerine sarkıtılan kısa kesilmiş saç; kâkül.

**kırma** : Giysi kıvrımı, pili.

**kıtil** : Eski yorgan.

**kıynak** : Ceviz içinin dörtte biri.

**kız oğlan kız** : Bakire.

**kile** : Tahıl ölçeği.

**killi** : Kirli.

**kirbit** : Kibrit.

**kiren** : Kızılık, zuval.

**kirimek** : İnat etmek, ayak diremek.

**kirmen** : Yün, iplik eğirmeye yarayan araç.

**kis** : Taş, kum, kil ile karışık kaynaşmış sert toprak.

**kişe** : Kümes hayvanlarını kovalama ünlemi.

**kişniş** : Meyvesi baharat olarak kullanılan bir bitki.

**kitlenmek** : Kilitlenmek.

**kofa** : Kova.

**koğu** : Çekiştirme, yerme, kötüleme, dedikodu.

**kopturmak** : Koşturmak.

**koruk** : Olgunlaşmamış, ekşi üzüm.

**koyak** : Dağ araları, dere, hendek.

**koz** : Ceviz.

**köçek** : Kadın giysisi ile dans eden erkek.

**köme** : İpe dizilmiş ceviz içini koyu pekmezle nişastaya batırıp kurutarak yapılan sucuk biçiminde yiyecek; cevizli sucuk.

**kömüş** : Erkek manda.

**Köpeklik** : Eski Mecitözü yolunun sol yanındaki bağlara verilen ad.

**Kösedağı** : Çorum ilinde bir dağ.

**kötürüm** : Bacakları hareket edemeyen, yürüyemeyen kimse.

**közleme** : Ateş üstünde pişirilen et, sebze, meyve, her şey.

**krep** : Bir çeşit ince kumaş.

**kuma** : Aynı erkekle evli olan kadınlar.

**kuracı** : Eskiden askere alınacak gençleri belirlemek için kura çek-tiren subay.

**kurdeşen** : Ciltte çeşitli nedenlerle oluşan kaşıntılı döküntüler.

**kurna** : Hamam teknesi.

**kuruluk** : Evlerin önündeki üstü kapalı, önü açık yer.

**kuskun** : Eyer kayışı.

**kuşana** : Ufak tencere.

**Kuşsaray** : Çorum merkeze bağlı bir köy.

**kutmu** : Pamuk ipliği karışımı, atas taklidi ipekli kumaş.

**kücü** : Kilim dokunurken boy iplerini direğe tutturana aygıt.

**küflü** : Zamanı geçmiş, köhne.

**külek** : Tahtadan yapılmış yağ kutusu.

**külhan** : Hamamı ısıtan kapalı, geniş ocak.

**külhaş** : Kırılıp dökülerek ufalanmış, parçalanmış.

**küllemek** : Kusurlu işleri örtbas etmek.

**küllük** : Çöplük.

**künde** : Her gün, günde.

**kürtük** : Kuytu yerlere toplanmış kar ya da kum yığını.

**küştere** : Tahta rendesi.

**kütüğe yazdırmak** : Nikahına almak.

**küyük** : Çürük.

## L

**lafz** : Söz.

**lal** : Dili tutulmuş, dilsiz.

**lalek** : Leylek.

**leb** : Dudak.

**leb-i kand** : Şeker dudak.

**leyla** : Siyah, kara.

## M

**made** : Mide.

**madeniz** : Maydanoz.

**mah** : Ay.

**mahana** : Bahane.

**mahle** : Mahalle.

**mail** : Eğilimi olan.

**malamat** : Alçak aşağılık, rezil, berbat, kepaze.

**mapis damı** : Cezaevi.

**mapus** : Cezaevi.

**maraz** : Hastalık.

**marsık** : 1. Odun kömürü. 2. Fazla koyu tenli kimse.

**martin** : Tek kurşun atan bir çeşit tüfek.

**masarif** : Gider, masraf.

**masıra** : Hıyarın küçüğü.

**maşalama** : Bahçede ekilmek için ayrılmış küçük toprak parçası, evlek, karık.

**matıra** : Boyna ya da bele asılan su kabı; matara.

**mavuş** : Mavi.

**maya** : Yaradılış, öz nitelik.

**mayalı** : Mayalı hamurdan, tavada yağla kızartılan bir tür bazlama.

**mayıl mayıl** : Üzgün üzgün, iç geçirerek, özenerek bakmak.

**mecnun** : Sevdadan dolayı kendini yitirmiş.

**medine** : Ocak yanlarında, mutfak duvarlarında, kapaksız, gömme küçük dolap.

**mefasız** : Sevgisi çabuk geçen; vefasız

**mehle** : Mahalle.

**melhem** : İlaç, merhem.

**melül** : Üzgün, boynu bükük.

**menefe** : Kılıf, yüz.

**menend** : Eş, benzer.

**mersin** : Yaprakları yaz kış yeşil kalan beyaz çiçekli bir ağaç.

**merzivan** : Merdiven, merdiven basamağı.

**meşk** : Yazı ya da müzik dersi.

**meşrebe** : Su taşı; maşrapa.

**meşur** : Meşhur, ünlü.

**mey** : İçki.

**mezer** : Mezar, gömüt, sin.

**mıdırıklı** : Karışık, kuşku verici.

**mıhlama (mıklama)** : Sebzeli yumurta yemeği.

**mısmıl** : İyi, düzgün kimse.

**mızmız** : Her şeye kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan.

**mihman** : Konuk.

**milazi** : Düşünce, derin düşünce.

**mintan** : Gömlek.

**miralay** : Albay.

**mizan** : Tartı, ölçü.

**motor (motur)** : Traktör.

**muallim** : Öğretmen.

**mucur** : Sekiz kilo alabilen bir tahıl ölçüğü.

**muhanet** : Kimseye yardım etmeyen.

**mundar** : Kirli, pis.

**Mursal** : Çorum'un kuzeydoğusunda, Melikgazi denilen yerde bulunan bağların bir bölümü.

**murt** : Sıvıların dibine çöken tortu.

**muska** : İçinde dinsel, büyüleyici bir güç olduğuna, taşıyanı koruyacağına inanılan kağıt ya da benzeri nesne; hamaylı.

**musturluk** : Suçu gizleme, iki yüzlülük.

**muzu** : Arabozucu, ispiyoncu.

**münafık** : Arabozucu, fesatlık yapan.

**mürdüm** : Bir cins küçük kara erik.

**mürvet** : Bir ailede çocukların iyiliğinden, güzel yaşayışından duyulan sevinç; mürüvvet.

**müzevir** : Dedikoducu, laf getirip götüren, gammaz.

## N

**nacak** : Kısa saplı, geniş ağızlı küçük balta.

**nalet** : Lanet.

**nalın** : Bir çeşit takunya.

**nar** : Ateş.

**narpız** : Nane, yaban nanesi.

**ne şaal** : Ne şekil, ne biçim.

**nisyan** : Unutma.

**nörüyon** : Ne yapıyorsun?

## O

**od** : Ateş, aşk ateşi.

**oğul balı** : Baharda çıkan arı

yavrularının yaptığı beyaz, iyi bal.

**okumak** : Çaçırmak.

**okuntu** : Düğün çağırısı.

**onmak** : Rahata kavuşmak, mutlu olmak, varlık edinmek.

**onulmak** : İyileşmek.

**orak** : 1. Yarım çember biçiminde ekin biçme aracı. 2. Ekin biçme dönemi.

**oynaş** : Dost, metres, kırık.

## Ö

**öçbe** : Bilgiçlik taslayan.

**öleneç** : Ölene kadar.

**önmek** : Sezdirmeden birini izlemek.

**öpük** : Öpücük.

**ötkün** : Ergenlik çağına erken giren kişi.

**öveyik** : Güvercine benzer bir kuş; üveyik.

## P

**pakla** : Fasulye.

**pancar** : 1. Kırlarda, bahçelerde biten, yenebilen her çeşit ot. 2. Madımak. 3. Şekerpancarı.

**pantul** : Pantolon.

**papır yolu** : Şose.

**pare** : Parça.

**patiska** : Çoğu pamuktan dokunmuş sık, düzgün bez.

**payton** : Fayton.

**pazvant** : Gece bekçisi.

**pelin** : Hekimlikte kullanılan otsu bir bitki.

**pendir** : Peynir.

**perbere** : Gelinliğe dikilen düğme gibi ince, yassı, madensel süsler.

**perçem** : Kakül.

**pervane** : Işığın çevresinde dönen bir kelebek.

**peşgir** : Havlu, büyük mendil.

**peyke** : Duvar dibine yapılan oturma yeri.

**pezik** : Pancar yaprağı.

**pirtı** : 1. Giysi. 2. Giysilik kumaş.

**pıspış** : Güzel sözlerle okşama, şımartma.

**polat** : Çelik.

**poşu** : Üçgen biçiminde katlanıp burularak fesin çevresine dolanan kumaş.

**potur** : Gövde yapısı çirkin, biçimsiz.

**pullu kıvrak** : Duvak günü gelinin başına örtülen, üzeri küçük madeni pullarla işlenmiş, al ya da mor renkli kanaviçe.

**pund** : Sevinç, neşe, moral.

**purç** : 1. Ağaçların üstünde asalak olarak yaşayan ot, ökseotu. 2. Ağaçların tomurcuktan yeni çıkmış küçük yaprakları.

**pus** : Hafif sis.

**pusarık** : Bulutlu, puslu, yağışlı hava.



**pür** : Ardiç ya da çam ağaçlarının yapraklı ince dalları.

**pürçek** : Alna sarkan saç.

**pürçüklü** : Havuç.

**püsen** : Sisli havalarda dallarda donan kar, kırağı, kırç.

## R

**rahmeylemek** : Acımak.

## S

**sabak** : Sayfa.

**sağdıç (sadiç)** : Düğünde geline ya da güveye yol gösteren, önderlik eden kimse.

**sağlemek** : Kimyasal maddelerle ip boyamak.

**sal** : Tabut.

**salaca** : Tabut, sal.

**samranmak** : Uyku ya da hastalık nedeniyle söylenmek, sayıklamak.

**sap** : Biçilmiş ekin.

**sarimek** : Seğirmek.

**Sarin** : Çorum merkeze bağlı bir köy; Çalyayla.

**Sâtâne** : Saat Kulesi.

**satılmak** : Evlendirilmek.

**satır** : Et kıymakta kullanılan büyük, enli bıçak.

**satmak** : Evlendirmek, kocaya vermek.

**savak** : 1. Aptal, saf, enayi, şaşkın. 2. Değirmende suyun oluğa girdiği yer.

**savat** : Gümüş üzerine kurşunla

işlenen kara nakış.

**saya** : Üçetek.

**sayrı** : Hasta.

**sayvan** : Evlere bitişik, önü açık, direkler üzerine oturtulmuş üzeri örtülü yer.

**seğrimek** : Seğirmek.

**sehhare** : Büyüleyici.

**seki** : Tahtadan yapılmış oturak.

**Seki** : Dodurga ilçesinin Obruk köyünde bir dağ ile yaylanın ortak adı.

**selinti** : Selin getirdiği ağaç, odun.

**seme** : Aptal, sersem, budala.

**semek** : Balık.

**seneklik** : Köy evlerinde ayakkabı konulan yerin yanında, ağaç su kaplarını koymaya yarayan yüksekçe bölüm.

**ser** : Baş, kafa.

**sergen** : Raf, terek.

**serincemek** : İç geçirmek.

**serpuş** : Başlık.

**serselemek** : Serselemek, başı dönmek, sallanmak.

**sevindirik** : Birden, çok sevinçle duyulan heyecan.

**seyip** : Bağımsız, özgür.

**seyyare** : Gezegen.

**sıçankulağı** : Yoncaya benzer bir çeşit ot.

**sıdk** : İçten bağlılık.

**sımdı** : Makas.

**sınmak** : Korkmak, sinmek.

**sıpa** : 1. Eşeğin yavrusu. 2. Çocuk.

**sıracalı** : Kötü, pis, pasaklı, çıbanlı, sevimsiz kişi.

**sırça** : 1. Cam. 2. Camdan yapılmış.

**sırkalamak** : Sallamak, silkelemek, sarsmak.

**sıvışmak** : Kaçmak.

**sikke** : Madeni para.

**sile** : Ağzına değin dolu, tam.

**silme** : Ölçeğin ağzına dek dolu durumda olması.

**simsim** : Ağız kokusu için kullanılan bir çeşit baharatlı hap.

**sin** : Gömüt, mezar.

**sine sine** : Saklanarak.

**sini** : Üzerinde yemek yenen büyük tepsi.

**sinsin** : Geceleri ateş çevresinde, davul zurna eşliğinde oynanan bir çeşit oyun.

**sitil** : Kulplu su kabı, bakraç, küçük kova.

**sival** : Soru.

**sofa** : Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol.

**soku** : Tahıl dövmeye yarayan büyük taş dibek.

**som** : Samanla karışık ekin yığını.

**somya** : Şilteyi taşımaya yarayan, tellerle esneklik verilmiş kerevet.

**sorutmak** : Ayakta durmak, dikilmek.

**soymuk** : Çam ağacının dış kabuğu altındaki yenilebilen bölüm.

**sölpük** : Yumuşak, ağır başlı.

**söyündürmek** : Söndürmek.

**su** : Kenar süsü.

**sufra** : Sofra.

**sunak** : Sulu yiyecekleri yemek için yufka ekmekten koparılarak kaşık biçimi verilen lokma.

**suvarmak** : Sulamak, su içirmek.

**suzan** : Yakan, yakıcı.

**süflü** : Kılıksız, pis kılıklı.

**Sülüklü** : Çorum'un kuzeydoğusundaki bağlık alan.

**sülün** : Kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş.

**sümükleğen** : Sümüklüböcek.

**sürağaç** : Dört ayaklı, tekerli çocuk yürüteci.

## Ş

**şaduman** : Şen, neşeli.

**şakalak** : Davranışlarında çekingen olmayan, şakacı, atak kimse.

**şalvar** : Geniş pantolon.

**şark** : Doğu.

**şeftali** : Öpücük.

**şelve** : Yansı, akis.

**şememe** : Karpuzun küçüğü.

**şemene** : Ekşimsi küçük bir kavun türü.

**şerbet** : Nişan töreni.

**şeyda** : Aşktan aklını yitirmiş.

**şimşir** : Sert odunlu bir çeşit ağaç.

**şire** : Naz, nazlanma.

**T**

**Taş Mektep :** Bugünkü müze binası. 1916'da Sıhhat Mektebi olarak açılmıştır.

**taşra :** Büyük kentlerin dışın daki yerlerin hepsi.

**tatavi:** Çok az pişmiş sebze yemeği.

**tavatır :** Çok iyi, çok güzel.

**tefek :** Asma kütüğü, devek.

**tehne :** Kalabalık olmayan, ıssız; tenha.

**teke :** Damızlık erkek keçi.

**tepsermek :** Kurumaya yüz tutmak.

**terek :** Raf.

**teşt :** Leğen.

**tetiri :** Somak denilen bitkinin yaprağı.

**teyyare :** Uçak.

**tırpan :** Ekin biçmeye yarayan uzun saplı çelik bıçak.

**tike :** Küçük doğranmış, kuşbaşı et kavurması.

**tiken :** Diken.

**tisge :** Parmak ucuyla hafifçe vurma, fiske.

**tokaç :** Çamaşırını yıkarken dövmeye yarayan ağaçtan tokmak.

**toplu :** Pencere.

**tor :** Giysilere örülen lastik örgü.

**tosbağa :** Kaplumbağa.

**toy:** Kartaldan büyük, eti yenen bir çeşit kuş, yabankazı.

**toyga :** Süzme yoğurtla yapılan, üstüne tereyağı ile nane dökülerek

yenen bir çeşit çorba.

**tozak :** Renkli iplerden yapılan ponpon, püskül.

**tökecimek :** Ayağı engele takılıp sendelemek, düşer gibi olmak.

**tuluk :** Pekmez, peynir, yağ gibi yiyecekler koymaya yarayan ya da yayık olarak kullanılan deri; tulum.

**tumman:** Uzun don, iç donu, şalvar.

**tura :** Kadın feslerinin önünde bulunan süs.

**tutu :** Haberci kuş, papagan.

**tüken :** Dükkan.

**tükmük :** Tükürük.

**tülbent :** Beyaz pamuk ipliğinden dokunan, başörtüsü olarak kullanılan ince bez.

**türap :** Toprak.

**U**

**ucuzumak :** Ucuzlamak.

**ufamaç :** Parçalanmış yufkayı yağda yumurta ile karıştırarak yapılan yemek.

**uğrun :** Gizli.

**ulak :** Haberci.

**umar :** Çare, çıkar yol.

**ummaca:** İmrendiği yemeği, nesneyi elde edememekten kimi organlarda şişme ile oluşan bir çeşit hastalık.

**ummacık :** Çok istediği bir şey için aşırı sabırsızlanma.

**urba :** Giysi.

**utancak :** Utangaç.

**utmak** : Oyunda, kumarda kazanmak.

## Ü

**üç burma** : Bir çeşit bilezik.

**üftade** : Düşkün, umarsız; âşık.

**üğrünmek** : Salına salına yürümek.

**üğüüm üğüüm** : Ağır ağır.

**üleş** : Leş.

**ün** : Ses.

**üvez** : Bir meyve ağacı; eyvaz.

**üzengi** : Atın eyer takımında bulunan ayak basacak yer.

**üzerlik** : Tütsü olarak kullanılan bir tür bitki.

## V

**Vakıflar** : Mecitözü ilçesine bağlı bir köy.

**verep** : Bayır, yokuş, yamaç.

**ver etmek** : Desteksiz biçimde yüksekten atmak, sallamak.

**vezne** : Bir çeşit fincan.

**vili vili** : Cilveli.

**virt** : Diline dolama, tekrarlama.

**vuslat** : Sevgiliye kavuşma.

## Y

**yağdalı** : Pis, yağlı.

**yağır** : Yük ya da binek havyanının sırtında, eyerin ya da semerin açtığı yara.

**yağlık** : Mendil.

**yahşi** : İyi, güzel.

**yanılı** : Sırt, vücudun yan tarafı.

**yasılmak** : Eğilmek.

**yastık çerezi** : Kocanın kahve dönüşü cebinde karısına getirdiği çerez.

**yaşmak** : Başla birlikte yüzü, ağzı kapatan örtü.

**yavşan** : Kokulu, acı, kaynatılıp suyu em olarak içilen bir çeşit yabancı ot.

**yazı** : 1. Düzlük, ova. 2. Alın yazısı.

**yazma** : İnce başörtüsü.

**yedmek** : 1. Yönetmek. 2. Bir kimseyi elinden tutup götürmek, bir hayvanı yedeğe alıp çekmek.

**yefek** : Seyrek dokunmuş, cansız, yumuşak kumaş.

**yeldari** : Entarilik kumaş.

**yeldirme** : Kadınların giydiği bir tür manto.

**yeldirmek** : Bir işin ya da birinin peşinde koşmak, koşturmak, acele etmek.

**yelek** : İşliğin üzerine giyilen, üzeri sim kordon işli, kırmızı çuhadan giysi.

**yelep yelep** : Hızlı, telaşlı yü rüme.

**yelikmek** : Şımarık, yaramazlık yapmak.

**yelmek** : Bir işin ya da birinin peşinde koşmak, koşturmak.

**yemeni** : 1. Başörtüsü. 2. Terlik biçiminde hafif ayakkabı.

**yenile** : Bu günlerde.

**yeniyе** : Gelecek yıl.

**yerinmek** : Üzülme, pişman olmak.

**yermek** : Birinin ardından kötülüğünü söylemek, bir şeyi beğenmemek.

**yeşil çekmek** : Ciltçilerin, yazma kitapların sayfalarının kenarlarına yeşil çizgi çekmeleri.

**yezit** : Nefret edilen kişiler için kullanılan bir sövgü sözü.

**yılancık** : Bedenin değişik yerlerinde şişlik yaratan bir hastalık.

**yılgın** : Sulak yerlerde, kendiliğinden biten bir ağaç.

**yığirmi** : Yirmi.

**yoha** : 1. İnce, kırılğan, dayanıksız. 2. Yufka ekmeği.

**yok** : Leke, iz, kalıntı, bulaşık.

**yolma** : Sapı, orakla biçilmeyecek denli kısa kalmış ekin.

**yozmak** : Zamanla soysuzlaşmak, bozulmak, yabanılaşmak.

**yuha (yuha)** : 1. İnce, duyarlı. 2. Yufka ekmeği.

**yumuş** : İş, hizmet buyruğu.

**yüksünmek** : Bir işi yapmaya istekli olmamak.

**yüzerlik** : Tütsü olarak kullanılan bir tür bitki.

**üzlemek** : 1. İş baştan savmak. 2. Birinin suçunu yüzüne vurmak.

**Zangı** : Sungurlu'nun Yarımsöğüt köyünün eski adı.

**zar** : Ağlama, inleme.

**zarılık** : Düşkünlük, yoksulluk.

**zarı zarı** : Ağlayarak, inleyerek.

**zarincimek** : Sıkıntıdan, yokluktan acınacak duruma düşmek; zarıncamak.

**zay etmek** : Yitirmek.

**zembil** : Sepet.

**zemheri** : Kışın en soğuk günleri.

**zemzem** : Kabe yakınlarındaki bir kuyunun kutsal sayılan suyu.

**zerde** : Bir çeşit şekerli pirinç peltesi.

**zerdeli** : Kayısı, zerdali.

**zıbın** : Kadınların giydiği üçetek giysi.

**zıkkım** : 1. . Ağı. 2. Acı.

**Zımbalı** : Çorum'un kuzeydoğusunda bağlık alan.

**ziyade** : Çot, fazla.

**zül** : Alçalma, düşkünlük.

**zülal** : Saf, tatlı su.

**zülûf** : Sevgilinin saçı.

**zümzüm etmek** : Rezil etmek, aşağı düşürmek.

## Z

**zamane** : Şimdiki zaman.

**KİŞİ ADLARI DİZİNİ**

Adem : 467  
 Adile : 73, 2309, 2649, 2882  
 Ahmet : 189, 1037  
 Ali : 375, 649, 1095, 2889, 3201, 3594  
 Ali (Hz.): 631, 1094, 2755  
 Aslan : 1787, 3055  
 Aslı : 1699, 1774, 2689  
 Ayşe : 607  
 Bayar : 619  
 Bektaşî Veli : 631  
 Derviş Edna : 1062, 1066, 2771, 2954  
 Dudu : 1365, 1368  
 Dürüye : 647  
 Elif : 2454  
 Emine : 539, 3394  
 Esmе : 1697  
 Fadime : 375, 637, 1104, 3471  
 Fadik : 2291  
 Fatma : 288, 975  
 Ferhat : 1025  
 Güleser : 2901  
 Gülizar : 146, 897, 2597  
 Güllü : 572, 2137  
 Gürcü : 2858, 1954, 2407  
 Halime : 484  
 Hasan Ali : 3473  
 Hıdır : 2920  
 Hızır : 1039, 2755  
 Hürü : 2927  
 Hüseyin : 1850  
 İrıza : 818  
 Jale : 27, 1957, 2483  
 Kerem : 1200, 1699, 1774, 2689  
 Kezban : 1768  
 Kezik : 3520  
 Leyla : 2440  
 Lokman : 1655, 3555  
 Mecnun : 2063  
 Mehmet (Mehe-med, Memet, Mehe-mmet): 1370, 1884, 1982, 2332

Metin : 2073  
 Muhammet (Hz.) : 1094  
 Muharrem : 439  
 Mustafa (Mısdıfa) : 47, 3358  
 Münevver : 2920, 2922  
 Nalan : 2411  
 Nuh : 2268, 3047  
 Nuran : 221  
 Önder : 2835  
 Paşa : 287  
 Satı : 638, 952  
 Satık : 1517  
 Seher : 2884  
 Sırma : 974  
 Sinan : 2968  
 Sinan Özer : 2933  
 Songül : 1658  
 Sultan : 1787, 2551  
 Suna : 973  
 Veli Paşa : 289  
 Yusuf : 1933  
 Zahide : 788  
 Zeynep : 318  
 Züleyha : 1933

**YER ADLARI DİZİNİ**

Acem : 751, 1098, 2965  
 Akdağ : 2619  
 Akpınar : 210  
 Alaca : 528, 941, 1034, 1089, 1796, 2152, 2998  
 Almanya : 921  
 Amasya : 55, 926, 1028  
 Ankara : 30, 1336  
 Antep : 3368  
 Armutlu : 3589  
 Arpalık : 2634  
 Aşçılar Bağı : 2384  
 Aşıklar Tepesi : 548, 1353  
 Ayarık : 1541  
 Aydın : 996  
 Aygar Dağı : 2405

- Bağdat : 952, 2385  
 Bozdoğan : 783  
 Bursa : 282, 2506  
 Çaltıcak : 1130  
 Çalyayla : 3582, 3590  
 Çin : 392, 692  
 Çopraşık : 81  
 Çoraklık : 3075  
 Çorum : 392, 530, 624, 867, 875,  
 879, 884, 890, 928, 1036, 1089,  
 1091, 1110, 1306, 1309, 1310, 1316,  
 1317, 1319,  
 1326, 1349, 1353, 1396, 1440, 1486,  
 1507, 1518, 1527, 1538, 1539, 1548,  
 1719, 1732, 1818, 1880, 1887, 1997,  
 2099, 2141, 2206, 2288, 2294, 2406,  
 2519, 2643, 2782, 2893, 2916, 2935,  
 2987, 3107, 3165, 3311, 3336, 3387,  
 3441, 3500, 3580, 3591  
 Çöplü : 81  
 Çukuravlağı : 615  
 Edirne : 878  
 Elemin : 2585  
 Erdek : 613  
 Eskiikin : 872  
 Eskiyyapar : 1320, 1327  
 Eşençay : 1307, 2961  
 Fitne Bağı : 3201  
 Gökçam : 2985  
 Gölün Yazı : 3290  
 Gülhane : 876  
 Güveyönü : 3028  
 Hacıkerim : 2040  
 Halep : 3020  
 Harzadın : 2934  
 Hint : 1993  
 Hoyhoy : 3490  
 Hörü : 1083  
 Hüyük : 3029  
 İbek : 394  
 İçer(i)dere : 603  
 İlice : 352  
 İskilip : 868  
 İstanbul : 506, 849, 2072, 3444  
 İzmir : 793, 895, 1862, 2200, 3305  
 Kapaklı : 2804  
 Karadağ : 2619  
 Karadeniz : 1391  
 Kargı : 1376  
 Kayseri : 645  
 Kazan Bağı : 3007  
 Kırklar Dağı : 733  
 Kızılırmak : 12, 2544, 2587  
 Köpeklik : 925  
 Köseadağı : 192, 720, 729, 1072,  
 2105, 3075  
 Kuşsaray : 77, 1087  
 Lâçin : 692  
 Mardin : 520  
 Mecitözü : 571  
 Mekke : 2911  
 Mısır : 392, 741, 914, 1690,  
 2331, 2403  
 Mursal : 2487, 3490  
 Musul : 3020  
 Muş : 89  
 Niksar : 3583  
 Ortaköy : 2639  
 Rize : 551  
 Sancı : 941  
 Sarin : 1632, 2338  
 Seki : 1090  
 Sivas : 2308  
 Sungurlu : 1532, 3443  
 Sülüklü : 3519  
 Şam : 479, 732, 952  
 Tiflis : 655  
 Tokat : 393, 479  
 Tuna : 1580  
 Urfa : 751  
 Üsküdar : 937  
 Vakıflar : 1434, 1867  
 Yazıçarşı : 951  
 Yemen : 3069  
 Zangı : 886  
 Zımbalı : 744

## KAYNAKLAR / KAYNAK KİŞİLER

1. AÇIKGÖZ, Fadime; Sungurlu Çiçeklikeller Köyü 1964 doğumlu, Derleme Tarihi: 11.04.2011
2. AĞIRMAN, Gülüstan; Çalyayla Köyü 1971 doğumlu, Derleme Tarihi: 28.07.2010
3. AKALIN, Dr. L. Sami (1972); Türk Manileri, 1. Cilt, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, xxxı+252 s.
4. AKGÜL, İsmet (1969); “Külâh Köyünden Derlemeler”, İğdeli Gelin Sanat ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı: 1, Ocak 1969, s. 17.
5. AKKOLLU, Zeliha; Eşençay Köyü 1977 doğumlu, Derleme Tarihi: 11.04.2011
6. AKTAŞ, İbrahim; Çorum 1977 doğumlu, Derleme Tarihi: 23.04.2011
7. AKYILDIZ, Asiye; Aşağıcerit Köyü 1948 doğumlu, Derleme Tarihi: 15.11.2010
8. ALTUNAY, Yaşar; Sarayözü Köyü 1935 doğumlu, Derleyen: R. Emine KAŞIKÇI, Derleme Tarihi: 01.06.2011
9. ARO; Gönül; Mecitözü Alancık Köyü 1977 doğumlu, Derleme Tarihi: 23.12.2010
10. ASLIHAK, Tülay; (2005); “Çorum Merkezde Derlenen Mezar Taşları Yazıları”, Çorum Kültür Sanat, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, Sayı: 4, s. 30-33.
11. ATAK, Erdal (2008); “Manilerimiz”, www.sapinuva.info
12. ATÇAL, Gazi (1998); Ufkun Ötesinde Sıla, Minpa Matbaacılık Tic. Ltd. Şti., Ankara, 160 s.
13. AYDIN, Turgay (2000); Türk Kültüründe Manilerin Yeri, İl İl Maniler ve Benim Manilerim, Kendi Yayını, Aydın, 258 s.
14. AYGÜN, Sultan; Koyunoğlu Köyü, (?) doğumlu, Derleme Tarihi: 23.12.2010
15. AYGÜN, Zübeyde; Tutluca Köyü 1968 doğumlu, Derleme Tarihi: 23.12.2010
16. AYHAN, Mustafa (2002), Geçmişten Geleceğe Alaca, 1. Baskı, Yozgat, 386 s.
17. AYTEKİN, Feride (2003); Yâr Diye Diye... Çorumlu aniler, Kültür Ajans Yayınları No:5, Ankara, 224 s.
18. BAĞCI, Gazi; Çorum 1940 doğumlu, Derleme Tarihi: 28.12.2010
19. BALAK, Hatice; Elmalı Köyü 1969 doğumlu, Derleyen Mine BALAK (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 20.01.2011



20. BALCI, Fatma; Çorum 1964 doğumlu, Derleyen: Aslı GÖLCÜK (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 26.05.2011
21. BARIŞCAN, Gazi (2001); Baba Oğul Dergaha Varış, Kendi Yayını, Ankara, 217 s.
22. BARLAS, Bilal; Çorum 1946 doğumlu, Derleme Tarihi: 11.07.2011
23. BARLAS, Cansever; Çorum 1970 doğumlu, Derleyen: Hilal BARLAS (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 24.01.2011 ; 10.05.2011
24. BAŞGÖZ, İlhan (1957); Manilerimizden, Dost Yayınevi, Basım yeri yok, 64 s.
25. BELLEK, Saime; Tarhan Köyü 1969 doğumlu, Derleme Tarihi: 20.12.2010
26. BIYIK, Behiye; Çorum 1947 doğumlu, Derleyen: Hatice TÜRKMEN (Çorum Eti Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 18.02.2011
27. BORATAV, Pertev Naili (1988), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, 5. Baskı, İstanbul, 238 s.
28. BOZKURT, Memiş; Çayseki Köyü 1952 doğumlu, Derleme Tarihi: 20.12.2010
29. BOZTEPE, Canan; Çorum 1982 doğumlu, Derleme Tarihi: 27.11.2010
30. BÜYÜKCAFER, Sıdika; Çorum 1946 doğumlu, Derleyen: Gözde BÜYÜKCAFER (Çorum Eti Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 18.02.2011
31. CAFEROĞLU, Ahmet (1994), Anadolu Ağızlarından Toplamalar, Türk Dil Kurumu Yayınları: 82, 1. Baskı, Ankara, 269 s.
32. ÇAĞLAR, Sırrı (1954); Kır Çiçekleri (Şiirler), Marmara Matbaası, Ankara, 80 s.
33. ÇAĞLAR, Sırrı (1970); Yayla Gülleri (Şiirler), Akın Matbaası, Ankara, 176 s.
34. ÇETİNER, Ayşe; Taşlıbadal Köyü 1953 doğumlu, Derleme Tarihi: 21.12.2010
35. ÇEVİK, Mehmet (2008), Çorumlu Hak Aşıkları Derviş Edna ve Fedai, 1. Baskı, Kendi Yayını, Çorum, 225 s.
36. ÇITAK, Meryem; Çalica Köyü 1975 doğumlu, Derleme Tarihi: 16.05.2011
37. ÇİMEN, Hanım; Çorum 1977 doğumlu, Derleme Tarihi: 28.12.2010
38. Çorum Gazetesi (Sahibi: Yücel İLİMAN), 1982 yılı sayıları (4170. - 4225. sayılar arası).
39. Çorum İl Yıllığı 1973
40. “Çorum Manileri-2” [www.ciceksohbet.net/forum/](http://www.ciceksohbet.net/forum/) (12.02.2009)

41. DALKILIÇ, Bekir (2008); Maniler ve Bilmeceler, www.yarimsogutkoyu.com (28 Ocak 2008).
42. DEMİRCİ, Nuran; Mecitözü Vakıflar Köyü 1967 doğumlu, Derleme Tarihi: 21.03.2011
43. DEMİREL, Hayriye; Üyük Köyü 1944 doğumlu, Derleyen: Merve DEMİREL (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 05.01.2011
44. DİLÇİN, Cem (1983), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara, 531 s.
45. DİZDAROĞLU, Hikmet (1969), Halk Şiirinde Türler, TDK Yayınları, Ankara, 146 s.
46. EKER, Emine; Karapınar Köyü, Derleme Tarihi: 22.02.2011
47. ERCAN, Abdullah (1998); “Mırık”, 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, s. 317-322.
48. ERCAN, Abdullah (1997); Şiirler, 2. Baskı, Kendi Yayını, Çorum, 124 s.
49. ERCAN, Abdullah (1998); “Hasan Çıtak”, 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, s. 424-431.
50. ERCAN, Abdullah (2002); Düşünceler ve Duygular, Kardeş Matbaacılık, Kendi Yayını, Çorum, 125 s.
51. ERCEYLAN, Döndü, Karasar Köyü 1947 doğumlu, Derleyen: Aylin ERCEYLAN (Çorum Eti Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 20.01.2011
52. ERGİN; Ferdane; Büyükdivan Köyü 1961 doğumlu, Derleme Tarihi: 30.12.2010
53. ERKAN, Nurdane; Karaağaç Köyü 1945 doğumlu, Derleyen: Nursemin KORKMAZ (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 13.12.2010
54. ERKOÇ, Ethem (2008), Anadolu’da Bir Köy Odası Hatışoğlu Konağı, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, No:10, 1. Baskı, Çorum, 324 s.
55. ERTEKİN, Eşref (2006), Çorum’da Derlenen Maniler, 2. Baskı (Tıpkıbasım), Çorum, 125 s.
56. ERTEKİN, Eşref (1941-1943); “Çorum’da Söylenilen Bilmeceler”, Çorumlu Dergisi, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Çorum, Sayı: 31, 38, 39.
57. GEVŞEK, Hatice; Çorum 1954 doğumlu, Derleme Tarihi: 21.01.2011
58. GÖLCÜK, Kezban; Çorum 1983 doğumlu, Derleyen: Aslı GÖLCÜK (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 26.05.2011
59. GÖSTERİR, İbrahim (2010); “Geç Karşıdan Göre yim Topludan Gül

- Vereyim ”, Çorum Kültür Sanat, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, Sayı: 10, s. 28-34.
60. GÖSTERİR, İbrahim (Derl.) (2011); Kaynağı Belirsiz Maniler; Derleme Tarihi: 1981-2010
  61. GÖSTERİR, İbrahim (2010); Örnekli Tanıklı Çorum Ağzı Sözlüğü, Genişletilmiş Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Çorum, 440 s.
  62. GÖSTERİR, İbrahim; 1965 Çorum doğumlu (Maniler kendisine aittir)
  63. GÖSTERİR, İbrahim (2011); “Özgün Maniler”, İnci, Süreli İlmi ve Fenni Dergi, Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yayını, Yıl: 1, Sayı: 1, Çorum, s. 34.
  64. GÖSTERİR, Safiye; Çalyayla Köyü 1933 doğumlu, Derleme Tarihi: 28.07.2010
  65. GÖSTERİR, Şenel; Eskiköy 1949 doğumlu, Derleme Tarihi: 28.07.2010
  66. GÖZAYDIN, Nevzat (1989); “Anonim Halk Şiiri Üzerine”, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı: III (Halk Şiiri), Sayı: 445-450, s. 1-104.
  67. GÜLEÇ, Cuma; Çorum 1943 doğumlu, Derleme Tarihi: 15.03.2011
  68. GÜLEÇ, Rahime; Osmancık-İncesu Köyü, 1945 doğumlu, Derleyen: R. Emine KAŞIKÇI, Derleme Tarihi: 01.06.2011
  69. GÜLEÇ, Yusuf; Osmancık-Kargı köyü, 1941 doğumlu, Derleyen: R. Emine KAŞIKÇI, Derleme Tarihi: 01.06.2011
  70. GÜLTEKİN, Menekşe; Domu Köyü 1954 doğumlu, Derleme Tarihi: 23.12.2010
  71. GÜNDOĞAR, Muzaffer (2009); “Hafız-ı Küttüp Eşref Ertekin Hoca”, Yazılıkaya (Çorum Haber Gazetesi Kültür-Sanat Eki), Sayı: 106, s. 6-7.
  72. HARDAL, Rıza; Kuşşaray Köyü 1937 doğumlu, Derleme Tarihi: 04.02.2011
  73. HARPUTLU, Yeter; Çorum 1961 doğumlu, Derleme Tarihi: 28.12.2010
  74. HELVACI, Hatice; İskilip 1931 doğumlu, Derleyen: Çiğdem TEMEL (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 03.01.2011
  75. İPEK, Fatma; Alaca Külâh Köyü 1928 doğumlu, Derleyen: Hasan İPEK, Derleme Tarihi: 29.01.2011
  76. İPEK, Hasan; Alaca Külâh Köyü 1947 doğumlu, Derleme Tarihi: 29.01.2011 (Maniler kendisine aittir).
  77. KALKAN, Fadime; Dutçakallı Köyü 1927 doğumlu, Derleme Tarihi: 15.12.2010

78. KALPAKLI, Asiye; Dodurga 1934 doğumlu, Derleyen: Yağmur GEÇDOĞAN (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 25.11.2010
79. KARA, Sevim; Derleme Tarihi: 09.03.2011
80. KARADEMİR, Fadime; 1963 Çamlıca doğumlu, Derleyen: R. Emine KAŞIKÇI, Derleme Tarihi: 01.06.2011
81. KARATABAN, Fatma; Çorum 1965 doğumlu, Derleyen: Hilal BARLAS (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 04.11.2010
82. KAŞIKÇI, Hanife; Hamamözü 1926 doğumlu (Çorum'da oturuyor), Derleyen: R. Emine KAŞIKÇI, Derleme Tarihi: 01.06.2011
83. KAŞIKÇI, Mustafa; 1926 Hamamözü-Dedeköy doğumlu (Çorum'da oturuyor), Derleyen: R. Emine KAŞIKÇI, Derleme Tarihi: 01.06.2011
84. KAYA, Doğan (2004); Anonim Halk Şiiri, Akçağ Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 672 s.
85. KELEK, Nermin (1971); "Çorum'un Cevizli Köyünden Maniler", Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 262, s.5972
86. KILIÇ; Haydar; Eskiköy 1947 doğumlu, Derleme Tarihi: 18.11.2010
87. KILIÇ, Naciye; Mecitözü 1948 doğumlu, Derleyen: Yağmur GEÇDOĞAN (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 25.11.2010
88. KILIÇ, Satılmış; Eskiköy 1941 doğumlu, Derleme Tarihi: 18.11.2010
89. KIRKIN, Alican; Çorum 1998 doğumlu, Derleme Tarihi: 28.12.2010
90. KIRKIN, Bedriye; Çorum 1977 doğumlu, Derleme Tarihi: 28.12.2010
91. KORKMAZ, Satı; Çorum 1945 doğumlu, Derleyen: Nursemin KORKMAZ (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 22.11.2010
92. KOŞAY, Dr. Hamit Zübeyr (1951); Anadolu'nun Etnografya ve Folkloruna Dair Malzeme I, Alaca Höyük, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 105 s.
93. KUNDUZ, Fadime; Çorum 1983 doğumlu, Derleyen: Aslı GÖLCÜK (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 26.05.2011
94. KURTOĞLU, Rifat; Eskiekin Köyü 1962 doğumlu, Derleme Tarihi: 09.02.2011 (Maniler kendisine aittir).
95. KUŞTEPE, Tuğba; Laçın 1993 doğumlu, Derleme Tarihi: 06.01.2011
96. KÜÇÜKPOLAT, Hatem; Dutçakallı Köyü 1955 doğumlu, Derleme Tarihi: 15.12.2010
97. MEMİŞ, Suna; Çorum 1984 doğumlu, Derleme Tarihi: 28.12.2010

98. MIYAK, Bahri (1944); “Çorumlu Halk Şairlerinden Recep Rahmi Tankaya”, Çorumlu Dergisi, Çorum Halkevi Yayını, Sayı: 44 (Kasım 1944), s. 1319-1326.
99. MUTLUAY, Rauf (1979), 100 Soruda Edebiyat Bilgieri, Gerçek Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul, 360 s.
100. OĞUZ, M. Öcal vd. (2007), 2006 Yılında Çorum’dan Derlenen Alkışlar, Kargışlar ve Ninniler, Çorum Belediyesi Yayını, Ankara, 157 s.
101. OĞUZ, M. Öcal-BEDEN, Dilek (2006); 2005 Yılında Çorum’dan Yaşayan Çocuk Oyunları, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Topluluğu Yayını : 7, Ankara, 64 s.
102. OĞUZ, M. Öcal-IŞIKHAN, Tuğçe (2006); 2005 Yılında Çorum’dan Yaşayan Geleneksel Kutlamalar, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Topluluğu Yayını : 6, Ankara, 72 s.
103. OĞUZ, M. Öcal-GÜRÇAYIR, S. (2006); 2005 Yılında Çorum’da Yaşayan Köy Seyirlik Oyunları, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Topluluğu Yayını : 8, Ankara, 64 s.
104. ÖZALTAN, Burhan; Çorum 1978 doğumlu, Derleme Tarihi: 28.12.2010
105. ÖZALTAN; Esmeray; Çorum 1978 doğumlu, Derleme Tarihi: 28.12.2010
106. ÖZDEMİR, Ahmet (2008); Türk Mânilerinden Seçmeler, Bordo Siyah Yayınları, İstanbul, 226 s.
107. ÖZERGİN, Duygu; Çorum Palabıyık Köyü 1995 doğumlu, Derleme Tarihi: 25.05.2011
108. ÖZKAN, Ali; Çorum 1961 doğumlu, Derleme Tarihi: 07.08.2010
109. ÖZKAN, Nurdane; 1946 Ortaköy-Aşdavul doğumlu, Derleyen: Volkan ÖZKAN (Çorum Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 05.05.2011
110. ÖZSOLAK, Ayhan; Uyuzgölü Köyü 1950 doğumlu, Derleyen: Mine BALAK (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 20.01.2011
111. ÖZTÜRK, Nuray; 1971 Beypazarı doğumlu (Çorum’da oturuyor), Derleme Tarihi: 20.05.2011
112. ÖZYILDIZ, Hüsne; Çorum 1944 doğumlu, Derleme Tarihi: 28.12.2010
113. SARAÇER, Cevdet (2000); Tarihsel Doku İçinde Unutulan Bir Kent: Osmancık, Dört Renk Ltd. Şti. İstanbul, 410 s.
114. EVER, Hüseyin; Mehmet Dede Obruk Köyü 1925 doğumlu, Derleyen: Erol AYGÖR, Derleme Tarihi: 29.11.2010

115. SEVER, Mustafa; Mehmet Dede Obruk Köyü 1925 doğumlu, Derleyen: Erol AYGÖR, Derleme Tarihi: 29.11.2010
116. SEZER, Zeynep; Mecitözü-İbek Köyü 1994 doğumlu, Derleme Tarihi: 29.03.2011
117. SEZGİN, Levent (2004); Çorum Halk Türküleri ve Oyun Havaları, Aktüel Yayınları, Motif Matbaacılık, İstanbul, 168 s.
118. ŞAHİN, Gülizar; Çorum Kışladeresi köyü 1966 doğumlu, Derleyen: Yeliz YILDIZ (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 01.06.2011
119. ŞAHİN, Meryem; Çorum 1955 doğumlu, Derleme Tarihi: 28.12.2010
120. ŞİMŞEK, Osman (2010); “Eşref Ertekin ve Yüzük Oyunu Derlemesi”, Çorum Kültür Sanat, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, Sayı: 10, s. 42-45.
121. TAN, Nail (1978); “Sanayi Toplumunda Folklorizm”, Türk Folklor Araştırmaları, Yıl : 29, Cilt : 18, Sayı : 347, s. 8346-8348
122. TANKAYA, Recep Rahmi; 1895 Bayburt-Balahor Köyü doğumlu, Derleyen: Muzaffer GÜNDOĞAR, Derleme Tarihi: 2010
123. TOPAL, Hüseyin; Çorum 1956 doğumlu, Derleyen: Özge TOPAL (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 10.11.2010
124. TOPUZ, Fatma; Osmancık Baltacı Mehmet Paşa Köyü 1933 doğumlu, Derleyen: Erol TOPUZ, Derleme Tarihi: 15.09.2010
125. TUNCEL, Sultan; Eskiköy 1912 doğumlu, Derleme Tarihi: 1981
126. TUTUŞ, Fatma; Şekerbey Köyü 1946 doğumlu, Derleyen: Satı TUTUŞ (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 28.12.2010
127. TÜRK DİL KURUMU (1993), Derleme Sözlüğü, 2. Baskı, 12 Cilt., Ankara, 4842 s.
128. TÜRK DİL KURUMU (1988), Türkçe Sözlük, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2 Cilt, 1979 s.
129. TÜRKÖĞLU, Zeynal (2007); (Besni'den Çorum'a) Çakallı Aşireti Şemsi Uşağı Oymağı, Lider Matbaacılık, Çorum, 320 s.
130. UCAR, H. Hayri (1957); Dilara (Şiirler), Yeni Adım Basımevi, Çorum, 87 s.
131. UÇAKÇI, İsmail (2003); Sungurlu, Yerköy, Delice, Keskin, Kızılırmak Yöresi Derlemeleriyle Orta Anadolu Halk Kültürü, Ankara Ticaret Odası Yayını, Ankara, 240 s.
132. UÇAKÇI, İsmail (2006); Tarihi, Kültürü ve İnançlarıyla Sungurlu, Ankara, 385 s.

133. UÇAR, Perviz; Çorum 1933 doğumlu, Derleyen: Pınar PANCARCI (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 27.01.2011
134. UZAR, Yeter; Eskiköy 1934 doğumlu, Derleme Tarihi: 23.12.2010
135. ÜNGÜN, Hasan; Sarayözü Köyü 1930 doğumlu, Derleyen: R. Emine KAŞIKÇI, Derleme Tarihi: 01.06.2011
136. VARAN, Haşim; Çorum 1954 doğumlu, Derleyen: Özge VAĞILLI (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi), Derleme Tarihi: 09.02.2011
137. YAKUP, Cevdet (1938); “Çorum’a Ait Notlar: Çalkara Köyünde Soku Başı”, Çorumlu Dergisi, Çorum Halkevi Yayını, Sayı: 8 (Kasım 1938), s. 281-283.
138. YARDIMCI, Dr. Mehmet (1998); Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri, Ürün Yayınları, 1. Basım, Ankara, 389 s.
139. YAZICI, Muhsin (2009), Çorum Manileri, [www.muhsinyazici.com](http://www.muhsinyazici.com)
140. YEĞEN, Gülcan; Alaca Soğucak Köyü 1971 doğumlu, Derleme Tarihi: 28.12.2010
141. YILDIRIM, Satı; Seydim Çakallı Köyü 1962 doğumlu, Derleme Tarihi: 20.12.2010
142. YILDIRIM, Teslime; Sııklı Köyü 1946 doğumlu, Derleme Tarihi: 20.01.2011
143. YİĞİT, Menekşe; Çorum 1973 doğumlu, Derleme Tarihi: 16.09.2010
144. YİRCİ, Gamer; Ahmetoğlan Köyü 1957 doğumlu, Derleme Tarihi: 21.12.2010
145. YOKSUL, Can (2011); Çorum Yöresi Sözlü Kültürü, Yayınlanmamış derleme.
146. YOLCU, Mustafa (2007); “1965 Yılında İskilip’te Derlenmiş İskilip Manileri”, [www.iskilipliyiz.com](http://www.iskilipliyiz.com)

